

DE BRUG

Breng jij mij weg tot aan de brug
Ik ben zo bang om daar alleen te staan
Als we daar zijn, ga niet te vlug terug
maar wacht totdat ik overga
en zwaai me na
Dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd

Breng jij mij weg tot aan de brug
Ik heb geen idee hoe diep het water is
De overkant lijkt mij zo ver
je kunt de oever hier niet zien
Zo ver het oog reikt zie ik mist
Ik twijfel aan het verder gaan

Je angst voor de dood
is als je angst voor het leven
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven
In de diepte van je verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven
Zoals een vlinder al weet van vliegen
in zijn donkere cocon

Breng jij mij weg tot aan de brug
en ga dan niet te vlug terug
Zwaai jij mij na als ik erover ga
Een heel klein duwtje in mijn rug
is alles wat ik nog verlang van jou
Dank voor je liefde en je trouw
ik ga nu gauw
Want het begin is reeds in zicht
Ik voel de warmte van een licht

Tekst & Muziek: Antoine Lacet
Zohra Noach: "Leven dood leven" (13-2-1987) Bilthoven
<https://www.youtube.com/watch?v=275zxus9Eko>