

HET GODDELIJK PLAN OP AARDE

EEN NIEUWE VISIE

door

Zohra Noach

HET GODDELIJK PLAN
OP AARDE

EEN NIEUWE VISIE

door

Zohra Noach

© 1986 Zohra Noach, Zohra Noach Foundation

www.psychosofia.nl

www.zohranoachfoundation.nl

www.zohranoachpublicaties.nl

Uit deze uitgave mogen uitsluitend de originele teksten
in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding
van de bron en de naam van de auteur

INHOUD

Vooraf	4
Het goddelijk Plan op aarde I	5
Vragen en antwoorden bij het goddelijk Plan op aarde I	14
- nieuwsgierigheid	14
- zijn we achter met het Plan	19
- rampen	21
- het herstel van het Plan op aarde	23
- spirituele leefgemeenschappen	25
- het perspectief: een transparante wereld	27
Het goddelijk Plan op aarde II	31
Vragen en antwoorden bij het goddelijk Plan op aarde II	40
- het eerste atoom	40
- onbekende delen in de hersenen	41
- mineraal wordt plant wordt dier wordt mens wordt ...	44
- mentaal vermogen en het Plan	46
- arbeid en het Plan	48
- het Plan en de vrijheid van wil	50
- hoe hoger, hoe dieper	51
- "Hebt gij, mens, vanuit de bescherming ..."	53

Vooraf

Voor u ligt het vierde boekje in de serie 'Zijt gij niet als goden?' Deze zin: 'Zijt gij niet als goden' is eeuwen oud. Ze komt o.a. voor in Psalm 82:6 en in het evangelie van Johannes 10:34. Maar pas in deze tijd wordt het echte besef ervan wakker in mensen. In deze serie wordt dat besef aangewakkerd en iedere lezer wordt opgeroepen haar of zijn eigen goddelijkheid te herkennen en er iets mee te doen in dit leven.

Dit vierde deel handelt over het Plan op aarde. Er is een soort blauwdruk. Er zijn talloze mogelijkheden tot verwezenlijking daarvan. De sleutel ligt in het bewustzijn en het liefdesvermogen van de mens. Wat zal de mens gaan doen met de aarde met de lagere natuurrijken en vooral met zichzelf.

Mevrouw Zohra Bertrand-Noach hield daar twee leringen voor medewerkers aan de Academie Psychosofia over, respectievelijk op 19 februari 1986 in Enschede en op 21 februari 1986 in Bilthoven .

Die leringen en de vragen en antwoorden die erop volgden werden op geluidsband opgenomen. Daarna werden ze uitgetypt en in leesbaar Nederlands omgewerkt, maar Zohra's eigen spreektrant is waar het maar mogelijk was zorgvuldig intact gelaten.

Hier en daar zal de lezer(es) een vetter gedrukte tekst aantreffen: het betreft hier woorden waar Zohra als medium werd overschaduwd.

Paastijd 1986

HET GODDELIJK PLAN OP AARDE I

Enschede, 19 februari 1986

"En zo zeg Ik u
dat het nieuwe ras geboren zal worden
en door het totale universele bewustzijn
op een hoger niveau van materialisatie gebracht zal worden.
Geest zal werkelijk in stof komen.
En dit zal tot gevolg hebben
dat uw wereld totaal zal veranderen."

INLEIDING ZOHRA

Het Plan op aarde!

Ik denk, mensen, dat wij ons om werkelijk in aanraking met dat Plan op aarde vanuit ons eigen zijn te kunnen komen, steeds weer opnieuw, van dag tot dag - ik zou haast zeggen van minuut tot minuut - moeten verbinden met ons werkelijk zelf. En dan vanuit die verbinding met alle andere zelden, met alle andere wezens. In die verbinding zit dan een totale eenheid van waaruit dit hele zonnestelsel is opgebouwd: een totale eenheid in miljoenen segmenten verdeeld, die allen een eigen weg gaan en toch steeds terugkomen tot dat geheel en vanuit dat geheel weer uitwaaiëren in die aparte en verscheiden segmenten. Zo is ook de gang van ons, menselijke wezens.

In de komende tweeduizend jaar is dat Plan op aarde, zoals dat mij door de geestelijke Hiërarchie is getoond, een zeer groots opgezet proces dat in wezen een herhaling in steeds hogere niveaus, in steeds verdere gradaties van niveau, is van het proces dat al vanaf de tijd dat de mens bestond, gaande is. Maar hetgeen dan nu voor ons wordt ontvouwd en aan ons wordt toevertrouwd, is zo groot dat ik haast aarzel om dit vanuit het ontzag hiervoor, los vanuit mijn persoonlijke beleving en toch zo duidelijk ook weer wel vanuit die beleving aan u toe te vertrouwen. Daarom vraag ik u om tot een werkelijke verbinding met mij te willen komen. Want het begrip wat u kunt opbrengen voor die verbinding is meteen de basis waarop u en ik, wij dus, kunnen gaan werken aan dat Plan op aarde. Deze verbinding bestaat niet alleen uit deze mensen en uit deze boodschapper en uit deze boodschappen, maar zij bestaat over de gehele wereld in steeds andere vormgevingen. Alleen, u bent juist aangeraakt in deze groep, u bent juist verbonden met deze trillingen, deze energievelden, dus u leest het hier. Maar alles wat u hier herkent kunt u ook herkennen in andere boodschappen, in andere waarheden, in andere groeperingen, in andere boodschappers.

Het onderscheid bestaat alleen uit uw eigen karmische verbinding, herinnering in uzelf, waardoor u juist tot deze groep werd aangetrokken.

Het betekent dus dat wij mensen, vanuit een zo nieuw en groot besef, absoluut anders moeten omgaan met datgene wat naar ons toekomt en wat wij dan misschien niet direct herkennen in onszelf, niet direct in vreugde in onszelf kunnen plaatsen, maar waarin toch de eigen waarden aanwezig zijn. Want dat zijn kosmische energieën. En de wijze waarop wij dan met die kosmische energieën omgaan bepaalt dan ook hoe deze kosmische energieën in de stof, in de materie tot realisatie zullen komen.

Heel dit gegeven behoort tot het Plan op aarde.

U heeft misschien allemaal de tv uitzending van Fritjof Capra gezien. Dan heeft u kunnen horen hoe hij op zijn manier datgene verwoordt waarmee ik ook al jaren bezig ben maar dan vanuit een andere invalshoek. Ik vanuit een spirituele invalshoek, en hij ook vanuit het spirituele, maar doorwerkend naar de wetenschap, vooral naar de natuurkunde, de fysica, omdat in wezen de ware mystiek hogere natuurkunde is .

Ik was zeer gefraspeerd toen ik dat zag, over de wijze waarin hij ook Shiva daarin betrok, de kosmische dans van de godheid Shiva. Deze kosmische dans wordt uitgevoerd geheel vibrerend op kosmische energieën. De vuurgod Shiva wordt ook wel de vernietiger genoemd, maar ook daardoor juist brengt deze god het leven, licht en duisternis, vuur en water, yin en yang, negatief en positief. Deze paren van tegenstelling zijn absoluut noodzakelijk om in het hele zonnestelsel dat onderscheid, dat onderscheidingsvermogen te brengen waardoor het bewustzijn zich steeds meer en steeds verder kan gaan doen evolueren.

Hoe werkt dat naar ons gewone daagse mensen toe? In alles wat ik u heb mogen doorgeven, werd steeds verwezen, en werd u steeds weer opnieuw teruggebracht naar het hoger zelf, naar die verbinding met dat hoger zelf, dat zijn in dat hoger zelf. Want dat is de enige werkelijke basis van het leven. Hoe nu vanuit deze verbinding, vanuit dit zijn in dat hoger zelf, deze enige basis van het werkelijke leven, te leven in deze tijd waarin de mens zich enerzijds totaal wil losmaken van al het oude, van oude waarden, van al de gebondenheden, dus ook van godsbesef, van religie, en van alles wat men ooit heeft meegekregen, en anderzijds staat aan de grens en aan de poort van het nieuwe, van een nieuw godsbesef, van een nieuwe innerlijke religie, een nieuw beleven van werkelijk kosmisch, goddelijk zijn, universeel goddelijk zijn.

Dit is een heel groot moment voor de mensheid. Het betekent dat van ons gevraagd wordt niet op onze tenen te lopen, niet buiten onszelf te gaan, maar juist zo diep in jezelf te komen dat je vanuit dit werkelijke hogere zijn in jezelf naar jezelf kunt gaan kijken, naar je ego kunt gaan kijken, hoe reageert mijn

persoonlijke zelf op mijn hoger bewustzijn, wat manifesteer ik daarin, wat realiseer ik daarin. Mensen zijn gewend om altijd naar de ander te kijken, hoe reageert die ander, waar is die ander, is die beter, hoger, lager - vast lager dan ik? Maar wat is dat een ontzaglijk respectloze wijze van omgaan met kosmische energieën, met het ons toevertrouwde hogere zijn, met ons werkelijk goddelijk zijn, juist naar die ander toe.

Ik ben mij bewust dat geen enkel mens de hele dag door als een heilige kan leven, dat kan niet. Maar ieder mens kan van minuut tot minuut in zichzelf zodanig met werkelijk respect en eerbied voor dat hogere zijn leven, dat het hem wordt als een een geworteld zijn in het goddelijke. Een werkelijk geworteld zijn in het goddelijke vraagt dan een totale, maar dan ook werkelijk totale acceptatie en overgave aan dat hoger zelf in jezelf. Dat vraagt dan om te luisteren naar de stem van het geweten. Het vraagt om te luisteren naar de diepste innerlijke gevoelswaarden. Als men dat doet, gaat men al heel snel het onderscheid leren tussen prikkels van emoties, tussen geconditioneerdheden van denkpatronen, tussen levenslang opgelegde structuren, geconditioneerdheden, afhankelijkheden.

Men gaat dan ook leren zien hoe men in zichzelf vaak nog zo afhankelijk is van die eigen oude karmische gebondenheden die daar als slangen nog aanwezig zijn in die slangenkuil. En wij, zijn wij in die slangenkuil? Hebben wij niet in onszelf die hoogste kosmische kracht gekregen, als zijnde het evenbeeld van het goddelijke, om deze slangenkuil in eigen beheer te krijgen. In eigen beheer, in onafhankelijk beheer, dus niet beheer opgelegd vanuit oude angsten, vanuit onzekerheden, vanuit schuldgevoelens, miskennis, opgelegde denkpatronen. Nee, in vrijheid en in schoonheid die nieuwe mens worden.

Misschien vind u dit dan nog te vaag klinken. Wat precies, hoe precies is dat Plan op aarde en hoe precies kunnen wij daaraan, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, individueel en ook collectief, meewerken? Wij zien hoe wij van dag tot dag reageren vanuit onze eigen bevestigingsdrang, vanuit onze geest in materie, in ons ego gelegd om ons te kunnen bevestigen in die stof. Dat heeft zo moeten. Want anders kon die geest niet in stof komen.

Maar dan zien wij dat daar ook nog de ziel is, met die wijsheid van eeuwen, met de ervaring van eeuwen lijden, en dat de ziel nog steeds meent deze geest alleen maar waardig te mogen zijn wanneer zij via eindeloze herhalingen van gebondenheden, steeds weer opnieuw lijdt. Alsof zij alleen maar via de lijdenservaring tot waardigheid, tot werkelijk geest Gods zou kunnen geraken! In dat geval maakt zich steeds weer opnieuw hetzelfde patroon van je meester.

Op het laatst is er dan een grote herkenning van het feit dat het jouw patroon is geworden en dat je daar steeds opnieuw in vervalt en er steeds nieuwe groeven aan toevoegt. Maar nu wordt ons dus ontvouwd een geheel nieuwe benadering van ons eigen zijn, van ons eigen karma, van ons realiseren, transcenderen, transformeren, van onze karmische gebondenheden in onze persoonlijkheid, in het leven van nu. Er is mij gezegd:

**Wanneer gij mens
in uw eigen zijn tot de volledige overgave
werkelijk zoudt willen komen,
zal Ik mij aan u kenbaar maken,
Ik, de kosmische Christus in u.**

Dit zijn woorden waarvan je haast even van de vloer gaat, en waardoor je even buiten jezelf treedt.

Dat zijn woorden die je een zo immense verantwoordelijkheid geven dat je daardoor even terugschrikt, even denkt: "dat is niet van mij, dat kan ik niet, dat ben ik niet!" Dat gebeurt met ieder mens. En zo zult u steeds in uw leven momenten krijgen waarin u zeer duidelijk herkent: dit is mijn verbinding met die kosmische Christus in mijzelf. En wat doe ik nu, wat doe ik nu met deze hoge energie die nu in mij is? Hoe ga ik daarmee om? Wat houdt het in?

Zoals het in de bijbel is gegeven: "Wat gij de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge mij gedaan. "Wanneer u de hongerigen niet hebt gevoed en de naakten niet hebt gekleed, dan heb je hem, de historische Christus dus, niet gevoed, niet gekleed. De historische Christus die de materialisering van de kosmische Christus was, is voor ons het voorbeeld hoe wij zelf tot deze kosmische Christus in werkelijkheid kunnen geraken.

Kosmische energieën zijn van een hele hoge orde. Ze zijn de hele dag om ons heen, in ons aanwezig, maar wij herkennen ze nog niet. Kosmische energieën ervaren betekent: aan één stuk door de hand van God op je voelen, aan één stuk door, altijd door weten: ik ben in verbinding-met. En wat geeft jou dat? Wat houdt dat in? Hoe diep gaat dit? Hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid? Want als jij dat bent, dan is die ander dat ook. En alle anderen. Hoe gaan wij daar dan mee om?

Ik zal een paar voorbeelden noemen van hoe het niet moet en misschien een paar hoe het wel kan. Hoe het niet moet: vanuit onze eigen verbinding met de kosmische Christus in onszelf kunnen we bepaalde waarheden ontdekken, bepaalde vernieuwing van inzichten krijgen, en daar zeer door geraakt worden, daarmee willen werken.

Als we dit dan doen ten koste van, over het hoofd van een ander, die ander wegvagend, die ander niet in zijn waarde latend, die ander niet tot zijn recht laten komen, dus alleen jezelf bevestigend, hoe goed bedoeld, hoe van hoge waarde ook is wat jij hebt te geven, dan ben je niet vanuit de verbinding met dit hoogste zijn bezig.

Dan ben je bezig vanuit een gedachtenschil, vanuit een astraal gegeven, dus vanuit een kosmische energie in bepaalde gradaties van niveau, die zich dan in jouw persoonlijkheid realiseert. Terwijl je nou net in de veronderstelling verkeert dat je vanuit het hoogste bezig bent.

Het houdt dus in - nu draai ik het om - het hoogste respect hebben voor de waarden die die ander jou toont, die die ander in zich heeft, die die ander met jou wil delen. Het houdt dus in dat je, hoeveel je ook weet, hoe hoog je eigen spiritueel niveau ook mag zijn, je dit nooit en te nimmer zodanig mag uitstralen, dat je daardoor die straling van die ander verduistert. Want dat is liefdeloosheid, dat is waarachtige liefdeloosheid. Dat is het ontkennen van het goddelijk zijn. Dan ga je dus totaal verkeerd om met kosmische energie. En dan doe je het Plan op aarde daardoor teniet.

Om ons heen zie je hoe dit steeds meer gebeurt, op alle niveaus, in alle kringen, op de tv, in films, overal zie je het. Kijk eens een hele avond naar de tv en zie dan wat daar gebeurt. Kijk om je heen, kijk wat je zelf doet en dan zie je hoe onverantwoordelijk, hoe a.h.w. niet beseffend, je bezig bent. Wij zijn nog zo klein, nog zo onvolwassen, dat wij niet eens beseffen wat daar ons in handen is gegeven aan hoogste kosmische energieën.

En het valt mij op, van dag tot dag, en vaak ook juist in deze kringen, in spirituele kringen, hoe mensen vanuit hun hoogste bedoelingen, hun beste bedoelingen voorbij gaan aan de werkelijke waarden, aan de werkelijke bedoeling van het Plan op aarde.

Het werken met deze kosmische energieën, het werkelijk efficiënt maken van deze kosmische energieën houdt in dat ieders individuele bewustzijn wordt verhoogd. Werken wij niet efficiënt daarmee, werken wij niet vanuit het diepste respect in onszelf voor dat hogere zijn van ons en van die ander, dan is het inefficiënt, dan verstoren wij de kosmische orde nog meer dan zij al is verstoord.

Wij maken dan nieuw karma, nieuwe onordelijkheden, wanordelijkheden, waardoor de totale opheffing van bewustzijn in het nieuwe tijdperk wederom op een lager pitje komt te staan op een lager niveau komt. Dan gaat het nog langer duren voordat werkelijk deze mensheid zich kan verheffen tot een hoger niveau, waardoor ook het leven in zijn totaliteit, tot een hoger gegeven gaat worden.

Dit betekent ook dat wanneer wij wel zo werken, wel zo vanuit het hoogste respect, vanuit deze 'efficiëntie' werken met deze kosmische energieën, dat wij dan gezamenlijk deze planeet opheffen tot een hoger bewustzijn. Deze opheffing tot een hoger bewustzijn wordt in de sferen geïntegreerd in hen die wederom zullen gaan incarneren. Zodat zij die wederom incarneren met dit hoger bewustzijn, hun broeders en zusters hier op aarde vernieuwing van inzichten kunnen gaan geven. En zo gaat die vicieuze cirkel steeds verder, of liever gezegd deze spiraal.

Maar nogmaals, dan houdt dit een diep doorgevoerd bewust leven in. Dan zult u zich afvragen, is dat op te brengen in de haast van alle dag, in mijn baan, in alles wat ik doe? Dat is wel op te brengen, maar het vraagt een hoge, intense liefdeswil van de mens om dit te kunnen doen.

En deze vraag naar die hoge liefdeswil, naar werkelijk je willen inzetten voor verandering, voor verhoging van bewustzijn, voor vernieuwing van het geheel, van de totaliteit, dit vraagt van ons mensen verandering in onze levenshouding en inzet van uw hele persoonlijkheid. Dat is werken aan het Plan op aarde!

Dat kan niet zomaar. Dat kan niet vanuit het luisteren naar de leringen en anderzijds maar voortleven en handelen vanuit je ego. Onderwijl ben je niet bezig met dat hoger zijn. Maar dan hebben al deze avonden, al deze leringen geen enkel nut! Dan brengen zij u in een wereld van illusie!
Dan geven zij u een schijn van heiligheid, een schijn van bewustwording!

Hoe gaan wij werken met kosmische energieën? Wat gaan wij doen? Gaan wij dat realiseren in de stof, dat werkelijkheid maken of laten wij het zweven in de astrale gebieden waardoor het een schijn van vernieuwing van bewustwording blijft? Ik moet u deze vragen stellen. Ik moet met u komen tot een dialoog vanuit uw ziel, vanuit uw hart met mij samen, om samen te kunnen komen tot een werkelijke realisatie van alles wat ons is gegeven. Al deze leringen, al deze lessen die mij zijn toevertrouwd om ze aan u door te geven, moet ik daarmee doorgaan of zal ik daarmee ophouden? Is het zo dat het werkelijk in de mensen ingaat, werkelijk in de mens tot absolute herkenning zal brengen?
Dan durf ik de verantwoordelijkheid aan, en wil ik ook doorgaan.
Is het zo dat het de mensen alleen maar aanraakt in de astrale gebieden wanneer het die mens past, wanneer het die mens wat brengt, succes geeft?

Gisteren was hier een zaal vol yoga mensen waar ik een lezing voor hield, en toen vroeg een meneer aan mij, "maar wat win ik daarbij?" Ik keek hem even aan: "wat bedoelt u? wat win ik daarbij?" Dat heeft me toch eventjes door elkaar geschud. Staan wij mensen echt alleen maar klaar om te vragen: 'wat win ik erbij, wat kan ik daarmee krijgen, wat kan ik daardoor verbeteren, wat kan ik daardoor hoger worden, rijker worden, wat dan ook?'

Nou lieve mensen, dan zijn we niet bezig met het Plan op aarde, dan zijn wij bezig om ons vanuit onze luciferische energieën, vanuit onze geestkracht, bijna ahrimanisch, te bevestigen in de materie. En dat is het laatste wat ik zou willen.

En daarom moet het mij nu van het hart dat er gevraagd wordt vanuit de sferen: mensen, die nu zolang deze lessen hebt aangehoord - en naar ik hoop niet alleen hebt aanhoort of gelezen maar ook in uzelf tot bloei hebt gebracht, wortel hebt laten schieten - mensen, wat doen wij daar dan mee? Gaan we straks weer naar huis: "nou, dat is ook weer klaar, er komt een boekje, dat lees je een keertje door, klaar is kees, volgend bedrijf?"

Dat lijkt op de kerk op zondag, vroeger. Dan heb je dus het ene verruild met het ander. Het werd mij gezegd in de dialoog met de Meester, dan wordt verruild het ene met het ander, dan wordt het ene gat met het ander gestopt, maar er wordt niets nieuws uit geboren. Het nieuwe zit nl. in het doen van ons mensen, in het werken van ons mensen met die vernieuwing van bewustzijn, met die vernieuwing van inzichten. Dat is werkelijke mystiek, dat is werken aan het Plan op aarde, dat is God in vormgeving brengen.

In het gesprek met de Meester werd mij plotseling duidelijk, niet dat er resultaat moet komen, succes, nee, dat verlangt niemand, noch Boven, noch ik. Maar wel dat er in mensen een werkelijk goddelijk zijn tot herkenning komt. Dat is niet een succes, dat is niet een resultaat, maar dat is wel een innerlijke groei en een innerlijk huwelijk met dat goddelijk zijn, waar ik dan bruidsmeisje van mag zijn.

De hele dag heeft vandaag Gods hand boven mij gehangen, zo beschermend, begeleidend, maar ook mij opheffend, mijn eigen angsten, ongerustheden, enfin alles wat een mens zo heeft. Heeft Hij duidelijk mij laten zien hoe ik mij daarvan kan losmaken om nog meer te kunnen ontvangen en te kunnen doorgeven. Maar zo is het bij eenieder bij ieder van u is dit zo. En misschien zult u dit niet zo duidelijk ervaren als ik dat heb ervaren, maar toch is dat voor ieder mens, in ieder mens ingebed. Die tien geboden die ons ooit zijn gegeven, kunnen nu op een andere wijze belicht worden. In onszelf zullen we toch moeten nagaan of wij daaraan beantwoorden. Nu niet meer vanuit een bepaalde dogmatische achtergrond, niet meer alleen vanuit sociaal-maatschappelijke structuren, maar of dat van die tien geboden werkelijk in overeenstemming is met wat in ons eigen hart als waarheid wordt ervaren vanuit die nieuwe inzichten die wij allen hebben gekregen.

En dan wordt er gevraagd, wanneer wij dat voor onszelf in onszelf heel diep eerlijk durven aan te pakken, onze verantwoordelijkheid daarin durven op te pakken, hoe wij dan ons willen verenigen.

"Gemeenschappen zult gij stichten" staat in: "Zie de Leliën"

Gemeenschappen van mensen die ditgene waar wij nu over hebben gesproken, in zich dragen en dat ook willen delen met elkaar. Hoe dan de mens kracht krijgt om daar ook voor te staan, niet alleen voor te kiezen maar dan ook voor te staan. Dat is: je levenshouding niet van de daken te schreeuwen, maar 'alleen maar' te durven zijn zoals jij innerlijk voelt dat je moet zijn. En de ander de ruimte te geven te zijn die hij of zij is.

Hiermee begint dan een vernieuwing van een spiraal van kosmische energieën. Want alles is energie, alles wat wij doen, wat wij zeggen, wat wij denken, alles is energie. En hiermee begint dan een transformatie van al het oude lijden, van al het oude karma. Waardoor er a.h.w. een verjonging plaats gaat vinden in de gehele kosmos een vernieuwing.

Ik denk dat het goed is om tot een meditatie te komen. Ontspan u, leg uw handen open in uw schoot, en richt u, bewogen door de gevoelens in uw hart op uw verbinding met uw eigen hoger zelf.

Zie hoe uw eigen hoger zelf een stralend wezen van licht is en daar voor u staat en daar met u verbonden is met ontelbare koorden van licht, van energie.

U bent dat hoger stralend lichtend wezen. Kijk daarnaar, accepteer in vreugde, in respect, in grote eerbied dit hoger zijn van uzelf.

En zie dan dat dit hoger zijn alleen maar vraagt om tot werkelijke erkenning in uzelf te mogen komen. En begrijp dan dat deze erkenning in uzelf de treden zijn waarop u in uw persoonlijkheid zult lopen, van dag tot dag.

Zie dan, ervaar de kracht van het licht wat in uw bewustzijn komt, uw kruinchakra, in uw gouden lotus. En zie hoe deze verbinding, hoe deze gemeenschap met dit hogere zelf in uzelf nieuwe inzichten brengt, hoe donkere hoekjes die uzelf niet durfde te belichten nu in het volle licht gaan zetten.

Schaam u nergens voor, accepteer uzelf, wees dankbaar dat juist u uzelf mag zijn.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw voorhoofdcentrum, uw innerlijk oog, opdat het schouwen naar binnen, het inzicht verkrijgen u makkelijker zal vallen.

Zie dan hoe dit licht zich verbreidt naar uw keelcentrum, uw keelchakra, opdat u die woorden kunt spreken wat uw denken, gebaseerd op uw hoger bewustzijn, op dit werkelijke kosmische huwelijk met uw hoger zelf u zal ingeven.

Dus altijd vanuit de liefde.

Zie hoe dat licht zich verbreidt naar uw hartcentrum, en uw hart in gloed zet en u kracht geeft om de liefde in de stof tot werkelijkheid te maken.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw emotiecentrum, waar de emoties soms nog onordelijk, vaak elkaar bestrijdend, daar samenzijn, wachtend op uw liefdeskracht, op uw hoger bewustzijn, op uw nieuwe inzichten om deze emoties in harmonie te brengen.

Zie dan hoe dit licht zich verbreidt naar uw onderbuik, naar uw seksuele organen, waar de kosmische levensenergie zich in de stof als seksuele energie aan de mens openbaart, zich naast de stoffelijke seksualiteit ook kan richten op de geestelijke seksualiteit, in uzelf tot een waarachtig geestelijk huwelijk komen met uw hoger zelf, in liefde verbonden zijn, in liefde gericht zijn naar de ander. Zie dan hoe dit licht zich verbreidt naar uw onderste chakra's, naar uw stuitchakra's, diep geworteld in de aarde in de stof, en hoe u deze worteling in de stof, deze realisatie tot werkelijk in het diepste zijn kunt verlichten, doen stralen, vernieuwen.

Zie hoe het licht weer opstijgt, nu een gouden glans heeft gekregen van hetgeen uzelf daaraan hebt toegevoegd, en zie dan hoe dit licht zich wederom verenigt met het hoge stralende wezen, dat lichtende wezen wat u zelf bent. En ervaar dan in uzelf de kracht en de macht van de verbinding met dit hoger zelf, om daardoor te kunnen komen tot uw werkelijk liefdesvermogen. Ervaar in uzelf totale acceptatie van uzelf, van de ander, en kom dan nu in uzelf in Gods heilige Naam tot vergeving en genezing in uzelf, voor uzelf, voor de ander.

Hef nu uw handen op en voel hoe deze kracht van liefde zich diep vanuit uw hart belangeloos, begeerteloos, los van al uw eigen kleine persoonlijkheidsgevoelentjes, emoties, denken, losmaakt en zich richt daarheen waar zij in liefde ontvangen kan worden.

Zo zal zij gaan, verder dan u kunt denken, zij zal zich een weg zoeken over de wereld en daarheen, daar worden opgevangen waar de bereidheid hiertoe aanwezig is. Dit zijn kosmische energieën waar wij mee mogen werken, omdat wij mogen werken aan het herstel van het Plan op aarde.

Geef elkaar nu een hand, voel hierin uw verbinding met elkaar en voel hoe u als mens altijd verbonden zult zijn met die andere mens. En weet dat juist in deze verbinding van mens tot mens, van hart tot hart, van ziel tot ziel, van geest tot geest deze aarde zal kunnen worden een nieuwe aarde in een nieuwe hemel.
Aum

Haalt u nu rustig enkele keren diep adem, ontspan u en begrijpt dat u bezig bent geweest met het werkelijk, daadwerkelijk werken met kosmische energieën. Dat u werd opgeheven uit uw dagelijkse, egoïsche belangen, om daaraan te kunnen ontstijgen en uw hoge energie belangeloos te kunnen opzenden en te kunnen richten daarheen waar zij nodig is.
Dit is het werken aan het Plan op aarde.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
bij
HET PLAN OP AARDE I

nieuwsgierigheid

Zohra: Heel duidelijk speelt nu in de maatschappij een gevoel van tegen het plafond aan te zitten, maar toch niet te weten hoe verder te gaan. Moet men daar doorheen vliegen of moet men een ander plafond zoeken. Het betekent dat men op de wip zit. Zich vaak niet eens bewust is waaruit die wip bestaat, wat dus weer onzekerheid en angst oplevert. Heel logisch. Voor mensen die altijd vanuit een bepaalde structurering hebben geleefd, is het bijna de hel wanneer ze daar plotseling uit worden weggehaald. Dit moeten we dus kunnen invoelen, kunnen begrijpen. Vanuit deze nieuwe inzichten kun je dat begrijpen. Hoef je daar niet meer met de vinger naar te wijzen, daar negatief op te reageren. Nee, reageer je daarop vanuit de liefde, de kracht van de liefde, dus vanuit die kosmische energie in jezelf. Vanuit je verbinding met het hoger zelf kun je dat dan begrijpen en houd je je eigen uitstraling zodanig in de hand dat je die ander niet wegveegt, en niet zijn waarden ontnemt, maar hem gewoon je eigen waarden duidelijk laat zien.

En dan bedoel ik dus vanuit het hogere zelf, niet vanuit het ego.

Die trillingen die nu zo duidelijk spelen in de maatschappij zijn verlangens, gistend, verlangens naar vernieuwing, daardoor ook vaak pakkend en grijpend wat daar wordt aangeboden, wat daar leeft. Veelal in het lagere astrale vlak. Dus in de lagere geestelijke gebieden. Het gehele bewustzijn van de gehele mensheid richt zich omhoog, wil vernieuwing, evolutie.

Maar wanneer de mens niet werkelijk bewust in gemeenschap leeft met het hoger zelf, zal eerst in de lagere natuurrijken van zijn menszijn deze opwaartse energie gaan spelen. Het betekent dus dat in die mens de drang heel duidelijk gaat worden naar de lagere aspecten van hoger weten, naar andere dimensies. Ik zou haast willen zeggen, men wil achter de schermen kijken.

Het betekent dus dat nu de meer astrale aspecten van het occultisme (helderziendheid enz.), heel sterk op de verbeelding, op dat willen weten, die nieuwsgierigheid, die gisting van de mens gaan spelen.

Daarmee wordt dan aangereikt het zwaard des ondersheids, waar ligt nou de werkelijke spiritualiteit, de groei naar hoger geestelijk weten en waar ben je nog met de hogere gebieden bezig vanuit de lagere natuurrijken in jezelf.

--- Die lagere aspecten, welke zijn dat, hoe zien die eruit?

Zohra: Elk mens is natuurlijk nieuwsgierig, dat kan niet anders. Die yogamensen waar ik het over had, waren doodnieuwsgierig. Zij waren hier omdat ze iets wilden weten over die andere dimensies, over geest, over in contact zijn met geest. Maar omdat zij nog nooit eerder met de hogere aspecten hiervan in kennis waren gekomen, richtte zich dit willen weten, deze nieuwsgierigheid, op de lagere aspecten daarvan.

Dat is wat ik altijd zeg, wij hebben toch die school te volgen, de peuterzaal, de kleuterschool enz. Ik heb dus gisteren getracht om hen eigenlijk een beetje in vogelvlucht daar doorheen te brengen, maar dan begeleid door een meer spirituele energie, vanuit een spiritueler basis.

Maar het gebeurt heel veel dat allerlei mensen die plotseling in zichzelf open gaan, aangeraakt worden door andere dimensies in henzelf, deze dimensies dan gebruiken vanuit hun lagere aspecten. Vanuit de lagere natuurrijken in de persoonlijkheid gaan ze bezig met in wezen kosmische energieën, spirituele energieën. Toch heeft de mens het nodig om door al deze gebieden heen te gaan om op die wijze het onderscheid te kunnen verkrijgen.

--- Je had het net over het uitzicht vanuit de lagere aspecten. Op wat voor manier? Ik begrijp dat niet helemaal.

Zohra: Elk mens weet onbewust of bewust, en gelukkig steeds meer bewust, dat hij in zichzelf eigenlijk meer is dan alleen deze stoffelijke mens.

Dan komt hij in aanraking met het occulte, met reïncarnatie, met allerlei dingen die buiten zijn normale maatschappelijke bestel liggen. Ik bedoel dus mensen die niet zoals hier bepaalde spirituele leringen hebben gehad, vernieuwing van inzichten enz. Deze mens wil daar het zijne ook van hebben. Maar omdat hij zich nog niet bewust is van dat hoger zelf en zijn verbinding daarmee, gebeurt zijn willen weten vanuit de lagere aspecten in zijn persoonlijkheid, de lagere astrale aspecten in zijn persoonlijkheid, die dus corresponderen met het onderbewustzijn, het ongeweten zijn in het onderbewustzijn van andere gebieden. Waardoor dus ook zijn affiniteit met magie, met occulte zaken, met macht daarin veel duidelijker naar voren komen. En dat alles nog omdat hij zich nog niet bewust is, werkelijk bewust is van dat hoger zelf.

Zodra die mens zich daar echt van bewust is gaat hij daar al anders mee om.

--- Het klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat als die mens zich van zijn eigen heiligheid bewust is dat hij dan minder geneigd zal zijn vanuit eigen macht, nieuwsgierigheid

Zohra: Ja, je hebt daar je eigen heiligheid - ja, heel duidelijk, vol respect - maar ook je schijn van heiligheid, en die hoort in je lagere gebieden thuis.

En vanuit welke leef je, werk je?

--- Er is zoveel angst als je voor het eerst geconfronteerd wordt met iets wat je 'hoort' of 'voelt' of 'ziet'. En dan de angst als je denkt van iemand die helderziend is, ze zien van alles bij me. En als je dat zelf hebt, zie je ook de minder leuke dingen, die je liever wegstopt. Toch komt het nu veel meer in het bewustzijn.

Zohra: Het komt nu veel meer in het bewustzijn. Nu spreek je over die angst. Die angst in ons mensen vervormt ons eigenlijk. Dus datgene wat wij zouden moeten herkennen, eigenlijk in blijdschap 'dat is ook een stuk van mij, dat is een ander stuk van mij, mijn ongeweten stuk', herkennen we helemaal niet in blijdschap, we zijn doodsbenuwd. We hebben angst, vanuit oude herinneringstrillingen in onszelf. Vanuit oude karmische gebondenheden in onszelf. Vanuit herinnering aan hoe daarmee is omgegaan. Waarom lacht u?

--- Ik voel me die ene man uit de krant. Capra had geloof ik gezegd alle mensen zijn tegen mij en toen had iemand in de krant geschreven 'maar ik heb dat ook zo gevoeld, ik ben helemaal niet tegen je.' Toen jij net zei we zijn allemaal bang toen dacht ik, ik ben helemaal niet bang geweest.

Zohra: Gelukkig. Toch zijn er in alle mensen ook angsten. Die hoeft zich dan niet op dat moment aan u geopenbaard te hebben, maar die angsten leven in alle mensen. Maar hoe bewuster je hiermee omgaat, hoe meer je daarmee kunt handelen, het in de hand kunt gaan krijgen, daar niet meer afhankelijk van hoeft te zijn. Dat is zeker een lach waard.

--- Ik ben er juist blij om. Ik werd 's morgens wakker en toen dacht ik 'o ja, ik ben blij.' En dat blijft ook. Er komen wel eens dompers in maar dan dacht ik 'dat zijn mijn dompers niet' en dan hef ik mijn handen op en laat ze gaan.

Zohra: Niet afweren hè, van weg ermee, dat is niet goed, maar richten omhoog.

--- Ja, even terug vanwaar het komt. En zoek het maar even uit.

Zohra: Wie?

--- Nou, dat moet men maar oplossen, maar het is niet van mij. Als iemand bijvoorbeeld denkt dat je door ze heen kijkt. Maar wat heb ik daar voor belang bij. Ze zijn me even lief allemaal.

Zohra: Ziet u, dat aspect van, o ze kunnen door me heen zien, heeft met schuld te maken. Maar dat je daar zo bang voor bent, komt niet alleen door schuld, maar komt ook omdat daar in vele levens door ontzaglijk veel mensen misbruik van is gemaakt, dus door machtsmisbruik.

Dat zijn allemaal herinneringen, want wij zijn een totaliteit van bewustzijn, dus dat hebben wij allemaal ook in ons.

--- Dat hoeft niet eens van vroeger te zijn, je komt het ook in het heden tegen dat men dat niet prettig vindt en dan wordt ook je schuldgevoel geraakt.

Zohra: Maar het heden is toch altijd een oorzakelijk gevolg van het verleden en een opstap naar de toekomst. Maar met 'jezelf te zijn', daar zitten enorm veel gradaties van niveau in. Hoe ga je daarmee om om jezelf te zijn?

Ga je daarmee om vanuit het beter te willen doen, te zijn, te weten, te hebben dan de ander? Ga je daarmee om om het die ander erg duidelijk te maken?

Ga je daar vriendelijk schouderkloppend mee om, die ander schouderklopjes gevend 'ach klein broertje, ik weet het goed.'

Het zijn allemaal aspecten hoe je die kosmische energie van jezelf ook weer uitstraalt. Dat is vreselijk belangrijk. Want dat roept dezelfde kosmische energieën weer op van die ander. Waardoor je dus weer een spiraal krijgt.

--- Je had het erover dat je enerzijds jezelf moet zijn, anderzijds moet oppassen dat je de ander niet platwalst zal ik het maar noemen.

Als ik naar mijn verleden kijk, dan zijn er door het enthousiasme wat gewoon in me was, nogal wat mensen om me heen a.h.w. bezweken of ze kregen spontaan een minderwaardigheidscomplex. En dat vind ik heel moeilijk.

Ik heb er in de loop van de jaren wel een hoop van geleerd, in de trant van 'ik moet mijn energie een beetje rustig houden want andere mensen kunnen er niet tegen,' en toch moet je jezelf blijven.

Zohra: Dat is een prachtige vraag. Nu spreek je dus over de uitzending van een bepaalde kosmische energie, een veld van energie. Dat zend je uit en daar maak je bij die ander paren van tegenstelling wakker, dus de component daarvan.

Die ontmoeten die energie van jou en er komt een uitbarsting, een soort atoomontploffing. Waar komt dat van? Omdat die ander in die energieën die jij uitstraalt jouw persoonlijke, jouw ego herkent die bij hem diezelfde dingen aanraken en die hij van zichzelf helemaal niet zo graag wil herkennen of wil zien. Waardoor hij zich dus verzet en juist precies tegengestelde energie aan jou geeft. Terwijl hij in wezen door die herkenning toch tot een gemeenschap had kunnen komen. Hoe kunnen wij dan met die kosmische energieën omgaan dat het dus geen agressie, geen weerstanden, geen paren van tegenstelling oproept. Dat kan alleen wanneer die uitstraling zo puur is, zo vanuit een werkelijk innerlijk huwelijk met dat hoger zelf, dat het lagere ego, dus de lagere rijken in de menselijke persoonlijkheid daarin niet aan bod komen.

--- Ik begrijp wel dat er van vroeger een heleboel troep bijzat die gewoon meeresoneerde.

Zohra: Ja. En niet alleen resoneerde, meeracete ook.

Die werden met een geweldig racevuur uitgestoten en weer opgevangen en teruggestuurd. Dus kreeg je die atoomontploffing.

Denk bijv. aan dat congres in Brussel, in 1985, met Marilyn Ferguson, dat zo negatief beoordeeld werd in de pers. Ik denk dat daar een te persoonlijk enthousiasme, en a.h.w. een soort dwangmatige wijze van uitstraling is geweest, waardoor de 'gewone maatschappij' zal ik het dan maar noemen, zich bedreigd ging voelen. En dan krijg je juist die tegenactie. Maar dat heeft ook weer zijn goede kanten, want door die tegenactie wordt het onderscheid van mensen toch wel scherper. Het heeft dus ook goede kanten.

--- Ik heb door de jaren heen ook wel gezien hoe ik er beter mee moet omgaan, zonder dat ik mezelf helemaal moet afdekken.

Zohra: Nee, nee, dat mag je niet.

--- Want die energie blijft natuurlijk aanwezig. Ik merk wel dat door de jaren heen het minder gebeurt dat de mensen om me heen wegvallen.

Zohra: Ze vallen minder flauw!

--- Er wordt tegenwoordig heel veel gesproken over spiritualiteit, eigenlijk al jarenlang. Wat ik nu zelf gemerkt heb is dat het net is alsof er twee groepen zijn, die met spiritualiteit en die met een soort schijnspiritualiteit.

Nu heb je net verteld dat er mensen zijn die nog niet in verbinding staan met hun eigen hoger zelf.

Zohra: Die zich daar niet van bewust zijn.

--- Niet bewust, ja. Maar wat ik zelf wel eens merk is dat mensen die in een leidinggevende functie staan, met groepen werken of wat dan ook, die kunnen heel veel overreiken aan mensen die bij hen komen, maar er zijn er die vanuit een stuk ego of vanuit macht mee werken. Als ik dat constateer dan is mijn reactie daarop dat ik schrik, niets durf te zeggen en ik vraag mij af is het goed daarover met een ander in discussie te gaan, als je zelf ziet 'hier gebeurt iets wat ik toch niet prettig vind.'

Zohra: Ook daar is de grens zeer subtiel. Je moet vanuit je eigen inzicht ermee gaan werken. Want wanneer jij die ander vanuit jouw hoger weten, je bewuste verbinding met het hoger zelf daarop attendeert dat hij het niet is, doe je iets onspiritueels.

--- Daarom hou je dan je mond dicht, maar is dat goed?

Zohra: Nu weer die grens dan hou je je mond dicht.
Maar daardoor hou je in stand de lagere astrale aspecten van dat menszijn.
Dus hoe dan wel? Leuke vraag.
Dat is natuurlijk onze strijd, van dag tot dag.
Aan de ene kant mogen we niet ons licht op die ander laten schijnen waardoor die zijn eigen licht niet meer kan zien. Aan de andere kant kunnen wij vanuit onszelf niet meer meegaan in die lagere astrale aspecten die die ander ons eigenlijk aanbiedt.
Ik denk dat het alleen spiritueel is wanneer je vanuit jezelf in jouw zijn volhoudt, in jouw zijn blijft staan. Waardoor je dus niet onspiritueel die ander even op zijn kop tikt, even laat zien dat jij het zo goed weet en ook niet meegaat. Maar dat is heel erg moeilijk.

Weet je wie dat heeft gedaan? De Meester Jezus.
Zo diep en van zo hoge mystiek is alles wat daar in de bijbel is gegeven, dat heeft een zeer hoge spirituele waarde. Maar vanuit onze opvoeding, achtergronden, zijn juist die mystieke waarden niet zo belicht.
Nu komen die aan de orde.
Ik denk dat je alleen maar kan doen vanuit jouw eigen spiritueel besef, en jouw verantwoordelijkheid daarin. Want het vreemde is dat wanneer je die ander met jouw weten wilt hervormen, eigenlijk vervormen, in een bepaalde richting uit wilt krijgen, duwen, dat je dan echt verkeerd bezig bent, en dat ook weer als weerslag terugkrijgt.

zijn we achter met het Plan

--- Waarom gebruikte je de woorden 'herstel van het Plan?'
Want in de inleiding proefde ik een beetje zorg in je woorden.
Is er iets met het plan gebeurd, zijn we achter geraakt?

Zohra: Er is altijd zorg geweest vanuit de geestelijke Hiërarchie, de Meesters van Liefde en Wijsheid, of de luciferische kracht waardoor geest zich in stof kon realiseren niet zo groot werd dat daardoor stof niet meer terug kon naar geest.

Het klinkt cryptisch, het betekent dat wanneer de ziel van de mens, en daarmee corresponderend het hart van de mens, dus het werkelijk diepste gevoel, niet meegaat in die vestiging van geest in stof, stof niet werkelijk vergeestelijkt kan worden, dus materie blijft, in de lagere aspecten van materie.

In die enorme technologische evolutie van het hele mensdom en de wetenschap, in onze ratio, daar zit die kracht helemaal in. Maar wanneer dat niet werkelijk wordt opgevangen door de liefdeskracht van het hart van de mens, door de

ervaring, en door de wijsheid van de ziel wordt geleid, dan zal dit Plan op aarde niet in niveaus, in gradaties van niveau, tot zijn recht kunnen komen. Hetgeen betekent dat een plan ook uitgesteld kan worden, zelfs verlaagd kan worden. Wat inhoudt dat er dan vernietiging kan komen.

De bescherming vanuit de sferen is zo groot dat er nu over de gehele wereld wordt aangereikt door zoveel mensen boodschappers of niet-boodschappers, zo moeten wij niet verder. Er moet een verandering komen. Hoe komt die? Wanneer dit niet duidelijk in die mensheid aanwezig is: 'er moet een verandering komen,' dan gaan wij absoluut naar een mate van vernietiging toe. Ik wil niet zo graag een onheilsprofeet zijn, maar toch moet ik dit zeggen. En dit mag ook niet als een stok achter de deur zijn, want dan is de puurheid, de zuiverheid van de mens die tot spiritueel bewustzijn wil komen al aangetast. Dus dat mag ook niet. Dus daarom praat ik daar zo weinig over, maar het bestaat wel.

--- Dan zouden wij toch anders moeten omgaan met het Plan, hoe is het Plan te herstellen.

Zohra: Wij, ons bewustzijn maakt dat Plan uit. Niet alleen het rationele denken, maar het echte bewustzijn maakt uit in welke mate dat Plan tot zijn recht komt. En natuurlijk is dat plan een volmaakt Plan, maar hoe komt het tot zijn recht. En wat wij door ons geëvolueerde bewustzijn, de vernieuwing van inzichten kunnen bereiken, is het herstel van de materialisatie van geest in stof, zoals dat tot nu toe is gebeurd.

--- Uw zorg om de realisatie van het Plan heeft mij verdriet bezorgd. Omdat ik denk dat door die zorg op deze manier uit te spreken, dat Plan niet zal versnellen. Ik voel dat dat alleen van binnen uit kan gebeuren en in vrijheid. Niet met een drang daarachter.

Zohra : Dat ben ik helemaal met u eens. Ik geef dit in vrijheid voor iedereen. En de zorg die u daarin proefde, is misschien mijn eigen zorg daarin, die niet de uwe hoeft te zijn. Waar het om gaat is dat er wel degelijk is een begeleiding en een bescherming van boven uit, die de mensheid wil brengen naar een werkelijke vernieuwing van bewustzijn. Zij zijn vanuit de beschermende liefde wel degelijk bezorgd dat deze mens door zijn onoordeelkundig, onbewust omgaan met zijn eigen hoge kosmische energieën een soort vernietiging zal kunnen brengen. Vernietiging is misschien te zwaar, maar een grote mate van ellende.

En het is aan ons, mensen, om deze hoge geestelijke zorg niet als een dwang te zien, niet als een stok achter de deur, maar in de vrijheid van ons zijn die beschermende zorg te willen accepteren.

Want deze beschermende zorg zorgt ervoor dat wij kans krijgen, gelegenheid krijgen om ons bewustzijn steeds spiritueler te doen worden, om steeds meer nieuwe inzichten te kunnen krijgen.

Dus ik denk niet dat het verdriet u verdriet zou moeten gaan doen, maar dat het verdriet dat u voelde komt vanuit uw eigen betrokkenheid daarin.

En misschien denkt u aan uw eigen nog niet volmaakt zijn daarin.

Maar troost u, dat is niemand, ook ik niet, niemand, geen mens is daar volmaakt in. Wat wij alleen maar kunnen doen is samen daarvoor zorgen.

Zorg is niet negatief, zorg is positief, zorg is behoeden, zorg is beschermen, is liefde geven, is in je handen houden, omvatten. Dus zie het alsjeblieft niet vanuit toch een negatief aspect, probeer het positief te zien.

rampen

--- Ik ben de laatste weken nogal bezig geweest met voorspellingen omtrent de overgangstijd naar het nieuwe tijdperk toe. Daar is mij iets heel bijzonder opgevallen. Ten eerste een overmaat aan voorspellingen die op deze tijd slaan, maar eigenlijk hadden er volgens de aankondigingen allang rampen moeten komen. Sommigen zeiden: in 1960 begint het, anderen zeiden in 1982; in 1985 hadden er al ergere dingen moeten zijn, maar, behalve een paar gewone dingen is er niet veel gebeurd. Nou ja, gewone dingen, als je het ziet in het perspectief van wat Nostradamus en nog wel vijftientig anderen gezegd is.

Wat die mensen gezien hebben moet ergens een realiteit zijn in een hoger vlak, alleen heeft het zich nog niet neergeslagen in de stof.

En nou denk ik: waarom niet? Als er gezegd wordt: die straffen komen er - dat zijn dan bijv. Mariavoorspellingen - tenzij gij u bekeert. En als ik nu kijk naar de wereld, wat er zo de laatste 25 jaar gebeurd is, en vooral de laatste 10 jaar aan vredesverlangen, aan economisch besef, aan vrouwenbewustwording en nog vele andere dingen dan begint er iets in mij te rijpen dat ik denk: wij mensen reiken naar die hemel. En dat zusterschap waarin die broederschap zal moeten neerdalen, dat begint al een beetje te groeien.

En dan komt er een grote verwachting in me.

Zohra: Daar kan ik in alle vreugde dan op antwoorden dat wat wij doen is een druppeltje in de oceaan, en wat zovele andere groeperingen doen, ook druppeltjes in de oceaan. Uiteindelijk wordt het die oceaan. Dit is wat net gevraagd werd: hoe kunnen wij het Plan op aarde herstellen? Dat gebeurt al. Want al deze rampen - om je de waarheid te zeggen, ik heb ook van allerlei rampen te horen gekregen. Maar daar mocht ik nog niet over spreken.

Ik moest wel de mensen voorbereiden om dit bewustzijn, deze vernieuwing van inzichten te brengen, opdat deze rampen zich niet op die wijze zullen voltrekken. Dat is heel geweldig, omdat die mens inderdaad reikt naar de hemel - prachtige uitdrukking! -, werkelijk de hemel dichtbij krijgt, waardoor de stof, de materie die rampen niet hoeft te verwerklijken.

Maar het ligt wel als mogelijkheden in de Akashakroniek, dat heb ik gezien. Ik wilde helemaal niet over rampen praten, maar nu kan ik er vanuit vreugde over spreken, niet over die rampen, maar hoe wij mensen al een heleboel hebben afgewend. Want in de tijd van de koude oorlog met Rusland waren die rampen zeer, zeer duidelijk dichtbij, heel dichtbij. Het is afgewend door het bewustzijn van de mensheid, het reiken naar de hemel.

Er kunnen ook kosmische rampen komen, kosmische straling. Daar is weinig aan te doen. Alleen zoveel dat de mens vanuit de vernieuwing van bewustzijn het sterven en de dood niet meer als een ramp en een onoverkomenlijk afscheid, het zwarte gat, ziet maar als een overgang naar een ander leven, waarvan terugkeer mogelijk is. Deze kosmische rampen, die mij inderdaad zijn voorzien, en die toch nog niet dichtbij zijn zoals gegeven in de Akashakroniek, maar verder liggen, verder weg liggen als mogelijkheid, deze rampen kunnen in geestelijk opzicht zodanig getransformeerd worden dat de mens zich daardoor niet geestelijk vernietigt. Geestelijk.

Wat er stoffelijk gebeurt, daar kan ik niets mee doen. Ik kan alleen doorgeven zodanige mate van bewustzijn, zodanige vernieuwing van inzichten dat die mens geestelijk alles aan zal kunnen. En dat is herstel van het Plan op aarde.

Want daardoor vernieuwt zich het totale bewustzijn.

Door die vernieuwing van het totale bewustzijn kunnen zelfs kosmische rampen overleefd worden, zeker geestelijk.

--- Net werd gezegd dat die rampen niet gebeurd zijn. Maar zijn er toch ook niet een heleboel rampzalige dingen waar we gewoon naast blijven staan en niets mee doen. Als ik programma's zie over die heroïnehoertjes van 15, 16 jaar, dat laat de maatschappij toe. Zullen onze kinderen later ook niet zeggen, zoals nu wordt gezegd van een kamp Auschwitz, hoe is dat in godsnaam mogelijk geweest dat de wereld dat toegelaten heeft, en zullen onze kinderen later niet zeggen: hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat jullie dit toegelaten hebben?

Zohra: Dat is waar. Dat is zeker onze verantwoordelijkheid. Maar daar kun je niet in ingrijpen. Als maatschappij zou je hier alleen maar kunnen ingrijpen door op de verantwoordelijkheid en de vrijheid van geest van ieder individu te wijzen, waardoor het collectief kan veranderen. Want waarom bestaat een heroïnehoertje? Uit de begeerte van de man. Waarom kan dat, waarom wordt het in stand gehouden, los van haar begeerte naar heroïne, dat willen vluchten uit

het leven - want dat is het meestal toch wel - maar waardoor wordt het in stand gehouden? Waarom wordt dit in de maatschappij getolereerd? Waarom wordt het door de maatschappij in stand gehouden? Omdat men erger wil voorkomen? Begrijp je hoe wij schipperen? Dat is nu het ene gat met het andere stoppen? Dat betekent dus dat je zo verschrikkelijk respectloos en inefficiënt met kosmische energieën omgaat. Waar het om gaat is dat bij die mannen die vanuit die begeertes dit in stand houden een zo groot bewustzijn moet gaan komen, dat zij dit kunnen overstijgen, dat zij dit kunnen loslaten, kunnen transformeren. Maar dat duurt nog wel even. En dan heeft geen mens het recht om die ander dat te willen opdringen, om die ander daartoe te verplichten, dat kan niet. Begrijp je hoe dat werkt? Zo subtiel zijn de grenzen.

het herstel van het Plan op aarde

--- Het is nu mogelijk om het kosmische zijn en de liefde tot in de stof, dus tot in het onderste chakra te gaan brengen en te ervaren. Maar ik vind het zo moeilijk het te kunnen gaan herkennen, niet alleen van de medemensen, van het kosmische zijn en de liefde, maar ook in de dieren, de planten en zelfs de materie. Kun je iets aangeven wat daarbij kan helpen.

--- Van je fiets houden.

Zohra: Ja, we lachen nu, heel ad rem werd hier gezegd: van je fiets houden, ook als die een platte band heeft. Dat is ook zo. Want die platte band van jouw fiets, jouw voertuig, heeft je toch wat te zeggen, want ook daar zitten kosmische energieën in. Dat is zo, want ons hele leven, het hele zijn in de stof is een symbolisatie van geest. Is in wezen geest maar dan op een lager niveau. Dus moeten wij houden van de materie. Want in die materie kunnen wij vorm geven aan geest. Was die materie er niet, dan hadden wij geen vormgeving. Dus daarin moet onze liefde al liggen. Maar dan, hoe gaan wij die materie dan zodanig vormgeven dat zij beantwoordt aan ons diepste verlangen van geest?

--- Ik heb het gevoel dat er nog meer is. De laatste tijd kwam telkens in me op om wat er allemaal was aan een lading van gedachtenvormen die door de mensheid de afgelopen duizend jaar is geproduceerd en waarmee de aarde met al wat bestaat de afgelopen duizend jaar opgeladen is, dat we daar ook iets mee moeten kunnen.

Zohra: Dat is nou het herstel van het Plan op aarde. Het betekent dat in de navolging, in de uitwerking van het volmaakte Plan, van het hoogste zijn voor deze aarde, natuurlijk gradaties van niveaus, ribbels op een zandweg, kringen in een rivier, stromingen, zijn geweest.

Dat daar in alle niveaus van bewustzijn door de mensheid bepaalde karmische, dus onuitgewerkte aspecten in deze verwerking van geest in materie zijn gebracht. Wat is dat herstel van het Plan op aarde?

Dat is dat de mens die nu tot een hoger bewustzijn raakt, tot een werkelijke spiritualiteit in zichzelf, nu ook de kans krijgt om dit karma, kosmisch karma, wereldkarma en individueel karma op te lossen, te verlossen, te transcenderen en te transformeren. Dat is het herstel van het Plan op aarde.

Wat hebben we in de duizenden jaren dat wij leven niet gedaan met al onze rituelen? Die hebben wij misbruikt tot in de zwartste magie.

Wat hebben wij gedaan met het christendom?

We hebben van dat christendom een verslaving gemaakt, waardoor wij aan de kosmische Christus in onszelf zijn voorbij gegaan, in de verslaving aan de historische Christus.

Hoe groot, hoe ontzagwekkend hij ook is geweest, hij was er alleen om aan de mensheid het hoogste zijn, de kosmische Christus terug te geven.

En wat heeft die mensheid daarmee gedaan? Wat moest de mensheid ook wel in die afgelopen tweeduizend jaar doen, want anders kon zij niet tot onderscheiding komen. Zij heeft zich in die tweeduizend jaar tot slaaf gemaakt van deze grote mens, waardoor zij niet tot zichzelf kon komen.

Nu wordt het bewustzijn zodanig dat men hieraan kan beginnen te werken, maar dat kon alleen omdat die tweeduizend jaar gepasseerd zijn op die wijze.

Dus moeten wij toch de materie liefhebben, want de materie is de vormgeving waardoor wij de prikkel van de onderscheiding kunnen gaan verkrijgen en herkennen.

--- Als we de kosmische Christus in onszelf gaan herkennen dan erken je dus de eenheid, ook met de materie. Dat is a.h.w. een kosmisch herstel, het gaat dieper.

Zohra: Ja, want dan wordt de materie vergeestelijkt, dus een niveau opgeheven.

Die materie blijft nog wel enkele duizenden jaren bestaan als materie, maar wordt zodanig vergeestelijkt dat de mens daardoor niet meer alleen - ik zeg alleen - in materie hoeft te zijn, hoeft te leven.

Het betekent dat die materie haar aantrekkingskracht (dat heeft met energie te maken) verliest op die mens omdat die mens zijn hoger kosmische energieën heeft herkend en ze leert te gebruiken. Wanneer die mens zijn eigen hoogste zijn als kosmische energie gaat herkennen dan verliest de materie, dus gewoon onze dagelijkse materie, de dwangmatigheid van begeerte die zij de mens oplegt. Dus de mens is dan niet meer afhankelijk, verslaafd aan die materie, aan de dwangmatigheid van die materie.

Waardoor hij die materie opheft, tot een hoger bewustzijn brengt.

--- Die materie verdwijnt toch niet, een steen blijft een steen.

Zohra: Niet opheft zodat die verdwijnt. Maar door de herkenning van die hoge kosmische energie in de mens raakt hij zijn afhankelijkheid kwijt van de materie, waardoor hij de dwangmatigheid van de begeerte van materie in zichzelf kan gaan transcenderen en daardoor transformeren.

Waardoor uiteindelijk - en dat gebeurt wel, maar ik weet niet hoe lang dat zal duren - uiteindelijk deze planeet aarde transparant wordt en zichzelf inderdaad zal opheffen. Dat kan nog ik weet niet hoeveel duizenden jaren duren, maar dat is uiteindelijk de bedoeling.

--- Als je zover gaat, en je gaat die onafhankelijkheid van de materie krijgen, wat doen dan de bomen nog met hun vruchten, die zijn dan zinloos, want die hebben we niet meer nodig. Ik kan me wel voorstellen dat er dan in de natuur ook de nodige dingen gaan veranderen.

Zohra: Maar dat is eigenlijk een tegenstelling die je noemt. De grenzen liggen weer veel subtieler. Die boom geeft zijn vruchten, die mens heeft die vruchten nodig en kan daarmee werken. Maar in de mens leeft een energieveld van begeerte, waardoor hij die vruchten zo belangrijk acht dat die vruchten en het verkrijgen daarvan, in die mens een zo grote afhankelijkheid geeft dat die mens daardoor niet meer in zijn volledigheid, in zijn totaliteit kan zijn.

spirituele leefgemeenschappen

--- Zou je iets kunnen verduidelijken over het belang van het stichten van spirituele gemeenschappen?

Zohra: Het stichten van spirituele gemeenschappen is belangrijk omdat de vernieuwing van bewustwording die vele individuen verkrijgen dan ook in gemeenschap, dus in het collectief wordt geplaatst.

Kijk, als je allemaal kleine vlammetjes bij elkaar houdt dan krijg je een vuurtje. Dus de uitstraling van deze kosmische energie, deze vernieuwing van bewustwording is dan groter.

In "Zie de Leliën" werd doorgegeven: gemeenschappen zult gij stichten. Ik denk dat deze gemeenschappen zo moeten zijn als de eerste christenen leefden toen zij pas de Christus navolgden. En dat deze gemeenschappen dus los van de vormgeving van de oude religie zal zijn, helemaal vanuit het individuele godsbesef. En het belang hiervan is dat steeds grotere groepen bepaalde energieën, een spiraal van energie laten draaien en die dan ook uitstralen. Deze uitstraling kan dan zo groot zijn dat anderen daardoor geraakt worden in hun eigen herkenningsfase.

En dat betekent dus weer een andere spiraal die gaat draaien.

Het belang is ook dat in komende tijden van zwaarte, van aardse moeilijkheden, - hoe zal ik het zeggen - enfin, in komende moeilijke tijden, dat er

gemeenschappen worden gevormd, waar de mensen die deze gemeenschappen vormen een grotere mate van incasseringsvermogen krijgen, dus van overgave hebben, waardoor ze beter ermee kunnen werken en anderen kunnen helpen. Ik wou hier nog niet verder op ingaan, dat doe ik later. De tijd is nog niet rijp daarvoor. Wel wil ik er nog een keer op wijzen dat het stichten van deze gemeenschappen het begin is van een nieuwe golf van materialisering, dus in materie brengen van een vernieuwing van bewustwording.

--- Ik voel dat ik dat wil, een spirituele gemeenschap hier in Twente, met mensen die dat willen.

Zohra: En waar gaat het vanuit? Wat bezielt jou diep van binnen om dat te willen? Ik vind dat dat belangrijk is om dat aan de hoorders en lezers voor te leggen.

--- Ik weet niet of ik dat goed kan uitleggen, maar ik ben met de groep van mensen die al jaren bezig zijn verbonden geweest. Daarna ben ik een poos alleen verder gegaan en dat moest zo zijn. Maar ik ben gewoon klaar om samen te delen en vandaar uit een nieuwe dimensie aan het samen delen te geven zodanig dat het ook naar buiten vruchtbaar zou kunnen zijn. Omdat je met elkaar sterker staat dan als je alleen bent.

Zohra: Ja. Er is mij steeds gezegd in de loop der jaren dat het niet goed is om gemeenschappen te stichten die helemaal buiten de maatschappij vallen, omdat daardoor die maatschappij op zich niet verandert. Dat het zich alleen gaat afscheiden. En dat dan de controversen, de dualiteiten nog scherper gaan worden. Wanneer men spirituele gemeenschappen wil stichten, moet het werken in deze gemeenschappen, het beleven van deze spiritualiteit zijn weerslag in de maatschappij hebben. Er moet dus een verbinding komen met de maatschappij. Het mag er niet helemaal alleen apart naast staan, want dan schieten we het doel voorbij.

Het perspectief van het Plan op aarde is, leven vanuit al datgene wat zo even werd gezegd, waardoor een mens een zodanige uitstraling krijgt dat het absoluut de ander raakt. Want die ander, hoezeer hij ook versluierd is door zijn achtergronden, door zijn eigen sociaal-maatschappelijk bestel, zijn gebondenheden, zijn geconditioneerdheden is toch in wezen gelijk aan jou, en heeft toch in wezen ook dat hoger zelf, is dus ook met dat hoger zelf verbonden, al is hij zich daar misschien niet van bewust. Dan hoef je hem dat niet te gaan leren, nietwaar, wie zijn wij dat wij dat een ander mogen leren. Maar wanneer je zelf daarnaar leeft en het uitstraalt, pikt die ander dat wel degelijk op. En voelt het in zichzelf meetrillen, kan het herkennen.

Soms levert dat een vreselijk verzet op en daardoor allemaal akelige dingen, maar dat is de andere pool van de herkenning. Dat heeft ook met angsten te maken, dat men niet direct, daarin mee kan gaan, omdat men dan het gevoel heeft dat de grond onder de voeten is weggeslagen. Dus dat mogen wij de ander ook niet kwalijk nemen, ook niet persoonlijk aanrekenen. Wij moeten alleen bij onszelf blijven.

het perspectief een transparante wereld

--- Je hebt het steeds over begeerte gehad, en loslaten van conditioneringen, en over respect. Geldt dat, behalve voor mensen, ook voor materie. Door de begeerte in ons projecteren wij iets in de stof, zoals je met straling een steen kunt opladen, maar dan op een ander niveau. Als wij die begeerte nu kunnen transformeren in onszelf tot belangeloosheid, dan geef je aan die steen zijn diepste wezen terug. En dat diepste wezen is uiteindelijk een kosmisch goddelijk zijn.

Zohra: Ja, dat is waar. Je hebt het nu over een steen, maar laten we het over vruchten hebben, die door die projectie van onze begeerte eigenlijk dwangmatig die bomen en vruchten in stand houden.

Dus je houdt door je eigen projectie de materie in stand.

Die materie zal zolang in stand blijven totdat de mens zijn begeertes kan loslaten en daardoor zo transparant is geworden, dat hij die materie niet meer nodig zal hebben. Is dat een utopie of een doel om naar toe te gaan?

Nee, het betekent alleen dat wij mensen in ons hebben een zo grote kosmische energie dat wij onszelf niet afhankelijk hoeven te maken van wie of wat dan ook. Want alles is één geheel en één totaliteit.

--- Ik denk dat het vanavond nog niet beantwoord is: wat is nu het perspectief wat je ziet, van waar we naar toe gaan. En wat zijn de krachten en machten die we tegenkomen, waar we mee te maken krijgen, want dat zijn onze voetangels en klemmen; maar dan graag heel concreet.

Zohra: Laat ik beginnen met het perspectief.

Het perspectief waar het werkelijk om gaat is het goddelijk zijn tot bewustwording in de materie te brengen, waardoor materie vergoddelijkt wordt, zodat materie tot zijn hoogste kosmische energie terug kan keren. Want materie is in wezen een schijnwereld. Is opgebouwd om geest vorm te kunnen geven, opdat de mens met bewustzijn daarmee kan werken.

--- Hoe ziet dat er dan uit?

Zohra: Er wordt mij gezegd dat in de duizenden jaren die wij nog voor ons hebben, - dus stel je niet voor dat dat gauw gebeurt, - het bewustzijn van de totaliteit van het gehele universum door de mens zodanig opgeheven kan worden dat daardoor wederom een vernieuwing van het goddelijk zijn in dat universum plaats kan vinden.

--- Wat moet ik me daar in hemels naam of in aards naam bij voorstellen?

Zohra: In aards naam, en daarom in hemels naam, stel je daarbij voor dat de gehele mensheid tot een werkelijke, innerlijke, innige en ook uiterlijke diepe beleving van de liefde gaat komen.

Het gevolg is dat de eenheid in dit gehele universum hersteld wordt.

Want de mens heeft in zijn gang naar bewustzijn, in zijn drang naar gelijk willen zijn aan God nog niet die aspecten bereikt waardoor liefde de taak van geest in stof kan gaan begeleiden. De mens is steeds door Lucifer geleid en komt nu pas aan de poorten van het paradijs waar hij Michael zal gaan ontmoeten, en waar Michael hem zal leiden door de liefde.

Dan zal uit deze synthese van de geestkracht van Lucifer en de liefde en het behoeden van Michael de uiteindelijke kosmische Christus tot herkenning komen in het bewustzijn van de mensen, en tot werkelijke realisatie door de mensen in de liefde.

Wanneer dit tot stand is gebracht, kan de materie zich terugtrekken opdat er vernieuwing in het bewustzijn kan komen, niet van God zelf, maar van zijn verwerking van Hemzelf, zodat er nieuwe werelden kunnen gaan ontstaan. En het is mij getoond hoe dat gebeurt.

--- Kun je daar dan iets over vertellen?

Zohra: Ik heb gezien hoe uiteindelijk deze hele planeet, dit hele zonnestelsel met alles wat er is, werkelijk transparant wordt en opstijgt naar die oerbron, naar dat goddelijk vuur.

Alles 'verdwijnt' in dat vuur en daardoor kan er een nieuwe ontploffing ontstaan en daardoor een nieuwe uitdijing, uitstraling van dat bewustzijn, van dat goddelijk zijn in vernieuwing in materie wederom kan komen.

Maar dan is die materie anders dan nu.

--- Was het mooi wat je zag?

Zohra: Ja. Heel mooi. Het betekent dat de wezens die er dan zijn een grotere goddelijkheid in zichzelf als vormgeving kunnen hebben.

Het betekent dat het totale bewustzijn door de liefde is opgeheven, niet is weggemaakt maar naar boven dus is opgeheven naar God. God, en wat is God? God is eigenlijk een atoom, is eigenlijk een vuur, een groot kosmisch vuur.

Dan kan vanuit dat vuur een zo grote vernieuwing komen dat de stoffelijke vormgeving daaraan inherent is. Meer is niet te zeggen.

--- Ik zou graag iets willen weten over het bewustzijn van de aarde en of wij daar een verbinding mee kunnen hebben.

Zohra: Het bewustzijn van de aarde heb ik gezien. Dat is een hele grote geest. Wij reden eens vanuit het westen van Nederland terug naar Enschede en toen zag ik de geest van de aarde. Hij was ontzaglijk groot en hij heette Malkuth.¹ Maar Malkuth betekent: koninkrijk Gods. Dus daar was ik even verward van. Je weet dat alles wat bestaat geest heeft, in gradaties van niveau. Er zijn natuurgeesten, in het plantenrijk, de dieren hebben een groepsziel, in het mineralenrijk zit een bepaalde vorm van geest. Het bewustzijn van de aarde is onbewust levend, maar wordt door ons bewustzijn tot leven gebracht. En wij zijn daar in onze totaliteit mee verbonden, want het is onze moederschoot, onze vormgeving. Daar hebben wij met de grootste eerbied mee om te gaan.

--- Ik dacht aan iets wat misschien ook te maken heeft met een eerdere vraagster die vroeg: hoe je de vergeestelijking van materie kunt voorstellen. Nou, mijn lichaam is ook materie. Maar vanuit mijn eigen bewustzijn heb ik daar meer verbinding mee, is het voor mij meer doorgeest dan die stoel of elektriciteit of wat ook. Als ik dat nu zou doortrekken dat de mensheid de aarde met haar eigen geest doortrekt, - en dat is een kosmische geest, - dan heeft ze de kracht om die aarde niet meer als een vreemd lichaam te zien maar in eenheid met haar. Maar dan zeg ik haar: de mensheid is ook een collectiviteit, je moet eerst in eenheid, tot liefde worden en dan heeft er een ontwikkeling plaats. En als ik nu denk over de overgang waarin we nu verkeren, dan wordt er gezegd, na het jaar 2000 zal het bewustzijn van de mensheid zodanig open gaan dat de mens het goddelijke in zichzelf kan herkennen, nu moeten we erin geloven. Maar het echte besef en de echte verbinding daarmee, met die zon in ons, die hebben we nog niet. En dat zou dan, in ieder geval kwalitatief, een stuk verder zijn.

Dan denk ik me in wat er nu in de laatste eeuw aan ontwikkeling gebeurd is op gebied van communicatie, op gebied van ontwikkeling van wetenschap enz. en ik zou me dan eens indenken dat wij nu nog tweeduizend jaar voor ons hebben, waarin diezelfde ontwikkeling in een rekenkundige reeks nog veel en veel verder gaat, hoe we dan de aardse krachten kunnen doorpeilen en hoe we in verbinding kunnen staan met alles. Nou dat is zoiets als een lid van een onbeschaafde stam ergens in Afrika of Nieuw Guinea overgeplant wordt en zijn zoontje hier op een school kan zetten en dan daarmee terug kan gaan. Ik denk dat de mensheid zo een stap gaat maken nu in de komende eeuw en wat daaruit voortkomt kunnen wij ons nu niet voorstellen.

En als je dan nog eens tweeduizend jaar verder bent, dan zijn we op de rails gezet om zelf die ontwikkeling te sturen. Nou, als we dat in liefde zouden doen, ja dan kan ik me ook geen voorstelling daarvan maken, zoals onze grootouders zich geen voorstelling konden maken van een televisietoestel. Dit moet nog veel en veel wijder en ruimer zijn en dus nu absoluut onmogelijk concreet te maken.

Zohra: Ja, dat is waar, dat kun je niet concreet maken. Wat ik heb gezien heb ik in een van de gedichten van de "Witte Lotus" proberen te beschrijven.

Wat ik zag was dat de Christus wandelde over de aarde, die groen was, trillend van leven, waar mensen werkelijk in liefde met Hem verbonden waren.

Deze historische Christus, die de mensheid de liefde heeft doen beleven.

Hij zal meemaken dat de mensheid deze liefde in zichzelf zal beleven en daardoor werkelijk komt tot de kosmische Christus in zichzelf.

En dan, dan zijn wij erachter, achter de diepere mystieke betekenis van die woorden: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

Want Hij heeft de liefde tot leven en tot werkelijke waarheid gebracht.

En dat is de bedoeling daarvan. Dat is mij getoond en daarna heb ik dat gedicht geschreven. Ik denk dat dit het enige perspectief is wat ik je daarop kan geven, ik zelf ben ook nog maar op weg, dus meer mag je ook niet verwachten.

HET GODDELIJK PLAN OP AARDE II

Bilthoven 21 februari 1986

"En zo zult gij allen,
gij heilige planeet om Mijn troon,
Mij steeds verder in uzelf herkennen,
maar naast deze herkenning gaan evenaren,
en met evenaren wordt bedoeld
dat gij uiteindelijk werkelijk
zult zijn als goden,
zoals de bedoeling is geweest bij de schepping."

INLEIDING ZOHRA

In de eerste lering over het Plan op aarde werd vooral gegeven het richten op het hoger zelf, in samenwerking met het ego, met de aardse persoonlijkheid van de mens, de geïntegreerde persoonlijkheid, naar zichzelf maar ook juist naar de ander toe en naar alles wat leeft op onze planeet, en in dit hele zonnestelsel. Het werd zeer diep uitgediept en vele mensen hebben zich daardoor nogal diep in het hart geraakt gevoeld. Nu ga ik vanuit dit hart verder naar het mannelijk element, en vandaar uit in de vrouwelijke vormgeving.

Dit betekent dat wij vanuit de geestelijke Hiërarchie aanwijzingen krijgen hoe verantwoordelijk, hoe groots, hoe universeel, maar vooral hoe vreugdevol onze verantwoordelijkheid is om dit te kunnen dragen. En hoe er overal nieuwe inzichten komen, bewustzijnsverruiming overal ter wereld gaande zijn. Hoe wij deze langzaam zouden kunnen bundelen, opdat wij vanuit dit bewustzijn, deze vernieuwing, deze werkelijke eenwording van bewustzijn, kunnen gaan werken met de kosmische energieën, dus de energieën die dit zonnestelsel in stand houden. En dit natuurlijk toegespitst op onze aarde

Kosmische energieën, wij denken altijd dat die plaats vinden ergens anders dan wij zelf zijn. Ergens in de sferen, ergens heel hoog of ergens heel laag, in elk geval meestal niet bij onszelf.

Kosmische energieën zijn in de totaliteit van het zijn ten hoogste in onszelf vertegenwoordigd.

Deze kosmische energieën zijn de basis van ons leven, van ons denken, van onze emoties, van alles wat wij zijn.

Eigenlijk weet u dit allemaal wel.

Vanuit het duizenden en duizenden jaren oude Plan, het plan om dit zonnestelsel tot hoger, tot dieper bewustzijn te brengen, zijn er vele fasen geweest die allen een eigen evolutieperiode hebben gehad.

Nu komt er een periode waarin het menselijk bewustzijn zich zodanig zal verruimen, verdiepen en daardoor uitstrekken over alles in dit zonnestelsel, dat hierdoor het totale bewustzijn van dit zonnestelsel een niveau omhoog geheven wordt. Daardoor zal er over x-tijd een totale vernieuwing in dit zonnestelsel plaatsvinden.

Ik leg dit nader uit.

Het gezamenlijk bewustzijn, juist van de mens - eerst individueel, en dan collectief - is de basis waarop zowel in de sferen als hier op aarde een werkelijke eenheid plaats kan vinden van bewustzijn.

In deze werkelijke eenheid van bewustzijn kan een zo grote eenheid komen dat daardoor de continuïteit van leven, die er altijd is geweest en altijd zal zijn, op een steeds hoger plan gebracht wordt.

Met hoger plan wordt bedoeld: op een steeds hoger niveau van begrip van eenheid in liefde.

En dan liefde niet gebaseerd op eigen emotionele grillen en grollen, maar gebaseerd op een werkelijk diepe, ervaarbare beleving van dit totale zijn.

Wij, mensheid, kunnen dit alleen realiseren wanneer wij, individueel en dus collectief, in onszelf werkelijk kunnen realiseren dat wij, hoewel wij zijn een eigen ik een eigen individu, met het recht van het eigen zijn, toch absoluut onlosmakelijk, absoluut onlosmakelijk, verbonden zijn met ieder ander zijn.

Dit is een verschrikkelijk groot gegeven.

Dit hoor je in alle toonaarden over de hele wereld.

Maar juist vanuit datgene wat ons wordt aangereikt, vanuit de Psychosofie, kun je er veel en veel dieper op in gaan.

Het heeft te maken - en dat klinkt een beetje een gek - met de efficiëntie van het gebruik van kosmische energieën. Efficiëntie klinkt zo zakelijk, dat hoort niet in een spirituele groep denkt men dan. Dat is helemaal niet waar, het hoort juist wel daarin. Het betekent dat men is, dat men denkt, spreekt en handelt vanuit een absoluut respect voor dat zijn, dat werkelijk hoogste zijn in jezelf en daarom in die ander. Begrijpt u de samenhang?

Wat niet is naar jezelf toegekeerd, uit dat hoogste respect, vanuit die liefde dus voor het totale zijn, kan ook niet naar die ander toegaan.

Wij hebben in de laatste eeuw vanuit morele overwegingen en vele schuldgevoelens en dergelijke veel gedaan aan hulp, aan de rechten van de mens, aan ontwikkelingshulp. Al deze fasen van bewustwording, dus groei,

groeiprocessen, groeifasen, zijn nodig voor de mens om tot de werkelijke onderscheiding te kunnen komen van wat het werkelijke zijn, en daardoor het werkelijke bestaan vanuit dat zijn, inhoudt.

Met kosmische energieën efficiënt omgaan, betekent dat de mens in zichzelf eerst het hoogste respect moet verkrijgen voor het eigen zijn, voor de eigen werking van zijn energie, het omgaan met zijn energie.

En met 'zijn energie' wordt bedoeld met alles wat je uitzendt, je hele uitstraling. Alles wat jij uitzendt, krijg jij zo terug.

Alles wat jij poneert dat komt weer terug, dat verdubbelt zich.

Wanneer er vanuit jouzelf vanuit je oude onbewuste ballast te grote angsttrillingen, onzekerheidstrillingen, schuld, allerlei emoties, allerlei ongeordende energietrillingen dus inefficiënt worden uitgezonden, stralen zij uit. Zij trekken dat aan wat daarmee resoneert, zij verdubbelen zich, en zoeken hun weg verder en komen daarheen waar zij opgevangen kunnen worden. Dit is de negatieve kant ervan.

De positieve kant is net zo.

Datgene wat wij vanuit ons respect, vanuit onze liefde in het zijn, - en liefde is zo'n misbruikt woord, laten wij het dan maar eerbied noemen, ook voor die ander juist voor die ander, - kunnen uitzenden daarin, dat roept hetzelfde op. Dit verdubbelt zich en het gaat daarheen, het straalt daarheen uit waar het opgevangen kan worden.

Nu werd mij gezegd, dit Plan op aarde, de bedoeling van dit Plan op aarde is om het bewustzijn zo ruim te maken, zo groot, dat al wat leeft het godsbewustzijn, - en dan bedoel ik niet de figuur met de baard op de troon, zoals wij ons dat voorstellen, - maar het werkelijke godsbewustzijn, de geest Gods, het eerste atoom, het eerste zijn, als totaliteit in jezelf als basis te hebben in alle bewegingen, in alle energie uitstralingen, in alle uitzendingen van jouw zijn als mens.

Ik geloof dat ik u nu een paar keer in een kringetje heb rond gevoerd, nu wil ik dan uit dit kringetje komen en verder gaan.

Er is een film die heet 'the global brain', die vaak vertoond wordt, die duidelijk maakt hoe de aarde eigenlijk het bewustzijn is van de mensheid, en hoe de aarde functioneert als het bewustzijn van de mensheid.

Ik hoorde daarop dat dat niet helemaal juist is, dat het bewustzijn van de aarde het collectieve bewustzijn zou zijn van de mensheid. De hersens van de aarde, dus het functioneren, de functies, dat is het dieren-, planten- en mineralenrijk.

En zij zijn vanuit hun organische functie alleen gericht op het in stand houden van de eigen soort, dus wel als onderdeel van het geheel, maar nog niet als totale eenheid. Ziet u het verschil?

Want daarvoor is het bewustzijn nog te klein. Op deze planeet heeft alleen de mensheid totaal bewustzijn, doordat zij is - deze mensheid als geheel - het evenbeeld Gods. Vanuit dit totale bewustzijn kan zij zich richten op het geheel in samenhang van eenheid. Dat is dus de mensheid beschoren, dat heeft de mensheid in haar macht.

Nieuwe inzichten brengen steeds meer bewustzijnsverruiming over de gehele wereld over individuele verantwoordelijkheid, en daardoor ook collectieve verantwoordelijkheid. Daardoor kan de mensheid werkelijk vanuit de eerbied voor het kosmische, de eerbied voor het goddelijk zijn, werkelijk vanuit dit goddelijk zijn gaan werken, met dit besef.

Dit kan zich richten op de lagere natuurrijken van dit zonnestelsel, vooral van deze planeet, waar we het speciaal over hebben, waardoor ook de lagere natuurrijken tot een vernieuwing van bewustzijn kunnen komen, een niveau verder.

De energieën van de mens, in hem neergelegd vanuit het eerste bestaan, worden nu nog niet in haar totaliteit gebruikt. Er zijn zeer veel lacunes, maar dat komt omdat de mensheid zich over het algemeen deze eenheid van totaliteit nog niet bewust is. Wanneer de mensheid zover kan komen dat zij zich vanuit haar eigen individuele vrijheid, - want dat is een eerste vereiste, individuele onafhankelijkheid en vrijheid, - werkelijk kan gaan verbinden met het geheel, en wanneer zij zich in het mentaal vermogen, met het denkvermogen, kan richten op een werkelijke eenheid van zijn van dit gehele zonnestelsel, - misschien klinkt dat als wat teveel, laten we zeggen van deze planeet, - dan pas kan in het functioneren van de hersens een ander aspect naar voren komen om te gaan werken en om om te kunnen gaan met de consequenties voortkomend uit dat begrip van die totale eenheid.

Dit is mogelijk omdat in die mens dit goddelijk bewustzijn absoluut in zijn totaliteit aanwezig is, terwijl in de lagere natuurrijken dit goddelijk bewustzijn in facetten van onderdelen aanwezig zijn.

Dit betekent dus dat de mensheid een immens grote, enerzijds beangstigende, anderzijds zeer vreugdevolle verantwoordelijkheid heeft ook het bewustzijn der lagere natuurrijken verder te brengen, te verdiepen, te verruimen.

Maar het bewustzijn van deze lagere natuurrijken, die van het plantenrijk, dierenrijk, mineralenrijk liggen ook in de lagere natuurrijken van de mens.

Wat dus betekent dat in de lagere natuurrijken van de mens het besef van werkelijke totaliteit in eenheid van zijn, dus totaal goddelijk bewustzijn, nog nauwelijks is ontwikkeld.

Het begint te komen, het is komende, het is over de hele wereld komende, vanuit alle verscheidenheid van groeperingen en van alles wat wordt gegeven. Maar het is nog niet een zodanig werkelijk tastbaar gegeven, dat de mens daar niet alleen vanuit het mentaal vermogen, maar juist ook vanuit zijn diepere gevoelslagen mee kan werken. En hier gaat het nu om!

Wij allen werken veelal vanuit ons mentaal vermogen, van ons morele besef, vanuit sociaal-maatschappelijke achtergronden, van religieus milieu, enz. Maar nu is het moment, het "Uur U" ² aangebroken dat in de mens die diepere lagen van dat totale bewustzijn niet alleen aangeraakt worden, maar ook zodanig in het mentale bewustzijn van de mens gaan komen dat wij daar ook mee gaan werken, waardoor wij een relatie kunnen gaan leggen van dit mentale bewustzijn naar het diepere gevoelsleven toe.

Nu vraagt u: hoe doe je die stap, hoe neem je die sprong. Het is namelijk een sprong. In de Psychosofie werd ons aangereikt dat al deze duizenden eeuwen die achter ons liggen de mens hebben gebracht vanuit onbewust leven naar emotioneel leven en, via eeuwen en eeuwen, langzaamaan naar het mentaal vermogen, het denken.

Door dit grotere bewustzijn, deze bewustzijnsverruiming van totale eenheid, van werkelijk goddelijkheid in al wat is, kunnen nu de hogere lagen van het mentaal bewustzijn, maar ook de diepere, dus de fijnere lagen van het gevoel aangeraakt worden. Daar zijn we nu op weg naar toe. Dit kan nu gebeuren, begeleid vanuit deze leringen die ons werden aangereikt, in datgene wat wij Psychosofie hebben mogen noemen, en ook in allerlei andere leringen, via andere wegen.

Ik zeg altijd: dit is maar één weg, er zijn vele, vele andere wegen. En elke weg is goed wanneer je maar jezelf daarin herkent. Dan is die pas goed, voor jou. Voor een ander kan hij geweldig zijn, maar als jij je er niet in herkent is die voor jou niet de juiste.

Maar in die leringen die ons dan werden aangereikt vanuit de Psychosofie werd een weg aangegeven om de mens boven de te grote greep van het emotionele, dat komt vanuit het onderbewustzijn, uit te halen, waardoor het denken zodanig werd beïnvloed dat het uit de vicieuze cirkel kwam waar de mens nauwelijks meer uit kon komen. Deze leringen zijn vooral gericht op het onderbewustzijn en op de relatie met het hoger bewustzijn, via de zuivering van dat onderbewustzijn, naar het dagbewustzijn van de mens. Dus, de relatie van het hoger bewustzijn via de zuivering van het onderbewustzijn, terug naar het bewustzijn. Want daar speelt alles zich in materie af, nergens anders.

Die relatie die kan nu heel duidelijk en heel bewust door de mens zelf gelegd en uitgediept worden. Zij kan in zichzelf herkend worden, waardoor de mens meer contact en in een diepere relatie komt met zijn diepere lagen, zowel van het hogere denken als van het diepere gevoelsleven. Dit is een stok waar je op leunt om die weg te gaan. Die weg is niet makkelijk.

Dat Plan op aarde is een heel groots geheel, maar daar heeft ieder, zelfs ook maar het kleinste zijn een eigen aandeel in. Want niets staat op zich en niets is los van elkaar, maar alles is een totaliteit. Deze stok vergemakkelijkt ons het lopen op deze weg, schenkt diepere inzichten in ons onderbewustzijn. We begrijpen waarom wij in ons bewustzijn denken, spreken, handelen zoals wij zijn, vaak niet in de juiste harmonie met dat hogere zelf van ons.

We weten dat wel degelijk en we voelen dat wel innerlijk, maar niet altijd durven, kunnen, mogen of moeten we daaraan beantwoorden. Door die 'stok' gaat er vernieuwing plaatsvinden. Dan wordt het Plan op aarde zodanig dat ieder wezen, dus ook de ongeziene wezens om ons heen, ook de wereld van de geest, in niveaus van bewustzijn tot vernieuwing kunnen komen. Hetgeen betekent dat het goddelijk zijn zich op een steeds hogere, diepere, wijdere wijze in ons, in ons mensen als geheel, de totaliteit van dit zonnestelsel kan openbaren.

Dat betekent, werd mij gezegd, dat de mensheid ook genetisch zal gaan veranderen. Er zullen zodanige veranderingen plaats vinden - en zij zeggen nooit in welk tijdsbestek, dus dat weet ik helemaal niet - maar deze genetische veranderingen zullen de mensheid zodanig transcenderen en transformeren dat er een geheel nieuwe aarde en dus een geheel nieuwe hemel zal komen.

Dit houdt in dat de lagere natuurrijken ook in steeds grotere mate van evolutie zullen gaan raken, waardoor de materie uiteindelijk niet meer nodig zal zijn om de geest te herbergen.

Vindt u dat niet een mooie zin?

Dat werd mij gezegd: dat de materie niet langer nodig zou zijn om de geest te herbergen. Waarop ik dus zeer geraakt vroeg:

"Hoeven wij dan niet meer in stof te zijn, worden wij allemaal engeltjes, hoe gaat dat dan?"

Ik heb nu begrepen dat deze transcendentie en transformatie van het geheel van het zonnestelsel inhoudt dat er in de oneindigheid en continuïteit van bestaan, steeds nieuwe vormen moeten gaan komen. Zij moeten gaan komen in die eeuwigdurende, vloeiende, voortvloeiende evolutie. En zij kunnen alleen komen wanneer materie steeds minder behoefte heeft aan materie om geest te kunnen ontvangen.

Uiteindelijk, wordt dan geest op zich mannelijk en vrouwelijk.

Hij heeft dan niet meer nodig de materie van ontvangst, maar is genoeg in zichzelf. Nu is materie, is alles vanuit het fijnstoffelijkste onderdeel tot het stoffelijkste onderdeel hier op aarde noodzakelijk als ontvangst van de mannelijke geestkracht. Is in wezen het vrouwelijk aangezicht van God. Hoe vreemd klinkt dit. Dus alle materie, alle vormgeving, en dat natuurlijk weer in gradaties van niveau, is het vrouwelijk aangezicht van God. Uiteindelijk komen wij dan net als bij het man-vrouw zijn in de androgynie, tot die werkelijke totale eenheid van dat mannelijk en vrouwelijk, waardoor er alleen een eenheid zal zijn. Tot nu toe hebben wij de vreselijke controversen en dualiteiten moeten verdragen om tot onderscheiding te kunnen komen. Nu komt het tijdperk dat de prikkel van de onderscheiding niet meer noodzakelijk door het lijden veroorzaakt hoeft te worden, maar door het grotere bewustzijn van de mens, het diepere inzicht, waardoor de diepere gevoelslagen en het hogere denken van de mens kunnen gaan werken.

Laten wij nu in een meditatie gaan, waardoor wij in onszelf ons eigen licht ervaren, kunnen ervaren. Laten wij ons in een sfeer van vertrouwen, vooral in ons eigen hoger zelf, hier met elkaar verbinden, ieder vanuit dat eigen zijn, vrij, onafhankelijk, in het diepste respect voor het eigen zijn. Daardoor kunnen we ons verbinden met die ander ons nu open stellen voor datgene wat ons gegeven zal worden.

Zie voor u een draaiende zon, stralend van licht, met in zich ontelbare facetten van verschillende kleuring, en toch vormend één geheel, draaiend in één richting, zijnde één totaliteit. Zie hoe uit deze zon van licht myriaden lichtvonken springen en zich verspreiden in dit gehele zonnestelsel, over deze aarde, op deze aarde. Zie hoe in deze myriaden van lichtvonken de zon, die grote draaiende schijf van licht als een microkosmos is vertegenwoordigd, in al haar geledingen. Deze myriaden lichtvonken hebben vanuit het mannelijk geestelement, de geest Gods, zich een vorm gezocht, waardoor het vrouwelijk aangezicht van God tot werkelijkheid kon komen. Doch altijd hebben zij in zich gehad deze zon van licht, waaruit zij zijn voortgekomen en naar terug zullen keren.

Zie dan nu uzelf hier zitten, in ontspanning en vertrouwen, in blijde verwachting van herkenning met uw eigen hoger zelf. Laat los uw drukke denken, laat los uw drukke emoties, uw vuurelementen, die u toch dagelijks de kracht geven om te zijn die u bent. Doch nu kunt u dit loslaten opdat uw diepere licht, uw hoger denken, uw dieper voelen, uw werkelijke zijn, uw hoger zelf u tot een diep gevoelde herkenning kan brengen.

Zie dan vanuit deze herkenning hoe een wezen, stralend en lichtend van schoonheid, met uw gezicht, onlosmakelijk met uzelf verbonden, diep verbonden door de liefde, de kosmische eenheid, een lichtstraal op uw persoonlijkheid richt.

Een lichtstraal komend in uw bewustzijn, in uw kruinchakra in uw gouden lotus, waar zij vele donkere hoekjes, waar u zelf nog niet de tijd voor had om ze te belichten, nu wel belichten, spelend, teder, beschermend, liefhebbend.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw voorhoofdcentrum, het innerlijk oog, opdat het schouwen vanuit het diepere inzicht u gemakkelijker zal vallen.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw keelchakra, het daar in gloed zet, het de kracht geeft om te spreken vanuit die gedachten die uw hoger zijn, uw vernieuwing van bewustzijn, uw diepere inzichten u zullen geven.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw hartchakra, uw hartcentrum. En zie hoe het daar kracht krijgt, u zoveel kracht en energie geeft om vanuit uw werkelijk diepste gevoel te kunnen zijn, te kunnen handelen, te kunnen kijken naar de ander, te kunnen luisteren, naar uzelf en naar die ander.

Zie dan hoe vanuit deze liefdeskracht uw licht vanuit de nieuwe inzichten zich nu kan richten op uw emotiecentrum uw solar plexus en hoe u nu de emoties kunt herkennen waardoor u soms in onrust werd gebracht. Nu u ze herkent, kunt u ermee omgaan, nu kunt u daar vrienden mee worden, in gelijkwaardigheid. Zij hoeven u niet meer te beheersen. U bent daar nu zelf de eerste in.

Zie hoe dit licht zich verbreidt naar uw onderbuik, uw mannelijk zijn, of uw vrouwelijkheid. En herken daarin, nu vanuit de bescherming van uw eigen liefdeskracht en het hogere inzicht wat u hebt mogen verkrijgen, en vanuit uw kracht om uw emoties in uw eigen hand te houden, hoe u werkelijk meester kunt zijn van uw oude schuldgevoelens, oude angsten, machtstrillingen, onzekerheden met behulp van de kracht van uw hoger zijn, in de vrouwelijkheid van uw vormgeving als mens.

Zie dan hoe dit licht zich verbreidt naar uw stuitchakra, diep wortelend in de stof, in de materie die u bent, u daar vastigheid en zekerheid geeft, niet zwevend, niet vluchtend, maar staand voor de mens vanuit het hoger zijn, waarmee u juist u bent.

Zie dan hoe dit licht nu opstijgt, en een gouden glans heeft gekregen vanuit die energieën die uzelf daaraan heeft kunnen toevoegen.

Zie hoe het zich nu wederom verenigt met uw hoger zijn, met uw eigen lichtbron, maar in u achterlatend een stille vrede, harmonie, vreugde. Daardoor vervult het u met een grote kracht, waardoor u in uzelf kunt komen, in Gods heilige naam: vergeving in uzelf, en anderen, genezing in uzelf, en anderen.

Haalt u nu enkele malen diep en rustig adem. Voel in uzelf nieuwe levenskracht, levensmoed, levenswil. En weet dat ieder moment van de dag waarin u een flits van dit hoger weten in uzelf kunt herkennen, u bewuster, liefdevoller, dieper de mens kunt zijn de mens die u bent.

Aum.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
bij
HET GODDELIJK PLAN OP AARDE II

het eerste atoom

--- Je hebt gesproken over het eerste atoom. Zou je wat dieper kunnen uitleggen wat dat eerste atoom is, en waar het zijn oorsprong heeft?

**Het ontstaan van het zijn
waarin Ik Mij heb bevestigd
zo heb Ik Mij vanuit deze bevestiging
zodanig kunnen uitspreken
waardoor uit Mij
al hetgeen kon voortkomen wat werd gegeven.**

--- 'In het beginne was het Woord'

Zohra: In het beginne was het Woord, ja, en het Woord is vlees geworden.

--- Wat wordt er bedoeld met 'uitspreken?'

**Het uitspreken van het Woord
werd de basis van het zijn.
Toen werd, vanuit het hoogste zijn, materie gevormd,
opdat Mijn hoogste zijn
zich in materie kon uitdrukken.
Zo is materie Mijn
zoals Ik ben: u.
Zo zal materie van u
uiteindelijk in totaliteit Mijn zijn.**

--- Je spreekt over materie: hoe verhoudt dat eerste atoom zich tot het stoffelijk lichaam, bijv. de atomen daarin?

Zohra: Het is de basis van het leven. In de lagere regionen de basis van het bloed. Het levensprana dus, de geest Gods, de kracht Gods waardoor het leven in stand wordt gehouden. Daardoor blijven al deze atomen in kosmische, ordelijke volgorde bestaan.

--- Hoe verhoudt zich dat eerste atoom tot het stoffelijk lichaam?

Zohra: Als a tot b. Ja, dat wordt gezegd. Hetgeen betekent dat zonder de erkenning van a, het atoom, de geest Gods b, de vormgeving daarvan, niet in volledige harmonie is. Dit drukt zich uit op alle gebieden van de mens, geestelijk, psychisch en fysiek.

--- Zijn er bepaalde gebieden in het menselijk lichaam waarin dat eerste atoom zich met name kenmerkt?

Zohra: In het bloed. En in de genetische volgorde van datgeen wat in de mens aanwezig is. Dus ook de DNA. Het functioneren van het menselijk lichaam en het brein zijn nog niet op volledig niveau. Dat gebeurt pas wanneer de geest Gods tot in alle diepste diepten van het menselijk bewustzijn vorm heeft gekregen.

--- Houdt dat ook in afscheiding van andere stoffen in de hersenen?
Ik denk aan de hypofyse?

Zohra: Ja. Het houdt ook in - ik heb ergens gelezen dat een stof serotonine chemische reacties teweeg brengt in de zenuwprikkels in de hersenen. Het deed mij denken aan de Heer Boeddha die onder een vijgenboom zat. In de vijgenboom is veel serotonine aanwezig. Nu wordt serotonine nog chemisch gemaakt, maar wanneer de mens komt tot een werkelijk bewustzijn Gods, tot in alle, alle diepten en lagen, wordt deze serotonine door de mens zelf geproduceerd. Waardoor dus de zenuwprikkels die in de hersens komen en aanleiding geven tot remmingen, blokkades, psychisch en fysiek, op een geheel andere wijze bestreden kunnen worden.

onbekende delen in de hersenen

--- Je had het net over in het bewustzijn brengen in de donkerste spelonken. Zitten die ook in de hersenen?

Zohra: Die zitten ook in de hersenen. Er zijn grote delen van de hersenen die helemaal niet mee functioneren, die nog niet tot bewustzijn zijn gebracht.

--- Het betekent dus dat de lagere natuurrijken ook in de hersenen...

Zohra: Vertegenwoordigd zijn.

--- Dat daar nog licht gebracht moet worden.

Zohra: Ja. Alles is overal in vertegenwoordigd.
Dat is nu die totale eenheid.

Dus als de medische wetenschap zover komt, dan kan men daar steeds verder mee gaan, waardoor grotere lagen van de hersenwerking tot nieuwe werking gebracht kunnen worden, en waardoor het bewustzijn dus zodanig verandert dat er ook die genetische veranderingen gaan komen, waarover werd gesproken.

--- Terugkomend op het serotonine, kun je zeggen dat er een tekort aan serotonine is wanneer het bewustzijn te weinig in het brein geworteld is?

Zohra: Te simpel. Dat is te simpel. wel iets daarvan, maar het is te simpel.

--- De lagere natuurrijken corresponderen met de onderste chakra's, met name de onderste twee.

Zohra: Nog te simpel. Ga dieper.

--- Je praat over hoger en dieper. Hoe dieper je gaat, hoe hoger je komt. Het diepere heeft direct te maken met de materie, heeft direct te maken met onderbewustzijn. Materie is in die zin identiek met onderbewustzijn.

Zohra: Dat is ook te simpel.

--- Ik zou de vraag anders willen stellen. Het menselijk lichaam is een spiegel van het goddelijke. Hoe kan dan het menselijk lichaam ontstaan zonder dat de mens op zich zichzelf bewust is van zijn goddelijke staat?

Zohra: Dat is de mens zich onbewust, ook in zijn lagere natuurrijken, wel bewust. Ja, want anders zouden die lagere natuurrijken dit hele fysieke niet eens kunnen dragen. Dus onbewust zijn de lagere natuurrijken zich dit wel degelijk bewust. Maar nu gaat het erom om dat onbewuste ook bewust te maken, waardoor deze lagere natuurrijken dus een stukje verschuiven en er in de nog lagere rijken weer nieuw bewustzijn kan komen. Dat is die continuïteit.

--- Ook het vrijmaken van nieuwe vormen?

Zohra: Van nieuwe vormen ja.

--- Het is eigenlijk het koppelen dan van die gebieden die onbewust functioneren. Zij hebben een bewustzijn op zich, ze zijn afgescheiden. Ze moeten verbonden worden met het bewuste bewustzijn.

Zohra: In zoverre afgescheiden: ze zijn zich niet bewust van de totaliteit. Dat is niet hetzelfde als echt afgescheiden.

--- Het eerste atoom, kwam dat voort uit het ongemanifesteerde zijn en is dat in diepste wezen liefde?

Zohra: Nee. Het eerste atoom was. Het was, het is, en het blijft.
En daarna, daarnaar heeft het zich door de liefde - en de liefde is het besef van de totale eenheid, - gebracht tot vormgeving.
Dus het besef van de totale eenheid werd als liefdesvormgeving tot verdichting gebracht, tot Wezens om de troon van de Zonnelogos.
Dit ging in verdichting steeds verder, totdat de engelen een zodanige vorm kregen dat zij uiteindelijk tot mensen konden worden.
Maar dat kon alleen omdat Lucifer het bewustzijn verkreeg gelijk aan God te willen zijn. Dat was zo'n enorme push, zo'n enorme ervaring van geestkracht, dat er daardoor fysieke vormgeving kon ontstaan.

--- Je hebt een paar keer al gezegd: het is te simpel, te simpel. Ik blijf daar een beetje op hikken. Ik ken de tekst niet precies uit de bijbel, maar de Meester Jezus zei: "Ik ben de simpele van de simpelen." Ik begrijp dat je het in een andere context gebruikt, maar kun je daar iets over zeggen?

Zohra: Ik vermeet me niet te zeggen dat ik het beter zou weten, het is ook niet van mij, maar met simpel wordt bedoeld: het is niet doordacht genoeg:

"gij hebt uw kosmische energie nog niet zodanig efficiënt ontwikkeld dat gij uw vragen werkelijk zo kunt stellen dat de antwoorden u een stap verder in uw ontwikkeling zullen brengen."

Sorry, ik denk niet dat het persoonlijk bedoeld is.

--- Als je een vraag zo kunt stellen dan hoeft je het antwoord ook niet.

Zohra: Ja, maar waar de vraag ligt, ligt het antwoord klaar. Anders kan de vraag niet komen. Dus dan is die vraag nog niet vanuit het bewustzijn van dat antwoord gesteld. Dit wordt ook niet persoonlijk bedoeld. Ik zie een glimlach. Als men zegt 'gij', geldt dat voor iedereen, ook voor mij.

--- Kun je iets meer zeggen over 'Ik ben de simpele van de simpelen'?

Zohra: Het betekent dat de Meester Jezus zodanig de liefde in de materie heeft kunnen brengen vanuit de totaliteit en de eenheid Gods, dat daardoor de grenzen en barrières van de lagere rijken in de mens, het lagere mentale rijk, het lagere emotionele rijk overschreden konden worden. En dat is een zo grote diepte van zuiverheid dat Hij dat heeft aangeduid als het simpelste van het simpelste.

Maar wat ik zeg: 'dat is te simpel', betekent, die vraag is niet te eenvoudig, maar niet werkelijk vanuit het besef van die totale eenheid gesteld. Maar dat laadt men niet op jou persoonlijk. Het is gewoon waar wij allemaal euvel aan gaan. En daarom wordt het even zo duidelijk gesteld, zo duidelijk getoond, zodat wij daar misschien anders mee kunnen omgaan.

mineraal wordt plant wordt dier wordt mens wordt

--- Ik denk dat mijn vraag daar een beetje op aansluit, je sprak over dieren, mineralen en bewustzijn. Daarna maakte je duidelijk een onderscheid tussen het mensenrijk en de andere rijken. Je hoort vanuit verschillende richtingen verschillende meningen over hoe het met het incarneren gaat. Dus ben je nu eerst alsmaar geïncarneerd als lager bewustzijn en uiteindelijk als mens, of zijn we echt gevallen engelen die geïncarneerd zijn.

Zohra: Dat laatste ja, maar dan wel uit lagere bewustzijnsvormen, dat is heel wat anders.

--- Ik denk zelf dat het biologische eerst nodig is geweest, opdat er lagere bewustzijnsvormen konden komen. Daardoor ontstond dan uiteindelijk die vorm waardoor de engelen konden incarneren.

Zohra: Het is moeilijk om uit te leggen.

Laat ik het zo proberen: een gedeelte, een deelstuk, is in die lagere vormen gekomen. Een deel dus van het bewustzijn om gelijk te willen zijn aan God. Want anders konden die lagere vormen er niet komen.

Nu zijn we samen tot iets gekomen.

--- En in de lezing gaf je daar een vernieuwing, een verdieping in aan?

Zohra: Daar komt verdieping van bewustzijn in.

--- Heeft dat nog gevolgen?

Zohra: Dat heeft tot gevolg dat er genetische veranderingen komen.

En uiteindelijk de transcendatie en transformatie van het geheel.

Karmisch - karma is drievoudig: kosmisch, wereld- en individueel.

Kosmisch karma is dat alles wat in bepaalde niveaus van bewustzijn is geweest nu door verruiming van bewustzijn tot de hogere evolutie kan komen, dus zich ook weer moet herhalen, maar dan vanuit die hogere evolutie.

--- Hoe moet je je die vernieuwing van die lagere natuurrijken denken?

Zohra: Uitsterving van de vormgeving, waardoor er vrijheid voor vernieuwing in vormgeving komt.

--- Maar klimmen dan de planten op tot het dierlijk niveau en de dieren tot het bewustzijnsniveau van de mens?

Zohra: Nee, zo gaat het niet.

--- Van het dierenrijk naar het mensenrijk is biologisch niet zo'n stap. Maar het bewustzijn dat is een heel groot verschil. Is het zo dat een dier door zijn eigen evolutie kan komen tot het veld van het menselijk bewustzijn?

Zohra: Ja, is mij gezegd, dat is een evolutiegang. Het dier, en vooral de grotere zoogdieren hebben in zich een emotioneel energieveld. Dit emotionele energieveld is nog niet zoals het bewustzijn van de mens, maar reikt daar al naar toe, waardoor ook het lagere denken in wezen al aanwezig, maar helemaal niet ontwikkeld is.

Bij planten is dat nog niet zo. Alhoewel bij planten ook dit niveau van bewustzijn groeiende is. Ik heb ergens gelezen dat als in de ene kamer een plant werd verbrand, er in de andere kamer een plant flauw viel.

--- Zou dan die evolutie gaan langs de weg van individuatie? Zoals wij het ik hebben, een plant of een dier ook naar individuatie groeit? Ofwel zou je het je anders kunnen voorstellen: dat die lagere rijken in mijn lichaam ook aanwezig zijn doorlicht van mijn geest, zonder ieder afzonderlijk die individuatie te hebben waardoor ik 'ik' zeg, zodat mijn bewustwording in liefde naar hen doorwerkt.

Zohra: Alleen vanuit deze individuatie kan deze totaliteit komen. De lagere rijken hebben een bepaalde vorm van individuatie waardoor zij uiteindelijk tot hoger bewustzijn kunnen komen, maar dat individuatie-bewustzijn is dan op een lager niveau dan dat ik-bewustzijn.

Individuatie en ik is verschillend, is niet hetzelfde.

Dat is ook weer te simpel, daar zit een heel veld van niveaus tussen. Dat individuatie-bewustzijn van de lagere rijken is dus nog niet het ik-bewustzijn vanuit het goddelijke Ik, het zijn, zoals de mens dat al heeft.

Maar de dieren, vooral de grotere zoogdieren, reiken daar nu naar toe.

En ik weet niet hoelang zo iets duurt, ik weet nooit tijden ofzo.

mentaal vermogen en het Plan

--- Vanuit mijn achtergrond op de universiteit en mijn vorming daar, heb ik een bepaald denken ontwikkeld en ik merk in mijn werk dat het moeilijk is om een verbinding te leggen met de Psychosofie. Dat daar een wrijfpunt is. Wat betekent dat precies?

Zohra: Is dat wrijfpunt in jezelf of naar anderen?

--- Het is buiten mij en in mij.

Zohra: Als het namelijk in jou is, komt het ook buiten jou, want dat straalt je uit. Het heeft te maken met onze geconditioneerde wijze van individuatie, van het bevestigen van ons ik in onze maatschappij, in ons hele groeiproces. Het heeft dus te maken met het moeizaam kunnen loslaten van bepaalde grenzen. Werd er zoeven niet iets van grenzen en barrières gezegd? Grenzen die barrières opwerpen waardoor je de deur naar het nieuwe nauwelijks of maar op een kier durft open te zetten.

Dat heeft met de eigen angsten te maken, en met herinneringstrillingen. Want daar bestaan wij uit: vanuit oude levens de latent aanwezig blijvende herinneringstrillingen in ons onderbewustzijn die bepalen hoe wij met onze geconditioneerdheden en met vernieuwingen omgaan.

--- Wat voor mij dan het punt is: van waaruit kun je dan het beste vertrekken? Ik merk zelf dat wanneer ik vanuit de Psychosofie vertrek dat ik dan bijna niet aan die structuren en schema's toekom, terwijl als ik vandaar uit vertrek er bijna in vast blijf zitten.

Zohra: Zoals altijd ligt de weg der harmonie in het midden. Of je valt aan de ene kant over de grens, of aan de andere kant. Wat mij het dichtste bij ligt is het voorbeeld van mijn kinderen, dat zijn ook een stuk of wat universitair geschoolden. Toen ik met dit alles begon en in mijn enthousiasme hen eigenlijk daarmee belaagde, gingen zij zich uitdrukkelijk van mij distantiëren. Ik deed dat niet vanuit de liefde, maar eigenlijk vanuit de eigenliefde - dat is heel erg, om dat te ontdekken. En wat was die eigenliefde? In mijn denken, dus in mijn geconditioneerdheid, in mijn lager mentaal vermogen:

"Oh, dat is zo groot, dit moet ik mijn kinderen geven!"

Welk recht had ik?

Zie je hoe subtiel dan die grenzen zijn?

Ik heb het altijd over die subtiele grenzen, maar nu zie je hoe subtiel die zijn. Wat jij dus doet is een beetje als een bulldozer vanuit die Psychosofie in die geconditioneerdheid van die wereld willen komen, waardoor die wereld zich natuurlijk een hoedje schrikt en afwerend doet, net als mijn kinderen deden.

Wanneer je van de andere kant uitgaat, dus alleen vanuit die geconditioneerdheid en vanuit die universitaire achtergrond, dan kom je eigenlijk haast niet bij die Psychosofie.

Dus wat is dan het efficiënt omgaan met kosmische energie om het Plan op aarde te herstellen, en om de harmonie tussen deze twee dualiteiten, tussen deze paren van tegenstelling te zoeken en daarin te handelen.

Jij werkt vanuit de pedagogie met kinderen die paranormale begaafdheden hebben en daar geen weg mee weten.

Vanuit jouw universitaire achtergrond word je daarmee vertrouwd en kun je langzaam daarmee beginnen. Wat dus niet betekent dat wie geen universitaire achtergrond heeft, dat niet kan.

Maar dan moet je het weer anders doen.

Wanneer je het met respect doet naar het gevestigde en toch vanuit jouw zijn, dus zonder dat je die ander of het andere daardoor van zijn voeten veegt, dan gaat er grond komen.

We hebben toch altijd in ons die drang, dat is die ik-bevestiging vanuit ons luciferische, om dat met kracht te brengen: "wij weten het ", enz.

Maar dat is niet waar, dat is helemaal niet waar. Wij weten maar een stukje. Iets daarvan heb je natuurlijk wel. Iets daarvan. Jij mag uitzoeken wat.

--- Ik ben juist consequent voorzichtig.

Zohra: Dat is ook nog vanuit die bevestiging, maar dan vanuit de angst, dus weer de andere kant. Het is net een koorddanser, of je valt zo, of je valt zo.

--- Het valt mij op dat wij, een jaar of vier, vijf geleden, veel hebben gepraat over de verhouding tussen emoties en denken, de geconditioneerdheid van emoties en denken. De laatste tijd praten we ook steeds meer over het hoger mentale. Er is blijkbaar in dit totale energieveld een verdieping, een afdaling mogelijk waardoor er een dieper begrip komt.

Wat is de eigenschap van die afdaling, van die verdieping?

Zohra: Door meer inzicht, dus door het willen, het durven en het kunnen verleggen van grenzen, komt er een ruimer bewustzijn, een dieper inzicht waardoor het denken zich dan ook op een hoger vlak gaat bewegen en niet alleen op het lagere, op de lagere natuurrijken. Waardoor de emoties die zich voordien, voor dat dieper inzicht, voor die grotere bewustzijnsverruiming, ook op de lagere natuurrijken hebben bewogen, zuiverder worden.

Dit diepere inzicht kun je door de vrije wil, - want die heb je absoluut nodig want anders kom je er niet, - dan ook op de diepere gevoelslagen gaan richten. Dus krijg je zuiverder uitdrukking, vormgeving van het gevoel.

--- Waar komt Psychosofie en de psychologie bij elkaar?

Zohra: Nou, psychologie is kennis. Maar kennis is maar een stuk van de wijsheid. Kennis is ook maar een facet van de waarheid. Waarheid heeft oneindig veel facetten. Wat hier in de Psychosofie wordt gegeven is een facet van de totaliteit, van de gehele waarheid. Wie heeft de hele waarheid?

--- Ik zat meer te denken aan waar komen die dan bij elkaar, want dan ontstaat er toch iets anders.

Zohra: Sofie is de diepere laag van bewustwording, die vooraf gaat aan kennis. Kennis is een vormgeving van wijsheid. En wat daar aangereikt wordt door de Meesters van Liefde en Wijsheid (Zij heten ook liefde en wijsheid, niet liefde en kennis!) is de wijsheid, opdat het menselijk functioneren het tot kennis kan gaan brengen, zodat de mens daar wat mee kan gaan doen; anders kan die er nog niets mee.

--- Mag ik misschien aanvullen. De vraag is: waar komen nu de Psychosofie en de logos bij elkaar. Ik leg het voor mezelf zo uit dat de intuïtie bij de wetenschappers een steeds belangrijker rol speelt. Het dieper weten komt bij de wetenschappers als ze zich daarvoor open stellen. We zien dan ook dat bij het topmanagement aandacht komt voor het samen stil zijn, om ten aanzien van de praktijk van het management samen wijsheid op te doen. Dus die mensen gaan samen mediteren om van daaruit nog verder te gaan.

arbeid en het Plan

Zohra: Dit houdt dus in dat in wetenschap en ook in de businesswereld men tot inzicht komt dat zij niet in topvorm functioneren omdat zij te weinig luisteren naar die eigen stem, naar dat eigen innerlijk. Dat begint toch wel door te dringen, zij het nog met eigenbelang. En ik geloof dat het ook wel logisch is en ook wel goed is dat menselijke belangen daar nog een rol in spelen, omdat dat toch een energiebasis is waarop een mens de fut heeft om het te gaan doen. Dat is inderdaad het luciferische, maar dat hebben we nodig.

--- Collectief zijn we door de periode heengegaan waarbij het accent heeft gelegen op het individu, het ik, het ego. Daardoor was er ook egoïsme. Je ziet dat eigenlijk ook in de wetgeving, in de maatschappelijke structuren neergelegd, het is daarin gecondenseerd. Het is vaak heel moeilijk om je daaraan als individu te onttrekken. Bijvoorbeeld mensen die een uitkering hebben, leven toch voor een groot gedeelte van mensen die betaald werk doen. Als je betaald werk doet dan kun je maar heel ten dele vorm geven aan je verantwoordelijkheid voor het geheel. Want je werkt voor een bedrijf en dat bedrijf is vooral bezig om zich in een concurrentiestrijd t.o.v. andere bedrijven te handhaven.

Dus daarin ligt a.h.w. geïnstitutionaliseerd het eigenbelang, het handhaven van dat bedrijf. Ik denk zelf dat als we meer willen uitgroeien tot mensen die zich verantwoordelijk willen voelen voor het geheel en dat ook tot uitdrukking willen brengen, dat die structuren veranderd moeten worden.

Kunt u daar iets over zeggen hoe dan die structuren veranderd moeten worden zodat je niet meer via bijv. het creëren van van het leven - want werken is eigenlijk het creëren van het leven, - met elkaar concurreert.

Zohra: De structuur daarvan zou zodanig moeten zijn dat de mens durft te accepteren dat hij in zijn werk, wat voor werk het dan ook is, het gezamenlijk geheel draagt, waar iedereen gezamenlijk voor verantwoordelijk is vanuit de eigen zelfgedisciplineerdheid.

Zie het communisme. In wezen is dit communisme door een hele grote meester, Karl Marx, een meester van de Hiërarchie, op aarde gebracht. Wat is de evolutie daarvan geweest? Die is door alle golfbewegingen van de lagere mentale rijken van de mens heengegaan, vanuit een hoog geestelijk ideaal. In dat communisme zitten alle basisonderdelen om van de wereld een werkelijk bloeiend, in liefde verkerend geheel te maken. Maar dat houdt dan in dat de totale verantwoordelijkheid absoluut voor de volle honderd procent door ieder individu geaccepteerd wordt, wat nu dus niet gebeurt. Dit communisme nu is gebaseerd op de lagere natuurrijken van het individu, dus op de machtswellust, het gewin, de begeertes; dat zijn de lagere natuurrijken.

Wanneer dus in de werkmaatschappij, laat ik het zo maar noemen, in onze maatschappij deze begeertes van de mens vanuit dat hoger zijn, vanuit dat hoger weten niet meer zo gericht worden op zijn denken, spreken en handelen, komt er daardoor een mate van vrijheid, waardoor hij het hogere bewustzijn, wat zich nu toch echt onontkoombaar aan gaat dienen bij ieder mens dan kan volgen.

Dan kan er een geheel andere structuur op volgen.

Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat wij dat niet kunnen bereiken door daar geweld of agressie naast te plaatsen of tegenover te plaatsen, of door ons af te keren van die maatschappij.

Er werd mij gezegd: het moet zijn als water, vloeiend door alles heen.

Water is het vrouwelijke, water is de maan, water is het vrouwelijke deel in de mens, de vormgeving, aangepast, omgevormd door de liefde.

Nu klinkt dat zo zweverig, hoe maak je dat nu concreet?

Het behoort bijv., niet tot de werkelijke liefde om, wanneer je in een situatie verkeert op je werk en je verkeert daar met mensen die van een totaal andere ideologie zijn, er geheel anders tegenover staan, en jij zelf staat daar als eenling tussen, om dat met nadruk te stellen.

Dan is het vanuit jouw eigen spirituele bewustzijn, vanuit jouw eigen toch eigenlijk al dieper weten en voelen niet meer van jou om dat die ander op te dringen, om daar die ander mee te belasten, zich schuldig door te laten voelen, enfin, noem maar op.

Het is wel van die spiritueel bewuste mens om in zichzelf een zodanige levenshouding te hebben dat dat gewoon uitstraalt. En het straalt absoluut uit, en die ander kan dat voelen.

En dan is het in de vrijheid van die ander wat die daarmee wil doen.

Kijk eens, wij weten allen dat in de concurrentiemaatschappij waarin wij leven de begeerten de hoofdrol spelen, de begeerte naar macht en de begeerte naar gewin. Zo is dat. Wanneer deze begeerten niet meer de hoofdrol spelen, komt er ook een andere wijze van vormgeving in het denken van de mens.

--- Mag ik dan een voorbeeld geven? Je kunt je daar in de praktijk bijna niet aan onttrekken. Bij voorbeeld: iemand die werkeloos is, wordt gedwongen om passief te blijven volgens de wet, maar hij of zij wordt ook gezien als een soort concurrentiewezen en wordt door het arbeidsbureau gedwongen om aan omscholing te doen met als reden de concurrentiepositie te verbeteren. Dat betekent dat vanuit de wetgeving elk mens gezien en gedefinieerd wordt als zijnde iemand of iets wat concurreert met anderen en als iemand die de plicht heeft om ervoor te zorgen dat zijn capaciteit om te blijven concurreren verbetert. Volgens de letter van de wet ben je als mens eigenlijk gedwongen om te concurreren.

Zohra: Ja, maar dan komen we dus weer terug bij het uitgangspunt dat die wet alleen maar veranderd kan worden wanneer de wetgevers tot een bepaalde evolutie komen in het richten van hun hogere mentale vermogen en vanuit hun dieper gevoelsleven kunnen reageren. Dan kan die wet veranderd worden.

het Plan en de vrijheid van de wil

--- Je sprak net over karma. Toen kwam bij mij op de zin van de Grote Aanroep over het herstel van het Plan op aarde.³

Is er ooit iets fout gegaan of loopt toch alles volgens Plan?

Zohra: Je weet dat in de Akashakroniek alle mogelijkheden naast elkaar liggen. Het Plan ligt er en de mogelijkheden allemaal daaromheen. De evolutie vraagt dat het Plan in bepaalde golflijnen tot een bepaald punt komt. Die golflijnen worden absoluut beïnvloed door de mogelijkheden die daar in die Akashakroniek aanwezig zijn.

Hoe komt het dat die mogelijkheden beïnvloedbaar zijn op het Plan? Omdat die mogelijkheden ontstaan zijn vanuit het bewustzijn.

En die totaliteit van bewustzijn maakt dan weer uit welke mogelijkheden er nodig zijn om tot die evolutie van dat Plan te kunnen komen.

--- Concreet gezegd: de vrije wil van de mens, lag die in dat Plan ingebed of is dat een keuzemoment geweest?

Zohra: Dat lag daar in. Maar de ontwikkeling van de vrije wil en het bewustzijn daarvan zijn weer van invloed op al die mogelijkheden, dus ook op de evolutie van dat Plan. Dus ook een enigszins negatief verloop is van invloed.

Het is vaak helemaal niet negatief, op den duur.

Het is zo dat vanuit de liefde en de eenheid Gods in al het negatieve absoluut de basis van het positieve ligt. Waardoor dat Plan nooit echt verkeerd kan gaan, maar wel in allerlei hobbels en bobbelen kan verlopen.

hoe hoger hoe dieper

--- Een vraag over de diepste begeerte, begeerte om te zijn, wat met het laatste chakra te maken heeft. Je zei dat de Meester Jezus leefde vanuit het totale zijn, vanuit de totaliteit en vanuit de eenheid Gods. Ik denk dat Hij daarom kon zeggen toen Hij aan het kruis werd geslagen: "Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen."

Nu merk ik zelf dat bij mij zelf telkens hele diepe angsten opkomen, een soort doodsangsten, van in mijn leven bedreigd worden. Ik denk dat heeft met het onderste chakra te maken en voor mij en voor heel veel mensen denk ik is het dan een ontzettende kloof met de eenheid Gods.

Zohra: Maar ik heb ook wel eens eerder doorgegeven dat wanneer het bewustzijn zich verhoogt, de paren van tegenstelling ook steeds bewuster worden. En dat wanneer het een zich verhoogt het ander zich ook verhoogt. Het positieve, een hogere bewustwording, een dieper inzicht, een diepere aanraking in het gevoel houdt ook in dat hetgene in het onderbewustzijn latent aanwezig is zich ook duidelijker wil gaan manifesteren.

Juist omdat zo'n mens door die verruiming van bewustwording, die diepere inzichten, een trapje hoger, verder, dieper kan gaan werken met datgene wat daar in dat onderbewustzijn aanwezig is.

Iemand die helemaal niet bewust is kan er helemaal niet mee werken, iemand die een beetje bewust is kan er een beetje mee werken, iemand die steeds meer bewust raakt kan er steeds meer mee werken. Maar dat houdt in dat hij ook steeds meer bewust wordt van datgene wat hem daar zit te pijnigen.

--- Hoe kan je daar doorheen gaan?

Zohra: Door een totale acceptatie van dat eigen zijn.

Een totale acceptatie van de mens die jij bent, die mens in al zijn vormen zoals die mens die jij bent is. Maar dan verdiept, verruimt door dat hogere zijn.

Zal ik met een persoonlijk voorbeeld komen? Misschien is het wel duidelijk.

Je weet, ik hoest al twee maanden. Ik weet dat ik in vorige levens verbrand werd, satanswif werd genoemd, allemaal griezelingen.

In deze twee maanden dat ik hoest voelde ik dat ik rook inslikte.

Mensen zeiden tegen mij: 'nou, je hebt ook een aardig rokershoestje, hoeveel rook je wel niet per dag?' Ik rook helemaal niet, ik heb nog nooit gerookt.

En ik begrijp nu, dat ik door dat hoesten twee maanden lang heb moeten uitwerken al de oude angsten, de miskenning (en waarschijnlijk ook schuldgevoelens want een vervolgd is ook altijd een vervolger geweest) vanuit vorige levens omdat in dit leven exact hetzelfde werd aangeraakt.

In de inzichten die ik doorgeef is zo verschrikkelijk veel boven gekomen, hoewel niet in mijn denken en in mijn emoties, want daar had ik gewoon geen tijd voor. Dat kan ook niet, dan kan ik niet doorgaan met de mensen, dus het gebeurde fysiek. En het gebeurde dan toch zo beschermd fysiek dat ik er niet helemaal bij onderste boven ging, maar toch twee maanden lang vreselijk uitputtend heb gehoest.

De basis van de Psychosofie is dat men zich vanuit zijn wijsheid van de ziel waardig moet keuren juist deze mens te zijn en deze geest Gods te dragen.

En dat hij vanuit die ik-bevestiging vanuit die geest Gods, die ik-bevestiging om zichzelf tot vervolmaking te brengen, niet steeds dieper en steeds verder hoeft te gaan in dat lijden. Dat daar deze mens, vanuit dit hoger bewustzijn en de liefde voor zichzelf, zijn grenzen mag stellen.

Het is gebeurd door de prikkel van het geïrriteerde onderscheidingsvermogen dat ik na twee maanden zei: 'stop , ik wil zo niet verder.'

Maar in dat onderscheidingsvermogen lag meteen ook mijn begrip van mijn grens die ik nu moest stellen: waarom ben ik niet waardig om dat te brengen wat mij is opgedragen? Het werd mij toch gevraagd? Het zou toch niet naar mij toe zijn gekomen als ik dat niet waard ben ?

En in dit begrip ligt dan de totale overgave aan jouw zelf, aan jouw eigen hoger zelf. En dat is mij gisteren gebeurd.

--- Ik had eigenlijk het gevoel...

Zohra: Jouw angsten die nu steeds spelen, die steeds dieper worden, steeds groter worden, het bewustzijn daarvan komt omdat jij nu door die vernieuwende inzichten, ook meer inzicht hebt gekregen in alles wat daar is geweest.

En daarvan de miskenning, de schuld, de macht, de onzekerheid. Steeds dieper beleefd. Hoe diep ga je? Hoe ver ga jij?

Hoe ver ga je tot je weet, maar ik ben nu deze mens, ik leef nu, omdat ik nu een hoger bewustzijn kan verkrijgen en vandaar uit deze mens ben.

Accepteren dus, in je totaliteit.

Het omgaan met kosmische energieën, het Plan op aarde is dat ieder wezen zich vanuit zichzelf accepteert, want dat is het goddelijke in hem. En wanneer je dat niet doet dan ga je aan de totaliteit van de eenheid Gods voorbij.

Ik mag zo praten, want ik heb het dus zelf zo moeten veroveren.

**Hebt gij mens, vanuit de bescherming
die gij krijgt vanuit uw eigen hoger zelf
in verbinding met Ons, uw Broeders in de geest,
nu niet kunnen ervaren hoe gij mens kunt zijn vanuit deze verbinding?**

Is het niet zo dat Ik u altoos heb gezegd:

Mens, zijt gij niet als goden?

En herken nu

in de ervaring die uw voorganger u zojuist heeft doen meebelev

hoe gij, elk van u, in uzelf

deze beker van lijden niet tot op de bodem hoeft leeg te drinken

indien gij in uzelf uzelf totaal

in liefde, in vergeving en daardoor genezing kunt accepteren.

Want voorwaar, voorwaar Ik zeg u

dat zo gij mens dit wat Ik u heb gegeven

niet in liefde en vergeving tot het uwe kunt maken,

gij uzelf en uw wereld de beker van lijden zal doen leegdrinken.

En weet gij mens, dat Ik nooit personen op het oog heb,

doch u slechts de voorbeelden aanreik

opdat gij als totaliteit van mensheid hiervan,

van deze beker van bitterzoet water, van beschermende liefde,

gegeven, gebracht door uw onderscheidingsvermogen,

dat gij deze beker kunt leegdrinken

of haar achteloos kunt wegwerpen.

Zo zeg Ik u

bezin u op al wat werd gegeven.

En dorst niet naar steeds meerdere kennis

zonder dit in evenredigheid gebracht te hebben,

in harmonie gebracht te hebben

met uw diepere lagen van gevoel,

met uw hoge lagen van het denkvermogen.

**Zo richt dan uw wil op beiden,
verbind hen met elkaar
en zie dan hoe uit deze verbintenis
een stralender wezen,
een stralender mens in vormgeving
zal geraken.**

**En alleen zo, Ik zeg u, alleen zo
zult gij dit hoger mentale vermogen,
dit diepere gevoelsvermogen
kunnen richten met uw vrije wil
in uw denken, in uw spreken en in uw handelen.
En dat is hetgeen in uw maatschappij van node is.**

**Gij zult dan vanuit de liefde hetgeen u werd aangereikt
nooit mogen misbruiken ter uwer eigen eer of gewin of macht,
alleen los van begeerten zult gij in deze maatschappij
een verandering teweeg kunnen brengen.**

**En Wij, uw Broeders in de geest
staan naast u
opdat in Gods heilige Naam
het Plan op aarde - en Ik zeg u het is dringend -
nu vanuit een hoger gericht vermogen
tot verdere evolutie gebracht zal worden.**

**Wees gezegend, in vreugde, in zo grote liefde
dat gij een van de wegen moogt bewandelen
die Wij de mensheid aanreiken.**

**Wees dankbaar, en bescherm deze weg opdat zij niet verloren gaat.
Ook dat is uw eigen vrije wil.
Wij reiken slechts aan, gij geeft vorm.**

**Ik heb tot u gesproken
in verbinding met alle wezens van dit universum
vanuit de hoogste regionen,
Zij die staan om de troon van de Heer van het Licht,
alle Kumara's, alle wezens, alle vormgevingen,
tot hen die u zijn voorgegaan tot hoger leven
en nu met u samen de nieuwe bewustwording van de nieuwe mens
in hun nieuwe levens opnieuw vorm zullen gaan geven.**

¹ In de levensboom van de Kabbala zijn er tien Sephiroth: stadia in de bewustzijnsevolutie van het menselijke binnen de manifestatie van het goddelijke. De uiterste manifestatie van het goddelijke (de grootste verdichting in de stof dus) is Malkuth. Deze tiende sephirah is de tastbare en voelbare wereld waar wij ons leven op slijten. Zij is de uiterste manifestatiegrens van het goddelijke, maar tevens ons eerste bewustzijnsniveau. Van Malkuth uit klimmen wij op via de negen andere Sephiroth, tot we uiteindelijk versmelten met het puur-goddelijke. Maar juist omdat Malkuth de 'laagste' manifestatie is, weerspiegelt deze sephirah op stoffelijke wijze precies het allerhoogste. Want uiterst laag en uiterst hoog weerspiegelen elkaar.

² Het "Uur U" is een magisch-realistisch gedicht van Martinus Nijhoff, waarin een niet nader genoemd figuur om drie uur 's middags een stille straat betreedt. Alle verborgenheden van de bewoners komen daardoor aan het licht. Ze worden op tedere wijze aangeraakt, waardoor de mensen uit die straat ineens perspectief in hun leven zien...

³ De Grote Aanroep, zoals vlak na Wereldoorlog II doorgegeven via Alice Bailey, luidt als volgt:

"Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale!

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte Doel de kleine wil der mensen
Het Doel, dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen."

"De energieën van de mens, in hem neergelegd vanuit het eerste bestaan, worden nu nog niet in hun totaliteit gebruikt. Er zijn zeer veel lacunes. Maar dat komt doordat de mensheid zich over het algemeen van de eenheid van de totaliteit nog niet bewust is. Wanneer de mensheid zover kan komen dat zij zich vanuit haar individuele vrijheid kan gaan verbinden met het geheel, dan pas kan in het funktionieren van de hersens een ander aspekt naar voren komen."

"Het houdt in: het grootste respekt hebben voor de waarden die een ander jou toont, die die ander in zich heeft. Hoeveel je ook weet, hoe hoog je spiritueel niveau ook mag zijn, nooit en te nimmer mag je dit zodanig uitstralen, dat je daardoor de straling van die ander verduistert. Want dat is liefdeloosheid. Dan doe je het Plan op aarde te niet."

**"Het uitspreken van het Woord werd de basis van het zijn.
Toen werd vanuit het hoogste zijn,
materie gevormd,
opdat Mijn hoogste zijn Zich in materie kon uitdrukken.
Zo is materie Mijn, zoals Ik ben: u.
Zo zal materie van u
uiteindelijk in totaliteit Mijn zijn."**