



Psychosofia Post 14

Dag lieve mensen,

Deze Psychosofia Post behandelt het thema:
"Het goddelijk zijn van de mens"

Persoonlijke ervaringen over dit thema kunnen in een volgende publicatie als inspiratie worden opgenomen.



Mens keer toch in.
Herken toch in jezelf dit hoogste gegeven.
Herken toch God in jezelf.

God, niet de man met de baard op zijn wolkje
niet de boze God
niet de God die je aanroept
wanneer je het zo moeilijk hebt en
vergeet wanneer je het zo leuk hebt
maar de God in jezelf want dat ben jij!

Tekst uit het boek: **Stofjes in een zonnestraal**

Klik op de link: [Stofjes in een zonnestraal](#)

om het boek te downloaden en te lezen.

Meditatie en visualisatie

Klik of tik op onderstaande link om te luisteren naar een:

["Meditatie en Visualisatie"](#)

DIALOOG

Je goddelijk zijn accepteren

--- Ik heb een vraag over het goddelijk zijn. Bedoelt u daarmee dat je jezelf accepteert zoals je bent? Ik heb heel veel moeite met wat u met het goddelijk zijn bedoelt.

Z: Ja, misschien moeten we dat dan naar deze tijd gaan vertalen. Het goddelijk zijn is de supernature die in de mens is. In het 'Handvest van Psychosofia' kun je lezen dat de ziel van de mens bestaat uit twee componenten. De ene component is de goddelijke natuur, is gericht naar geest, naar God. God moet je dan heel breed zien. Het is een heel grote liefdesbron, liefdeskracht. Het is moeilijk voor een mens om zich dat te realiseren. De mens heeft vroeger in zijn bewustzijn God vertaald in een menselijke figuur, een menselijke vormgeving. De andere component is gericht naar de materie, de persoonlijkheid van de mens. Het teken van het vissentijdperk zijn twee boogjes die met hun rug naar elkaar staan en geen verbinding hebben met elkaar. In het tijdperk wat nu komt gaan die twee componenten naar elkaar toe. In het logo van Psychosofia vind je dat naar elkaar toegaan terug. Het is een zandloper, boven open en in het midden is de ziel van de mens; de twaalfbladige lotus, het hartchakra; de zevenpuntige ster, de menselijke persoonlijkheid in al zijn zeven gebieden. De vleugels, dat is de vleugelslag van de Heilige Geest, de vrije wil van de mens; de handen staan niet alleen ontvangend, maar ontvangend en gevend, het werk doende. Goed, dit is even om het uit te leggen.

Dan nu verder wat je vraagt: je hebt moeite met het goddelijk zijn. Ik denk dat het moeilijk is omdat wij mensen vanuit onze christelijke origine te vast zitten aan de vormen, aan de verhardingen van onze denkvormen, die ons een bepaald patroon hebben geleerd en gegeven. Vroeger was het zo dat Lucifer het kwaad was, de duivel, de hoogmoed. Lucifer had de hoge moed om geest in materie te brengen. Dus materie niet gelijk aan God te maken, maar wel in een bepaalde verbinding met het goddelijke te brengen. In de mens is dat aanwezig.

De mens is in wezen een Lucifer, een lichtdrager. De mens heeft de kracht om dit goddelijke in zichzelf tot realisatie te brengen. Niet meer van buitenaf gedwongen door bepaalde geboden en verboden, door een bepaalde mate van gehoorzaamheid en een leergezag. De mens heeft nu de kracht in zich, de ontwikkeling in zich om te kunnen begrijpen dat hij dat vanuit zijn eigen vrijheid, zijn eigen verantwoordelijkheid tot stand moet brengen. Dan denk ik, dat als je hier zo naar kijkt, de moeite die je hebt met dat goddelijk zijn langzaamaan kan vervloeien.

--- Ja, je zegt dus dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven zelf in handen hebt?

Z: Ja!

--- Toch zijn er een heleboel dingen die op je afkomen.

Z: Zeker! Ik bedoel met: dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven zelf in handen hebt, hoe jij als mens innerlijk reageert op al hetgeen naar je toekomt. Want wat er innerlijk in je plaatsvindt is de uitstraling, waardoor flitsjes van die innerlijke uitstraling als het ware datgene stimuleren wat naar je toekomt. Begrijp je dit? Het is heel voorzichtig gezegd.

--- Ja, dat wel, al vind ik het in de praktijk erg moeilijk.

Z: Ja, dan moet je het nog even laten zakken, nog meer, hoop ik. Neem nou een voorbeeld, een werksituatie. Je bent op je werk. Je hebt bepaalde vervelende dingen ondervonden of er is nog iets in jezelf wat niet goed zit, daar kun je niet mee uit de voeten, dat kun je niet relativiseren. Het blijft een obstakel in jezelf, wat je eigen creativiteit versluiert. Het versluiert je eigen kracht. Het maakt dat je niet zodanig straalt en zodanig herkenbaar bent voor een ander dat die daarover met je durft communiceren. Het maakt dat er iets in je is wat zich afsluit, waardoor de ander òf in verdediging denkt te moeten gaan - het is ook nog denken - òf zich terugtrekt. Het houdt dus in dat je verantwoordelijk bent voor jezelf door in jezelf ruimte en vrijheid te creëren waardoor je zodanig kunt uitstralen dat er ruimte en vrijheid naar je toe komen.

*Tekst uit boekje: **Mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn***

Klik op de link: [Mystiek van het vernieuwde Christusbewustzijn](#)

om het boekje te downloaden en te lezen

Meditatie

Tijdstip en duur van elke meditatie is voor ieder persoonlijk en kan zelf worden gekozen.

Gezamenlijk meditatie

Elke zondagavond.

Aanvang om half acht.

Gedurende ongeveer een half uur.

Thema: "Het Goddelijk zijn van de mens"

Vanuit mijn menselijk zijn

Vanuit mijn menselijk zijn
richt ik mij tot mijn eigen hoger zelf

Kijk naar mij
mijn hoger zelf
en zie dat ik mij openstel
om u, mijn hoger zelf
te ontmoeten in mijn menselijk zijn

Mijn hoger zelf
ik kan u slechts
in liefde en respect ontvangen
zo ik in mijn eigen persoonlijkheid
mij ook waardig acht
in eenheid met u
mijn hoger zelf
te zijn

Dat ik de kracht mag hebben
in dit licht te willen
en te kunnen staan

*Tekst uit het boekje: **Bloem van Liefde***

Klik op de link: ["Bloem van Liefde"](#)

om het boekje te downloaden en te lezen

Mededelingen

Geluidsopnamen van Lezingen

Oproep

Er moeten nog héél veel lezingen van Zohra worden gepubliceerd op onze websites en op YouTube.

Het is echter noodzakelijk om vóóraf alle storende geluiden uit het Audiobestand van elke lezing te verwijderen.

[Wie wil mij hierbij helpen?](#)

Johannes van Wijgerden

Telefoon: 0182 - 531 729

E-mail: johannes.vanw@gmail.com

Opmerking

Het zeer goede en gratis te installeren opensource

Geluidsbewerkingsprogramma "Audacity" kan hiervoor gebruikt worden:

www.audacityteam.org/

Nieuw

Publicatie van het Boekje

Zohra Noach: Bloem van Liefde

www.zohranoachpublicaties.nl/boeken-2-2/

Psychosofia Post

Alle publicaties van "Psychosofia Post" worden geplaatst op:

www.zohranoachpublicaties.nl/psychosofia-post/

Berichten

Een activiteit zoals een geplande lezing, een cursus, een bijeenkomst, een oproep of een mededeling, kan in de eerstvolgende publicatie van 'Psychosofia Post' worden vermeld, als deze informatie uiterlijk op de éérste dag van de maand is aangeleverd.

Gelieve alle reacties en berichten per e-mail te sturen naar:

psychosofiapost@psychosofia.nl

Bestuur en medewerkers 'Zohra Noach Foundation'

Websites

www.zohranoachpublicaties.nl

www.zohranoachfoundation.nl

www.psychosofia.nl

Facebook

www.facebook.com/Psychosofia