



## Psychosofia Post 17

Dag lieve mensen,

Deze Psychosofia Post behandelt het thema "**Licht en Duisternis**"

We hopen dat het lezen mooie reacties oproept. Als u die aan ons stuurt, worden ze in de volgende publicatie opgenomen.



### Door uw eigen Christus kracht

Door uw eigen Christuskracht tot hernieuwde schepping te transformeren herschept gij mens de gehele kosmos tot vernieuwing van bewustzijn, waardoor gij mens de liefde in de kosmos zodanig kunt realiseren dat deze realisatie van de liefde wederom leidt tot vernieuwing van het bewustzijn.

De Christus die gij verwacht is die stimulatie, is die grote activering, begenadiging van hetgeen gij zult uitzenden.

Deze begenadiging zal u mens een zodanige kracht geven dat gij uw eigen scheppingsenergie wederom tot grotere hoogten kunt voeren.

En zo werkt u mens en Wij hier in de sferen samen om te kunnen komen tot verlossing van de mensheid.

Uiteindelijk zal de mens door de Christuskracht in hemzelf, de begenadiging vanuit de sferen, komen tot een zodanige verlossing van het mensdom dat zij alle dualiteit zal opheffen.

Dan zal zijn: geest en stof, licht en duisternis terugkerend tot het licht.

En gij mens zult dan de kroon zijn op de schepping.

Tekst uit het boek: **ZIE DE LELIËN ...**  
Klik op de link: [ZIE DE LELIËN ...](#)  
om het boek te downloaden en te lezen.

### Meditatie

Klik of tik op onderstaande link om te luisteren naar een: "[Meditatie en visualisatie](#)"

### Reactie op Psychosofia Post 16

Lieve, beste allemaal,

Wat was ik verrast toen ik vanmorgen mijn Psychosofia Post opende. Ik las daar 'Het lied van verlangen', prachtige poëtische spirituele tekst. Ongeveer 40 jaar geleden was ik bezig bij Zohra thuis o.a. deze tekst van Zohra te stencilen op de stencilmachine van Anubis. Vrijwel direct die week ontstond er een eenvoudige melodie. Ik heb het zojuist weer even gezongen met gitaarbegeleiding. Het verlangen is ook aanwezig in de muziek, evenals de geruststellende ontdekking van het 'huwelijk tussen stof en geest'. In die tijd waren Zohra en ik regelmatig bezig met muziek, schreef ik composities op middels aanwijzingen van Zohra en verbeterde ik samen met haar de muziek die ik schreef bij haar teksten. Zo is bijvoorbeeld de cassette 'Geven is leven' ontstaan. Deze herinnering wilde ik graag met jullie delen.

Groetjes,  
Antoine Lacet

Klik of tik op onderstaande link om te luisteren naar: [Een lied van verlangen .mp4](#)

### Licht en Duisternis

Vraag: Ik zit nog met de vraag van positief, van licht, maar er is nog zoveel donker. En dat negatieve en donker heeft toch zo zijn functie.

Zohra: Ja, ja, er kan geen licht zijn en geen onderscheiding van licht wanneer er niet ook duisternis zou zijn. De engelen moesten het bewustzijn in de materie brengen, het bewustzijn van goed en kwaad, dus van licht en duisternis. Want dan waren zij, de mensheid, aan God gelijk. Dit is het waar wij mee worstelen. De mensheid heeft in zijn totaliteit drie niveaus doorgeworfeld, en staat nu op het punt om in een volgend niveau te worden opgenomen. Die drie niveaus waren het mentale, het emotionele, en de materie. Nu komt de mensheid in zijn totaliteit in een nieuw niveau - eigenlijk is het niet nieuw, maar in een niveau van een grotere bewustwording van de afkomst van het zijn, dus het goddelijk zijn en de diepteherkenning van de verbinding daarmee. Dat houdt in dat daarvoor nodig is dat het onderscheidingsvermogen zodanig gescherpt wordt dat het licht van duisternis kan gaan onderscheiden. Dus wat gebeurt er dan? Het licht wordt groter, het onderscheidingsvermogen wordt intenser, want de duisternis wordt dieper, wordt duidelijker. En daardoor kan de mens zijn onderscheidingsvermogen zodanig richten dat hij met dit nieuwe bewustzijn dat kan gaan transformeren tot licht. Of misschien niet helemaal tot licht, maar in elk geval tot minder donker.

Tekst uit het boekje: **Spiritualiteit in het dagelijkse leven**  
Klik op de link: [Spiritualiteit in het dagelijkse leven](#)  
om het boekje te downloaden en te lezen.

### Licht in jezelf manifesteren

Leven na leven krijgt de mens de mogelijkheid om God in zichzelf te manifesteren. Wat is God in jezelf manifesteren?

Het licht in jezelf zodanig vrij maken als Licht, dat daardoor in jezelf, en vooral bij die ander God herkend worden in je eigen Licht.

Leven na leven zullen wij, in het ene leven iets meer dan in het andere leven, falen, en ook slagen in deze manifestatie van dat Goddelijk Licht in onszelf.

Wat is de basis om dit Goddelijk Licht in onszelf te kunnen manifesteren, te kunnen belichten?

Dat is dat innerlijk weten dat de geest eeuwig is en nooit zal sterven. Is het innerlijk weten, dat de geest de bestuurder is van de persoonlijkheid. Dat de geest de kracht heeft van de eeuwigheid, en daarom de persoonlijkheid geheel aan deze geest inherent kan maken.

De kerken hebben ons geleerd in devotie en in gebed je te kunnen realiseren.

Dat is gebeurd in de afgelopen 2000 jaar die achter ons liggen. We hebben geprobeerd in devotie, in gebed, in doffe berusting, toch tot God te geraken.

In dit tijdperk, dat wij de New Age noemen, dit Aquarische tijdperk van het zuivere water, van de inspiratie, heeft de mens de kracht en de macht gekregen door zijn geëvolueerde bewustzijn, zijn steeds groeiender besef dat hij God is in hemzelf; heeft de mens de kracht gekregen om de devotie, het vragende gebed, de doffe berusting te ontstijgen.

Wij moeten verder gaan, steeds verder, leven na leven, seizoen na seizoen, jaar na jaar. Zo manifesteert zich groei, geestelijke groei, groei van het bewustzijn, groei van de geest die in ons is. Groei van de persoonlijkheid die wij daardoor zijn.

Nu zijn wij tot het besef gekomen, wij, mensen van deze tijd, dat het niet voldoende is om in de kerk te bidden: Heer geef mij dit, Heer geef mij dat, laat het ongeluk van mij afwenden, laat de ziekte van mij gaan, of te zeggen, ik berust in alles, in doffe berusting.

Verder zullen wij gaan, vanuit het begrip God in mij. Wie ben ik?

Ik ben de som van al mijn levens. Ik ben de toekomst van mijn volgend leven. Ik ben dienaar van U, hoogste wezen in mijzelf. En ik heb te werken met dit besef.

Ik heb niet bij de pakken neer te zitten op mijn stoel, in de berusting, of in de agressie, in de strijd. Nee, ik heb te werken vanuit het nieuwe bewustzijn dat ik zelf moet vormen, de kracht van die geest in mijzelf, opdat ik zal worden tot Licht, waarin God herkend kan worden.

De weg hiertoe is een lange weg, is een hele donkere weg soms. En zoals de wereld er nu uitziet, zo vol eigenbelang, agressie, begeren, willen zijn, willen hebben, lijkt het of dat eindpunt in jezelf zo ontzettend ver weg is.

Hoe kunnen wij deze duistere weg, ieder vanuit ons kleine zijn, vanuit ons eigen kleine leven, verlichten, zodanig verlichten dat de ander dit licht ervaart en het weer door kan geven. Want zo zullen wij een lichtcirkel over de hele wereld kunnen vormen. Zo zal de mensheid werkelijk verlicht worden.

Vanuit het begrip dat de mens een hoger wezen is, komend vanuit die eeuwigheid, werkend en lijdend en door de ervaringen van dit lijden, van deze duisternis weer terug te kunnen naar die eeuwigheid.

Het begrip, dat ieder mens dezelfde gang moet maken. Het weten dat het licht, het Goddelijke dat in jezelf aanwezig is, in ieder ander mens, ongeacht cultuur, volk, sociale achtergrond, in ieder mens hetzelfde is.

De moderne mens is op een kruispunt gekomen. Hij is mentaal bewust geworden hoe hij moet zijn en leven om de wereld leefbaar te krijgen en te houden.

Hij moet nu dit mentale weten integreren vanuit de liefde, vanuit het licht dat hij zelf is. Hij moet het Goddelijk Licht integreren in zijn persoonlijkheid, opdat hij er ook werkelijk mee kan werken, mee kan omgaan.

Tekst uit Lezing: **God in jezelf manifesteren**  
Klik op de link: [God in jezelf manifesteren](#)  
om het boekje te downloaden en te lezen.

### Meditatie

Tijdstop en duur van elke meditatie is voor ieder persoonlijk en kan zelf worden gekozen.

### Gezamenlijke meditatie

Elke zondagavond.  
Aanvang om half acht.  
Gedurende ongeveer een half uur.

### GIJ ZIJT ÉÉN MET MIJ

'En zo zeg Ik u, gij broeders en zusters, dat gij allen zijt geroepen en dat gij één zijt met Mij, Ik die ben uw geleider en begeleider, Hij die mocht zijn de Christus op aarde.

Want Ik zeg u dat gij allen in u aanwezig hebt de Heer van het Licht, de kosmische Christus, en dat geen mens uitgezonderd, tot de diepste realisatie kan komen van de kosmische Christus in hemzelf.

Ik werd u toevertrouwd, opdat gij in Mij uw eigen zijn zoudt kunnen herkennen.

Zo mocht Ik u brengen tot de poort van verlossing, opdat in uw eigen zijn vergeving en transformatie kon gaan plaatsvinden.

Geroepen zijt gij, want Ik zeg u dat geen mens verloren zal gaan indien hij zal komen tot de diepste eenheid in dit goddelijk zijn.

Er zullen tijden komen die vol lijden zullen zijn, doch Ik zeg u, zo gij werkelijk zult komen in de eenheid van het goddelijk zijn in uzelve, uw eigen hoogste krachtbron zult gebruiken, zult beleven in uw eigen levens, het lijden u niet zal vernietigen.

De mensheid zal opstijgen tot een hoger niveau, doch daarvoor is nodig dat lijden tot haar zal komen, opdat zij, de mensheid, tot in de diepste diepten tot het bewustzijn van licht en duisternis, van goed en kwaad, zal komen. Dan zal zijn volbracht het spel der engelen.

En Ik zeg u dat de tijden die nu zullen komen reeds zijn ingeluid. Versta uw eigen opdracht, wees in uw eigen verantwoordelijkheid, doch wees in vreugde en in vertrouwen.

Want zie, Ik ben met u, en zo met Mij zovele hoge geestelijke Wezens die de mensheid begeleiden.

Maar gij, gij mens, zijt gij niet als goden? Gij zijt het licht der wereld. Wees met Mij en waak en bid met Mij, opdat gij zult zijn in de eenheid van Gods licht.

Amen'

Tekst uit Studiemap: **Spiritualiteit in het dagelijkse leven**  
Klik op de link: [Spiritualiteit in het dagelijkse leven](#)  
om deze tekst te downloaden en te lezen.

### Mededelingen

#### Psychosofia Post

Alle publicaties van "Psychosofia Post" worden geplaatst op: [www.zohranoachpublicaties.nl/psychosofia-post/](http://www.zohranoachpublicaties.nl/psychosofia-post/)

#### Berichten

Een activiteit zoals een geplande lezing, een cursus, een bijeenkomst, een oproep of een mededeling, kan in de eerstvolgende publicatie van 'Psychosofia Post' worden vermeld, als deze informatie uiterlijk op de eerste dag van de maand is aangeleverd.

Gelieve alle reacties en berichten per e-mail te sturen naar: [psychosofiapost@psychosofia.nl](mailto:psychosofiapost@psychosofia.nl)

Bestuur en medewerkers 'Zohra Noach Foundation'

#### Websites

[www.zohranoachpublicaties.nl](http://www.zohranoachpublicaties.nl)  
[www.zohranoachfoundation.nl](http://www.zohranoachfoundation.nl)  
[www.psychosofia.nl](http://www.psychosofia.nl)

#### Facebook

[www.facebook.com/Psychosofia](http://www.facebook.com/Psychosofia)

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [psychosofiapost@psychosofia.nl](mailto:psychosofiapost@psychosofia.nl) toe aan uw adresboek.

