

OP WEG NAAR EEN NIEUWE SAMENLEVING

DEEL 1

Zohra Noach

OP WEG NAAR EEN NIEUWE SAMENLEVING

DEEL 1

Zohra Noach

© Zohra Noach, Zohra Noach Foundation

www.psychosofia.nl

www.zohranoachfoundation.nl

www.zohranoachpublicaties.nl

Uit deze uitgave mogen uitsluitend de originele teksten in ongewijzigde vorm worden overgenomen met vermelding van de bron en de naam van de auteur

INLEIDING

In 1983 werden door Zohra (Mevr. E. W. Bertrand-Noach) voor de Stichting 'Zorg Bewust voor het Leven' dertien inleidingen gehouden over vernieuwing van de samenleving. Deze zijn in 3 delen samengebracht met als titel: 'Op weg naar een nieuwe samenleving'. Deze uitgave kan als een vervolg gezien worden op die met de naam: 'Op weg naar een nieuwe wereldreligie' en 'Evolutie door de nieuwe wereldreligie', welke in 1982 en 1983 bij Anubis in boekvorm zijn verschenen.

Door Steven van Kervel zijn de inleidingen voorzien van tussenkopjes, een inhoudsopgave en een trefwoordenlijst.

Deze uitgaven zijn bedoeld als studiemateriaal.

Er zijn drie delen:

Deel 1

1 Vernietiging of herstel	8 april '83 Den Haag
2 Omgaan met de aarde	14 april '83 Lightbergh Haaren NB
3 Bewust geestelijk leven in de maatschappij	29 april '83 Groningen
4 Vernieuwing van de samenleving	6 mei '83 Nijmegen
5 Mens en maatschappij	17 juni '83 Haarlem

Deel 2

6 Samen leven, samen delen	22 juni '83 Arnhem
7 Zinvol leven in deze tijd	29 juni '83 Gouda
8 'In vredesnaam'	16 september '83 Maastricht
9 Energie en kleinschaligheid	30 september '83 Eindhoven

Deel 3

10 Wonen bij jezelf	14 oktober '83 Breda
11 Van ik naar wij	28 oktober '83 Rotterdam
12 Mens, herstel de aarde	11 november '83 Amsterdam
13 Verkeer in jezelf	25 november '83 Utrecht

In de teksten is met 'nr.Z:' aangegeven als Zohra spreekt.
Met '---' is aangegeven dat een vraag gesteld wordt
en ook als het antwoord door een forumlid is gegeven.

Enkele malen wordt in de teksten 'De Open Lotus' genoemd. Dit was een centrum voor spirituele genezing in Hengelo (O) in de jaren '82 - '84. De zgn. Open Lotus filosofie heeft zich in de latere jaren geëvolueerd tot de 'psychosofie'-leringen over hoe de mens in contact komt/kan zijn met de 'wijsheid van de eigen ziel'.

INHOUD

De paginanummers zijn slechts een indicatie voor de volgorde van onderwerpen!

VOORWOORD.....	8
HOOFDSTUK 1.....	9
VERNIETIGING OF HERSTEL	
<i>Contact met ons hoger zelf wanneer de emoties tot rust komen.....</i>	9
<i>Omdat het hoger zelf ons verbindt met het goddelijke, kunnen wij onszelf en daardoor onze wereld veranderen.....</i>	9
<i>Het erkennen van de goddelijkheid in onze naaste verandert onze samenleving totaal.....</i>	10
<i>Reguleren van emoties maakt herkenning van het goddelijke in de mens mogelijk.....</i>	10
<i>De goddelijke afkomst van de mens afwijzen, brengt vernietiging in onze samenleving.....</i>	11
<i>Verander de maatschappij en begin bij (de goddelijkheid in) jezelf.....</i>	11
<i>Een netwerk van mensen en groepen voor vernieuwing van onze samenleving</i>	11
<i>De mens is verantwoordelijk voor de ziekten en voor het lijden van hemzelf en van zijn naaste.....</i>	12
<i>Alleen wij kunnen gezamenlijk vernietiging voorkomen.....</i>	12
<i>Dialogo.....</i>	12
<i>Onze bewustwording voorkomt veel vernietiging.....</i>	13
<i>Het is de hoogste tijd om ons met begrip, wil en meditatie te verbinden met ons hoger zelf.....</i>	13
<i>Bouwen aan je eigen omgeving.....</i>	14
<i>Hoe omgaan met seksualiteit?.....</i>	14
<i>Eenheid der volkeren.....</i>	14
<i>Samen delen met armere landen.....</i>	15
<i>Oosterse wijsheid voor het Westen.....</i>	15
<i>Het STERSTAETE DENKMODEL.....</i>	16
<i>Atoomenergie.....</i>	16
<i>Verdediging en geweldloosheid.....</i>	17
<i>Karma en reïncarnatie.....</i>	17
<i>Het dier, onze jongere broeder is er niet om op te eten.....</i>	18
<i>De ware boodschapper brengt de liefde.....</i>	18
<i>De innerlijke begeleider en de vrije wil van de begeleide mens.....</i>	18

<i>Reïncarnatie en het begrip "tijd"</i>	19
<i>Elke planeet, ook de Aarde, is een leerschool</i>	19
<i>Afsluiting</i>	19

HOOFDSTUK 2.....	20
------------------	----

OMGAAN MET DE AARDE

<i>De mens is nu op een kruispunt: Vernietiging of redding van de Aarde.....</i>	20
<i>De taak van de mens: Vernieuw je bewustzijn; verbindt je met elkaar en verhef de Aarde tot God</i>	21
<i>Herstel van de Aarde is alleen mogelijk vanuit een vernieuwd bewustzijn.....</i>	22
<i>Het is de hoogste tijd om de Aarde in liefde en respect te herstellen</i>	22
<i>Onze begeerte vernietigt ons.</i>	
<i>Transformatie van begeerte zal de vernietiging verminderen</i>	22
<i>Help mee! Maak Nederland wakker. Wek op tot anders gaan leven.....</i>	23
<i>De hemel is massaal gemobiliseerd. Laat ons met hen samenwerken!</i>	23
<i>Dialogo</i>	24
<i>De val der engelen was nodig opdat de engel mens de stof kon gaan vergeestelijken. Om het goddelijk bewustzijn in de stof te brengen</i>	24
<i>Bereid NU de komst van het nieuwe wortelras voor</i>	24
<i>Liefdevol gekweekt plantaardig voedsel brengt de mens tot hoger bewustzijn...</i>	25
<i>De wederkomst van Maitreya de Christus.....</i>	26
<i>Helende energietechnieken</i>	26
<i>Mantrams</i>	26
<i>Meditatie en gebed</i>	26
<i>Drie jaren van bewustwording en verandering.....</i>	27
<i>De bewustzijnsevolutie van de mens verloopt als een spiraal</i>	27
<i>Spiritualiteit en magie</i>	27
<i>Macrobiotiek.....</i>	27
<i>Een gezonde geest in een gezond lichaam.....</i>	27
<i>De taak van een centrum zoals de "Open Lotus" was:</i>	
<i>Een weg bieden naar de Nieuwe Wereldreligie in ieder mens, de combinatie van liefde en denkvermogen.....</i>	27
<i>Een netwerk van Nieuwetijds centra over heel Nederland</i>	28
<i>De kruinchakra en de hogere geest van ieder mens.....</i>	28
<i>Op weg naar een samenleving waar de mens zich innerlijk kan ontplooiën</i>	29
<i>Vernieuwing van politiek en economisch bewustzijn</i>	29
<i>Innerlijke ruimte</i>	29

HOOFDSTUK 3.....	30
------------------	----

BEWUST GEESTELIJK LEVEN IN DE MAATSCHAPPIJ

<i>Door reïncarnatie tot een hoger bewustzijn komen</i>	30
<i>Door hoger bewustzijn, hogere waarden in de maatschappij brengen.....</i>	30
<i>De ziel vervolmaakt zich van leven tot leven</i>	31
<i>Acceptatie van ons hoger zelf is gaan leven vanuit ons hoger zelf.....</i>	31
<i>Bewustzijnsverruiming in het dagelijkse leven brengen</i>	32
<i>De wereld op een keerpunt: Bewustwording versus vernietiging</i>	32
<i>Bewustwording via geweldloosheid.....</i>	32
<i>Streven naar ware eenheid tussen de mensen</i>	33
<i>Paranormale begaafdheid en spiritueel verlangen groeit vooral in de jonge mens</i>	33
<i>Bewustzijnsrevolutie is geweldloze revolutie</i>	33
<i>Dialogo</i>	33
<i>Omgaan met emoties vanuit begrip en de eigen wil.....</i>	33
<i>Zelf voorzien is in elkaars behoeften voorzien</i>	34
<i>Geestelijke begeleiding door de Meester.....</i>	35
<i>Bewustwording: gelijkmatig en preventief of schoksgewijs door calamiteiten...</i>	35
<i>Evolutie van de ziel, van dier tot mens</i>	35
<i>Mantrams en meditatie.....</i>	36
<i>De ziel en haar Aardse geboorte</i>	36
<i>Reïncarnatie en groepswork.....</i>	36
<i>De mens: Geest, ziel en persoonlijkheid.....</i>	37
<i>De ziel tussen sterven en wedergeboorte.....</i>	37
<i>Het godsbegrip in pedagogie en onderwijs</i>	38
<i>Pedagogie, onderwijs en het Manifest van Broederschap.....</i>	38
<i>Reïncarnatie: de plicht om in het huidige leven naar vervolmaking te streven..</i>	39
<i>Werken met de wijsheid, via Zohra gegeven</i>	39
<i>Sterstaete; aspecten van een woonwerkmodel</i>	40
<i>Activiteiten van de Open Lotus</i>	41
<i>Bevrijd je van je eigen lijden.....</i>	41

HOOFDSTUK 4.....	42
VERNIEUWING VAN DE SAMENLEVING	
<i>Bevrijding van onze beperkingen maakt maatschappijvernieuwing mogelijk</i>	42
<i>Ons drievoudig wezen: Geest, ziel en persoonlijkheid.....</i>	42
<i>De taak van ieder mens op Aarde: Ons diepste wezen, onze geest te openbaren</i>	42
<i>Het zuiveren van de emoties veredelt de persoonlijkheid.....</i>	42
<i>Werkelijke vernieuwing komt alleen vanuit het besef dat wij een eenheid zijn in Gods liefde.....</i>	43
<i>De Nieuwe Wereldreligie: onze verantwoordelijkheid voor onze afkomst</i>	43
<i>Wij hebben het recht niet om te vernietigen</i>	43
<i>Vanuit de eenheid met God in onszelf kan de maatschappij worden vernieuwd</i>	44
<i>De Hiërarchie geeft adviezen voor maatschappijvernieuwing.....</i>	44
<i>Bevrijd je van de erfzonde der Christenen</i>	44
<i>Bevrijd je van angst; de grondslag van alle negatieve emoties.....</i>	44
<i>Bewuster in jezelf leven relativeert je emoties.....</i>	45
<i>Vernieuw de maatschappij en begin bij jezelf.....</i>	45
<i>Bevrijd u van begeerte, kom tot liefde voor uzelf en voor uw naaste</i>	45
<i>Dialogoog</i>	46
<i>De fossiele energie, de moedermelk van de Aarde raakt op.</i>	
<i>De mens moet nu volwassen worden</i>	46
<i>Door bewustzijn van goed en kwaad te verkrijgen vervolmaakt de mens zijn eigen wezen. Hierdoor vernieuwt hij de schepping.....</i>	46
<i>Materie transformeren tot geest hernieuwt de schepping.....</i>	47
<i>De mens, een geïncarneerde engel met een grootse opdracht in de stoffelijke wereld.....</i>	47
<i>Door de begeerte van de menselijke engel kon de materie worden geschapen ..</i>	48
<i>Krachten en tegenkrachten van de maatschappijvernieuwing</i>	48
<i>Mentaliteitsverandering tot samen-delen in politiek en economie</i>	49
<i>Geweldloze revolutie door het volk om de maatschappij te vernieuwen.....</i>	49
<i>De hoge taak van de vrouw in het Aquariustijdperk.....</i>	50
<i>De vrouw EN de man hebben intuïtie</i>	51
<i>Naarmate de mens tot liefdevol bewustzijn komt, zal de komende vernietiging worden verzacht.....</i>	51
<i>Uit je emoties op een onschadelijke wijze</i>	52
<i>De Meester begeleidt Zohra.....</i>	53
<i>Zohra, de boodschapper van de geestelijke Hiërarchie voor Nederland.....</i>	53

HOOFDSTUK 5.....	54
------------------	----

MENS EN MAATSCHAPPIJ

<i>De mens, rentmeester om de Aarde tot volmaaktheid te brengen</i>	54
<i>Wat is een mens?</i>	54
<i>Een nieuwe energie helpt ons op weg naar die volmaaktheid.....</i>	54
<i>Ons absolute recht op vrijheid van geest is een mensenrecht</i>	55
<i>Ieder mens is een "hoger zelf". Dit besef, via vele groepen in ons volk gebracht, leidt tot respect voor ieder individu.</i>	55
<i>De mens wakker schudden, zodat hij zijn taak op Aarde kan beginnen.....</i>	56
<i>Acceptatie van onze onvolmaaktheden, om deze in onze persoonlijkheid te transformeren</i>	56
<i>Pas het weten van de Goddelijke afkomst van de mens toe, in alle aspecten van de maatschappij</i>	57
<i>Toepassen van onze goddelijke afkomst in de hulpverlening</i>	57
<i>Toepassing in de politiek.....</i>	57
<i>Toepassing in de gezondheidszorg</i>	57
<i>Toepassing in de rechtsorde</i>	57
<i>Toepassing in de psychologie en de psychiatrie</i>	58
<i>Dialogoog</i>	58
<i>Toepassing van ons besef een hoger wezen te zijn.....</i>	58
<i>Via ons hoger zelf veredelen wij ons lager zelf via ons lager zelf veredelen wij onze maatschappij</i>	58
<i>De boodschap die Zohra de mens brengt</i>	59
<i>Het loslaten van begeerten is een aspect van onze evolutie</i>	59
<i>Begeerte en emoties omzetten in broederschap en liefde.....</i>	60
<i>Omgaan met begeerten, angsten, emoties, negativiteit vanuit ons hoger zelf.....</i>	60
<i>Antwoorden zullen komen op vragen van alle aspecten van de maatschappijvernieuwing.....</i>	60
<i>Het verspreiden van de in deze antwoorden gelegen hoge inspiratie</i>	60
<i>Liefde schenken met liefde en met respect voor de ander.....</i>	60
<i>Het Godsbegrip, in woorden vertaald</i>	61
<i>Vernieuwingen in de psychiatrie en in de hulpverlening</i>	61
<i>De eenheid achter alle verwoordingen is de kern van waarheid die in allen zit</i>	62
<i>De zin van vernieuwing</i>	62

VOORWOORD

OP WEG NAAR EEN NIEUWE SAMENLEVING

We leven in een unieke tijd. We zijn nu bezig met het laatste decennium voor het jaar 2000. Het aangezicht van onze mensenwereld van nu is duaal.

Enerzijds is er nog steeds een enorme bewapeningsindustrie, het ontbreken van elementaire levensbehoeften in vele derdewereld landen, veel vervreemding van de mens van zichzelf en van zijn naaste, een enorm verkwistend economisch systeem en een dito milieuvervuiling die op de iets langere termijn zelfs op mondiaal niveau ons voortbestaan op Aarde kan bedreigen.

Anderzijds is er met name tegen het einde van de tachtiger jaren een ware vredesrevolutie over de wereld gegaan. Er is een snelle bewustwording op het gebied van de ernstige milieuproblemen. Er is een groeiend besef dat de mens een diepe binding heeft met een hogere bron die eeuwig is en die zijn vertrekpunt en zijn bestemming is. Tussen die oorsprong en bestemming heeft hij een taak, samen met anderen, die hij in vele achtereenvolgende levens kan uitvoeren.

Welke taak?

Hoe uit te voeren?

We staan op een tweesprong. Kiezen we voor uitsluitend materiële waarden, zoals nog steeds de grote meerderheid van de mensen dat doen? Of beseffen we dat het anders moet? Dat we onszelf, onze hoogste afkomst inbegrepen, (beter) moeten leren kennen, zodat we een dieper begrip van de zin en betekenis van het doel van ons bestaan krijgen.

Daardoor kunnen we dan beter begrijpen wat het doel is van het bestaan van onze wereld en daaraan meehelpen met al onze mogelijkheden. Dit zal ons veel diepere inzichten geven in de wijze waarop we onze wetenschappelijke kennis kunnen gebruiken, op welke manier we eindelijk volwassen met elkaar kunnen samenleven en hoe we een economisch model kunnen hebben dat in onze echte behoeften voorziet. Zodanig voorziet, dat ieders levensbehoeften kunnen worden gegarandeerd en de Aarde, onszelf inbegrepen, niet wordt vernietigd.

We hebben een masterplan nodig, waarin ieder van ons een eigen plaats en functie kan ontdekken, waarin iedereen zich naar zijn innerlijke behoeften kan ontplooiën en waarin iedereen als kostbaar en waardevol wordt gezien.

De grondregels voor dit plan zijn simpel en in deze cahiers te vinden.

Verder is er maar één doorslaggevende toetsingsregel voor elk plan. Die luidt: God is liefde. Daar mag geen enkel plan voor een nieuwe samenleving mee in strijd zijn.

Leest u alstublieft mee, denkt mee. Wordt u al lezende bewust van de grondregels voor een nieuwe samenleving. Vorm in uw innerlijk dat kleine stukje van dat plan dat voor u, in uw persoonlijke leven waarachtige betekenis heeft.

Dan komt onvermijdelijk het moment dat al deze stukjes bijeen het prachtige mozaïek voor een nieuwe samenleving zullen kunnen vormen.

Daartoe zijn deze boekwerken gegeven.

Steven van Kervel

's-Hertogenbosch, januari 1990

HOOFDSTUK 1

VERNIETIGING OF HERSTEL

Contact met ons hoger zelf wanneer de emoties tot rust komen

01.Z: In de lezingen die geweest zijn, heb ik met u gesproken over het innerlijk bewustzijn van de mens, het in contact komen met het eigen innerlijk van de mens met zijn werkelijke ik, met zijn hogere zelf, waar hij in het dagelijks leven weinig of geen contact meer mee heeft. De mens van nu, die een groot ik-bewustzijn heeft in zijn uiterlijke persoonlijkheid, in zijn ego, begint nu rijp te worden, te verlangen, naar dat contact met het werkelijke wezen van hem of haarzelf. En dit werkelijke wezen is het hogere ik dat de mens heeft.

02.Z: Ik mag u vanuit de begeleiding die ik krijg aanreiken, dat dit contact pas werkelijk verkregen kan worden en ook werkelijk reëel kan zijn in het dagelijkse leven van de mens, wanneer hij erin slaagt zijn leven niet meer door zijn emoties te laten leiden. In het boek "Op weg naar de Nieuwe Wereldreligie" staat dit ook zeer duidelijk beschreven.

03.Z: Het niet meer laten leiden door emoties betekent niet dat de mens zonder emoties moet of kan leven. Dan zou hij een dood mens zijn, dood in het leven. Het betekent alleen dat men zijn emoties gaat leren onderscheiden van zijn werkelijk diepste innerlijke gevoel, zijn werkelijke ik. Dat hij leert onderscheiden wanneer hij gedwongen wordt, wanneer hij niet "begeistert" maar overheerst wordt door zijn emoties. Dat hij leert wat hij hieraan kan doen. Want het leven vanuit deze emoties alleen, dwangmatig vanuit soms onbegrepen emoties, voert de mens steeds verder tot chaos in hemzelf en tot chaos in zijn uiterlijke persoonlijkheid.

04.Z: Ik wil nu graag een stapje verder gaan met deze waarheden. Het onderkennen in de mens van zijn eigen hogere ik brengt hem tot een diepere, grotere verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar daardoor ook voor zijn naasten; voor hem, voor haar, die naast hem gaan. Dit besef begint door te dringen in vele landen van onze wereld. In Nederland, in vele nieuwtijds groeperingen, bij mensen die misschien niet in groeperingen zitten, maar toch tot dit besef komen. Wat gaan wij dan doen met dit besef?

Wat gaan we doen met het eindelijk verlossende begrip na duizenden eeuwen van verkeerd begrepen godsdienst, religie, esoterie, filosofie, humaniteit, die ons juist in de uiterlijke persoonlijkheid, dus in het ego van de mens, geleid hebben tot verlangen naar bezit, tot verlangen naar bevestiging, waardoor men wederom in een vicieuze cirkel komt. Want bevestiging vraagt vanuit emoties werken, vanuit emoties handelen, vanuit emoties denken.

Omdat het hogere zelf ons verbindt met het goddelijke, kunnen wij onszelf en daardoor onze wereld veranderen

05.Z: Nu, in het Aquariustijdperk, is de tijd rijp geworden om te komen tot een werkelijke integratie van dit ego en dit hogere ik dat in ieder mens verborgen, soms minder verborgen, soms heel reëel aanwezig is. Dit hogere ik van de mens is niet gebonden aan ook maar enige conditionering van wat voor godsdienst, religie, esoterie, filosofie dan ook. Dit hogere zelf is vrij en onafhankelijk in de mens aanwezig. Dit hogere zelf is zijn verbinding met zijn eigen uniek zijn, met zijn eigen scheppende vermogen in hemzelf, met zijn eigen ware goddelijkheid. Want goddelijkheid is ook niet afhankelijk van enige godsdienst. Goddelijkheid zit in de mens, is in de mens zodanig aanwezig dat het hem verheft boven alles wat leeft. In alles wat leeft is goddelijkheid in gradaties van niveaus aanwezig, maar vooral in de mens, omdat de mens de rede heeft en de heilige vrije wil zodanig aanwezig is, dat hij met dit begrip van deze goddelijkheid, met dit begrip van het hoge zijn in zichzelf, zichzelf en zijn naasten, deze wereld, deze maatschappij waarin hij leeft, tot een harmonie kan brengen en kan verlossen van de dwangmatigheid waaraan wij allen gebonden zijn door onze emoties. Het tot deze harmonie komen gaat niet zomaar vanuit alleen maar dit begrip. Dit begrip zal gehanteerd moeten worden met de eigen vrije wil van de mens om te leven, werkelijk consciëntieus en consequent in de volle verantwoordelijkheid van het begrip dat hij een hoger wezen is. Het lijkt zo gemakkelijk als ik dit zo zeg. Maar het is in iedere kleinigheid, in iedere stap, in ieder denken, in iedere kleine gedachte die u heeft, die wij hebben. Het is zo groots, dat we het niet zomaar even kunnen afdoen met "O, dat is zeker weer een nieuwe lering, of een nieuwe goeroe, of iets dergelijks, die is opgestaan, die ons weer iets nieuws gaat brengen". Nee, het is fundamenteel en essentieel voor ieder mens. Het is zo fundamenteel dat alleen wanneer wij dit begrip in onszelf werkelijkheid laten worden, tot een werkelijke realiteit, dat wij daardoor deze wereld kunnen veranderen. Te beginnen in ons eigen land, te beginnen in onze eigen kleine omgeving, in onze eigen maatschappij, in ons eigen gezin.

Het erkennen van de goddelijkheid in onze naaste verandert onze samenleving totaal

06.Z: Ik wil nu met u tot een zo groot begrip komen, tot een zo grote eenheid hierover, dat u met mij en straks in vele andere steden, dat wij met ons allen kunnen komen tot een groepering van mensen, die werkelijk alles in het werk wil en kan stellen vanuit dat eigen begrip. Vanuit dat eigen reële weten dat wij een goddelijk wezen zijn en dat die ander naast ons dat ook is.

Om zo te kunnen komen tot een verandering in onze maatschappij, waardoor er een eind kan komen aan machtswellust, aan bezitswellust, aan verkeerd werken met toevertrouwde waarheden. Dat er verandering kan komen vanuit hen die ons regeren om tot een werkelijke broederschap te komen. Maar het moet vanuit de massa komen, het moet vanuit ons, ons mensen komen, want hoe hoger men zit, hoe meer men is verweven in macht en in bezit, hoe moeilijker dat eigen ik kan doordringen, hoe moeilijker dat contact kan zijn met dat hogere in jezelf. Ik zou haast medelijden krijgen met hen die zo hoog zitten en toch zo weinig contact in zichzelf kunnen leggen, de goeden natuurlijk niet te na gesproken. Generaliseren is niet goed.

07.Z: Waar het hier in dit land aan ontbreekt is een werkelijke gezamenlijkheid, een werkelijk geweldloos reëel willen maken van de werkelijke broederschap.

Die broederschap is niet een loos iets, het is niet alleen een mooi woord. Het betekent niet dat je elkaar de hele dag moet omhelzen, geen flowerpower. Het betekent het werkelijk erkennen van het recht van die ander, naast jou, op zo'n leven als je voor jezelf zou willen. Het betekent dat de één zich niet KAN, zich niet MAG verrijken over de rug van de ander. Wanneer hij dat doet, dan doet hij zichzelf een onmetelijk kwaad aan, want hij erkent daardoor niet zijn eigen goddelijkheid. Hij erkent daardoor helemaal niet de goddelijkheid van die ander.

Hij erkent daardoor niet de eenheid die er bestaat in de schepping, de eenheid die er bestaat in de kosmos, want hij verbreekt hierdoor deze eenheid. Hij laat het kwaad in zichzelf toe en straalt dit uit. Het kwaad verdicht zich en trekt ander kwaad aan en het wordt steeds groter. Het is een vicieuze cirkel en zo draaien we rond.

Reguleren van emoties maakt herkenning van het goddelijke in de mens mogelijk

08.Z: Eeuwenlang hebben wij zo rondgedraaid, eeuwenlang hebben wij alle boodschappers die tot ons zijn gekomen, alle leringen die wij hebben gehad per ongeluk, of met opzet verkeerd begrepen. De verkeerde interpretatie van deze grote boodschappen, deze religies, deze godsdiensten die tot ons zijn gekomen veroorzaakten nog meer macht, nog meer gewin. De mens had niet geleerd, begreep niet, dat hij zichzelf daarmee zijn eigen graf groef. Er staat 'oog om oog en tand om tand' in de bijbel.

De mystieke betekenis hiervan is, dat wij alles wat wij onszelf of de ander aandoen, weer hebben op te lossen, goed te maken in een leven dat hierna weer volgt.

De mensheid draaide door en bleef ronddraaien en begreep dit niet en moest in onmetelijk lijden en onbewuste ervaringen in bitterheid tot dit begrip komen.

Maar nu, in het Aquariustijdperk is de mens zo ver gekomen in zijn bewustzijn, dat hij met zijn denkvermogen, met de rede, zichzelf kan reguleren. Ook kan hij nu uitstralen, dat hijzelf bewust of onbewust zijn omgeving kan reguleren.

Regulatie betekent niet traktaties aan anderen geven. Regulatie betekent niet de ander op zijn zwakke plekken wijzen. Regulatie betekent in jezelf kijken en daar zien waarom en waardoor je zodanig gebonden bent aan je eigen emoties dat je handelt, dat je denkt, zoals je in wezen niet zou willen denken en handelen. In wezen weet je diepste werkelijke "ik" dat het niet goed is zoals je denkt en handelt, maar je wordt a.h.w. gedwongen. Je bent de slaaf van die emoties, die je dwingen om juist zo te denken en te handelen.

De goddelijke afkomst van de mens afwijzen, brengt vernietiging in onze samenleving

09.Z: In de leer van karma en reïncarnatie, de wet van oorzaak en gevolg, is alleen de mens verantwoordelijk voor zijn eigen denken en handelen. In alles wat wij geleerd hebben in de godsdiensten wordt deze waarheid ons versluierd aangeboden. Nu, nu kan de mens doordringen door deze sluiers heen tot werkelijk begrip. In ieder mens leeft een zo groot Godsbegrip, een zo werkelijk weten van zijn eigen afkomst, van zijn eigen hogere geestelijke afkomst, dat de mens vanuit dit weten een totaal ander wezen kan zijn op deze Aarde. Als wij, mensheid, niet een halt toeroepen aan het geweld, aan de haat, aan de macht, vooral de macht, aan het gewin, aan de bezitsdrang van de mens, dan zal er een werkelijke vernietiging komen. In mijn innerlijke verbinding is mij gezegd dat er niet een totale vernietiging zal komen, maar wel een zeer grote, en vooral geestelijke vernietiging. Het hoeft niet. Er is mij gezegd, dat wanneer de mens werkelijk wil en zich werkelijk wil inspannen, dit niet eens hoeft. Dat er een halt kan worden toegeroepen aan die vernietiging.

Wat doen wij in dit land, wat doen wij voor de minderheidsgroepen, wat doen wij voor onze naasten? Wij laten alles gebeuren, wij verzetten ons niet. Ik ben niet voor geweld, integendeel, geweld roept geweld op. Het zijn trillingen die gelijke trillingen, affiniteitstrillingen oproepen. Maar ik roep u op om u in geweldloosheid te verzetten tegen het onrecht dat ook in dit land zo groot speelt. Het onrecht in het klein in uw eigen omgeving, op de school van uw kinderen, in uw straat, onrecht in het groot in minderheidsgroeperingen die niet worden gehoord.

De opdracht die ik van mijn innerlijke begeleider heb gekregen is de mensen op te roepen, op te wekken, om hier gezamenlijk geweldloos een eind aan te maken.

Om zich gezamenlijk geweldloos in te spannen, opdat reële werkelijkheid mag worden dat de mens een goddelijk wezen is, afkomstig uit de eenheid Gods. Alleen de mens heeft het in zijn vermogen om dit tot een realiteit te maken, om dit niet tot een bakerpraatje te maken, maar om dit tot een werkelijke levende realiteit te maken.

Verander de maatschappij en begin bij (de goddelijkheid in) jezelf

10.Z: Het is dus waar dat het in ons allen zit. Het is dus waar, dat wij het kunnen maken, dat wij de macht hebben, over ons zelf, dat wij de verantwoordelijkheid aankunnen, kunnen oppakken om veranderingen te kunnen aanbrengen. En die veranderingen beginnen in onszelf, die beginnen bij ieder van u, bij mij, in onszelf. Die beginnen nooit bij de ander. Die kun je ook nooit van de ander verwachten. Dat kun je alleen in jezelf tot realiteit brengen. Vanuit jezelf zul je dan zodanig uitstralen, zodanig lichten dat je de ander bereikt, dat de ander aangeraakt wordt in zichzelf. Dat is als een sneeuwbal, het is als een olievlek. Ik vind het niet zo'n mooi woord, maar toch zie ik het zo uitbreiden.

Een netwerk van mensen en groepen voor vernieuwing van onze samenleving

11.Z: Zo zijn er legio, duizenden groeperingen in Nederland die zich nieuwtijds groeperingen noemen en dat ook zijn. Ze werken aan het bewustzijn van de mens hier in Nederland. Maar als iedereen alleen op zijn eigen straatje loopt en alleen zijn eigen kleine doel ziet, dan zal het nooit tot een groot geheel worden. En de bedoeling is dat al deze groeperingen, al deze goedwillende mensen, deze enorme massa van goedwillende mensen, want daar ben ik van overtuigd, anders had ik niet eens de moed om hier voor u te staan praten, dat al deze goedwillende mensen zich zodanig aaneensluiten dat ze een werkelijke stem gaan krijgen tot in de regering. Dat er werkelijk een milieubescherming gaat komen, een werkelijk geleide milieubescherming. Dat er werkelijk een verantwoordelijkheidsgevoel gaat komen, een werkelijk naastenliefdegevoel - naastenliefde is een veel misbruikt woord, ik durf het haast niet te noemen - een werkelijke naastenliefde voor die minderheidsgroepen die wij in dit land hebben. U zult zich wel afvragen:

"Komt zij hier een politieke redevoering houden of wat doet ze eigenlijk?"

Het is alles, het is bewustzijn, het is begrip, het is naastenliefde, het is verandering van denken, het is mentaliteitsverandering, het is maatschappij-vernieuwing, het is het behoud van onze planeet Aarde. Het karma van deze planeet, de lijdensweg van deze planeet is zwaar, is miljoenen jaren door lijden heen gegaan.

Dus ook het karma van de mens, de mensheid die op deze planeet leeft. In miljoenen jaren hebben wij door dat lijden een sprankje begrip gekregen, maar we hoeven toch niet eeuwig te blijven lijden? Wilt u zo graag lijden? Wil ik zo graag lijden? Waarom moeten wij lijden? Wij moeten alleen maar lijden om tot begrip te kunnen komen dat wij ons zodanig moeten veranderen, dat wij weer een eenheid worden met die afkomst die wij hebben, dat hogere zelf.

De mens is verantwoordelijk voor de ziekten en voor het lijden van hemzelf en van zijn naaste

12.Z: Wij kunnen tot dit begrip komen zonder al dit lijden! Lijkt het u en mij niet veel eenvoudiger en ook minder pijnlijk, en ook minder vermoeiend? Wij hebben zo lang geleden, moeten lijden, omdat wij zelf de verantwoordelijkheid niet op ons durfden of konden nemen, omdat wij de verantwoordelijkheid voor onszelf afschoven op die God met de baard, op de pastoor of de dominee, de ouders, het milieu, de groepering. Maar dit gaat niet meer op. De verantwoordelijkheid ligt bij ieder van u zoals u hier zit op de stoel, bij mij en bij ieder mens, bij ieder weldenkend mens. De verantwoordelijkheid ligt alleen in jezelf voor alle ziekten, alle lijden, voor alles wat je bent, alles wat je doet. Dat is alleen van jou. Jij alleen bent zelf verantwoordelijk en niemand of niets anders. Want ziekten en lijden zijn a.h.w. bellen die klingelen, die je duidelijk maken dat er iets fout is in je hele wezen, in je hele denken, in je hele zijn. Ziekte en lijden is soms uitboeten, is goedmaken, is ook ervaringen opdoen, het zijn testcases. Maar ziekten en lijden hoeven niet ongelimiteerd door te blijven gaan, want de mens heeft de kracht, heeft de macht in zichzelf om daar een eind aan te maken. Wanneer ieder mens voor zich deze verantwoordelijkheid op zich durft te nemen, komt hij in zichzelf tot een zodanig inzicht dat hij zich afvraagt: "Wie ben ik, wat doe ik hier in dit leven, waarom ben ik in dit leven? Ik ben hier gekomen met een doel en dat doel, is alleen mijzelf tot harmonie te brengen". U denkt nu misschien, wat klinkt dat egoïstisch, is dat niet alleen maar zo voor jezelf? Nee, want als de mens zichzelf tot deze harmonie kan brengen, brengt hij zijn omgeving tot harmonie. Geen mens leeft alleen; wij zijn schakels in een geheel. En alles wat u denkt, alles wat u voelt, alles wat u uitstraalt, alles wat u bent vangt die ander op. Het resoneert en hij kaatst het terug, want in hemzelf wordt dat weer aangeraakt en versterkt. Goedheid versterkt goedheid, kwaadheid versterkt kwaadheid, agressie roept agressie op, geweldloosheid roept respect op.

Alleen wij kunnen gezamenlijk vernietiging voorkomen

13.Z: Nog maar even en ik zal moeten spreken over hoe datgene te keren dat gaat komen. Het is niet mijn bedoeling om paniek te zaaien, dat mag niet eens.

De bedoeling van Hen die mij helpen in de sferen is, dat de mens tot inkeer komt en deze vernietiging een halt toeroept. Nu zult u misschien bij uzelf denken:

"Ja, zij heeft het makkelijk, zij heeft die begeleiding, die stem die haar leidt".

Maar ieder mens heeft de mogelijkheid tot contact in zichzelf, de mogelijkheid een stem te horen in zichzelf, die in wezen zijn eigen innerlijke meester is. Zes maanden lang moet ik, dat is mij gezegd, van stad tot stad gaan en spreken over:

Mensen, in Godsnaam wordt wakker, sluit je aaneen en begrijp, besef wat je aan het doen bent en besef vooral dat in jezelf, alleen in jezelf de mogelijkheid ligt tot verandering en tot een halt toeroepen aan vernietiging. Vanuit dit zelf, dit eigen zelf, kan er eenheid komen, kan er bundeling van krachten komen, bundeling van groeperingen, van mensen die werkelijk tot een nieuwe maatschappij en tot een nieuw mensbeeld willen komen.

14.Z: Uit u, mensen die hier zitten, uit u moet gaan komen wat we moeten gaan doen om een werkelijk halt toe te roepen aan vernietiging, vernietiging in alle opzichten, op alle fronten, vernietiging van onze menselijke waarden. Een halt toeroepen in ons leven van alle dag, in onze maatschappij.

Dialog

Vragen uit het publiek worden behalve door Zohra ook beantwoord door een panel waaraan deelnemen Pim van Monsjou - ingenieur uit de kunstmestwereld, Jan Dirk Nibbelink - architect en Ted Verhamme - psycholoog

Pim: Ik zit hier namens de Stichting Sterstaete. Deze heeft een concept voor een zelfvoorzienende woon-, werk- en leefeenheid van ongeveer 450 personen in de vorm van een ster zodat er veel raakvlakken zijn met het land zodat de complete kringloop van natuurlijk materiaal mogelijk is. Het afval gaat weer naar het land, men is zelfvoorzienend in basisvoorzieningen zoals voedsel en energie. Ik kom zelf uit de kunstmestwereld. Aangezien het aardgas straks op is moeten de mensen gaan nadenken over hoe het dan zonder aardgas en zonder kunstmest verder kan.

Dat zal via de kringloop moeten en dat kan alleen maar in kleine wooneenheden.

Dan heb je minimaal energie nodig. Daar doet Stichting Sterstaete aan.

Onze bewustwording voorkomt veel vernietiging

--- Mensen zoals Sai Baba in India en andere geestelijke leiders zeggen: De nieuwe tijd is al begonnen, er komen geen rampen, er komt geen leed meer, de nieuwe tijd is aangebroken. Zohra zegt dat er wel kans is op vernietiging. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

15.Z: De vernietiging die zal komen, komt in de mate van begrip en bewustzijn van de mensheid. Helemaal afgewend wordt het niet, maar het bewustzijn van naastenliefde en de eigen verantwoordelijkheid van de mens, individueel en als geheel, kan vernietiging afwenden. "Niet helemaal", hoor ik steeds. Ik moet zorgen dat de mens in mijn eigen land tot preventieve maatregelen zal komen. Ook tot een zodanig bewustzijn dat, hoewel deze preventieve maatregelen nog wel nodig zijn, zij niet tot een algehele vernietiging zullen leiden.

16.Z: Hoe zich dit verhoudt tot Sai Baba? Sai Baba is een grote meester. Hij heeft een grote opdracht. Hij mag niet over deze vernietiging spreken, daar hij in een land woont met mensen die emotioneel te sterk hierop zouden reageren. In de Westerse wereld kan door de rede, door de redelijkheid van de mens gewerkt worden aan voorkoming van de grote vernietiging.

Het is de hoogste tijd om ons met begrip, wil en meditatie te verbinden met ons hoger zelf

--- Zohra zegt steeds dat de mens zich moet verbinden met zijn hoger Zelf. Hoe moet je dat doen?

17.Z: Het is niet even uit mijn mouw te schudden.

- 1) Waar het om gaat is dat wanneer de mens onderkent dat hij in zijn leven geleid wordt, dwangmatig geleid wordt door zijn eigen emotionaliteit, door zijn eigen gevoelens van angst, van faalangst, van minderwaardigheid, van schuldgevoel, dat deze mens dan moet begrijpen dat deze gevoelens oude erfenissen zijn. Hij heeft in dit leven de kans gekregen juist met deze oude erfenis af te rekenen. Het is als een knop die men omdraait in het denken: dat men weet, ik ben in dit leven. Ik heb zelf de kracht om deze knop om te draaien en om mij zelf te veranderen. Dat is punt één.
- 2) Punt twee is dat je de wil, dit wilsaspect, zodanig moet gaan stimuleren dat je het ook kunt gaan doen! Je moet het eerst willen; je moet afstand willen doen van je lijden, afstand willen doen van je oude erfenis.
- 3) Punt drie is hoe je dit moet bereiken.

Dus 1: door begrip, 2: door de wil, 3: door concentratie en meditatie.

Door concentratie ga je jezelf richten op één punt, op één doel, waardoor alle energieën daar omheen afzwakken, waardoor er meer kracht is om ermee te werken. Daarna kun je in meditatie gaan, en dat hoeft heus niet uren lang te zijn, dat hoeft ook niet vijf keer per dag. Dat kan hooguit 10 minuten per dag zijn, maar dan werkelijk in totale stilte en overgave. Overgave en loslaten van alles wat jou bedrukt, beheerst, misvormt. Als je dat punt bereikt, als je daar kunt komen door je wil, door je begrip, dan kom je vanzelf in contact met dat hogere in jezelf. Ieder mens is in wezen paranormaal begaafd. Denkt u vooral niet dat ik dat alleen ben. Ieder mens! Dat is niet paranormaal, het is heel gewoon, normaal, want ieder mens heeft dit in zich, deze afkomst, deze verbinding. Alle mensen van nu, het heeft te maken met de energieën die uit de kosmos naar de Aarde toegaan, alle mensen hebben nu deze kracht in zich en kunnen dat gaan ontwikkelen. Het is absoluut werkelijk waar. Al deze krachten zijn nodig voor de tijden die gaan komen. De Aarde gaat veranderen, deze planeet gaat veranderen en met deze planeet de mensheid. De energieën veranderen en dus gaat de mens mee. Als u wist hoeveel kinderen ik tegenkom in mijn praktijk die allemaal, zoals wij dat noemen, paranormaal begaafd zijn.

Bij jonge mensen die ik tegen kom, zie ik het. Ze zijn het zich vaak niet bewust. En zelfs, en misschien juist bij oudere mensen die zich kunnen losmaken van die oude conditioneringen, begint dit nu reëel te worden, tot een werkelijkheid in henzelf.

Bouwen aan je eigen omgeving

--- Wat doet u als architect? Kunstenaars hebben ook een bepaalde taak en een architect is kunstenaar.

--- Waar het om gaat, is dat de MENS aan het werk gaat. De mens moet gaan bouwen, de mens KAN, gaan bouwen, omdat ieder mens in wezen architect en bouwer in zichzelf is.

Hoe omgaan met seksualiteit?

--- Wil je iets zeggen over seksualiteit

18.Z: Seksualiteit is Goddelijkheid vormgeven, tot uiting brengen in de stof. Wanneer seksualiteit met respect, met eerbied wordt ondergaan, ik zeg dus met opzet niet bedreven, dat vind ik zo'n gek woord, wordt ondergaan, wordt geschonken, wordt ontvangen, dan is seksualiteit schepping, herhaling van schepping,

van scheppingsenergie. Dus aanraking werkt helend. Als ik Jan-Dirk aanraak dan zit er in deze aanraking liefde. Ik ken Jan-Dirk toevallig vrij goed, dus dan zou je kunnen zeggen, dat komt vanuit het feit dat je hem kent en dan is het gekleurde liefde. Als je een vreemde aanraakt en hem belangeloos aanraakt vanuit de heelmakende, totale liefde, dan verricht je een scheppingsdaad.

Wanneer je seksualiteit zonder respect, zonder werkelijke integratie in jezelf, in je persoonlijkheid, vanuit die totaliteit van eenheid gebruikt en misbruikt, dan doe je kwaad, dan geef je een hele verkeerde energieflicts die zich mengt met dezelfde soort energieflicten. De hele wereld is er vol van. Dit gaat zich verdichten en een zelfstandig kwaad worden. Alles bestaat namelijk uit trillingen. En dit is een trilling die negatief geladen is. Ik bedoel met negatief zonder respect voor dat hogere van die ander dat in hem verborgen is. Die seksualiteit gebruik je dan voor je eigen genot, bevrediging, of die misbruik je, nog erger, ook voor jezelf. Met misbruik, voorbijzien van respect voor die ander, is dat dus een kwaad. Dat is een trilling die je uitzendt. Alles is trilling. Een helderziende kan zien, zoals ik nu terwijl ik spreek, dat er trillingen komen. In de wetenschap hebben ze dit nu al kunnen vastleggen met apparatuur die alfa-, bèta- en gammagolven kan registreren. Deze trilling zoekt dezelfde affiniteitstrilling op. Zo krijg je dat er groepen zijn, dat zich vormen, dat er in de wereld oorden zijn waar die seksualiteit op die manier gebruikt of misbruikt wordt. Deze trillingen concentreren zich.

Ik ben een week met vakantie geweest naar Spanje want ik was overwerkt. We kregen van het reisgezelschap een show aangeboden, waar ik naar toe ging. De helft van deze show was een prachtige flamingoshow en de andere helft was een striptease. Dat wist ik niet van tevoren. De begeerte die opgewekt wordt door de seks, de seksualiteit te misbruiken, is als een wolk die opsteeg in die zaal. Ik kon zien wat voor invloed dit bij de mensen had. Het was negatief, want het negatieve aspect van die seksualiteit wordt dan aangeraakt. Dat bedoel ik met verdichting.

Eenheid der volkeren

--- Inayat Khan heeft in Katwijk ooit een beeld gehad over de eenheid der volkeren. Kan Zohra hier iets meer over vertellen?

19.Z: De eenheid der volkeren bestaat uit de eenheid van bewustzijn in de hele mensheid, dat deze hele mensheid de stoffelijke realisatie is van de geest Gods. Wanneer dit bewustzijn in ieder mens, in ieder volk tot een realiteit gebracht wordt, dan zal pas de eenheid der volkeren in totale broederschap plaatsvinden.

Hij heeft middels de Soefi geprobeerd om de mensen tot eenheid van religiositeit te brengen vanuit iedere godsdienst of overtuiging. Het is nog niet zo helemaal gelukt. Toen hij mij eind 1974 verscheen en ik daarvan zeer geschrokken was, heb ik hem gevraagd waarom. Ik had nog nooit van hem gehoord. Ik had nog nooit een boek van hem gelezen. Ik wist eigenlijk nog niets van de Soefi af. Mij werd toen gezegd, dat hij mij moest gaan begeleiden, omdat ik de opdracht had vanuit mijn achtergronden, mijn innerlijke contact, de mens tot begrip en bewustzijn van het eigen hogere zelf, dus tot eenheid te brengen.

Zo goed als hij een hele grote steen heeft bijgedragen aan deze eenheid der volkeren, zo mag ik een heel klein steentje bijdragen tot deze zelfde eenheid der volkeren.

Samen delen met armere landen

--- Hoe moet je nu omgaan met volkeren in Ethiopië en andere landen die honger lijden? Wij zitten hier, we zijn hier waarschijnlijk met mooie auto's gekomen, hebben redelijke kleren aan, de buik vol en daar ontstaat wroeging over. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Het ene werelddeel lijdt honger, het andere is zelfvoldaan en kan bezig gaan met integratie van het hogere zelf. Mensen zoals in Ethiopië komen daar niet aan toe.

20.Z: Als ik zeg, het is het karma der volkeren, dan zult u zeggen, dat is makkelijk afgedaan. Dat wordt hiermee dus niet bedoeld.

Ik zeg u, dat de westerse mens door een bewuste hantering van het denkvermogen gekomen is tot wat het westen nu is. De mens in de andere werelddelen wordt te veel, te groot door zijn emoties bespeeld, waardoor zijn rede niet evenredig evolueert, waardoor de rede van deze mens achterblijft bij zijn emotionele gebieden, zijn emotionele denken en handelen. Daar de westerse mens de rede relatief minder emotioneel kan hanteren, rust op de westerse mens een grotere verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid moet de westerse mens dus brengen tot:

- waar we de hele avond over hebben gesproken, dus herkenning van het hogere in zichzelf,
- dit te herkennen in de ander en
- tot het samen-delen.

Het samen delen met deze hongerigen, met deze andere volkeren die nog niet zijn gekomen tot die herkenning van dat hogere zelf in zichzelf, kan leiden tot broederliefde, broederschap, tot een zodanig begrip dat ook in deze volkeren, in deze mensen het gaat dagen dat hij dat hogere zelf is.

Dus u ziet dat het een kring is waarin de mens ronddraait en dat het ene niet los te maken is van het andere.

De verantwoordelijkheid van de westerse mens, zonder dat hij gebukt gaat onder schuldgevoel, is toch wel zo groot dat hij met deze verantwoordelijkheid zijn steentje moet bijdragen aan verbetering van de wereld, van deze hele wereld.

--- Kan deze uitleg mogelijk opgevat worden als een racistische theorie?

21.Z: Alles heeft 2 kanten, positief en negatief. Wat hier gezegd wordt gaat over broederliefde en naastenliefde en kan dus nooit uitgelegd worden als racistisch, integendeel. Maar overal zitten 2 kanten aan, dus wat men innerlijk in zichzelf aanwezig heeft aan positief of negatief denken en voelen, zal de uitleg zijn die men geeft aan hetgeen gezegd wordt.

--- Even over de vraag van: Hoe moeten we denken over die volkeren in Ethiopië enz. die verhongeren, die het zo moeilijk hebben. De vraag wat hun geestelijke ontwikkeling betreft, moeten we niet waarden vanuit het standpunt van: "Wij hebben het zo goed hier in het westen; wij kunnen ons de luxe permitteren van esoterische leringen, van geestelijke vooruitgang, terwijl die arme stakkers daar honger hebben en er geen tijd voor hebben".

Wat weten wij ervan? Ik geloof dat iedereen op zijn eigen manier, zijn eigen geestelijke vooruitgang meemaakt, honger of geen honger. Ik heb deze uitspraak gehoord van mensen uit Sri Lanka. Zij zeggen: "Wij hebben niet veel en wat we hebben moeten we zelf maken. Bij al die mensen in Europa is die enorme welvaart als een blok aan hun been, daar kunnen ze ook niet geestelijk vooruitgaan".

Dat is ook een standpunt.

--- Het gaat over mensen die helemaal uitgehongerd zijn en die werkelijk niets hebben.

--- Ik geloof dat we niet met onze stoffelijke ogen naar die mensen moeten kijken, maar met onze geestelijke ogen en hun geest ontmoeten. Alles heeft een doel.

22.Z: Maar ik kom dan toch terug op het karma. Het karma is het steeds opnieuw ronddraaien van het wiel van wedergeboorte, totdat men heeft geleerd vanuit zijn zeer bittere, zeer pijnlijke ervaringen, hoe men wel, en hoe men niet moet zijn.

Het enige dat de westerse mens kan doen is vanuit zijn reële beleving, vanuit zijn begrip dat hij een hoger zelf is, deze broeder in de nood helpen door samen te delen.

Oosterse wijsheid voor het Westen

--- Zohra, je zegt dat de westerse mens hierin een soort voorgangersplaats heeft, omdat de westerse mens de rede heeft, het ego heeft ontwikkeld, een soort zelfbewustzijn heeft ontwikkeld. Maar ik vraag me af - er ligt bijvoorbeeld, en dat is misschien een heel ander soort wijsheid, een enorme wijsheid in Tibet, al eeuwen - wat dan de taak van die cultuur of van het oosten is en hoe de samenwerking tussen het westen en het oosten is?

23.Z: Het oosten is ook dual. Daar is een hele grote dualiteit. Aan de ene kant dus het totaal ondergaan vanuit de emotie en niet de rede gebruikend. De andere kant is de hele grote diepe wijsheid vanuit de oude esoterische leringen, die juist in het oosten zijn gebracht. De oosterse meesters hebben een hele grote voorsprong op de westerling in hun beleving van het eigen innerlijk contact met het hoger zelf. De taak van het oosten, gezien vanuit deze hoge begrippen, dit hoge bewustzijn, is: In de westerse mens het verlangen te doen ontstaan naar satori, naar totale harmonie. De oosterling heeft met zijn hoge en grote wijsheid toch teveel geleefd in een niet reëel integreren van deze hoge wijsheid in de stof, in zijn maatschappij. De westerling kan door het aanreiken vanuit deze oosterse wijsheid, deze oosterse transcendentie, juist tot een integratie in de stof komen, want dat hebben wij nodig. Wij hebben niet een ivoren toren nodig, wij hebben niet een klooster nodig, wij hebben een mens nodig levend in deze maatschappij die a.h.w. uit een klooster komt, maar dan levend in de maatschappij in alle geledingen van deze maatschappij.

Het STERSTAETE DENKMODEL

--- Jullie hebben een denkbeeld ontwikkeld van een soort minimaatschappij. Past wat je hier nu hoort, het omgaan met de dieren, het integreren van het hoger zelf, past dat ook binnen het ontwerp van Sterstaete?

--- Sterstaete is een concept van een stervormig dorp waar zes groepen van 75 mensen in zouden kunnen leven, zelfvoorzienend in voedsel en energie en in alle mogelijke dingen. Elke groep heeft dan leeftijden van 0 tot 75; dus jong en oud van geestverwantschap.

Het leven in een groep vraagt een zeer grote zelfdiscipline, een grote mate van zelfkennis. Dat kan alleen maar als ieder in harmonie leeft met dat hogere zelf. Dat hogere wat al die mensen verbindt, dat leidt die groep en ik denk dat een voorwaarde hiervoor is.

Wij zijn ook bezig met het tot stand brengen van een soort wetenschappelijke adviesgroep, die een scholing op touw moet zetten, opdat de toekomstige bewoners van Sterstaete a.h.w. geestelijk rijp gemaakt worden om daarin te kunnen zijn.

--- Dus een praktische manier van vernieuwing van de maatschappij, van de samenleving.

--- Wetenschappers die met dit soort denkbeelden bezig zijn kunnen contact opnemen met Zohra en daardoor in contact komen met deze wetenschappelijke adviesgroep.

Atoomenergie

--- Ik weet niet hoe ik dat dan in dit verband moet plaatsen.

--- Hoe moet je het plaatsen dat we atoombommen hebben uitgevonden door ons overontwikkelde denkvermogen, waarmee we de wereld kunnen vernietigen?

--- Wat in het westen gebeurt is een doorschieten van de rationaliteit van het denkvermogen. Die heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het voelen, met het hart, met het liefdesaspect. Pas als die twee in evenwicht, in harmonie samengaan, krijg je een wereld die er echt anders uitziet. Terwijl het denken alleen, wat immers analytisch gericht is, ook uiteindelijk gericht is op splitsing, zelfs van het atoom, zodat dat tot uiteindelijke destructie leidt. Het is een wildgroei van het denken. Als dat opnieuw teruggebracht wordt tot het voelen, vandaar ook dat contact met het hogere zelf, dan kan die integratie komen tot een andere wereld.

24.Z: Dit denkvermogen is inspiratie, heeft zich door inspiratie zodanig ontwikkeld dat het atoom kon worden ontdekt. De atoomenergie wordt nu destructief gebruikt, maar kan een zegen zijn voor de hele mensheid en daar moeten we dus naar toe. Maar wanneer de vrucht van dit denkvermogen gebruikt wordt vanuit de begeerte naar macht en naar bezit, dan devalueert het. Dan wordt het dus destructief. Want dan komt het aspect "Gevoel", dus liefde, helemaal niet "in Frage".

Verdediging en geweldloosheid

--- Mag je je als je aangevallen wordt wel of niet verdedigen?

--- Misschien kunt u dat nog verder doortrekken: Moet je je bij voorbeeld verdedigen tegen iemand die aanvalt met kernwapens.

25.Z: Verdediging, dus non-agressie, kan bestaan uit veel aspecten. Verdediging kan bestaan uit tot rede, tot begrip brengen van die ander, van die tegenpartij. Verdediging kan bestaan uit het niet meegaan in agressie, waardoor bij de ander de agressie gaat dalen. Dat is, laten we zeggen, individueel, desnoods in kleine groepen. Massaal, bij een overval van een ander land, zal een hele grote wapenverdediging natuurlijk nog meer geweld oproepen. Het zal dus nog meer lijden teweeg brengen. Ik denk dat we alleen tot werkelijk begrip over geweldloosheid kunnen komen, wanneer we inderdaad niet meer terugslaan. Maar als je als vrouw wordt aangevallen in een donker bos door een aanrander, dan zul je je toch moeten verdedigen en dat kun je weer op alle mogelijke manieren. Ik bedoel niet dat je hem, die aanrander dan, de keel moet dichtknippen of tegen bepaalde delen een schop moet geven.

Karma en reïncarnatie

--- Hoe moet je je reïncarnatie voorstellen?

--- Je stelt je voor dat een vrouw zwanger is en dat er op de een of andere manier een stukje geest ingebracht moet worden, bijna operatief zou je zeggen. Zo moet het niet, maar hoe gaat het dan wel?

Als iemand doodgaat dan laat hij zijn lichaam, het stoffelijk omhulsel, achter.

Datgene wat dan zijn ijlere lichamen zijn, wat wel genoemd wordt emotielichaam en mentaallichaam, gaat mee met het zielelichaam, het hogere zelf. Dat hogere zelf, dat vergezelt de mens van leven tot leven. Het is a.h.w. ook die innerlijke meester.

Na de dood vindt er een soort verwerkingsproces plaats van het leven dat geweest is. Na X-tijd, dat kan variëren, voelt hij de innerlijke aandrang om opnieuw te incarneren, omdat alleen door te incarneren iemand zijn eigen groei kan voortzetten. Het is door het leven op Aarde, door alle lijden etc. dat die ziel uiteindelijk verder komt in zijn evolutie. Die ziel kiest dan een bepaalde incarnatie.

Kiezen tussen aanhalingstekens, want hij is beperkt in zijn keuze. Hij kiest zich een bepaalde omstandigheid die hij precies in dat leven nodig heeft. Een omstandigheid, omstandigheden, waardoor hij net datgene leert dat hij moet leren. Zo kan iemand in een bepaald leven moeten leren om te gaan met armoede, nadat hij in een ander leven geleerd heeft wat het is om rijkdom te hebben ervaren.

Dat is een heel simpel voorbeeld. Dan zal hij zich die omstandigheid kiezen.

Daarbij zal hij zich dikwijls ouders kiezen, ook dat is kiezen, waarmee hij op de een of andere manier al vanuit vorige levens verbonden is.

Het incarneren zelf: Bij de conceptie verbindt de geest zich. Behalve de ziel kun je als kern nog onderscheiden de geest, het goddelijk aspect. Daar heeft de ziel zich in de loop van de evolutietijd omheen ontwikkeld.

Op het moment van de conceptie verbindt de geest zich al met de vrucht en rond de geboorte, men zegt wel gelijk met de eerste ademtocht, verbindt de ziel zich met de baby. Dat is na de geboorte.

Er zijn een aantal opvattingen over. Er zijn ook opvattingen die zeggen dat rond de 7 maanden de integratie van de ziel en het lichaam plaatsvindt. Binnen de Open Lotus gaan we er vanuit dat het bij de eerste ademtocht gebeurt.

--- Heeft het te maken met je eigen groei, dat je je op een gegeven moment vorige levens herinnert?

--- Laat ik het eerst omkeren. Het is goed dat je je vorige levens niet herinnert omdat dit leven je dan een gevoel geeft van weer opnieuw te kunnen beginnen. Als je alles zou weten wat je ooit uitgespookt hebt, dan zou dat nogal een ballast geven. Dan zou je meer dan nodig is onder schuldgevoel, en weet ik wat, gebukt gaan. Het geeft je dus een nieuwe kans. Bij een bepaald stadium van evolutie kun je op een gegeven moment inzicht krijgen in je vorige levens, als je zo ver bent dat je inderdaad die informatie kunt dragen. Nu zul je zeggen dat er vandaag de dag steeds meer gebruik gemaakt wordt van technieken, regressie-therapieën, om terug te gaan naar die vorige levens.

Het kan geforceerd gaan, het kan ook een hulpmiddel zijn. Ik denk dat het in uitzonderingsgevallen wanneer niet echt nieuwsgierigheid voorop staat als motief, maar wanneer er echt sprake is van patronen in het gedrag die alsmaar hardnekkig terugkomen, goed kan zijn om a.h.w. die draad eens terug te gaan halen en te gaan kijken in vorige levens. Daarbij speelt de manier waarop je het doet ook nog een rol. Er zijn verschillende methodes voor, waarvan sommige toch beter zijn dan andere.

--- Hoe weet u wat u net allemaal vertelt over reïncarnatie?

--- Ik voel in mijzelf dat het klopt wat ik daarvan o.a. via Zohra, maar ook via andere inspiratie-ontvangers gehoord heb. Ik denk dat dat het belangrijkste criterium is in jezelf. Dat je zegt: Dat klopt of dat klopt niet. Ik heb ook eigen ervaringen met beelden rond de geboorte en beelden uit vorige levens, waarvan ik inderdaad zeg: daar zit grond in, ja dat klopt.

Verder doe ik regressie-therapieën bij mensen en zie dat die verschijnselen daar ook optreden.

Het dier, onze jongere broeder is er niet om op te eten

--- Is het noodzakelijk dat wij dieren eten of is het misschien niet nodig?

26.Z: Het is absoluut niet noodzakelijk om dieren te eten. Het is zelfs heel gezond voor de mens om vegetarisch te leven. Het dier is de jongere broeder van de mens, is een wezen Gods en is geestelijk nog niet tot volle wasdom gekomen. De mens heeft tot taak deze jongere broeder te beschermen. Het is niet aan de mens hem te doden. Ook dit is iets wat de eigen verantwoordelijkheid behelst en ook dit is iets wat het eigen begrip en bewustzijn inhoudt.

De ware boodschapper brengt de liefde

--- Ik heb gelezen dat er boodschappers komen. Mag je daar meer over vertellen en is hun aanwezigheid afhankelijk van onze inspanningen?

27.Z:

"In de tijden die nu zullen komen,
zullen vele boodschappers u bereiken.
Ze zullen Avatars worden genoemd.
Zij zullen in gradaties van niveaus van bewustzijn
u de eenheid Gods brengen.
Het begrip van de Geest Gods in ieder levend wezen aanwezig.
Aanwezig in het mineralenrijk, in het plantenrijk,
in het dierenrijk en in het mensenrijk.
Deze boodschappers zullen ieder, in gradatie van niveau,
de Christuskracht in zich uitdragen.
Zij zullen allen boodschappers zijn vanuit de sferen,
u gezonden om u te helpen".

"Wij reiken u de hand,
aanvaard deze hand,
want zij zal u redden van vernietiging.
Herken deze boodschappers
en laat in uw eigen hart de aanwezigheid Gods toe,
die gij daarin zult voelen.
Onderken in deze boodschap, in deze boodschappers,
de hulp die Wij u vanuit de sferen willen geven.

Onderscheidt het kaf van het koren,
want velen zullen gericht zijn
op eigen macht, op eigen bezit.
Velen zullen gericht zijn
op eigen vergroting van de persoonlijkheid.
Onderscheidt met het zwaard des onderscheids,
dat gij in uw eigen denkvermogen,
maar ook in uw eigen diepste gevoel aanwezig hebt.
Zo zend ik u mijn boodschappers van land tot land,
van volk tot volk.
En gij zult hen ontvangen en aanhoren.
Doch onderken, onderken in uzelf
wie de liefde, de werkelijke broederliefde brengt.
Slechts hij of zij die het bewustzijn brengt
van de werkelijke broederliefde
zult gij mogen aanvaarden
als een boodschapper des hemels".

De innerlijke begeleider en de vrije wil van de begeleide mens

--- Mag ik iets vragen over die innerlijke stemmen? Accepteert u dat en handelt u daar spontaan naar of heeft u wel eens conflictsituaties, dat u die stemmen niet kunt begrijpen?

28.Z: Er kan nooit iets van buitenaf komen. De Meester die mij begeleidt, begeleidt mij. Hij leidt mij niet, hij begeleidt mij. Ik word geleid door mijn eigen hoger zelf, die in volledig contact staat met deze Meester. Dat is het verschil. Wanneer ik alleen af zou gaan op dat wat van buitenaf, die stem is ook van buitenaf, naar me toe zou komen en ik niet zelf in mijn eigen innerlijk tot een totaliteit, vanuit de kosmos, dus vanuit de kosmische gebieden, met deze Meester ben gekomen, dan zou dat een inmenging zijn, in mijn eigen vrije wil.

Maar mijn eigen wil heeft zich - niet ondergeschikt, dat vind ik geen goed woord - dienstbaar gesteld aan, laten wij het noemen de Goddelijke wil, dus de hogere wil. Deze hogere wil heeft mij gevraagd of ik deze opdracht wil vervullen en de begeleiding bestaat dan uit adviezen. Ik ben een gewoon klein huisvrouwkje en heb van alles niet zoveel kaas gegeten.

Ik heb dus een begeleider, die mij begeleidt en mijn stappen adviseert. Zo is dan het advies gekomen om nu te beginnen met lezingen die vooral op de maatschappij gaan slaan, op de minderheidsgroepen, op het bewustzijn van de Nederlandse mens.

Reïncarnatie en het begrip "tijd"

--- Ik zou graag iets meer willen weten over het begrip tijd in relatie tot reïncarnatie. Als je reïncarneert kies je een bepaald leven. Daar moet je dus iets meer van weten. Zouden jullie daar iets meer over kunnen zeggen?

--- Ik denk dat tijd een rekbaar begrip is en dat het afhangt van de soort trillingen hoe snel tijd verloopt. Uit wetten over verloop van tijd in de ruimte, blijkt dat ook een variabel begrip te zijn. Er wordt wel over gesproken als over de vierde dimensie; het begrip dat aangeeft dat er geen tijd en geen ruimte is en dat het het niveau zou zijn, waarop de ziel zich bevindt. In dat verband kun je vragen: wat is dan tijd, wat is dan dat van één leven naar een ander gaan? Ik ben daar zelf niet uit. Je springt a.h.w. vanuit het tijdloze weer opnieuw in de tijd. Dat is wat ik me er bij voor kan stellen.

--- Voor mij is tijd ook een dimensie. De tijd is a.h.w. een filmband. We hebben allemaal wel eens een film gezien met alle beeldjes op een rijtje. Je kunt je bewustzijn richten op een stukje van die film. Wij hebben ons bewustzijn gericht op de beeldjes die nu op die film staan. Maar je kunt tegelijkertijd ook de beeldjes van het begin van die film zien. Toen was je vorige leven aan de gang. Tijd bestaat eigenlijk niet. Tijd is alleen maar een dimensie van ons bewustzijn dat zich langs die tijdas beweegt. Wanneer je incarneert, kies je een andere plek op die tijdas. Door aan vorige levens te denken, kun je wat je toen deed ook weer beïnvloeden. Als je daar meer over wilt lezen moet je het boek 'Seth spreekt' 'Seth speaks' lezen van Jane Roberts.

Elke planeet, ook de Aarde, is een leerschool

--- U had het over de Aarde als een plaats waar veel geleden moet worden. Ik denk aan vroegere Meesters, die in de loop van de geschiedenis van de Aarde ook zijn opgetreden. Zijn er andere plaatsen in de kosmos die beter zijn? Hoe verhoudt zich de plaats van de Aarde tot de rest van de stelsels waar we in leven?

--- Tot de andere planeten van ons stelsel of wijder?

--- Neem maar ons zonnestelsel, dat lijkt mij voldoende.

--- Ik denk dat de Aarde een school is. Alle planeten zijn in feite scholen. Op deze Aarde moeten bepaalde dingen geleerd worden. Op andere planeten en in andere zonnestelsels moeten weer andere dingen geleerd worden.

Ik heb begrepen dat deze Aarde in ons zonnestelsel tot de meest achtergebleven planeten behoort. Het materialisme, dat hier nog erg aanwezig is, heeft een erg lage trilling. Het is dringend nodig, dat wij de trilling van deze planeet verhogen door afstand te nemen van het materialisme. Dan zal de trilling van deze Aarde hoger worden. Ik denk dat dat erg nodig is, opdat de Aarde het punt kan passeren, wat alleen maar kan als die trilling hoog genoeg is. We zijn er tamelijk dichtbij, dacht ik. Als we allemaal een beetje ons best doen, allemaal een beetje minder materialistisch, een beetje constructiever gaan worden, dan stijgt die trilling nog een paar procent en dat is genoeg. We moeten ons wel haasten.

Afsluiting

29.Z: Ik wou iedereen hier bedanken voor de aanwezigheid. Wat ik van jullie gevoeld heb, is eigenlijk iets van liefde. Misschien zouden jullie het in jezelf nog niet direct zo willen noemen, maar ik kan het zien aan de trillingen die hier zijn. Er is een enorme 'goodwill', een zich openstellen en een uitstralen van ja, iets wat liefde genoemd mag worden. En houdt het alsjeblieft zo in je eigen omgeving voor jezelf en houdt van jezelf, want als je niet van jezelf houdt, dan zal een ander het ook niet doen.

HOOFDSTUK 2

OMGAAN MET DE AARDE

De mens is nu op een kruispunt: Vernietiging of redding van de Aarde

01.Z: Ik kan nu gaan spreken over het werkelijke omgaan met de Aarde.

De mens die uit stof gemaakt is, komt vanuit de hemel, maar moet leven, mag leven, op de Aarde. De Aarde is zijn bakermat, is zijn bed, zijn huis, zijn leven, zijn liefde. Deze mens heeft in de miljoenen jaren dat hij bestaat, het leven op Aarde niet tot een werkelijke hemel gemaakt, maar heeft het leven gedegenereerd.

Vanuit zijn onbewuste onbegrip dat hij, juist die mens, op deze Aarde het Godsgezicht moest brengen, de hogere geest moest brengen, de werkelijke spiritualiteit van alles wat leeft moest brengen, van alles wat bestaat door de schepping Gods. Door de steeds opnieuw hernieuwde scheppingsenergie die in al wat leeft bestaat.

02.Z: We zijn nu aangeland op een kruispunt. Ik wil u niet een bepaalde schrik aanjagen, ik wil u niet zeggen: Ja, nou moet u of dit of dat. Nee, ik wil u toch duidelijk maken, want ik **moet** het u duidelijk maken, ik moet het mijzelf en iedereen duidelijk maken, dat wij werkelijk op een kruispunt zijn aangeland. En dat het zo van levensbelang is dat de mens dit kruispunt ook ervaart als een kruispunt en bewust wordt van: Ik heb mijn eigen vrije wil en ik, de mens, kan datgene keren dat ik zelf heb veroorzaakt.

03.Z: Onze Aarde keert zich tegen ons door hetgeen wij deze Aarde hebben aangedaan. Een karma van miljoenen jaren hebben wij deze heilige planeet die ons thuis is, die ons leven moet zijn, die ons werkelijke leven is, opdat het door de ervaringen die wij hier opdoen, kan brengen tot een hoger leven; wij hebben deze Aarde juist bijna vernietigd. En de vernietiging gaat verder, gaat steeds verder. En nu komt de mens op een kruispunt waar hij zijn mentale kracht, zijn denkvermogen kan verenigen, kan conformeren, kan integreren met zijn werkelijke geestelijke bewustzijn tot een anders handelen in de stof, dus in de Aarde. Wij moeten nu in de Aarde gaan handelen vanuit ons hoger geestelijk bewustzijn, gepaard aan ons denkvermogen en gestuurd door onze vrije wil. Dit alleen kan de redding zijn van de planeet Aarde en van onszelf; wij mensen en onze kinderen en kindskinderen.

04.Z: Ik heb enkele jaren de tijd om bij de mensen een zo groot begrip aan te kweken, dat zeker hier in Nederland wordt gewerkt vanuit dit begrip, wordt samengewerkt, wordt gebundeld vanuit dit begrip om tot een werkelijke, een werkelijke verandering te komen, om vanuit ons denken, vanuit ons innerlijk weten, ons hoger weten, vanuit ons gevoel, ons slapende liefdesgevoel wakker te maken, tot leven te brengen. Opdat deze Aarde, deze stof waar wij op leven verdiept moge worden, veranderd moge worden door deze hogere geestkracht. Opdat wij van deze Aarde een werkelijk thuis kunnen maken. Een thuis waar de mens zich veilig voelt, waar de mens weet dat hij ervaringen moet opdoen, dat hij juist op deze Aarde is gekomen om door die ervaringen tot een hoger bewustzijn en tot een hoger leven te kunnen komen. Maar dat die ervaringen niet **zo** hoeven te zijn dat hij zichzelf en zijn medeschepselen vernietigt.

05.Z: En nu, nu in dit aanstaande Aquariustijdperk, zijn de energieën van de mensheid op deze wereld zodanig, dat het kan. Nu is er die mogelijkheid. En het is werkelijk NU of nooit!

Alles wat ik gehoord heb in mijzelf, wat ook andere mensen weten, vele zieners en veel helderzienden, is niet om de mensen angst of schrik aan te jagen, maar het zijn waarschuwingen. Het menselijk brein heeft het blijkbaar nodig geschokt te worden. En toch is dat niet waar, want als de mens wil werken vanuit zijn werkelijk begrip en vanuit zijn wil om dan met dat begrip in die stof te gaan handelen, dan hoeft de Aarde, dan hoeven de energieën die om deze planeet heen liggen, zich niet tegen de mens te keren, die deze energieën heeft opgeroepen. Ik wil u niet een schuldcomplex aanpraten, absoluut niet, want alles wat is gebeurd, is gebeurd vanuit een bepaald niveau van bewustzijn. Dus er is geen sprake van schuld. Maar nu dat niveau van bewustzijn in deze nieuwe tijd door zovele nieuwwetijds groeperingen, door zovele bewuste mensen, geïnspireerde mensen wordt aangeraakt, wordt gestimuleerd, nu kan men zich niet meer verschuilen: "Ik heb het niet geweten" of "Ik kan het niet" of "Ik wist het niet". Ieder mens kan het wel! De kracht die wij met z'n allen als mensheid uitzenden, wanneer wij uitgaan van het ene begrip, dat de Goddelijke aanwezigheid, de Geest Gods vertegenwoordigd is in alles wat leeft en ook in wat wij denken dat niet leeft; het stenenrijk, het mineralenrijk, het dierenrijk - ja dierenrijk leeft natuurlijk - maar dat wij ons verenigen vanuit deze eenheid, waardoor in ons de tegenzin wordt geboren om geen kwaad te kunnen doen aan de medeschepselen, aan ons jongere broeders het dier, aan de Aarde zelf. Dan komt het begrip er zo duidelijk, zo sterk in ons aanwezig, dat wij dankbaar moeten zijn dat wij deze Aarde mogen bewonen, hier mogen zijn. Want het is een gunst, het is een zo groot gegeven.

Ik zou u vanuit de hogere mystiek willen uitleggen dat de Aarde als het ware de weg naar Gods troon is en dat op deze Aarde de mens een zo grote ervaringsmogelijkheid wordt geboden, dat hij in dankbaarheid mag zijn dat hij op deze Aarde mag wonen. En wat hebben wij gedaan met de energieën die er op deze Aarde rondwaren, met datgene wat er rond deze Aarde is geweven? Wat hebben wij gedaan met alles wat ons is toevertrouwd? En wederom hebben wij dat gedaan vanuit een bewustzijn wat niet van nu is; een bewustzijn dat minder geëvolueerd is dan het nu is. Maar nu wij op dit kruispunt zijn aangeland, NU hebben wij absoluut de allerhoogste plicht en taak in onszelf om tot verandering te komen.

De taak van de mens: Vernieuw je bewustzijn; verbindt je met elkaar en verhef de Aarde tot God

06.Z: De vorige keer heb ik gesproken over de kracht van de geest in de menselijke persoonlijkheid. Die kracht van de geest maakt dat die stof, die materie die wij zijn, dus ook het brein, gaat veranderen wanneer men zich wil laten leiden door zijn eigen hogere geest. Dan verandert de stof. De verandering van de stof, dus de fijne stof, het denken, veroorzaakt een andere wijze van handelen, van leven, van omgaan met leven, van omgaan met elkaar. Dit zendt energieën uit, zendt bepaalde trillingen uit. Deze trillingen voegen zich aaneen tot trillingen die een bepaalde affiniteit hebben, maar deze trillingen raken de Aarde. Deze Aarde bestaat opdat wij haar zullen vergeestelijken en terugbrengen tot de Heiligheid Gods. Deze Aarde bestaat, opdat wij, de mensen die het bewustzijn hebben, dit bewustzijn zodanig in de stof kunnen gaan manifesteren, dat de stof vergeestelijkt terug kan keren tot de geest. Dit is een hele grote verantwoordelijkheid. En u zult denken, hoe maak je dat in de stof tot waarheid? Ik weet dat er over de hele wereld groeperingen bezig zijn om ecologisch vanuit het milieu, vanuit spiritualiteit te werken met alle mogelijke aspecten van wetenschappen en van maatschappijbeleid. Het is nog niet voldoende. De kracht is niet groot genoeg en weet u waarom? Omdat niet in ieder mens persoonlijk is doorgedrongen dat hij in zichzelf eerst daarmee moet beginnen. En dus in zichzelf eerst een zodanige energie moet creëren, dat hij die a.h.w. uitstoot en dus anderen aantrekt.

Herstel van de Aarde is alleen mogelijk vanuit een vernieuwd bewustzijn

07.Z: Daarom heb ik dus ook mijn eigen steentje daaraan bij moeten dragen en twee-en een half jaar in Nederland en in België moeten spreken over de kracht van die geest in de menselijke persoonlijkheid. Opdat die menselijke persoonlijkheid zich kan gaan veranderen, kan gaan transformeren.

Nu zijn wij aan een nieuwe fase. En de nieuwe fase is dat met het begrip van die kracht, van die geest in de menselijke persoonlijkheid, dat hogere wezen, het de allerhoogste tijd is om dat nu in de stof tot werkelijke werkelijkheid te maken. Werkelijke werkelijkheid. Het omgaan met de Aarde. Wanneer wij dit omgaan met de Aarde niet vanuit de geest doen, vanuit onze hogere geest, dan zal de Aarde ons vernietigen. Want wij hebben energieën van vernietiging uitgestoten. Eeuw na eeuw, jaar na jaar.

En dan zou het niet goed zijn, wanneer u vanuit deze stok achter de deur zou gaan handelen, want dan is dat een niveau te laag. Dan bereikt u niet het werkelijke herstel van deze Aarde en van alles wat leeft. Dan komt u tot een bepaald niveau van herstel, maar het gaat dan niet zo hoog dat het uw geest werkelijk tot hogere gebieden zal brengen, dus ook uw persoonlijkheid.

Het is de hoogste tijd om de Aarde in liefde en respect te herstellen

08.Z: Ik heb drie jaar de tijd, drie jaar zal ik rondgaan. Drie jaar om de mensen wakker te maken. Ze zijn wel wakker, maar om ze ZO wakker te maken dat ze met die wakkerheid dan ook werkelijk gaan werken. En mensen, geloof mij, het is niet om paniek te zaaien, het is niet om angst te brengen, het is om u tot werkelijk bewust werken aan te manen, aan te reiken. Nu is het de tijd! Eerst aan jezelf werken en dan dat uitzenden. En dan groeperen. Die energietrillingen die je voor jezelf dus gaat transformeren, wanneer je jezelf maakt tot een tempel van de geest, tot een stof, een materie die zo doorgloeit en doorstraald is van geest, van je eigen hogere geest, dat je dan deze trillingen uitzendt; dat deze trillingen door anderen worden opgevangen. En dat je daardoor een golvende massa in beweging brengt over de hele wereld. En dat hebben wij nodig, want anders gaan wij tenonder.

09.Z: Dit omgaan met de Aarde verplicht ons, om vanuit deze liefde, vanuit dit hoger weten, want dat is dan de liefde, zodanig met de Aarde om te gaan, dat wij deze Aarde, dat alles wat de Aarde ons geeft, met respect behandelen. Dat wij niet maar nemen zoals het ons goeddunkt, niet maar laten rondgaan zoals het ons goeddunkt, maar dat wij net zo rekening houden met die grond, met het milieu, met de vervuiling van de lucht, met alles wat wij hebben, met alles wat wij doen, alsof het onze medebroeder is, onze naaste.

Onze begeerte vernietigt ons.

Transformatie van begeerte zal de vernietiging verminderen

10.Z: Die Aarde waarop wij leven, bestaat uit een trillingsniveau. Die Aarde heeft een geest. Ik heb eens, toen ik van het westen kwam op een avond de geest van de Aarde gezien, een heel groot wezen. Dit wezen bestaat uit geest, maar wordt wel aangeraakt door onze negatieve uitgezonden trillingen.

De wet van oorzaak en gevolg, het oorzakelijk gevolg hiervan is, dat deze negatieve trillingen teruggeketst worden en dat wij ze dus zelf weer mogen ontvangen. En dat is dan wat over de wereld gaat: de vernietiging, de macht, de begeerte.

Hoe komen wij tot transformatie van deze begeerte? Wanneer wij vanuit het begrip - dat de nieuwe mens van de Nieuwe Tijd nu geacht wordt te hebben - tot verandering komen in ons bewustzijn, dus in onze fijnstoffelijke energieën en dit bewustzijn van deze fijnstoffelijke energieën zich verder gaat mededelen aan onze stoffelijke energieën, dan zullen wij deze trilling inbedden in de Aarde en dan kunnen er veranderingen komen. Want alles wat mij is gezegd, wat over de wereld zal komen; de rampen, de werkelijke zondvloed, de bevingen, de kosmische stralingen, zelfs de atoomstralingen, kan nog zodanig gekeerd worden, dat zij ons niet ten volle meesleuren. Wat dit precies betekent weet ik ook niet. Ik hoor dit en mag het doorgeven. Wat ik heb begrepen uit wat mij is gezegd, is dat wanneer de mens zich zodanig kan transformeren, dat hij zijn emoties, zijn geest zodanig kan integreren in zijn stoffelijke persoonlijkheid, die stoffelijke persoonlijkheid op een andere manier deze rampspoeden zal ondergaan. Ik zeg dus niet dat hij ze niet zal ondergaan, maar op een andere wijze. Dat kan leiden tot een zodanig herstel, dat deze rampspoeden niet voorgoed vernietigend hoeven te zijn.

Help mee! Maak Nederland wakker. Wek op tot anders gaan leven.

11.Z: Het is net of er iets van me afvalt. Ik heb dit zo gedreven moeten zeggen.

Ik denk dat NU de geest van wérkelijke bewustwording, van als het ware mensen door elkaar schudden, luister toch alsjeblieft en doe er iets mee, dat dat zich nu wat meer gaat terugtrekken en dat er nu een ander niveau gaat komen.

En dit zal een praktisch moeten gaan realiseren zijn, hoe wij met dit begrip en dit bewustzijn kunnen gaan leven, kunnen gaan handelen. Hier in de Lightbergh krijgt u meen ik toch wel dagelijks hiermee te maken op een zeer positieve manier en ik zou u willen vragen, u allen die hier bent en die misschien van over heel Nederland bent gekomen om dit uit te dragen en naar groepen van mensen te brengen. Ik hoor "verzamelen", het is alsof iemand op een jachthoorn blaast. Ga u verzamelen met mensen die zo denken als u.

- Want wij moeten tot één geheel komen in dit land.
 - Want ik moet absoluut ook de regering bereiken met alles wat hier wordt gezegd.
 - Want er MOET een verandering komen, een verandering komen in het hele maatschappijbeleid, in de economie, in de ecologie.
 - Want er moet anders geleefd worden.
 - Want ik moet zorgen dat de mensen zich kunnen gaan beveiligen voor datgene wat gaat komen.
- En dat kan ik niet alleen. Wie ben ik? Dat kan alleen wanneer iedereen vanuit zijn eigen stoel zoals u hier zit, daaraan gaat meewerken.

De hemel is massaal gemobiliseerd. Laat ons met hen samenwerken!

12.Z: En heus, wanneer u dit werkelijk wilt onderschrijven, wanneer u werkelijk voelt: De klok luidt, ik moet gaan; ga dan, volg dan die leiding. Want ik heb gehoord dat werkelijk hele, ik heb wel eens gezegd, hele legioenen, hele bataljons van wezens, van lichtwezens ons omringen, ons willen helpen, ons willen leiden. Wanneer u - zoals wat ik hier nu zie - zich zo openstelt, dan kan die oproepende kracht zo groot zijn, dat ieder van u die hier op deze stoelen zit, contact krijgt in zichzelf met zijn geliefden, met zijn voorgangenen die overgegaan zijn en dat er adviezen, contacten kunnen komen en zoveel begrip dat u voelt dat u geholpen wordt en dat u niet bang hoeft te zijn om te zijn wat u voelt in uzelf. Om te zijn wie u werkelijk bent. Ik roep u dus op tot een totale en een absolute geweldloze revolutie. Want dit land heeft het nodig, heeft deze absolute geweldloze revolutie nodig van mensen die werkelijk vanuit hun diepste innerlijk eerlijk tot verandering willen overgaan.

13.Z: Er wordt naar gevraagd, wanneer u dat wilt, energie vanuit de kosmos naar u toe te sturen. Wanneer u het niet wilt, kruist u dan uw benen en sluit uw plexus solaris af. Wanneer u het wel wilt, zet uw benen dan naast elkaar en uw handen open en verbindt u met mij samen, vanuit uw eigen hogere geest, samen met mijn hogere geest, wij kleine mensen samen, verbindt u dan opdat onze oproepende kracht zo groot zal zijn dat wij werkelijke leiding, antwoord krijgen op onze beden. Verbindt u met mij in eerbied en in liefde, opdat wij contact krijgen met ons hogere zelf.

14.Z: Zo moge ik u doorgeven die kosmische energieën die de Meesters van Liefde en Wijsheid mij willen geven.

"Want Ik zal komen en Ik zal richten,
doch richten vanuit de liefde
en u, gij mensheid richt u op Mij.
Gij zult uitzenden die energieën
die tot u zullen komen.
Verbindt u met elkander
en herken Mij in uzelf
en in uw broeder en in uw zuster.
En ik zeg u
dat wanneer gij Mij zult herkennen in uw naaste
het leven gered zal worden."

Dialogoog

*De val der engelen was nodig opdat de engel mens de stof kon gaan vergeestelijken.
Om het goddelijk bewustzijn in de stof te brengen*

--- Zohra zei dat de mensheid al miljoenen jaren op deze Aarde leeft. Ik vind het vreemd dat we alleen maar weten hoe de laatste 6000 jaar hier zijn verlopen. Weet u iets van de tijd daarvoor? Hoe hebben mensen de Aarde toen bewoond? Hoe ging dat?

15.Z: Dat zijn even drie vragen. Het ontstaan van het leven op Aarde is miljoenen jaren geleden. Dat weet u toch wel dat dat niet 6000 jaar geleden is gebeurd? In die sferen waarvan wij denken dat het de goddelijke sfeer is, daar was de Heer Sanat Kumara. Het lijkt wel een sprookje, maar zo moet ik beginnen.

Daar waren wezens, grote lichtwezens om hem heen. Dat was niet God, maar ze hadden wel het bewustzijn van God. Zij hadden geen bewustzijn van goed en kwaad.

16.Z: De rebellie van de engel Lucifer, de lichtdrager, kwam in wezen hierop neer dat de wezens uit deze sfeer bewustzijn wilden hebben van goed en kwaad. Dit moesten zij verkrijgen in de materie daar zij vanuit die sfeer waar zij vertoefden dit bewustzijn niet konden verkrijgen. Daartoe moest komen materie. Vanuit het vroegste begin van aanwezigheid, Goddelijke aanwezigheid, ontstond het universum. Het universum schiep zichzelf. Kwam door de aanwezige Goddelijkheid, de aanwezige scheppingsenergie, in dit universum aanwezig, tot steeds meer hernieuwde schepping. Alles werd bewoond, zou ik willen zeggen, begeesterd door deze Geest Gods, door dit bewustzijn.

In alle sferen, de hoogste om de werkelijke Goddelijkheid heen, zich steeds verdichtend in de fijnstoffelijke energieën, aangeland bij die sfeer, waar de Heer Sanat Kumara heerst, die wij dan God noemen, waar in een verdichtere vorm de wezens om de troon heen aanwezig waren, de serafijnen, de cherubijnen. Dit zijn allen lichtwezens. In deze sfeer kende men wel de emotie, het begeren. Vanuit dit begeren werd de wil geboren om het Goddelijke bewustzijn zodanig diep te ervaren, in de stof te doen integreren, dat er een geleide rebellie kwam. Dat is dan wat in de bijbel staat: De val van Lucifer. Die met zijn engelen dus vanuit de hemelen, vanuit die sfeer werd weggestoten. De werkelijke mystieke betekenis hiervan is, de kosmische waarheid hiervan is, dat alles geleid werd, opdat ook de stof de Goddelijkheid zou ervaren en ook de stof tot bewustzijn van deze Goddelijkheid zou komen, opdat het zou kunnen terugkeren naar de Geest. Hierdoor kwam de lichtdrager Lucifer tot de hoge moed om het begeren te willen verdichten in de stof, waardoor het de hoogmoed kon worden. En dit begeren heeft dus geleid tot de val der engelen. Maar de val der engelen heeft geleid tot begeestering van stof, tot begeestering en tot leven brengend op de planeet Aarde!! Daarom is in de lezing gezegd dat deze planeet Aarde heilig is. Deze planeet Aarde is speciaal begeesterd opdat het Goddelijk bewustzijn in alle stof en zodoende juist in de mens tot volmaaktheid en tot het allerhoogste bewustzijn deze stof kon doen transformeren tot geest. Zesduizend jaar is hetgeen bekend is vanuit de christelijke godsdienst. Duizenden, duizenden, duizenden jaren liggen achter u waarin de mens steeds in gradaties van niveau van bewustzijn deze Goddelijkheid, deze Geest Gods in zichzelf kon erkennen.

Bereid NU de komst van het nieuwe wortelras voor

17.Z: Het kruispunt waarover is gesproken, waar de mensheid nu voor staat, is de totale transcendentie van het bewustzijn der Goddelijke aanwezigheid in alles wat is geschapen, opdat het nieuwe wortelras zijn intrede kan gaan doen.

Het nieuwe wortelras zal bestaan uit de mensheid, die zodanig is getransformeerd, dat zij werkelijk geest in stof brengt, in concrete stoffelijke werkelijkheid. Hierdoor wordt het begeren, waaruit alle stof is ontstaan, teruggevoerd tot het werkelijke Zijn. Dan is de weg volbracht, die de Geest Gods zich heeft gezocht om in de materie deze Geest Gods tot werkelijkheid te brengen en tot grootheid te brengen. Want hoe bewuster de materie is van geest, hoe groter het universum zal worden.

Hoe meer alles zal uitdijen en hoe de hoogste Goddelijke aanwezigheid alle materie tot geest in zichzelf zal verenigen.

Liefdevol gekweekt plantaardig voedsel brengt de mens tot hoger bewustzijn

--- Krijgt een plant die je met liefde kweekt, een andere voedingswaarde?

--- Er zijn proeven mee gedaan. Dieren die plantenvoedsel aten dat met liefde was gekweekt, waren gezonder dan dieren die "gewoon", dus zonder aandacht en met kunstmest gekweekt plantenvoedsel kregen.

18.Z: De liefde die je uitzendt, waarmee je dus planten, kruiden, het voedsel van de Aarde kweekt, versterkt het bewustzijn van de eigen Goddelijkheid van die planten, van dat voedsel. De versterking van die Goddelijkheid in dat voedsel, dus in die planten, geeft een zodanige energetische expansie dat daardoor de mens of het dier die deze planten als voedsel gebruikt, deze zelfde energetische expansie in zich voelt doordringen. Dus gezonder wordt en weer tot meer bewustzijn komt. Dus het is een keten die zich steeds onlosmakelijk herhaalt.

--- Met Kirlianfotografie kan men de aura en de uitstraling fotograferen.

Volkoren brood had b.v. meer uitstraling dan gewoon brood. Maar gewoon brood dat gefotografeerd was voordat en nadat het was gezegend, toonde na zegening een grotere uitstraling. Opmerkelijk dat met de hand of met een gebed voedsel zo wordt beïnvloed.

19.Z: Het zit hem niet alleen in die hand, dat die het doet. Het zit hem in het begrip waarmee die hand het doorgeeft, waardoor het begrip, voor zover je van begrip kunt spreken, het bewustzijn van dat voedsel stimuleert. Dat is weer die hernieuwde schepping. Wij scheppen onszelf steeds weer opnieuw en wanneer wij dat weer tot in de uiterste consequenties doorvoeren, dan komt de Aarde tot die vernieuwing en dan wordt de mens transcendent. En DAN brengen wij de hemel in de stof, hoor ik.

--- Het ideale voedsel voor de mens is vegetarisch. Ik hoorde dat aardappelen, omdat ze uit de grond komen, geen zuiver voedsel voor de mens zouden zijn. Is dat zo?

--- Er zijn veel theorieën over de waarde van voedsel. Elk voedsel is gekomen in een eigen fase van de ontwikkeling van de mensheid. Aan de aardappel wordt vaak de kwaliteit van materialisme toegeschreven, waardoor deze de mens in het industriële tijdperk ondersteunde.

--- Knolgewassen, gewassen die uit de grond komen, zouden geen zuiver voedsel zijn. Wat boven de grond groeit, wel.

--- Er zijn verschillende wortelgewassen. Wortels zijn meer verwant aan een vrucht. Veel wortelgewassen met een geestelijke waarde werden vroeger in rituelen gebruikt. Elke plant vertegenwoordigt kwaliteiten. De aardappel het materialisme. Wat naar beneden toe streeft, streeft naar het ego (persoonlijkheid) van de Aarde toe en identificeert zich als zodanig met het ego van de mens. Wat naar boven streeft, meer naar het licht toe, wil zich meer met het kosmische verenigen. Maar elke plant heeft een eigen kwaliteit. Die te leren kennen is een studie apart.

20.Z: Witlof groeit ook onder de Aarde en is gericht op de persoonlijkheid:

- de mens die last heeft van de lever. De lever correspondeert met de ziel.
 - de mens die veel last heeft van bitterheid, miskennis, schuldgevoelens, angsten, al dit voelen vanuit de lever;
 - de klierwerkingen zijn niet zo optimaal als het zou moeten zijn.
 - de gal werkt niet zo optimaal; de nieren hebben vaak blokkades of verstoppingen.
- Witlof werkt heel erg goed op de lever, juist omdat witlof onder de aarde groeit, dus de aarde de stof helemaal moet gaan transformeren. Juist deze energie die daarbij aanwezig is, heeft invloed op de lever die de bloedstroom in de mens reguleert, waardoor de mens tot verandering in de persoonlijkheid kan komen, wanneer hij zijn bitterheid, zijn emoties kan overstijgen, kan transformeren in zichzelf.

--- Witlof streeft naar boven toe, maar het groeit toch onder de aarde.

21.Z: Ja, het gaat naar boven, maar het groeit eerst onder de aarde. Dat is wat met de persoonlijkheid ook moet gebeuren. Je bent stof en je moet toch naar geest toe.

--- Het gebruik van granen valt in de ontwikkeling van de mensheid samen met een periode waarin de mensen zich bewust met geestelijke zaken gingen bezighouden.

--- Kun je ook verlicht worden, ongeacht wat je eet?

22.Z: Als je een bepaald niveau hebt bereikt, dan doet het er niet eens meer toe wat je eet. Dan heeft het geen invloed meer op je fijnstoffelijke energie. Maar om dat niveau te bereiken zul je alle hulpmiddelen nodig hebben om daar te komen. En dan is het wel belangrijk wat je eet. Wanneer een mens een bepaald niveau van bewustzijn heeft bereikt, maar daar in de persoonlijkheid niet sterk genoeg mee is, dan zal hij het zo nu en dan nodig hebben om, laten we zeggen, misschien wat minder vergeestelijkt voedsel tot zich te nemen. Waardoor dat geestelijk voedsel weer door zijn stof heen wordt gedraaid. Dan word je er zo lekker even doorheen gejaagd.

De wederkomst van Maitreya de Christus

--- Wat is u bekend over de komst van Maitreya, de wereldleraar?

23.Z: Ik antwoord niet...

"De Maitreya zal komen, wanneer in uw eigen hart deze oproepende kracht zo sterk zal zijn, dat zij het begeren van de geest tot de stof kan doen nederdalen. Deze persoon is slechts een bevestiging van hetgeen in uzelf heeft plaats gevonden. Is een bevestiging van uw eigen oproepende kracht, u mensheid. De Maitreya is de verstoffelijking van een hoog lichtwezen. Gebonden aan de mate van bewustwording in deze verstoffelijking zal deze persoon komen, van tijdperk tot tijdperk. Maar slechts uw oproepende kracht, mensheid, zal de grootte bepalen van de verstoffelijking van deze hogere Geest".

Helende energietechnieken

--- Ik ben in contact gekomen met een Japanse techniek om licht aan God te vragen en dat licht aan andere mensen door te geven. In hoeverre is dat goed?

--- Wanneer je door welke techniek of welke religie dan ook op onpersoonlijke wijze licht of liefde doorgeeft, is dat altijd goed. Aan de waarheid, de Geest van God, wordt op vele manieren op Aarde vorm gegeven. Al die verschillende religies zijn er, omdat er zoveel verschillende volkeren zijn. Ik ben in India geweest. Je vindt in andere godsdiensten toch heel iets anders en je zult moeilijk tot de kern van die religie door kunnen dringen, omdat het heel andere wortels heeft dan wij in de westerse cultuur gewend zijn.

Mantrams

--- Voor het vragen van licht aan God en het doorgeven daarvan heb je alleen maar een Japans mantram nodig. Kan dat kwaad?

--- Een mantram is een woord dat je afstemt op een bepaald energiegebied. Je wordt wel afhankelijk van die mantram. Je blijft in dat energiegebied steken. Je gaat niet verder, of je zou van mantram moeten veranderen. Doe je dat niet, dan blijf je op dat gebied rondhangen en op den duur blokkeert dat je eigen vooruitgang.

24.Z: Prachtig (uitgelegd).

Meditatie en gebed

--- Hoe kun je tot je eigen vorm van bidden komen, van je openstellen, dichterbij het goddelijke komen in de hogere sferen. Ik heb Zen meditatie gedaan. Daarna andere technieken. Hoe kan ik mijn vorm daarin vinden?

25.Z: Je zei het al: Technieken. Dat is het antwoord. Die technieken volg je vanuit de begeerte naar verlichting. Je moet ook die begeerte loslaten. In één van de gedichten die ik eens heb doorgegeven en die in "De witte Lotus" staan, staat dat begeerte, zelfs begeerte naar God, je in de weg staat om naar God te komen. Zo diep gaat dat. Dus alle begeerte moet weg zijn. Dus blijft er alleen over het Zijn. En in dat Zijn verbind je je hogere geest met dit Zijn, van daaruit met je persoonlijkheid. Dat gaat natuurlijk in fasen. Wanneer je je dit bewust bent en vanuit dit begrip eventueel technieken toepast, kom je dieper. Dus net andersom.

Drie jaren van bewustwording en verandering

--- Zohra vertelde dat ze drie jaren de tijd heeft om "het" aan de mensheid kenbaar te maken. Ik zie dat niet dat je drie jaren de tijd hebt.

26.Z: Nog drie jaar de tijd van een bepaalde fase, een bepaald niveau. Want in deze drie jaar moet de mens hier in Nederland, waar ik ben in samenwerking met andere boodschappers, met andere inspiratie, met eigen inspiratie komen tot die verandering. Het komt erop aan om in deze drie jaar, de komende drie jaar deze verandering tot in die stof, tot in die aarde te laten doordringen. Dat is heel belangrijk. Meer kan ik niet zeggen.

De bewustzijnsevolutie van de mens verloopt als een spiraal

--- Is er ooit zoiets geweest als het Aardse paradijs en waren er toen een Adam en Eva?

27.Z: De kosmische evolutie heeft zich steeds herhaald. Er is een groter geestelijk bewustzijn geweest dan nu. Dit was het Aardse paradijs. Maar het begeren werd wederom tot begeerte en de begeerte sloeg toe opdat vanuit het bewustzijn van dit Aards paradijs nog groter bewustzijn de mens zou doen verlichten. Hierdoor werd de spiraal van transformatie wederom herhaald.

En geloof mij, dat hetgeen in de duizenden achter ons liggende eeuwen is gebeurd, de negativiteit daarvan nodig is geweest opdat de mens zou komen tot nog groter bewustzijn van de eigen goddelijkheid; het eigen scheppend vermogen.

Er zou wederom een Aards paradijs komen en de mens zou wederom Adam en Eva zijn. En de evolutie zal zich wederom herhalen, doch nu op een hoger geestelijk niveau. De stof steeds meer transcenderen totdat er geen stof meer zal zijn. En daar gaan wij nu dan zeker aan werken.

Spiritualiteit en magie

--- Welk verschil is er tussen spiritualiteit en witte magie?

28.Z: Spiritualiteit is vanuit het zijn, zonder begeren, zonder begeerte. Witte magie behoort tot het niveau van begeren en van begeerte. Wel een positieve begeerte, maar alsnog een begeerte. Spiritualiteit is een zodanige overgave aan het zijn, aan de eigen hogere geest, corresponderend met, dus zijnde het goddelijke in de mens. Door deze spiritualiteit, door de geest wordt de stof meer begeesterd dan wanneer men werkt met witte magie. Dat heeft een bepaald niveau van energietrillingen, maar spiritualiteit gaat hoger, dieper, is dus fijner. En de mens van nu heeft spiritualiteit nodig. Niet witte magie en helemaal geen zwarte magie.

Macrobiotiek

--- Heel veel van wat u heeft gezegd komt voor in de filosofie van de macrobiotiek.

29.Z: Natuurlijk, de waarheid is toch universeel. En op elk weggetje wordt die ietsje anders gebracht, maar het is wel universeel.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

--- Er wordt wel gezegd: Een gezonde geest kan alleen maar huizen in een gezond lichaam. Wat vindt u hiervan?

30.Z: Dat is niet waar. Met een gezond lichaam wordt een gezalfde persoonlijkheid bedoeld. Er zijn grote Geesten geweest die een zwak, niet zo'n goed lichaam hadden. Want juist de kracht van deze hoge Geesten, de energie die door dat lichaam heen ging, verzwakte ook de stof. Omdat de stof daar niet bij was aangepast. Maar door het steeds meer vervolmaken van de menselijke persoonlijkheid, en dat is in de afgelopen eeuwen in fasen van bewustwording gegaan, wordt de stof ook sterker.

Dus met die gezonde persoonlijkheid moet je je een zuiver ego, een zuivere persoonlijkheid voorstellen. Dat is heel wat anders dan een ongezond lichaam. Een ongezond lichaam kan een hoge Geest herbergen, die het karma heeft om juist door dat ongezonde lichaam tot nog hoger bewustzijn te komen. Dus hierin zijn vele wegen.

De taak van een centrum zoals de "Open Lotus" was: Een weg bieden naar de Nieuwe Wereldreligie in ieder mens, de combinatie van liefde en denkvermogen

--- Wat is de bedoeling van de beweging rond de Open Lotus?

--- Dat is bewustwording en verbroedering.

Bewustwording wil zeggen dat de mensheid tot nu toe de weg van het lijden heeft gegaan. Het overkwam hem en hij moest lijden. Door ons bewust te worden waar we mee bezig zijn, kunnen we dat lijden reguleren en kunnen we ten dele dat lijden voorkomen. Dat is dan de weg van de Nieuwe Wereldreligie; de boeken die u daar op de tafel kunt zien liggen. Die weg geeft aan dat je liefde kunt combineren met je denkvermogen. Die twee geïntegreerd is eigenlijk een hele oude weg die nu weer wordt belicht via de Open Lotus. Het past overal bij, denk ik. In oorsprong zit deze weg in alle religies, in alle godsdiensten. Het is universeel.

--- Geen aparte godsdienst naast de andere.

--- Het is een levenswijze, die aangeeft dat de mens zelf kan groeien. Dat je die groei niet ergens anders vindt, buiten je, maar in jezelf. De transcendente God, de God die in jezelf is en jezelf transformeert van binnen uit. Dat is de weg die aangegeven wordt. De Open Lotus is de symboliek voor een geestelijk orgaan, je hoofdcentrum, dat zich hier boven je hoofd bevindt. Het is één van je chakra's, de psychische centra. Daarom heet het de Open Lotus. Via dit chakra sta je in verbinding met je eigen hogere geest.

--- Het is nuttig te zeggen dat de Open Lotus en de Nieuwe Wereldreligie niet identiek zijn. De Nieuwe Wereldreligie is dezelfde inspiratie die de kern is van elke religie, ongeacht in welke vorm die kern wordt uitgedrukt. De verbinding daarmee heet Nieuwe Wereldreligie. De Open Lotus is een instrument voor de gedachte van de Nieuwe Wereldreligie, van waaruit deze boodschap gebracht kan worden.

31.Z: Je kunt daaraan toevoegen dat de Open Lotus één van de verbindingen, één van de wegen is, waardoor de mens tot zijn werkelijke wereldreligie in hemzelf kan komen. Dus verwar dit niet met elkaar. Deze Open Lotus is opgericht, is gekomen, omdat de inspiratie die doorkwam, een stoffelijke bevestiging nodig had om stof weer tot geest te kunnen transformeren. Deze stoffelijke bevestiging is nu een groepering geworden, is nu een centrum. Het gaat steeds verder en het is heus alleen maar een instrument om mensen die in zichzelf deze Nieuwe Wereldreligie voelen groeien, die zelf willen komen tot die Nieuwe Wereldreligie, in zichzelf misschien een kleine aanreiking te kunnen geven.

Als u denkt dat dit een cultus is, dan vraag ik me af wat ik verkeerd heb gedaan, dat u dat kunt denken. Want dan ben ik helemaal, totaal van de opdracht afgeweken. Misschien gebeuren er dingen die je onbewust niet zo hebt bedoeld. Misschien zullen mensen die met zoiets beginnen en dit moeten gaan dragen, het ideaal zo sterk in zich hebben dat ze naar buiten komen, misschien ja, als inderdaad een cultus volgend of een sekte zijnd. Maar dat is niet in wezen datgene wat het lijkt. De opdracht is alleen maar via de Open Lotus als groepering, als instituut straks, als centrum: De mens een aanreiking, een hulpmiddeltje te geven op zijn eigen weg naar zijn eigen wereldreligie in zichzelf toe.

Een netwerk van Nieuwetijds centra over heel Nederland

--- Komen er meer centra zoals de Open Lotus in verschillende andere steden en plaatsen in Nederland om mensen de komende jaren te ondersteunen?

--- Overal waar mensen zich willen verenigen om te praten over datgene wat binnen de Open Lotus gestalte heeft gekregen; praatgroepen, meditatieavonden, begeleiding en steun aan groepen om in de eigen plaats iets te organiseren. Na verloop van tijd moeten die organisaties zelfstandig worden, om een soort bevoogding te voorkomen.

De kruinchakra en de hogere geest van ieder mens

--- Heb je contact met je hoger wezen vanuit je kruinchakra? Soms voel ik me aangesproken vanuit mijn kruinchakra, maar ik voel me veel sterker aangesproken in mijn hartchakra. Waar moet ik "het" zoeken?

32.Z: De kruinchakra, waar het bewustzijn is, heb je nodig om tot begrip te komen van liefde. De liefde die je voelt, moet je ook richten. De liefde moet je naar jezelf toe richten, dat je van jezelf gaat houden. Want als je van jezelf houdt, houd je dus van je eigen goddelijke aanwezigheid, van je eigen hogere geest.

Daar moet je al het respect en al de eerbied aan geven die in je zit. Maar wanneer je dat doet, heb je dus ook het begrip dat in die ander ook een hogere geest aanwezig is, die een eenheid is met die van jou. Want dat is de liefde die in het hart zit.

Op weg naar een samenleving waar de mens zich innerlijk kan ontplooiën

--- Hoe moeten we nou praktisch gaan leven om de Aarde in de goede richting te krijgen?

--- Door deze bewustwording moeten we met elkaar komen tot een andere manier van samenleven. Tot een andere maatschappij waarin voorop staat dat de mens een lichtwezen is, dat zichzelf in de stof uitdrukt, dat een persoonlijkheid heeft en dat die persoonlijkheid in elk leven de opdracht heeft om te groeien door bewustwording. Onze huidige maatschappij staat dat in de weg. Dat heeft zo moeten zijn door de groei van het denkvermogen, waardoor materialisme is ontstaan. Maar nu we dat in deze tijd gaan inzien, dat bewust worden, moeten we een andere weg inslaan. We moeten weer naar een samenleving toe waarin de mens de ruimte heeft om zich te ontwikkelen, volgens zijn kosmische opdracht. Die weg moeten we samen zien te vinden. Die weg kan vele wegen inhouden. Een van die wegen zal de politiek zijn, dat er vanuit ons volk een eensgezinde mening komt dat we een andere economie willen. De economie van nu is gericht op produktie, op winst. Een mens leeft niet om alleen maar te werken, want in dit werk in deze maatschappij vindt de mens geen geestelijke groei. Dat zou wel zo moeten zijn. Dus onze manier van leven moet veranderen. Hoe? Daar moeten we met z'n allen mee aan het werk. Mensen vinden in de economie, in alle terreinen van de wetenschap die hierachter staan, die een andere economie willen. Een andere psychologie. Een andere manier om onze creativiteit te bevorderen. De creativiteit opent een weg naar het goddelijke in onszelf. Op de scholen begint het al iets te veranderen, maar niet genoeg.

Vernieuwing van politiek en economisch bewustzijn

33.Z: Ik moet daar absoluut iets aan toevoegen. De rechtsorde in dit land moet ook vernieuwing krijgen. Door deze rechtsorde worden ook economisch veranderingen aangebracht. De begeerten van hen die in Nederland leiden, deze begeerten moeten omgevormd worden. Maar nu zit Jantje op de stoel met zijn begeerten en straks zit je misschien zelf daarop. En wanneer houdt dan de begeerte op? Dus nu, in die massa die wij vertegenwoordigen, wij, het Nederlandse volk.

Dat is wat is gezegd, die golvende beweging in het hele land, van de massa,

van de doodgewone mens, om vanuit zijn eigen transformatie, dus verandering van die begeerte, tot werkelijke verandering in deze maatschappij te komen.

Want Jantje die daar nu zit en die een gouden handdruk krijgt, zal deze gouden handdruk niet schenken aan het land. Maar Pietje die nu nog op een gewone stoel zit om misschien juist wel een ander bewustzijn te krijgen, zal, wanneer hij komt te zitten op die stoel waar vandaan hij Nederland kan leiden, niet meer de begeerte hebben om een dergelijk iets te laten gebeuren. Het is heel duidelijk: Waarom moet iemand die moet leven van een zeer minimaal bedrag, man vrouw en een kind, waar een paar schoenen nauwelijks zo maar gekocht kunnen worden, leven in een land dat geregeerd wordt door bewustzijns die gouden handdrukken accepteren!

Het zit hem niet in die ene man. Het zit hem in het bewustzijn waarmee wij geregeerd worden. En hoe dat kan veranderen, als vanuit het volk dit bewustzijn zo overduidelijk wordt dat het alles in beweging gaat zetten. En DAT is de geweldloze revolutie. Want met geweld en agressie redden wij het ook niet. Dat keert weer terug, naar ons toe.

Innerlijke ruimte

--- Het is erg belangrijk dat je in jezelf een stuk rust, een stuk innerlijke ruimte gaat ervaren. Een ruimte die niet van je kan worden afgepakt, omdat er een stuk liefde is voor jezelf. (Voor je ZELF) Vanuit die warme ruimte komt er een ontmoeting met je directe omgeving. Hoe ga je om met je werk, met de mensen om je heen. Dan kun je ook die innerlijke ruimtes ontmoeten in de ander, waardoor de ruimte in jezelf gesterkt wordt en er een stuk gezamenlijke ruimte ontstaat. Dat is een zachteardige revolutie.

HOOFDSTUK 3

BEWUST GEESTELIJK LEVEN IN DE MAATSCHAPPIJ

Door reïncarnatie tot een hoger bewustzijn komen

01.Z: Ik wil met u samen gaan praten over reïncarnatie, zielsverhuizing, terugkeer na de dood in het fysieke leven. Vanuit dit gegeven wil ik een zo grote consequentie "trekken" naar het eigen persoonlijk leven dat men, wanneer men deze consequentie heel diep in zichzelf laat doordringen en werkelijk kan accepteren, de logica ervan kan begrijpen.

Dan kan men als het ware vanzelf komen tot een werkelijke broederschap, tot werkelijke sociale rechtvaardigheid, tot een werkelijke eenheid van leven. Je kunt niet op dezelfde voet doorgaan, wanneer je vanuit dit begrip gaat leven; zo diep, zo alles doordringend dat het je als het ware een dimensie erbij geeft.

02.Z: Reïncarnatie. U zult er waarschijnlijk veel over gelezen hebben. Ik ga u dat niet allemaal uitleggen. Daar zijn ettelijke boeken over. Waar ik over wil spreken is de diepere zin van het inzicht dat reïncarnatie mogelijk is. Ik wil geen zieltjes winnen. Ik reik u iets aan en het is aan u wat u hiermee gaat doen.

Door hoger bewustzijn, hogere waarden in de maatschappij brengen

03.Z: Ik wil met elkaar tot een uitwisseling komen van onze ervaringen, van ons willen leven als bewuste mensen, vanuit een hoger begrip, een dieper inzicht dan alleen vanuit het verstand. Sociale rechtvaardigheid, broederschap, eenheid. De eenheid van leven is dat wij allen behoren tot één keten, dat wij allen schakels zijn in dit hele kosmische gebeuren, zoals alles wat geschapen is. In dit grote kosmische gebeuren zijn wij kleine schakels. Maar deze kleine schakels zijn ontzettend belangrijk in het leven van alledag, in het leven dat wij hier in onze eigen maatschappij beleven.

04.Z: Wanneer wij spreken over sociale rechtvaardigheid, over onrecht in de hele wereld, ook in ons eigen land, dan doen wij dat vanuit ons verstand, vanuit ons mentale bewustzijn. Wanneer wij dit zouden gaan doen vanuit een hoger bewustzijn: Wij zijn een hoger wezen dan alleen die stoffelijke persoonlijkheid die dag in dag uit voortleeft:

wij zijn eeuwig, oneindig, ons steeds vernieuwend, ons steeds herscheppend, dan wordt dat bewustzijn om te komen tot deze sociale rechtvaardigheid, tot deze eenheid, tot een werkelijke broederschap, op een zo hoog niveau geplaatst dat zij ieder mens die hiervan zal weten moet aanraken. En deze aanraking roept die consequenties in onszelf op.

05.Z: Hoe kunnen wij in dit leven, in deze wereld, die bijna ten onder gaat aan agressie, aan haat en aan liefdeloosheid, aan macht, aan begeerte naar bezit, hoe kunnen wij hierin een verandering teweeg brengen?

Hoe kunnen wij hier een halt aan toe roepen? Denkt u niet dat ik dat weet, denkt u niet dat ik pasklare oplossingen kan geven. Het enige waar ik over mag spreken, is vanuit mijn eigen eenvoudige persoonlijkheid, om met u samen te willen komen tot een begrip. - Een begrip dat wij meer zijn dan alleen die stoffelijke mens die in onze dagelijkse bezigheden, in ons dagelijks leven aanwezig is.

- Een begrip dat wij van oorsprong onze eigen goddelijkheid zijn. Dat wij vanuit die goddelijkheid, vanuit de algeest die wij vertegenwoordigen, gezamenlijk de schepping uitmaken. Dat wij verantwoordelijk zijn voor datgene wat wij nu doen, nu wij het bewustzijn kunnen verkrijgen dat wij meer zijn dan alleen deze stoffelijke persoonlijkheid.

De ziel vervolmaakt zich van leven tot leven

06.Z: Dit hoger wezen waar ik over sprak, dat zijn wij, u en ik. Wij zijn, en dat klinkt misschien voor u haast hoogmoedig, maar zo is dat natuurlijk niet bedoeld, wij zijn hogere wezens. Wij hebben een hoger zelf in ons diepste innerlijk verborgen.

Dit hogere zelf is onze heilige, onvergankelijke ziel. Deze ziel, die van leven tot leven de opdracht heeft zichzelf te vervolmaken, om zo wederom dat hoger wezen dat hij eens was te kunnen worden. Deze ziel die zich van leven tot leven een nieuw fysiek lichaam kiest om te kunnen komen tot vervolmaking van zijn onvolkomenheden en beperkingen. Deze vervolmaking van onze onvolkomenheden en beperkingen zullen wij niet in één leven kunnen verkrijgen.

07.Z: Begrijpt u dat ieder mens gebonden is, beheerst wordt door zijn conditioneringen, door zijn afkomst, door alles wat hem in zijn leven overkomt, over hem heen komt? Begrijpt u dat dit zich ophoopt en dat, als hij sterft, en de emoties hiervan meeneemt in zijn eigen energieveld, deze emoties als energietrillingen in dit energieveld aanwezig zijn? Dat als hij sterft, hij een periode krijgt om dit te gaan verwerken?

Hij komt dan terug om met deze verwerking, met de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn vorige leven, in het nieuwe leven wederom de opdracht op zich te nemen zichzelf te vervolmaken. En eeuw na eeuw gaat voorbij en leven na leven zijn wij daarmee bezig.

Acceptatie van ons hogere zelf is gaan leven vanuit ons hogere zelf

08.Z: In de loop der eeuwen heeft het individuatieproces van de mens hem gebracht tot wat hij nu is. Een bewust levend wezen, een mens die ergens weet dat hij niet mag ingaan op zijn eigen verlangens naar bezit, naar macht. Dat hij niet mag toegeven aan zijn eigen begeerten, aan zijn eigen ongereguleerde begeertes. Doch wat gebeurt er? Wij mensen zijn zo gebonden aan die oude innerlijk aanwezige trillingen, die ons tot handelingen brengen die niet stroken met de hoge afkomst die wij ieder van ons in onszelf hebben. Na iedere verkeerde stap die wij doen, komt toch in onszelf het begrip dat je het zo niet had moeten doen. Waar komt dat begrip vandaan? Het is latent in ons aanwezig, want het is onze verbinding met het hogere zelf dat wij in onszelf zijn. Wanneer wij zouden willen accepteren dat wij in onszelf dit hogere zelf zijn, dan legt dat een zo grote verantwoordelijkheid op onze schouders, dan geeft dat ons een zo diepe dimensie erbij dat wij dan moeten gaan beantwoorden aan dit hogere zelf.

09.Z: Daar dit hogere zelf een schakel is van al deze hogere zelve, daar dit hogere zelf een kleine schakel is in het gehele kosmische geheel, kunt u begrijpen dat wij met elkaar deze eenheid van leven vormen. Vanuit dit begrip dat vanuit deze eenheid van leven het niet mogelijk kan zijn, dat wij die ander, die datzelfde hogere wezen is, kwaad kunnen doen, dat wij die ander zijn rechten kunnen ontnemen. Wij doen onszelf kwaad door ons te laten leiden door onze ongereguleerde emoties die vanuit een dieper liggend onderbewustzijn komen waar deze oude trillingen latent aanwezig zijn. Wij kunnen begrijpen dat wij een diepe, een grote verantwoordelijkheid tegenover onszelf hebben om tot persoonlijkheidsformatie, tot die persoonlijke vervolmaking te kunnen komen.

10.Z: Dit is individueel bekeken. Maar wat gebeurt er wanneer ieder individu, wanneer ieder mens dit zodanig in zichzelf gaat ervaren, zodanig begrip gaat krijgen voor zijn eigen eeuwigdurende spiraal, een zodanig begrip gaat krijgen dat hetgeen hij niet vervolmaakt in zichzelf, hij dat ook uitstraalt naar de ander. Dat hetgeen niet vervolmaakt wordt in die ander wederom uitstraalt naar u toe. Want wij zijn een onlosmakelijk geheel, al bestaan wij uit verschillende individuen, al hebben wij onze verschillende kennis, onze achtergronden, conditioneringen, interesses, bewustzijns.

11.Z: Ik heb gemerkt dat mensen vanuit idealen werken (en die mensen krijgen veel klappen op hun hoofd, hoor). Ik heb gemerkt hoe moeilijk het is om mensen die in wezen dezelfde idealen hebben, om groeperingen die in wezen dezelfde ideeën hebben, te gaan verbinden met elkaar. Dan wordt er gedacht dat wij niet onszelf mogen zijn, dat wij moeten zijn overeenkomend met dat ene wat ons wordt voorgeschoteld. Maar dat is niet waar, want als dat zou gebeuren, dan zou het uw eigen inspiratie, ja uw eigen geestkracht doden.

Bewustzijnsverruiming in het dagelijkse leven brengen

12.Z: Wat wel waar is en wat hier in dit land zal moeten en zal kunnen komen, dat is een zodanige bewustzijnsverruiming dat hier in dit land waar nog zoveel, juist zoveel onrecht is, zowel in de wetenschap als in de ecologie als in de godsdienst, in de religies, in het gehele maatschappelijke leven een nog dieper, een nog hoger bewustzijn herkend moet worden. Want wij hebben het allen in ons. Misschien bent u zich daar niet eens van bewust in uw dagelijks leven, maar het is in u. U bent een hoger zelf. U heeft in uzelf contact met uw hoger zelf. In uw dagelijkse arbeid, in uw beslommeringen, in uw pijnen, in uw lijden, in uw wanhoop raakt u de draad kwijt, raakt u de weg kwijt, raakt u dat contact met uzelf kwijt. En toch, in het werk dat ik doe heb ik kunnen aantonen, de mensen kunnen geven, en ik niet alleen, maar zovelen met mij, dat wanneer de mens in zichzelf tot een rustpunt kan komen, tot een loslaten van begeerten, tot een loslaten van te willen overheersen, van die persoonlijkheid te willen bewijzen - want het komt voort uit oude angsten, het komt voort uit oude trillingen, zoals ik u zei, latent aanwezig in uw onderbewustzijn - wanneer de mens kan komen tot een loslaten in zichzelf hiervan, zal hij vanuit zijn eigen subjectiviteit toch steeds objectiever kunnen denken en kunnen handelen. Dan zal zijn bewustzijn verruimd kunnen worden.

De wereld op een keerpunt: Bewustwording versus vernietiging

13.Z: Zoals ik heb gehoord van mijn geestelijke begeleider staat de wereld nu op een keerpunt. Het is nu zaak om vanuit het begrip van deze kosmische eenheid, van dit hoger wezen dat wij zijn en dat wij allen met elkaar zijn, God - het is bijna een vies woord - God in onszelf te zijn. Wij zijn het, wij maken het uit.

14.Z: Het is me gezegd en ik moet van stad tot stad gaan om het te blijven zeggen, om er over te schrijven en erover te spreken, dat het de hoogste tijd is dat er NU een verandering komt in het bewustzijn van de mensen, in het denken en in het handelen van de mensen.

Ik wil hier niet een onheilsprofeet zijn, ik wil u niet bang maken, ik wil u geen paniek geven, maar ik weet dat er onvoorstelbaar leed zal komen over de hele wereld. Ik weet ook dat Nederland niet gespaard zal worden.

Ik weet dat al dit leed in een bepaalde mate teruggehouden kan worden. Dat dit leed, deze vernietiging die wordt voorzien, niet volledig hoeft plaats te vinden. Dat het aan het bewustzijn van de mensen zelf ligt hoe ver deze vernietiging zal gaan. En dat wij in onszelf de kracht en de macht hebben om daar een eind aan te maken, om daarmee op te houden.

Bewustwording via geweldloosheid

15.Z: Ik hoorde vanmiddag nog dat er ook hier in deze stad een groepering is die vanuit geweld de sociale onrechtvaardigheid wil keren.

Maar ik zeg u dat geweld, geweld oproept. En dat die ommekeer, die transformatie die wij nodig hebben, niet alleen vanuit geweld plaats kan vinden. Want dan zou de spiraal die nu moet gaan draaien om tot een hoger bewustzijn te komen, wederom op een lager niveau komen dan wij het in onze macht hebben om het tot een hoger niveau te brengen. Wanneer vanuit de geweldloosheid een totale verandering in het bewustzijn, in de inzichten van de mensen kan komen, dan zal het karma van deze planeet, de wet van oorzaak en gevolg, eindelijk in de opstijgende spiraal komen. Dan zal het karma van deze planeet eindelijk tot een hogere evolutie kunnen geraken.

Streven naar ware eenheid tussen de mensen

16.Z: In dit werk dat ik doe, zijn velen met mij verenigd.

Dit soort groeperingen bestaan over heel Nederland en het is de wens, het gebed van de Meesters van Liefde en Wijsheid, de Geestelijke Hiërarchie, de Geestelijke Leiding van deze planeet - waarmede ik in contact sta, waarmede zovele andere groeperingen in contact staan, zovele mediums - dat de mensheid zich als één broederschap zal gaan manifesteren. Maar het is een eindpunt, dat werd mij getoond. De weg daar naar toe moeten wij ons kruipend veroveren. Ik kan u alleen het eindpunt laten zien zoals het mij is getoond. Maar wij zullen dat zelf moeten doen, wij mensen kunnen dat alleen zelf werkelijk realiseren.

17.Z: Er werd mij gezegd dat wanneer de mens alleen vanuit het verstand geleid, tot broederschap, tot sociale rechtvaardigheid, tot eenheid komt, deze eenheid, deze nieuwe bewustwording niet die hoge spirituele kracht zal hebben dan wanneer de mensheid vanuit zijn diepste innerlijke gevoel, zijn verbinding met zijn werkelijke eigen hogere zelf, en dan met zijn verstandelijke vermogens dit gaat realiseren.

De spirituele kracht hiervan zal dan groter zijn dan zij tot nu toe is geweest. Dat zal veroorzaken dat er uiteindelijk over de hele wereld een werkelijke gezamenlijke broederschap zal komen.

Paranormale begaafdheid en spiritueel verlangen groeit vooral in de jonge mens

18.Z: Bij velen van u zie ik uw paranormale vermogens, die in wezen helemaal niet zo paranormaal zijn, maar net zo normaal als u en ik. Bij velen van u sluimeren deze vermogens; ze zijn nog niet helemaal bewust geworden. Wanneer u deze paranormale vermogens wilt ontdoen van het sausje van occultisme, van mysterieuze zaken, van griezeleffecten, van interessantheid, enfin noem maar op, dan komt u eigenlijk heel nuchter tot het begrip dat paranormale begaafdheid in wezen niets anders is dan contact met het eigen innerlijk, contact met dat hogere zelf, komend vanuit de sferen. Zoals dat dan heet: nedergedaald in de stof, in de materie gerealiseerd. Juist nu, nu de wereld wederom voor leed staat, voor enorme agressie, juist nu is vooral in de jonge mensen het verlangen naar iets hogers gelegd, naar iets hogers dan wij mensen van onszelf ervaren. Heel bewust en juist in de jonge mens van nu, is er het verlangen om tot een hoger spiritueel bewustzijn te kunnen geraken.

19.Z: Begin april hield ik een lezing in Den Haag. Daar waren meer dan 400 mensen, waarvan meer dan de helft jonge mensen waren. Het is een teken van deze tijd dat juist in de jonge mensen, juist in hen, begrip begint te komen: zo moet het niet langer. En in deze jonge mensen begint ook de ervaring te komen van het in contact treden met zichzelf.

Bewustzijnsrevolutie is geweldloze revolutie

20.Z: Ik denk dat elke tijd zijn eigen energieën heeft, zijn eigen spirituele energieën. Ik denk dat in deze tijd die nu gaat komen deze spirituele energieën heel hard nodig zullen zijn.

Hoe denkt u, wat u nu gehoord heeft, in uzelf te kunnen realiseren? Vanuit uzelf naar de ander toe? Opdat het een werkelijk vuur wordt van geweldloze revolutie. Alle revoluties hebben alleen maar met geweld kunnen plaatsvinden. Maar de revolutie van het bewustzijn kan alleen vanuit de liefde plaatsvinden en niet vanuit het geweld. Die kan plaatsvinden vanuit transformatie van het eigen ik. Vanuit herkenning en het toelaten van het hogere zelf in de dagelijkse persoonlijkheid die wij zijn.

Dialogoog

Omgaan met emoties vanuit begrip en de eigen wil

--- Een van de manieren om tot je hogere zelf te komen is het afleggen van frustraties en irritaties en al dat soort lage emotionele toestanden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

--- Het begint ermee dat je het onderscheid leert zien tussen dat wat "laag" is en dat wat "hoog" is. Dat onderscheid vraagt best een stukje moed, om daar naar te durven kijken in jezelf. Pas wanneer je accepteert wat er aan lage dingen in jezelf zijn, emoties, jaloezieën, noem maar op, soms irritaties, haat, agressie, pas als je dat durft te zien, kun je er wat mee. Zolang je het wegstopt leidt dat tot frustraties, tot via een omweg toch terugkeren, etc. Wanneer je dat eenmaal onder ogen durft te zien kun je geleidelijk aan komen tot acceptatie van het gegeven dat je zo bent. Dat je ook zo bent. Behalve de goede dingen heb je ook die dingen. Vervolgens kun je dan proberen heel geleidelijk de invloed die die emoties op je hebben, die gebondenheden, lossen te laten worden vanuit het weten dat je daar toch boven staat. Dat je uiteindelijk sterker bent dan die emoties. En dat proces gaat niet één, twee, drie. Dat is, wat Zohra straks noemde, dat geleidelijke transformatieproces dat zich in je persoonlijkheid afspeelt. Je zou het kunnen zien als een donkere buitenkant en een lichte binnenkant, de zielekant die geleidelijk meer naar buiten kan komen. Daarvoor zijn in de laatste twintig jaar allerlei manieren, therapieën ontwikkeld. Ze kunnen gebruikt worden om geleidelijk aan meer naar binnen te kunnen komen.

21.Z: Ik wil daar aan toevoegen dat het noodzakelijk is dat wanneer men inzicht in zichzelf krijgt, dat ook de wil gaat ontwikkelen om er iets aan te doen, om de consequenties te trekken van dat inzicht dat je dan hebt. Die wil is je grootste en je heiligste goed, want met die wil kun je zowel "la belle" zijn, de schoonheid, als "la bête", het beest. Deze wil bepaalt hoe en of en wanneer je zodanig met jezelf, met je hogere zelf in contact wilt gaan treden. Wilt gaan treden, het hoeft niet. Niet iedereen zal dat willen in een leven. Er zijn levens waarin een mens zich in de lagere niveaus beweegt, juist om daar de ervaring van op te doen. Er zijn ook levens waarin men een evolutie kan gaan doormaken. Maar het is ontzaglijk belangrijk dat die wil zodanig gerealiseerd gaat worden, vastgehouden gaat worden, gevormd gaat worden, gestaald gaat worden. Daar zijn ook oefeningen of therapieën voor.

Zelfvoorzien is in elkaars behoeften voorzien

--- Ik heb het woord "zelfvoorziening" een paar keer gehoord.
Hoe kun je jezelf voorzien? Is het een waardig doel om uit te gaan van zelfvoorziening? Moet je niet eerst de ander voorzien?

--- U hebt natuurlijk gelijk dat het gaat om het voorzien van anderen. Maar als we in onze samenleving kijken, als u nou eens het jasje bekijkt dat u aan heeft. Wie heeft dat voor u gemaakt? Weet u dat? En als u werkt, voor wie werkt u dan? Voor wie doet u nou werk; wie voorziet u?

Nu gaat het er bij deze zelfvoorziening om dat we de anonimiteit van onze huidige samenleving veranderen in een persoonlijke samenleving. Dat we weer weten voor wie we werken. Dat bedoelen we dus met zelfvoorziening.

Ik zal nog een stapje verder gaan. Ik denk dat het goed is dat de mensen weer weten voor wie ze werken. Dat houdt dus ook in dat ze veel meer betrokken zijn bij anderen. Dat we als het ware weer in groepen leren leven. In het Engels wordt nu gesproken van "retribalisation": het opnieuw vormen van stammen. De mensheid is begonnen in stammen te leven, is daaruit ontsnapt en in anonieme steden gevlucht en nu gaat het tij weer keren. De steden zijn zeer duur geworden. Bovendien willen we niet meer anoniem leven. Nu zullen we denk ik weer vrijwillig gaan zoeken naar geestverwanten waarmee we in beperkte omvang groepen gaan vormen, waarbij we weten voor wie we werken, voor wie we het voedsel verbouwen, enz. Dat is eigenlijk de gedachte die er achter zit. Dat is de gedachte van de groep "Zelfvoorziening".

Door persoonlijke ervaring heb ik geleerd dat er door samenwerking geweldige dingen gepresteerd kunnen gaan worden. Zelfvoorziening is een basis daarvoor. Dat je je niet afhankelijk stelt van materiële zaken die je via warenhuizen aangeprezen worden, maar dat je leert zelf dingen te doen, samen met anderen.

En de brainstormgroepen zijn erop gebaseerd dat er een aantal creatieve geesten bijeen zijn, die elkaar steeds stimuleren.

Dat is een vorm van zelfvoorziening op een hoger plan, maar in feite is het een vorm van zelfvoorziening die op elk niveau gestalte kan krijgen, waardoor je werkelijk je eigen leven gestalte kunt geven.

Geestelijke begeleiding door de Meester

--- Wat zijn geestelijke begeleiders?

22.Z: Geestelijke begeleiders zijn entiteiten die leven zonder fysieke vormgeving. Het zijn dus entiteiten, het zijn spirits, zielen van overledenen, die blijven bestaan. Een mens bestaat uit energie. Deze energie sterft niet af, deze energie blijft, kan niet verloren gaan. Bij de dood sterft de fysieke vorm af en deze energie blijft bestaan, stijgt op. Wij denken naar boven; misschien is het wel naar onderen, dat weet ik niet, maar hij blijft bestaan.

23.Z: Ik heb zonet gesproken over de Meesters van Liefde en Wijsheid, de Geestelijke Hiërarchie, de Leiding van deze planeet. U hoeft dat niet te accepteren, hoor.

Ik reik het u aan. Wat u daarmee doet is van u.

Ik heb de ervaring, uit het contact dat ik in de afgelopen 8 jaar heb gehad met deze Meesters, dat Zij wezens zijn van een hogere volmaaktheid. Een van deze begeleiders is de Meester Hazrat Inayat Khan, de Soefimeester die de Soefi heeft opgericht in het Westen. Deze Meester heeft mij vanaf begin 1975 begeleid. Hoe ik daarmee in contact kwam is een verhaal op zich. Ik zal u dat besparen. Maar deze begeleiding heeft geleid tot alles wat ik tot nu toe heb gedaan en tot dat wat is gebeurd. Het heeft geleid tot de oprichting van dit Centrum (de Open Lotus), heeft geleid tot vorming van een vrij grote groepering, heeft geleid tot lezingen, het schrijven, het genezen. Ik heb mij voor deze Meester, voor deze Stem ontvankelijk getoond, ik heb me daarvoor opengesteld. En ik heb gewoon gezegd, consequent, ik volg dit, wat het me ook zal brengen, hoe moeilijk het ook zal zijn en ik volg het ook, en het brengt me steeds verder. En waar het me heen brengt weet ik niet. Maar ik heb daar zo'n groot vertrouwen in, dat ik dit kan volgen.

24.Z: Maar, en nu komt het, er zou een voetangel in het gras kunnen zitten, wanneer ik dit zou volgen met voorbij zien van mijn eigen hogere zelf, met voorbij zien van mijn eigen inspiratie, met mijn eigen verbinding met de Algeest. Deze begeleider geeft mij advies, want Hij kan vanuit Zijn hoogte meer zien dan ik, arme mens, de kleine mens hier op Aarde. Dus ik accepteer Zijn begeleiding, Zijn adviezen.

Maar het is mij gezegd, en ik heb dit ook heel duidelijk begrepen en ervaren, dat wanneer je niet in jezelf met je eigen hogere zelf bent verbonden en je zou gaan volgen wat dan van buiten op je afkomt - want uiteindelijk is Hij buitenaf; Hij is niet in mij - dat ik dan niet tot een werkelijke geestelijke groei zou kunnen komen.

Maar, werd er gezegd, dit is ook niet wat vanuit de sferen aan de mensheid wordt gegeven.

Aan de mensheid wordt een helpende hand gegeven om tot de eigen inspiratie, tot eigen werkelijk spiritueel, dus geestelijk bewust leven in de stof te kunnen komen.

Bewustwording: gelijkmatig en preventief of schoksgewijs door calamiteiten

--- Het werd u duidelijk dat Nederland en ook andere landen niet ontkomen aan een ramp. U zei ook dat daar iets goeds uit voortkomt, terwijl ik met mijn gewoon mensenverstand denk, dat het in ieder geval een neergang is. Ik begrijp u niet.

25.Z: Alles heeft twee aspecten, positief en negatief.

Natuurlijk zal het een totale teruggang zijn, vooral in de materie. Maar het zal in het bewustzijn van de mensen, door de allerbitterste ervaring daarvan, toch een nieuw begrip gaan geven. Dat zou het positieve zijn. Maar om een zo klein mogelijke vernietiging te kunnen krijgen, is het dat deze Meesters van Liefde en Wijsheid vanuit de sferen de mensheid helpen, boodschappers zenden, geïnspireerde mensen, doodgewone mensen, die gaan begrijpen dat zij zelf alleen dit kunnen keren.

26.Z: Het is niet goed om met de kop in het zand te leven. We zijn geen struisvogels. Het is goed om preventief te werken. Maar het is nog beter om het bewustzijn zodanig te verruimen dat er niet een zodanige vernietiging hoeft te komen. Begrijpt u hoe er van twee kanten gewerkt wordt? Dit is om de mens te beschermen. Daar waar hij faalt, daar kan toch een bescherming zijn, wanneer hij wil luisteren naar wat gezegd wordt; de hand die hem wordt toegestoken wil vatten en samenwerken.

Evolutie van de ziel, van dier tot mens

--- Ik heb altijd geleerd dat er vroeger, pak weg een paar miljoen mensen op Aarde waren. Nu zijn er een paar miljard. Hoe kan dat met reïncarnatie? Waar komen al die geesten vandaan? Is er een parkeerbaan of zo?

27.Z: Dat is één van de oude hete hangijzers. Ik heb legio van deze vragen aan mijn begeleider gesteld. Als antwoord kwam: "Wie weet werkelijk hoevelen er voor u zijn geweest?"

Dan werd er gezegd dat steeds nieuwe zielen zich aandienen. Dat vanuit het dierenrijk de geest Gods, in gradaties van niveaus, tot menselijk bewustzijn gaat leiden. Er werd gezegd dat van eeuw tot eeuw de schepping zich vernieuwt, dat in al het geschapene het bewustzijn evolueert.

Dat ook in het bewustzijn van het dierenrijk evolutie mogelijk is. En dat vanuit deze evolutie de menselijke zielen komen. U moet u voorstellen dat dieren een groepsgeest hebben. Wanneer vanuit deze groepsgeest een dier zich in zijn niveau door de liefdestrilling onderscheidt - alleen de liefde heeft die kracht - deze trilling omgezet wordt in een nieuwe schepping. Die dan een hoger bewustzijn heeft dan die waaruit hij is voortgekomen. Dat is de evolutie, de eeuwigdurende spiraal. Deze evolutie van bewustzijn vanuit het dierenrijk gebeurt juist vanuit de liefde. Ook in het dier is de mogelijkheid van liefde geven aanwezig. Dit is een zo grote kracht dat alleen daardoor de hernieuwing van die schepping mogelijk is.

Mantrams en meditatie

--- U zegt dat bepaalde vormen van meditatie gevaarlijk zijn. Kunt u daar iets over zeggen?

28.Z: Het kan voor een mens gevaarlijk zijn om zich helemaal over te geven aan een meditatie waarin een mantram het hoofdbestanddeel is. Want dit werkt verslavend voor zijn geest. Hij leert daardoor niet zich zelfstandig los te maken van de materie en in contact te komen met zijn hoger zelf. Dit moet hij zelfstandig kunnen doen. Een meditatie is alleen een hulpmiddel. Alles is een hulpmiddel, om te kunnen komen tot dat contact met het hogere zelf.

Er zijn ook meditaties die vanuit het kundalinivuur gaan en die zodanig verbrandend werken dat de mens daar fysiek ook haast aan verbrandt.

29.Z: De beste meditatie is je in alle rust terug te trekken in de eenzaamheid, in een kamer. Wanneer je niet direct tot een leegte in jezelf kunt komen, ga je dan eerst concentreren op iets positiefs, iets van schoonheid, een kaars of b.v. een bloem die je ziet. En ga je dan langzaam één voelen met alles om je heen, met alles wat leeft, ook met het plantenrijk, ook met het mineralenrijk, want alles is een schepping. Om in jezelf zodoende steeds dieper in contact te komen met die oerschepping die je in jezelf hebt. Ik denk dat dit niet meteen zal lukken, maar dit is iets dat je al doende moet leren.

Een mantram die je steeds moet herhalen, brengt je in een trance, haast in een hypnose. Wanneer je het doet zonder een mantram, dan gebruik je al je eigen mogelijkheden waardoor je groei dieper is, spiritueler. Dat zijn allemaal die gradaties van niveaus. Iemand vroeg mij eens wat dat betekende. U moet u een thermometer voorstellen. Je kunt verschillende temperaturen hebben. Dat zijn die gradaties van niveaus.

De ziel en haar Aardse geboorte

--- Edgar Cayce zegt soms dingen die niet dekken wat u vertelt. Is er tussen entiteiten daar boven onderling dan ook nog verschil van mening? Of is het het persoonlijk slib van uw kanaal als medium? Bij voorbeeld het indalen van de ziel. Cayce zegt dat dat ook nog na de geboorte kan. Van u las ik daar andere dingen over.

30.Z: Ik heb gezegd dat de geest Gods tijdens de conceptie komt, en dat de indaling van de ziel met de eerste ademtocht komt.

De ziel, dat is de fijnstoffelijke persoonlijkheid van de mens, incarneert werkelijk in de stof, wanneer die in de stof is gekomen. Maar de geest Gods is al bij de conceptie aanwezig. Daar is dus geen verschil.

Reïncarnatie en groepswork

--- Er wordt gezegd dat dit een tijd is waarin heel veel oude incarnaties plaatsvinden. Vanuit de Atlantische, Egyptische en Tibetaanse periode, etc. Die komen in westerse culturen bij elkaar. U zegt dat dezelfde mensen elkaar steeds weer ontmoeten. Hoe kunnen die verschillende culturen elkaar dan in b.v. de Westerse maatschappijen ontmoeten?

31.Z: Ik zie niet in, waarom dat niet zou kunnen.

Laten we zeggen, een groep in Egypte heeft daar voor of tegen elkaar gewerkt; is dus met elkaar verbonden. Die trillingen hebben affiniteit met elkaar. Laten we zeggen dat deze groep een bepaalde opdracht had en daarin zijn zij elkaars voor- en tegenstanders geweest. Op zich is dat eigenlijk niet zo belangrijk. Deze groep krijgt een aantal eeuwen later eenzelfde opdracht vanuit dezelfde affiniteitstrillingen die zij met elkaar hebben. En deze opdracht kan in Europa, in Amerika, in Azië liggen, waar dan ook. Het doet er niet toe dat het toen Egypte was.

--- Maar ik begrijp niet hoe dan dezelfde relaties weer een rol kunnen spelen. Dat je met dezelfde mensen karmisch oude problemen uitwerkt.

--- Wat ik van Zohra hoor, is dat groepen toch in ongeveer dezelfde perioden, in ongeveer hetzelfde gebied bij elkaar incarneren. De problemen die in een bepaalde tijd met elkaar zijn opgedaan, worden in een volgende periode, in een volgende cultuur voortgezet. Daar wordt gezocht naar een zekere oplossing van die problemen.

In de wereld van nu, die erg snelle verbindingen kent, zullen groepen ook nogal verspreid over de wereld incarneren en door de snelle transportmiddelen elkaar toch wel weten te vinden. Want dat zijn affiniteitstrillingen zoals dat dan heet. Het is een wet van aantrekking. Daardoor zullen de mensen die elkaar in een bepaald leven dienen te ontmoeten, elkaar inderdaad ontmoeten. Dus je ziet dat de mens dan voornamelijk binnen een bepaalde cultuur incarneert. U bedoelde daarnet dat er vanaf de tijd van Atlantis groepen zijn die niet meer geïncarneerd zouden zijn. Ik denk dat dat niet juist is. In die tussentijd zijn ook die groepen en die mensen veelvuldig geïncarneerd. Hooguit proberen ze nu aspecten uit Atlantis of Egypte, of noem maar op, verder uit te werken, verder tot bewustzijn te brengen.

De mens: Geest, ziel en persoonlijkheid

-- Wat zijn die concepten "ziel, geest, hoger zelf, bewustzijn, etc? Hoe zijn de relaties daartussen?

--- Er is sprake van een driedeling; er is sprake van geest, ziel en persoonlijkheid, annex lichaam. Dat hoort bij elkaar. Geest is het diepste, hoogste bestanddeel. Het goddelijk oerprincipe dat in ieder mens aanwezig is, afkomstig van die grote oerbron, die we dan wel God noemen bij gebrek aan een betere term. Rondom dat oerprincipe, die oervonk, heeft zich een voertuig gevormd, een zielelichaam en dat gaat met de mens mee door alle incarnaties heen. Vanuit dat zielelichaam wordt telkens een nieuwe incarnatie, een nieuwe manifestatie op Aarde gemaakt, geprojecteerd, zou je bijna zeggen. En dat is dan die persoonlijkheid. Bij die persoonlijkheid hoort ook een bepaald lichaam. Anders kun je op deze Aarde niet bestaan.

Die persoonlijkheid zit zo in elkaar, dat precies die aspecten aanwezig zijn in de persoonlijkheid, die uitgewerkt moeten worden om die ziel tot verdere groei te brengen. Het gaat erom die ziel uiteindelijk tot volmaaktheid of eigenlijk tot totale belichting te brengen. Dat alle aspecten die maar te vinden zijn, die mogelijk zijn, ervaren worden en doorlicht worden.

De ziel tussen sterven en wedergeboorte

--- Treedt er bij de dood een scheiding op tussen geest en ziel?

--- Nee. Bij de dood trekt het zielelichaam zich terug uit het lichaam.

Het neemt de emoties mee, neemt de gedachten mee die in dat lichaam bij die persoonlijkheid gehuisd hebben. Daarna vindt er een periode van verwerking plaats.

In die periode worden het emotionele lichaam en het mentale lichaam als een soort landingsgestel ingetrokken. Die gegevens worden vervolgens ondergebracht in de ziel. Ze blijven bewaard, want het is energie die niet verloren gaat.

Wanneer die verwerking heeft plaatsgevonden, is de ziel aangekomen op het niveau waar de ziel qua geestelijke ontwikkeling thuishoort. Je zou kunnen zeggen in een soort rustperiode. Vervolgens treedt er dan weer een behoefte op om te incarneren omdat die incarnatie verdere groei mogelijk maakt.

Dan komt iemand vanzelf weer door die sferen naar verdichting toe - dat zijn die sferen eigenlijk, gradaties van dichtheid - terug naar de Aarde.

Het godsbegrip in pedagogie en onderwijs

--- Wat kunnen we daar in de maatschappij van vandaag mee? In jonge mensen bestaat een grote behoefte naar dingen die hoger zijn, ook omdat we met het intellect alleen niet zo ver komen.

In het onderwijs zijn veel jonge mensen. Het onderwijs doet een heel groot appèl op het intellect. Hoe moet dat hogere daarin worden gebracht?

32.Z: We hebben op het centrum ook pedagogen en vele therapeuten. Wat mij in een van de eerste inspiraties is doorgegeven, is dat vooral in het kind het bewustzijn Gods, werd er gezegd, moest opengaan, tot een werkelijk bewustzijn worden. En dan bedoel ik niet God met de baard, en de persoon waar je lekker alles op kunt afschuiven, maar dan bedoel ik dat in dat kind, juist in dat kind het begrip wakker wordt dat hij een schakel is van het geheel, en dat die ander hetzelfde is als hij.

Dit kan in het onderwijs haast spelenderwijs en vooral tactvol gebracht worden.

Wanneer dit al aan het jonge kind geleerd wordt, wanneer dat in dat jonge kind, als een werkelijke eigenheid gezien wordt, begrepen wordt, dan krijg je uiteindelijk dat die hele mensheid gaat veranderen.

33.Z: Tot nu toe hebben de Christelijke kerken dit begrip van die Goddelijkheid zullen we dat dan maar noemen, ik weet daar ook geen ander woord voor, teveel gelegd op de godsdiensten, waardoor er juist een aversie ontstond. Het moet nu vanuit het bewustzijn, dat juist de onderwijzende mensen kunnen hebben, gebracht worden naar dat kind, in zijn niveaus, in zijn speelsheid, naar hem zelf toe. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is onze toekomst.

--- Ik denk hierbij aan het "Manifest van Broederschap". Wie heeft het al gelezen? Het "Manifest van Broederschap" staat in het tijdschrift "De Open Lotus" en dat heeft Zohra ook doorgekregen. Ik dacht dat het een ontzettend goed uitgangspunt ook voor het onderwijs is. Het moet ook voor het onderwijs vertaald worden. Het bestaat uit een aantal aspecten:

- God is in alles; de geest van God is in alles.
- De tweede regel van het manifest, ik zeg het met eigen woorden: Alles is dus een eenheid, het is allemaal één organisme.
- Het derde punt is de mens: Wij zijn verantwoordelijk dat dit organisme één organisme wordt. Het moet als één organisme gaan functioneren.
- En dat betekent, als we dat gaan zien, dat we daar verantwoordelijkheid voor gaan nemen, dan kun je er ook van gaan houden, voor gaan zorgen.
- En als je ergens van houdt dan ga je ook samen delen.
- Het zesde punt van het manifest is dat je je niet laat leiden door begeerten. Je mag wel begeerten hebben, maar de begeerten mogen jou niet hebben. Je laat je dus niet leiden door begeerten. - En het zevende punt is dat alles samen tot één broederschap kan leiden.

In het onderwijs kun je met je eigen woorden kinderen vertrouwd maken met deze begrippen. Dat alles één organisme is, dat alle kinderen, alle mensen, alle dieren, alle planten één organisme zijn en dat de Aarde één organisme is.

Dat je daar verantwoordelijkheid voor hebt en dat je zo als het ware een levenshouding krijgt. En dat houdt dus niet in: competitie. In het onderwijs wordt met cijfers en dat soort zaken heel vaak de competitie aangewakkerd. Het gaat er integendeel om hoe wij samen van het geheel iets maken.

Het is net als de natuur: Een tulpenbol moet een tulp worden en een eikel een eik.

Zo is het met mensen ook: Je moet zorgen dat eruit komt wat erin zit.

--- Het is belangrijk dat kinderen worden aangesproken in hun gevoelskant, tegenover die intellectuele kant die al zo lang benadrukt is en die steeds meer benadrukt wordt met: Je moet echt hard je best doen, wil je nog werk krijgen. Een race naar de top met steeds meer afvallers, met steeds meer bijlesproblemen etc. Het is juist belangrijk dat ieder kind in zijn eigen waarde wordt gezien.

Wanneer je ervan uitgaat dat iedereen meer levens heeft, dan kom je vanzelf ook tot diep respect voor ieder kind dat tegenover je zit.

Ik denk dat de houding van de leerkracht erg belangrijk is, wat die uitdraagt en overdraagt aan liefdevol bezig zijn. Het heeft ook veel te maken met hoe je omgaat met de natuur, hoe je kinderen leert omgaan met de natuur, omdat juist daarin heel goed die manifestatie van het Al zichtbaar is. Het appelleert aan de gevoelskant van kinderen en het brengt ze juist dieper in plaats van dat ze er van afgesloten raken. Ik denk dat ze daardoor meer hoop krijgen en er een stuk zin aan ontlenen in een wereld die ogenschijnlijk donkerder wordt. Zodat er van binnenuit toch enige tegenactie is. Die zie je niet direct om je heen, want die kan alleen maar van binnenuit komen. Die begint ook bij kinderen.

Reïncarnatie: de plicht om in het huidige leven naar vervolmaking te streven

--- U heeft gezegd dat in iedere mens iets Goddelijks zit. Maar voor de vervolmaking daarvan moet ik eerst doodgaan. Die vervolmaking komt dan in één van mijn andere levens. Waarom zou het niet in dit leven haalbaar kunnen zijn, want anders vind ik dit leven zo triest. Of is het niet de tegenstelling die ik erin voel?

34.Z: Ik geloof dat u het precies andersom heeft begrepen dan bedoeld werd, gezegd werd. Het gaat er juist om dat je niet moet wachten tot je dood bent. Nee, dat je NU, in het leven van nu, heel doodgewoon in het leven dat je nu leidt tot die vervolmaking moet gaan komen. Voor zover in dit leven die mogelijkheden aanwezig zijn. Als je moet wachten tot je dood bent, dan is het droevig voor dit leven.

--- Als die vervolmaking nu niet zo haalbaar is, dan is dat misschien in het achtste leven haalbaar?

35.Z: Dit is nou precies de reden waarom de kerkvaders vroeger met een concilie, ik meen van Efeze in 400 (na Christus) de reïncarnatie wet hebben afgeschaft, omdat de mensheid zo was van: Nou jongens, als het nu niet lukt, we nemen er nog eentje en dan lukt het de volgende keer wel in het volgende leven.

Dit leidt tot een bepaald fatalisme, tot eigenlijk het afsterven van de geestkracht die in de mens aanwezig is om juist van het heden, dit heden, de hemel te maken. Hoe melodramatisch het misschien mag klinken.

36.Z: Maar ik bedoel met die hemel: Vervolmaking, zover dat mogelijk is met je mogelijkheden en je beperkingen van dit leven. In ieder leven dat je leeft, ben je de som van je vorige levens, je verleden en je heden. Maar dat is ook meteen de toekomst! De verantwoordelijkheid daarvoor moet enorm groot zijn. Je moet het inzicht hebben hoe groot die verantwoordelijkheid eigenlijk is.

Want als je verantwoordelijk bent voor het leven van nu, maar ook voor dat leven van straks, dan ben je als een schakel van het geheel ook verantwoordelijk voor de levens van die anderen om je heen, nu, maar ook straks. Dus het gaat om het nu.

Dan zegt u: "Ja dat is het gewoon". Dat is helemaal niet gewoon. Want een mens heeft door de emoties die in hem zijn - die latente emotietrillingen die in zijn onderbewustzijn aanwezig zijn - de zeer grote neiging een slaaf daarvan te zijn, daaraan gebonden te zijn. En het is juist zijn leerschool en zijn vervolmaking om zich daarvan los te maken, zich daarvan te bevrijden. Zodat hij werkelijk baas wordt in eigen huis.

37.Z: In de Chinese mythologie wordt geleerd dat de ziel de keizer is. Deze heeft ministers; dat zijn zijn zintuigen, zijn aspecten, energieën waarmee hij kan werken. Hij heeft gasten die hij uit kan nodigen in zijn huis. Die gasten zijn zijn conditioneringen, dat is alles wat over hem heen komt in zijn leven. Ik noem dat altijd de sneeuw. Soms wordt hij zodanig ondergesneeuwd dat hij geen baas meer is in eigen huis en in een kraakpand zit. Dat hij dan in wezen eruit wordt gegooid. Gegooid, want het gebeurt dan werkelijk soms heel hardhandig, door deze gasten die hij heeft uitgenodigd: door die emoties die in hem aanwezig zijn zodanig te laten evolueren, dus laten groeien, dus tot excessen te laten komen, door alles, door de sneeuw die hem van buiten wordt toegevoegd, dat hij werkelijk geen baas meer is over zichzelf. Om dat te gaan transformeren, om dat te kunnen gaan doen, heb je die levens nodig. Dus ieder leven in het *nù* is het enige allerbelangrijkste. Het is niet belangrijk of je een farao of een paria bent geweest. Het is wel belangrijk wat je nu bent.

Werken met de wijsheid, via Zohra gegeven

--- Ik voel er veel voor om een gespreksgroep hierover te beginnen.

38.Z: Dan is mijn vraag aan u:

- Wat kunt u hiermee doen?
- Hoe kunt u dit in uw eigen leven toepassen?
- Wat kunt u hiermee gaan doen met anderen?

Het is van wezenlijk belang dat hierover nagedacht wordt. Als er iets in u aangeraakt is, laat het dan niet weer ondersneeuwen. Haal het dan uit die sneeuw en kijk wat u daarmee kunt gaan doen. Wij hebben er niets aan als er alleen maar gepraat wordt. Als ik van stad tot stad ga om te praten - dat moet ik - dan moet er vanuit dat praten iets gedaan worden. Want anders is alle moeite voor niets. Dus is mijn vraag aan u:

- Wat zou u hiermee willen gaan doen?
- Hoe kunnen wij allen tot die verandering gaan komen in onze maatschappij?

Aan u het antwoord.

39.Z: Ik zou nog graag een toelichting willen vragen aan Pim, Jan Dirk en ook aan Ted. Om te spreken vanuit hun eigen invalshoek. Hoe zij werken vanuit deze begrippen die u vanavond zijn aangereikt. Ik zou aan hen willen vragen om u aan te reiken wat zij ermee doen! Opdat in u, met uw mogelijkheden, in uw omgeving, ook een vonk kan gaan branden. Om zo niet hetzelfde maar dan toch iets dergelijks te gaan doen. Opdat het uiteindelijk na misschien wel honderden lezingen, misschien wel honderden van deze avonden, dan misschien in de massa komt.

Opdat in de massa van dit land werkelijk een ander bewustzijn, een ander levensproces, een andere levensinvulling komt.

- Wat doen wij met een ieder die geen werk heeft?

- Hoe moeten wij leven, hoe kunnen wij leven zonder werk en toch zinvol en creatief werkend leven?

Over al dit soort vragen, ik heb geen pasklare oplossing, wilde ik zo graag met u spreken. En ik zal dan maar weer eens aan de linker en rechter vleugel vragen om hierover iets te willen zeggen, opdat het bij u reacties uitlokt.

Sterstaete; aspecten van een woonwerkmodel

--- Wij zijn bezig met het Sterstaete-model uit te dragen, uit te werken en te proberen er grip op te krijgen. Waar het ons vooral om gaat is om de mogelijkheden van elk individu bloot te gaan leggen. Wij proberen daarvoor allerlei modellen te scheppen en vooral ideeën aan te reiken.

De Stichting Sterstaete is een architectonisch idee-ontwerp voor zelfvoorziening en zelfverzorging door zelfwerkzaamheid. Maar dat is alleen mogelijk door samenwerking.

--- De Sterstaete is een woonmodel in de vorm van een ster. Het heeft zes zijwaarts gerichte sterpunten. Hoeveel mensen wonen er totaal in? In elke sterpunt woont een natuurlijke groep van 75 personen, van 0 tot 80 jaar oud. Die mensen kennen elkaar en proberen al doende samen te werken en voor elkaar te zorgen. Die groep is niet groter dan zoveel want anders ken je mekaar niet, en als die kleiner is ga je elkaar irriteren omdat je dan op elkaar uitgekeken raakt. Vandaar ongeveer 75 personen per sterpunt, 6 sterpunten tezamen is 450. En wat je in één Sterstaetepunt niet kunt, dat moet je dan samen doen met al die zes punten samen. Die ster kan zelfvoorzienend zijn op voedsel- en energiegebied, als je het maar goed ontwerpt. De nieuwe huizen die je kunt ontwerpen gebruiken maar 0,1 deel van de verwarming die we nu in onze huizen nodig hebben doordat ze een betere isolatie hebben. Als je op de daken van die huizen nog broeikassen maakt, dan kan er verschrikkelijk veel in groeien dat je kunt opeten.

In de kelders kun je biogas maken en daar kun je brood bakken. Al die afvalwarmtes kun je recirculeren. Je kunt je wel voorstellen dat het energiegebruik dan daalt en het leven flink goedkoper wordt. Als je elkaar daarbij ook nog helpt, dan hoef je extern geen loodgieters en timmerlieden te bestellen. Dat kost dan niks want dat gaat met gesloten beurs. Bij zo'n Sterstaete daalt de externe geldbehoefte. Natuurlijk moet je bij voorbeeld wel concertgebouwen overhouden, maar die blijven er wel in de grote steden.

Er worden in Nederland 100.000 nieuwe huizen per jaar gebouwd. Bouw alsjeblieft op deze wijze, dan dalen de kosten. En dat is nou het Sterstaete-concept.

Het onderwijs in zo'n Sterstaete: De kinderen zien daar de dieren groeien, zien de planten groeien, zien het voedsel verwerken. Al doende leert men. Dat is ook een aanbod op uw vraag: Hoe leer je kinderen nou weer betrokken te zijn? Niet eerst leren en dan doen. Nee, al doende leert men! Dat is de bedoeling. Dan is de vervreemding van de natuur afgelopen. Iedereen weet weer hoe een koe eruit ziet en een geit en waar de melk vandaan komt en de groente.

Hoeveel stadskinderen hebben dat ooit gezien?

Activiteiten van de Open Lotus

--- Ik werk op het centrum de Open Lotus te Hengelo.

Daar wordt grotendeels gewerkt met vrijwilligers. Veelal mensen die met behoud van hun uitkering werken. Er zijn er een paar die op grond van de inkomsten vanwege het gezondheidscentrum en de cursussen die er zijn, iets van een basisinkomen hebben. Daar wordt gewerkt vanuit de achtergrond zoals u die nu hoort. En dan blijkt dat het mogelijk is, met een groep mensen die elkaar inspireren, op de meest verschillende manieren bezig te zijn. Er zijn muziekgroepen, er is een toneelgroep die bezig is een erg groot stuk in te studeren. Maar er worden ook cursussen gegeven. Er worden therapieën ontwikkeld die uiteindelijk de bedoeling hebben om mensen terug te brengen naar hun diepere kern. Dat kan enorm veel energie geven. Wanneer die werveling op een gegeven moment tussen een groep mensen ontstaat - en ik denk dat het heel moeilijk is wanneer je ergens op je eentje zit, dat het heel belangrijk is aansluiting te vinden bij geestverwanten - dan gaat dat zich vanzelf uitbreiden, verspreiden. Het geeft ook kracht wanneer je dat met een aantal mensen kunt doen.

Bevrijd je van je eigen lijden

--- De financiën zijn vaak het probleem. Ik werk zelf voor heel weinig geld. Steeds val je uit de boot omdat anderen een andere richting opgaan en zeggen: Je moet toch leven, met je gezin, etc. Ik blijf steeds zoekende.

--- Het hangt samen met waar je het grootste belang aan hecht. Je moet ergens van leven. Maar dat het met minder kan dan vaak gebeurt, denk ik wel. Dat kun je met anderen wel voor elkaar krijgen, denk ik.

40.Z: Wanneer een mens in zijn leven negatieve aspecten ondervindt, zelf heeft, wanneer hij lijdt, wanneer hij pijnen heeft, wanneer hij geestelijk lijdt, wanneer hij eenzaam is, wanhoop heeft, dan kan deze mens deze aspecten steeds voeden, zelf voeding geven door er altijd mee bezig te zijn in zijn geest, in zijn gedachten. Hij voedt dan zijn eigen wanhoop, zijn eigen negatieve omstandigheden, aspecten die hij heeft. Wanneer een mens de geestkracht geleid door de wil kan opbrengen om zijn gedachten los te maken van zijn lijden, wanneer hij de geestkracht op kan brengen om zelfs in dat lijden nog de positieve aspecten te kunnen herkennen, die er absoluut ook inzitten, dan zal hij daaruit voeding krijgen en nieuwe energie. Wanneer hij in zichzelf de gebondenheid kan loslaten aan dit lijden, dan zal hij zich uiteindelijk kunnen bevrijden. Alleen dit is werkelijke spirituele genezing, die ieder mens in zichzelf aanwezig heeft. In elk mens is deze kracht aanwezig.

41.Z: Ik heb toen ik zo rondkeek, hier, bij velen van u erg veel eenzaamheid gezien. Veel pijn, verdriet, onbegrepenheid, faalangst. Ik kan u alleen maar aanreiken: Mens weet dat je werkelijk dit Hoger Zelf bent, omdat je in jezelf alle mogelijkheden hebt om dit hogere zelf tot werkelijkheid te maken in je eigen persoonlijkheid. Daarvoor moet je alleen maar de wil opbrengen om in jezelf de gebondenheid aan je eigen emoties los te laten, aan je eigen negatieve aspecten. Heb die moed om het los te laten. En wanneer je loslaat word je vrij. Heb de moed om het te doen en je zult jezelf genezen.

Ik hoop dat u deze woorden mee zult nemen in uw eigen leven. Werk ermee en u zult zien hoeveel energie u krijgt en hoeveel energie u gaat uitstralen. Zodanig dat de ander ze opvangt en ook daardoor geholpen zal worden.

HOOFDSTUK 4

VERNIEUWING VAN DE SAMENLEVING

Bevrijding van onze beperkingen maakt maatschappijvernieuwing mogelijk

01.Z: Vernieuwing in deze maatschappij kan pas komen wanneer wij ons bevrijden van al het oude dat ons tot nu toe heeft gekluisterd, waardoor wij niet aan vernieuwing konden toekomen. Vernieuwing in de maatschappij kan zelden of nooit collectief in één keer gebeuren. Het moet gebeuren vanuit het begrip dat het individu, de unieke mens zelf, in zichzelf verkrijgt. Dan kan hij zich verbinden met allen om hem heen en kan dit begrip van werkelijke menselijkheid hem tot vernieuwing van onze maatschappij brengen.

02.Z: Onze maatschappij is uitgehold, is levenloos, heeft geen levenskracht meer. Waar komt dat door? Er is maar één woord daarop te zeggen: het komt omdat deze hele maatschappij uit mensen bestaat die in zichzelf het unieke menszijn dat zij op Aarde mogen vertegenwoordigen, niet meer herkennen en deswege het dan ook niet herkennen in hun naaste. En wanneer je het in jezelf niet eens kunt herkennen, en natuurlijk dan ook niet in die ander, dan is het niet mogelijk om je oorspronkelijkheid, je werkelijke eenheid, je werkelijke hoge afkomst, die je hebt in de stof, te realiseren.

Ons drievoudig wezen: Geest, ziel en persoonlijkheid

03.Z: De hoge afkomst die we hebben is ons bestaansrecht. Wat voor recht van bestaan hebben wij, u en ik, als dat niet zou zijn om in ons unieke zijn, in ons menszijn de werkelijke oorsprong, onze eigen goddelijkheid zo te vervolmaken, dat het ons als mens zo bezielt dat wij van deze wereld een werkelijke Hof van Eden kunnen maken?

De taak van ieder mens op Aarde: Ons diepste wezen, onze geest te openbaren

04.Z: Bezieling.

Bezieling houdt in dat wij een ziel hebben, anders kunnen wij niet bezield zijn. Deze ziel is een verdichting, is een fijnstoffelijke vormgeving van onze hogere geest. De hogere geest is de vonk Gods die wij in ons hebben.

En zo zijn wij dan

- deze hogere geest, de vonk Gods,
- deze fijnstoffelijke vormgeving de ziel,
- en de persoonlijkheid, het ego.

Wij zijn dat zoals we hier zitten. Het ego heeft tot opdracht, tot taak van leven tot leven, duizenden levens als een snoer aaneen geregen, dit ego heeft als taak, als hoogste opdracht om de ziel die hij heeft, die hij is, zijn tweelinghelft in zijn persoonlijkheid op te nemen, te integreren. Zodanig dat hij door de integratie van deze ziel in zijn persoonlijkheid, in werkelijke gemeenschap kan komen met zijn hogere geest, zijn goddelijke afkomst.

Het zuiveren van de emoties veredelt de persoonlijkheid

05.Z: Dit gebeurt niet zomaar. De mens heeft daarvoor levens lang nodig, want de mens is door alles wat hij zichzelf aandoet, wat hij anderen aandoet en wat hem aangedaan wordt, gebonden.

Van leven tot leven heeft hij de plicht, de opdracht zich te zuiveren, zich vrij te maken van deze gebondenheden. Zich vrij te maken van de slaafse overheersing die hij als ego heeft aan de emoties die daar in hem latent aanwezig zijn.

06.Z: Hoe meer hij zich losmaakt, hoe meer hij zijn emoties kan relativeren, kan begrijpen,

hoe meer hij loskomt van zijn lagere zelf,

des te meer krijgt zijn hogere ik invloed op zijn persoonlijkheid.

Dit houdt in dat de persoonlijkheid van leven tot leven steeds edeler en verfijnder kan worden.

Wanneer de persoonlijkheid van de mens verfijnd is, veredeld is, dan zal hij het leven achten, eerbiedigen en liefhebben. Dan zal hij vanuit deze veredeling in hemzelf de veredeling in die ander zien, die naast hem gaat. Dan zal hij tot een zodanig begrip in zichzelf komen: al wat leeft, al het geschapene is één in de geest Gods.

07.Z: Dit is een hele diepe waarheid, die, als ik dat zo even over de tafel gooi, voor u haast misschien ongrijpbaar lijkt. Alhoewel ik zie, ik zie het in u. In de hele zaal zijn het als flitsen die de mens raken; misschien onbewust. Toch wordt u in uw innerlijk geraakt. Dat kan ook niet anders, want u bent die hogere afkomst, u heeft die hogere geest in uzelf. Dus al wat er gezegd wordt, raakt u aan. Straks gaan we naar huis, u en ik, en wat doet u dan met deze aanraking en met deze aanreiking ? Want het enige wat ik doe is aanreiken wat ook mij vanuit de sferen wordt aangereikt.

Werkelijke vernieuwing komt alleen vanuit het besef dat wij een eenheid zijn in Gods liefde

08.Z: En nu komen wij dan aan de titel van deze lezing:
Vernieuwing in de maatschappij.

Ik denk dat velen van u met andere mensen werken. Als ik zo naar u kijk, dan zie ik dat hier veel mensen zitten die met andere mensen werken.

Dat zijn bepaalde trillingen die u bij u hebt, bepaalde kleuren. Dat werken met die mensen gebeurt vanuit uw rechtvaardigheidsgevoel, vanuit uw willen dienen, vanuit uw veredeling van een aspect van uw persoonlijkheid. Dit is ook de oorzaak dat nu zeker, over de wereld een zodanige vraag is, een zodanig verlangen is naar vrede, naar werkelijke menselijkheid. Maar het is niet genoeg.

Het is net niet hoog genoeg reikend. De werkelijke vernieuwing die wij nodig hebben in deze wereld, maar vooral in onszelf, waardoor deze wereld aan ons reflecteert, aan ons beantwoordt, is een immens besef dat wij alleen deze vernieuwing kunnen doen plaatsvinden, wanneer we niet alleen mentaal, dus met ons verstand, maar vooral vanuit dat werkelijke innerlijke gevoel, daar waar de ziel gehuisvest is, erkennen dat wij een eenheid in de liefde Gods zijn, in de geest Gods.

09.Z: Een eenheid mag je niet doorbreken. Een eenheid mag je dus niet vernietigen. Een eenheid die je verbindt met je broeders en zusters in welk land dan ook, welk volk dan ook, van welke religie dan ook, kun je niet verbreken door agressie, door geweld, door misdaad, door onmenselijkheid, door begeerte naar macht, naar bezit.

10.Z: Dan komen we bij de diepste waarheden: dat daar in onszelf, hoe goed wij in ons verstand ook willen, met ons begrip ook willen leven en willen zijn, dat daar in onszelf "la belle et la bête" is, de schoonheid en het beest in onszelf. Wij zijn in onszelf een tweeling. Wij hebben in onszelf schoonheid en, ik moet het zeggen, beestachtigheid. Wat is beestachtigheid? Dat is het uitroeien van de eigen soort, dat is het leven niet aan die ander willen gunnen, zowel geestelijk als stoffelijk. Maar ook niet aan onszelf.

11.Z: Ik zie dat u hierover nadenkt en u afvraagt wat ik hiermee bedoel. Het leven niet gunnen aan jezelf en ook niet aan die ander betekent dat je niet werkelijk tot je eigen oorsprong kunt doordringen. Daar of de moed niet meer toe hebt of het niet meer kunt, waardoor je een gedeelte van jezelf afsnijdt, waardoor je dus niet werkelijk leeft. In ieder mens is dit aanwezig, in u, in mij, in iedereen.

De Nieuwe Wereldreligie: onze verantwoordelijkheid voor onze afkomst

12.Z: Wat ik heb gehoord, waarvoor ik van stad tot stad moet spreken, is dat er een nieuw begrip gebracht zal worden, dat een nieuw inzicht belicht mag worden en dat dat de Nieuwe Wereldreligie genoemd zal worden. Deze Wereldreligie is niet afhankelijk van een godsdienst, niet van een religie, van een esoterische groepering, van een bepaalde naam. Nee. Deze Nieuwe Wereldreligie kan alleen bestaan door ieder van ons zelf. Deze Nieuwe Wereldreligie is het werkelijke begrip, het werkelijke besef en de werkelijke consequentie daarvan opnemend, de verantwoordelijkheid op je eigen schouders nemend om die oorsprong, die goddelijke aanwezigheid te zijn, in een eenheid met alles wat is geschapen.

Wij hebben het recht niet om te vernietigen

13.Z: Gisteren hoorde ik: "Welk recht hebt gij mens om te vernietigen wat Ik u heb gegeven?" Ik schrok. Was dat voor mij bedoeld, wat heb ik vernietigd? Zo denk je dan. Dit was bedoeld voor de hele mensheid. En het is niet bedoeld als een verwijt, het is nog niet eens bedoeld als de vinger ergens opleggen. Het is bedoeld om de mens tot werkelijk inzicht te brengen.

14.Z: Welk recht hebben wij mensen, die de rede hebben, die het gevoel hebben, die het bewustzijn hebben, die een ziel hebben, en die in ons de geest Gods hebben, welk recht hebben wij om iets wat leeft, om een gedeelte van de schepping, hoe klein dan ook, te vernietigen? En wat doen wij mensen? Over de hele wereld vernietigen wij elkaar.

15.Z: Daar wilde ik nu niet over spreken, niet omdat dat de Ver-van-ons-bed-Show is, maar omdat we nu bezig zijn in ons eigen land, in onze eigen maatschappij, in ons eigen kleine gezin, in ons eigen kleine zelf en in ons eigen kleine, grote zelf.

Vanuit de eenheid met God in onszelf kan de maatschappij worden vernieuwd

16.Z: Ik wilde spreken over hoe wij mensen vanuit die vernieuwing, vanuit ons eigen innerlijk tot een werkelijke vernieuwing in deze maatschappij kunnen komen. Want wanneer wij dat niet doen vanuit de basis, dat wij met z'n allen deze eenheid Gods vormen, dan zal de vernieuwing wederom een bepaald niveau, een bepaald trillingsniveau bereiken. Dat is echter niet genoeg. Wederom zal zij terugslaan, en de reactie daarop zal weer geweld zijn. Wat al eeuwen zo is gebeurd: een opgang, een revolutie en weer een neergang; en het geweld zal blijven bestaan.

Pas wanneer de mens tot inzicht komt, dat iedere vernieuwing begint in dat eigen innerlijk, maar dan niet alleen vanuit het verstand, vanuit de ratio, de rede die wij hebben, maar gevoed wordt vanuit dit gevoel, vanuit deze ziel, deze oneindige grootheid die wij in onszelf hebben, dan pas zal die vernieuwing werkelijk draagkrachtig zijn. Wat dus betekent: dan zal die vernieuwing zodanige benen hebben om die vernieuwing te kunnen dragen.

De Hiërarchie geeft adviezen voor maatschappij-vernieuwing

17.Z: Ik kan u geen pasklaar antwoord geven hoe men de maatschappij zal vernieuwen. Er kunnen vragen gesteld worden en er zal vanuit de sferen geantwoord worden.

Bevrijd je van de erfzonde der Christenen

18.Z: Wat wel, en steeds weer opnieuw - en soms denk ik wel eens, hemel al weer - steeds weer opnieuw wordt gezegd: mens begin bij jezelf, ken u zelf. Weet waarom je bent zoals je bent, waarom je handelt zoals je handelt. En weet dan ook dat je een erfenis in je hebt: de erfzonde der Christenen is niet iets wat ons werd opgelegd. Het is datgene dat wij onszelf hebben geschapen, van leven tot leven. En deze erfzonde heeft tentakels die inderdaad van leven tot leven leiden. Pas wanneer wij ons van deze tentakels bevrijden, is het gedaan met de erfzonde en zijn wij vrij. En dan, dan kan de mens in zuiverheid, in schoonheid en in waarachtigheid mens zijn.

Bevrijd je van angst; de grondslag van alle negatieve emoties

19.Z: U zult zeggen: hoe moet ik die weg dan gaan? In een mens leeft gevoel, een mens heeft verstand. Het verstand heeft nu zo'n vlucht genomen, dat het het gevoel heeft verdrongen. De emoties worden heel vaak abusievelijk aangezien voor gevoel. De emoties zijn prikkelingen die wel gebaseerd zijn op een dieper liggend gevoel, maar eigenlijk, mag ik het zeggen, wat misvormd naar buiten komen, als emotie. En nou bedoel ik natuurlijk niet de vreugde-emotie en niet de liefdes-emotie. Ik bedoel de agressie, de haat, de jaloezie, de begeerten, de begeerten naar macht, naar gewin. Grondslag van al deze emoties is de angst, de angst in ieder mens verborgen, als een verscheurend dier dat zijn klauwen uitslaat, juist op die momenten wanneer u dat het minst verwacht. Deze angst is vermengd met schuldgevoelens, van leven tot leven. In geen enkel leven zijn wij ooit zo totaal goed geweest, dat wij daarna niet met onze emoties over dit leven, in onze rustperiode in de sferen, dat niet hoefden te relativieren.

Een mens heeft als hij geboren wordt trillingen in zich liggen, emoties in zich liggen, latent aanwezig, vanuit vorige levens.

20.Z: Een mens leeft zijn leven en tracht zich meestal onbewust te bevrijden. Er wordt gezegd dat nu, nu het verstand van de mens een zo hoge vlucht heeft genomen, dat hij dit met begrip, met bewustzijn kan gaan doen. En dat dit begrip hem kan gaan voeren tot een werkelijk inzicht deze Goddelijke oorsprong te zijn, deze werkelijke hogere geest, die hij in zich is.

21.Z: Wanneer dit begrip hem zover heeft gevoerd, zal hij ook tot een zich losmaken van de overheersende negatieve aspecten kunnen komen. Dit is erg moeilijk, en het vereist moed. Het vereist een hele grote moed om in jezelf je negatieve aspecten te herkennen, laat staan te erkennen. Wanneer je dit toch durft te doen, en wanneer je begrijpt dat je een zender bent die trillingen uitzendt, en dat je een ontvanger bent die trillingen ontvangt, dan besef je ook de verantwoordelijkheid die je hebt voor datgene wat je zelf uitzendt en datgene wat je daardoor oproept bij de ander.

22.Z: Dat is wederom deze eenheid, deze onbewuste - want mensen weten dat niet - deze onbewuste kosmische eenheid die wij vormen.

Wanneer wij trillingen van jaloezie, van haat, van begeerte, van macht, van - hoe noem je dat tegenwoordig - egotripperij uitzenden, dan wordt dat door de ander opgevangen, gereflecteerd, en u krijgt het terug. Die ander wordt aangeraakt door uw negatieve trillingen. U roept dus bij die ander dezelfde negatieve trillingen op. Want niemand heeft alleen die trillingen; wij hebben ze allemaal, u en ik.

Bewuster in jezelf leven relativeert je emoties

23.Z: Hoe groot is onze verantwoordelijkheid wanneer wij spreken over vernieuwing in de maatschappij! Want wij kunnen onze eigen trillingen nog niet eens zodanig beheersen, dat wij ze niet meer naar die ander toesturen, waardoor die ander wederom in zijn circuit komt te vallen. Deze verantwoordelijkheid is heel groot en ik denk ook niet dat de mens er de hele dag door bewust mee kan leven. Dat zou te veel van hem vergen. Wat wel kan is dat de mens bij zichzelf nagaat: wat voel ik nou werkelijk, wat voel ik van binnen, los van mijn conditioneringen, los van wat ik heb geleerd, los van mijn milieu, van mijn achtergronden, van mijn godsdienst? Wat voel ik bij mijzelf en wat voel ik naar de ander toe? En wie ben ik zelf? Wanneer hij zich deze vragen gaat stellen zal zijn trillingsniveau, zijn aura, zijn uitzending veranderen. Hij zal dus relatiever worden, hij zal zich niet meer laten drijven op zijn emoties, hij zal voordat hij een negatieve emotie uitzendt misschien eerst even inkeren, even nadenken.

24.Z: Het is zo belangrijk, dat wij dit gaan doen. Want ik zeg u dat over de hele wereld een kordon ligt, dat er als het ware kanonnen zijn van negatieve trillingen. En het gaat maar heen en weer.

Wij zenden het uit en de ander vangt het op en zendt het weer terug. En er komt geen eind aan.

Vernieuw de maatschappij en begin bij jezelf

25.Z: Er kan geen vernieuwing komen wanneer de mens niet in zichzelf individueel tot die vernieuwing gaat komen. Dat is niet mogelijk.

Deze vernieuwing in deze maatschappij zal, wanneer de mens tot zijn werkelijke menszijn zal geraken, dan van deze aarde een oord maken waar de mens in vrede, zelfs in liefde, hoe vreemd dat misschien ook moge klinken, zelfs in liefde en in werkelijke broederschap en zusterschap zal kunnen leven met zijn naaste, met zichzelf en met al het geschapene.

Bevrijd u van begeerte, kom tot liefde voor uzelf en voor uw naaste

26.Z:

"Vanuit de sferen worden u boodschappers gegeven van land tot land, van volk tot volk.

Zij zullen u brengen de zegen des Heren.

En zij zullen u brengen stralen van Licht.

Doch gij mensheid, slechts gij kunt dit oproepen en reflecteren.

Zo zeg Ik u, bevrijdt u van uw hartstochten,

bevrijdt u van uw begeerten,

laat de vernieuwing in u zelf plaatsvinden

opdat gij Mijn straling zult kunnen ervaren,

hetgeen zal leiden tot vernieuwing van uw wereld,

tot vernieuwing van al het geschapene.

En zo zult gij komen tot de uiteindelijke verlossing,

de uiteindelijke transformatie die van u zal maken

wederom de geest Gods, stralend in u aanwezig.

Zo mag ik u geven de energieën van Licht en Liefde,

van mededogen en erbarmen,

opdat gij in uzelve zult kunnen komen

tot liefde en mededogen voor uzelf en voor uw naaste.

Indien gij deze energieën wilt ontvangen,
zo ga dan zitten met uw benen naast elkaar
en uw handen open in uw schoot.
Laat los alles wat u hindert, alles wat u frustreert,
uw verdriet, uw lijden, uw irritaties, het denken.
Probeer stil te zijn in uzelf en alleen maar uzelf te voelen.
Kom met mij en vier met mij het feest der herkenning
van vernieuwing in ons eigen zelf.
Verenig u in uw hogere zelf met mijn hogere zelf
opdat wij tezamen een eenheid vormen,
waarvan de oproepende kracht zo groot zal zijn
dat zij zal reflecteren en de hemel zal beroeren"

Ik hoop dat u, in wat gegeven is, u zelf zult herkennen.
Het is niet van mij, het wordt gegeven en het is voor ons, om te kunnen komen tot die
hereniging met ons werkelijke hogere zelf.

Dialogoog

*De fossiele energie, de moedermelk van de Aarde raakt op.
De mens moet nu volwassen worden*

--- Ik ben ook een ingenieur bij een kunstmestbedrijf, en ik wou de andere ingenieur
de vraag stellen of we niet op de verkeerde weg zijn met de kunstmest ?

--- Hartelijk dank voor deze vraag, want ik hoorde al een beetje gegniffel bij het
woord kunstmest. Ik ben bij de kunstmest werkzaam en ik moet in de toekomst
kijken. Waar gaat het heen? Kunstmest wordt gemaakt van aardgas en dat is straks op.
Het betekent dat we het op den duur zonder kunstmest moeten stellen.
Dus er mee doorgaan kan niet. Vergelijk het maar met een heel eenvoudig proces:
wij zijn allemaal als kind of aan de fles of aan moeders borst groot geworden.
De mensheid ligt nog steeds aan de borst van Moeder Aarde en zuigt haar sappen tot
zich. Ze zuigt er olie uit en gebruikt aardgas uit Moeder Aarde. Dat moet natuurlijk
afgelopen zijn als de mensheid volwassen is. Dan zuigt hij niet meer, dan zal hij het
zonder de fossiele brandstof moeten doen. Wij als kunstmestbedrijf zijn er dus alleen
maar voor om de mensheid volwassen te helpen worden. Maar als de mensheid
volwassen is, neemt ze afstand van de kunstmest. Als de mens het niet vrijwillig doet
dan houdt de kunstmeststroom gewoon vanzelf op. De planeet heeft maar voor 40.000
dagen brandstof in de tank en dan is het op, of het is verschrikkelijk duur.

Dus zolang hebben we nog de tijd. Het antwoord is duidelijk: we zijn op de verkeerde weg, maar als u allemaal volwassen bent dan hoeft het niet meer.

Voor 1 liter melk is in Nederland gemiddeld 1,5 ons, 150 gram kunstmest nodig. Als u op kunstmest wilt sparen dan heb ik u dit cijfer genoemd om u te helpen.

--- Het antwoord zegt nog weinig over uw standpunt ten aanzien van het produceren en het gebruik van dat spul, zowel in Nederland als in grootse mate in de derde wereld, wat al op veel plekken leidt tot uitputting van de bodem, tot noem maar op. U stelt dat er gewoon opgehouden moet worden. Hoe ziet u dat in verband met uw eigen functioneren daarin?

--- Dit inzicht ontstaat als je ermee bezig bent.

Waarom is er kunstmest in de wereld? Omdat we denken dat er anders niet genoeg voedsel groeit. Maar van al het voedsel dat op de wereld groeit wordt 75 procent gebruikt om dieren mee te voederen die wij opeten. Als we tenminste nog vlees eten. Er wordt dus 4 x zoveel voedsel op deze wereld voortgebracht als nodig is om uitsluitend plantaardig te leven. Als de kunstmest afgeschaft wordt, dan daalt de voedselproductie met 30%.

Dat is nog steeds meer dan genoeg.

Ik verspreid deze kennis. Je kunt de samenleving niet van vandaag op morgen veranderen. Je moet het dus eerst bekend maken en daar ben ik dus mee bezig.

Ik kan u dat vertellen omdat ik me daarin heb verdiept als kunstmestproducent. Wie gaat er nog door met vlees eten na dit gehoord te hebben? Wij zijn al 4 jaar bezig zonder vlees, om te kijken of je dan in leven blijft, want ik wilde het zelf met mijn vrouw proberen. Het is lastig al die menu's hoor, maar het gaat wel.

Door bewustzijn van goed en kwaad te verkrijgen vervolmaakt de mens zijn eigen wezen. Hierdoor vernieuwt hij de schepping

--- Na de redevoering van Zohra vraag ik me af: Waarom? Waarom moeten wij als mensen deze weg gaan? Waarom is dit verlossingsplan? Waarom moeten wij naar verlossing? Wat ligt daaraan ten grondslag? Wat hebben wij als mensen gedaan, wat is er voor ons mensen gebeurd, waarom?

27.Z: Wat hebben wij als mens gedaan? Wij hebben als engel, toen wij dat lang geleden nog waren, bewustzijn gewild. Toen hebben wij het werkelijke begrip, inzicht in goed en kwaad gewild. Door dit te willen, dat is een oproepende kracht, een trilling dus, is er als het ware een circuit in werking gesteld. De engelen hadden geen bewustzijn. Zij leefden in het goed, zij hadden geen bewustzijn van het kwaad.

28.Z: Het bewustzijn van goed en kwaad, dus de transformatie van kwaad, van negatief, van het ontbreken van liefde, tot liefde, is een evolutieproces, is een individuatie proces. Toen is het individuatieproces van de hedendaagse mens begonnen. Want door dit bewustzijn van goed en kwaad, door de individuatie die hij ging krijgen van de vonk die hij was, door de sferen heen steeds verdichtend, steeds meer vormgeving krijgend, totdat hij de stoffelijke mens kon worden, vervolmaakt hij of zij zijn wezen. Waardoor de mens de schepping vernieuwt.

29.Z: We zijn vandaag steeds met vernieuwing bezig en het is een prachtige vraag. Hierdoor vernieuwt hij de schepping, hierdoor maakt hij de kosmos groter, hij dijt uit. Want God, dat zijn wij, dat is alles wat leeft, alles wat geschapen is. Hoe groter het bewustzijn wordt en vooral hoe groter het vermogen wordt om liefdeloosheid te transformeren tot liefde, want dat is het wezen van goed en kwaad, hoe groter de schepping wordt. Zo groot totdat zij terug kan tot God, tot de Algeest. Wat er dan gebeurt weet ik niet.

--- De tegenstelling goed-kwaad is eigenlijk het zelfde als de tegenstelling licht-donker. Duisternis is datgene wat nog niet belicht is, wat meegenomen moet worden in die gang van de mensheid op weg naar het licht.

We transformeren onszelf en tegelijkertijd nemen we door die gang door de stof als het ware de stof, alles wat is, mee. In zekere zin kunnen we zeggen: materie is de tegenpool van geest.

Uit de confrontatie van geest en materie ontstaat het derde element, dat noemen we de ziel. Die gaat als een behoeder mee door de hele evolutiegang. Daarmee heb ik tevens de drie elementen genoemd waaruit we als mens ook bestaan, wat in de hele kosmos aanwezig is.

In allerlei termen vind je dat terug in allerlei culturen. Die heilige drie-eenheid wordt er dan gezegd. Dat vind je dus ook heel duidelijk in de mens zelf terug.

Materie transformeren tot geest hernieuwt de schepping

--- De hele mensheid, het hele heelal is energie. Elke vorm van energie heeft 2 polen nodig, een negatieve en een positieve. Zonder de ene kan de andere niet bestaan. Het hele proces om van de oorsprong naar de materie te dalen en terug te gaan is een hele lange golfslag. Het is een soort energie, die gaat heen en weer. Oneindig. We komen wel terug.

30.Z: Deze golfslag maakt dat materie getransformeerd wordt tot geest. Dat materie wordt meegenomen naar geest toe, waardoor geest groter en wijder, dieper wordt, waardoor de schepping zich hernieuwt opdat er nieuwe materie kan komen die weer een stap verder is. Dat is de eeuwig durende evolutie.

--- Wordt hier alles bedoeld dat we aan materie of aan stof waarin wij leven kennen? Lichaam, alles?

31.Z: Alles.

De mens, een geïncarneerde engel met een grootse opdracht in de stoffelijke wereld

--- Een gedeelte van de engelen is als mensen geïncarneerd om ervaringen op te doen, om bewustzijn te krijgen. Wat gebeurt er met die anderen die dat niet gedaan hebben? Krijgen die ook bewustzijn van goed en kwaad?

32.Z: Dat deelt zich mee, want in de hoogste gebieden van de geest is één, is eenheid, dat is het eeuwige zijn. De engelen die in de materie zijn afgedaald om mens te worden, hebben door hun afdaling en hun individuatieproces, hun bewustwordingsproces, dit medegedeeld aan hen die achterbleven. Want zij waren één. Wat is afgedaald in de materie is de helft van wat daar is gebleven. En dat zijn wij ook.
Vertaling: Kees?

--- Ik zat toch ook te denken aan de parabel van de verloren zoon. Die gaat op weg door de materie en komt weer terug bij zijn vader. Zijn broer is dan in zekere zin jaloers dat daar feest gevierd wordt voor die broer. Het verhaal is daar niet af. Wat gaat er met die broer gebeuren als hij ziet dat die andere zoon terug is? Ik vraag mij af of die toch ook niet een weg gaat volgen. Ook door de stof heen via een andere cyclus, maar ook een nieuwe bewustzijnsweg.

33.Z: Dat kan pas wanneer de kracht, de oproepende kracht zo groot is geworden dat zij zich mededeelt door het hele universum, waardoor de kosmos wordt hernieuwd, de schepping zich steeds wederom hernieuwt, zodat - wat men noemt de tweelingziel, de andere helft van het engelendom - dezelfde gang kan maken.

Deze helft van het engelendom heeft een hoger bewustzijn dan de helft die zich de weg der stof heeft gekozen.

Zo zullen zij die de weg der stof hebben gekozen de weg worden van hen die zullen volgen.

Door de begeerte van de menselijke engel kon de materie worden geschapen

--- Bereiden wij mensen de weg voor de engelen die achtergebleven zijn?

34.Z: Ten dele ja. Hierop moet ik toelichten: wij bereiden de weg van hen die gaan komen. En zij die gaan komen, zijn aspecten van ons.

--- Besta je dan uit meerdere aspecten?

35.Z: Het kosmisch vuur is het Al, de Algeest. Alles wat daaraan ontspruit heeft de geest Gods in zich aanwezig en is daar een vonkje, is daar een aspect van. Naarmate het bewustzijn evolueert, het vermogen tot liefde evolueert en integreert in de stof, verandert, evolueert het Al. En zo zijn wij een ononderbroken reeks van vormgevingen van het Goddelijk Zijn.

--- Dus de oproepende kracht van degenen die in de stof bezig zijn met evolutie, maakt de doorstroming, daar boven in de sferen mogelijk. Waardoor ook daar gelijk die evolutie plaatsvindt.

36.Z: Ja, ja. Ik wou dat ik het zo kon zeggen.

--- Je zei dat de mens koos voor bewustzijn van goed en kwaad. Dat kwaad bestond dus al. Hoe kun je zien dat dat bestaat ?

37.Z: In de gebieden van de geest waar dit engelendom huisde, huist, bestond de hartstocht, het begeren. In dit gebied was het begeren zodanig gevormd dat zij tot begeerte kon worden. Deze begeerte was noodzakelijk om tot de stof te kunnen ingaan. Het hoogste begeren, de volmaaktheid te bereiken, kon in dit gebied waar de hartstocht bestond tot begeerte getransformeerd worden, opdat stof gevormd kon worden en wederom geest kon worden.

38.Z: Verder kan ik niet gaan. Er valt een gordijn. Ik denk dat als wij te diep in deze kosmische waarheden doordringen, het menselijk vermogen om het te begrijpen ophoudt en dan blijf je achter met te veel verwarring. Dus dan mag ik toch niet verder hierop ingaan. Dit is heel erg veel.

--- Op het Centrum De Open Lotus heeft Zohra een aantal lezingen voor medewerkers gegeven, waar dieper op deze materie is ingegaan.

Er zijn drie maal zeven regels gegeven, die hierover gaan; die zijn achtereenvolgens behandeld en die staan in het boek: "De Nieuwe Wereldreligie".

Krachten en tegenkrachten van de maatschappij-vernieuwing

--- Je ziet tegenwoordig in de wereld een steeds grotere tegenstelling ontstaan op allerlei gebieden.

Aan de ene kant allerlei groepen die tegen de bewapening aan het strijden zijn of tegen de milieuvervuiling, tegen kernenergie, tegen noem maar op.

Aan de andere kant groeperingen die behoudend van aard zijn, of die nog steeds trachten voort te teren op hetgeen is en geweest is. Ik denk dat die confrontatie nog scherper gaat worden. Hoe kijken jullie tegen die ontwikkeling binnen de wereld aan? Tegen die oude cultuur, en alles wat daarmee samenhangt op gebied van politiek, economie of wat dan ook? Dat heeft zijn langste leven gehad en dat sterft uit of wordt die confrontatie nog scherper? Wat voor consequenties heeft dat? Is het een te wereldse vraag?

39.Z: Nee alsjeblieft, werelds moeten we toch zijn, maar dan vanuit de geest.

--- Het is zaak om te kijken hoe die twee uit elkaar gaan drijven, maar ook hoe ze elkaar kunnen vernieuwen. In de nieuwe vormgevingen in onze maatschappij moeten we rekening houden met en gebruik gaan maken van bepaalde vormgevingen van de oude maatschappij. Want er zitten wel degelijk goede elementen in. Waar het om draait is dat we die goede elementen er uit weten te halen en in een totaalbeeld weten samen te vatten. Dat zal uiteindelijk het nieuwe beeld geven. De politiek is uitgehold. Mensen die naar een werkelijke levensinhoud zoeken, stappen uit de politiek. Dat is erg jammer want we zullen ook politiek consequenties moeten gaan trekken vanuit dit nieuwe bewustzijn. Het gaat uiteindelijk om mensen, en mensenlevens. Niet om zogenaamde maatschappelijke structuren die al vastliggen. Niets is zo vast als het wel lijkt.

Mentaliteitsverandering tot samen-delen in politiek en economie

40.Z: Als we nou even van de kunstmest afstappen en dan bij de politiek terechtkomen, dan denk ik dat in het land waar de rijken rijker worden en de armen armer, waarin van de laagstgesitueerden het meest wordt gevraagd in verhouding, dat alleen daarin een verandering kan komen wanneer juist onder hen die ons regeren een ander bewustzijn komt. Een andere menselijkheid komt. Een begrip voor die ander komt.

Wat weet iemand die een miljoentje krijgt aangeboden van de noden van een bijstandsmoeder met een paar kinderen? En van nieuwe schoenen en nieuwe kleren? Wat begrijpt hij daarvan?

41.Z: Het moet zo ver komen dat ook juist zij, juist zij gaan begrijpen dat juist in de top het inleveren moet komen en niet alleen van de kleinen en van de laagst gesitueerden, maar juist van de top. Inleveren betekent het loslaten - waar ik zonet over sprak - van oude angsten, van emoties, van begeerten. Vooral van begeerten, want macht trekt macht aan, en bezit trekt bezit aan.

Om dan in die spiraal tot een halt te komen en die terug te draaien en dan omhoog te draaien, dat is ontzettend moeilijk. Dat is de vernieuwing van de maatschappij! Want hoe willen wij anders tot een andere maatschappij komen in dit land, wanneer de top, die ons dus regeert, niet vanuit dit bewustzijn werkt? Maar hoe bereik je de top? Vanuit de massa. Dus wat doen we? Spreken met de massa. Wat is de massa? Een bundeling van individuen, van unieke mensen. Wanneer zij, deze mensen, deze massa ontdekt dat ze een uniek wezen zijn, dan gaat die massa werkelijk werken en bewegen. En dan komt de vernieuwing pas.

Geweldloze revolutie door het volk om de maatschappij te vernieuwen

--- Macht roept macht op, agressie roept agressie op. Als de massa opgewekt moet worden om iets te presteren voor de vernieuwing van de maatschappij, welk gereedschap staat de massa dan ter beschikking om dit te bereiken? Is dat de liefde? Hoe moeten we dat doen? Liefdevol en toch doordringend, dat is moeilijk.

42.Z: Geweldloos, revolutionair, liefdevol, begripvol, belangeloos, in respect, in eerbied voor de ander! Wat Gandhi kon, dat kunnen wij ook. Waarom beginnen wij er dan niet aan? Vandaag na Bevrijdingsdag, op dit feest van de herkenning, van de vernieuwing in u en mij ?

--- Is dat uit elkaar drijven nodig, want er is eigenlijk een splitsing tussen twee groepen. Als je iets uitzendt en je zegt dat iets dat je uitzendt terugkomt, is dat dan ook mogelijk tussen de twee groepen die uit elkaar gaan?

43.Z: Een verbinding te leggen bedoel je?

--- Ja, zo'n splitsing beangstigt mij.

44.Z: Welke splitsing bedoel je?

--- Tussen hoog en laag.

--- Waar het conflict zich in de maatschappij, op allerlei gebieden begint toe te spitsen?

--- Ja.

--- Een maatschappelijke splitsing wordt hier bedoeld? In wezen is er geen splitsing, maar een keuze van individuen. Ieder individu kiest op dit moment voor datgene wat hij juist acht. En daar kunnen nog verschillen in zitten, onderling.

45.Z: Ja maar kiest hij wel? Kiest ieder individu dan wel wat hij juist acht, of laat hij zich mee voeren door de massa? En dan bedoel ik nu de massa die niet tot bewustzijn is gekomen, tot begrip. Laten wij ons niet wiegen op schone beloften? Gaan wij niet mee omdat het zo hoort of omdat het zo moet? Wat voelen wij? Willen wij oorlog, willen wij kernwapens? Wat doen wij met dit alles. Wat wij voelen, kunnen wij dat naar buiten brengen, of laten we dat weer ondersneeuwen in onze dagelijkse bezigheden?

En wij alleen hebben de wil, de intelligentie, de macht, de liefde, wij mensen. Ik zou graag toch iets van de andere heren willen horen.

--- Ik denk dat als je met dit bewustzijn bezig bent, dat je dan inderdaad het fundament in jezelf zoekt en je niet gaat afzetten tegen die ander. Dus dat je je niet gaat verzetten tegen de rijken, maar wel tegen het principe waardoor het geld naar die rijken toestroomt, dat die rijker worden. Dat je dus wel signaleert hoe dat in elkaar zit, maar dat je diegenen als mens ook in zijn goddelijke kern erkent, en je niks tegen hem uitzendt wat weerstand oproept. Daardoor kan dat begrip ook bij hem gaan doordringen. Dus vanuit mezelf, vanuit onszelf proberen we geen scheidingen op te werpen.

--- Dat is wat Zohra verstaat onder vreedzame revolutie. Dat je kunt zeggen: in de maatschappij zijn allerlei spiralen neerwaarts bezig. Je zou kunnen zeggen dat hoort bij het einde van een cultuurtijdperk, waarin een soort versplintering moet gebeuren om tot vernieuwing te komen. Er ontstaat een nieuwe cultuur, er ontstaat een nieuw tijdperk, een nieuwe mens, een nieuwe mensenras. En het verschil tussen die neerwaartse en die opwaartse spiraal, die hangt af van hoe die opwaartse spiraal zich gedraagt. Als die zich gewelddadig te weer stelt dan wordt het conflict inderdaad heel scherp.

Maar als het met liefde kan, dan kan die als het ware van binnenuit voor vernieuwing zorgen. Van binnenuit datgene dat aan de buitenkant al vermolmd is, echt vernieuwen. Ik denk dat het een goede manier is dat het geweldloos gebeurt en van binnenuit en niet door een actievoering die alleen maar agressie oproept.

--- Ik hoorde daarnet over de tegenstellingen. De ene partij is tegen de ander. Maar waar zijn beide partijen nu eigenlijk VOOR? Men is tegen de kernbom, men is tegen de kernenergie. Waar is men voor? Als je ergens tegen bent dan haal je het naar je toe, en als je ergens voor bent dan haal je het ook naar je toe. Want wat in je gedachten is, dat manifesteert zich. Als ik tegen u zeg: u mag géén rode ballon zien, wat ziet u dan? Het antwoord is duidelijk. Als we allemaal zeggen: er mag géén oorlog komen, welk beeld hebben we dan in ons hoofd van oorlog? Het gaat er om, dacht ik, dat we alleen in ons hoofd toelaten wat we WEL willen. Dus laten we uitsluitend bij groepen gaan, die ergens VOOR zijn.

Tallose groepen in onze samenleving zijn ergens tegen. Laten we onze fantasie vergroten en uitsluitend ergens VOOR zijn. En alleen die gedachten in ons hoofd laten die ergens voor zijn. En gebruik dan uw fantasie maar in uw dagelijkse omgeving. Moedig altijd anderen aan, bevestig ze in wat ze goed doen, prijs altijd mensen. Moet u eens zien wat er gebeurt!

46.Z: Ja, dat is dus het respect en de eerbied en de liefde waar deze hele avond eigenlijk over gaat. En het is een bevrijding in jezelf als je dat in die ander kunt constateren en ook wilt constateren. Dat geeft een bevrijding in jezelf.

De hoge taak van de vrouw in het Aquariustijdperk

--- Wat denkt Zohra dat de specifieke taak van vrouwen hierin is?

47.Z: Daar is al een hele lezing aan gewijd. Maar ik zal dat nu toch even verder toelichten. Oh, ik hoor dat ik dan ergens terug moet.

De vrouw is de uiterlijke, de stoffelijke vormgeving van het zieleaspect. In de vrouw zijn juist de zielekrachten, de zieleaspecten het meest vertegenwoordigd. Dit heeft door de begeerten geleid tot een misvorming van deze zieleaspecten, waardoor de vrouw een slavin werd van haar eigen vrouwelijkheid.

Het betekent dat de vrouw eeuwenlang haar vrouwzijn heeft uitgebuit om afhankelijk te zijn van de man, waardoor zij haar geest-kracht niet kon realiseren in haar vrouwzijn.

In het tijdperk waarin wij nu leven, het aanstaande Aquariustijdperk - het water, de zuivering, de inspiratie - wordt juist de vrouw zodanig geïnspireerd, dat zij haar vrouwelijke aspecten zodanig transformeert dat de geestkracht toegang krijgt. Waardoor zij in haar vrouwzijn de geestkracht kan manifesteren zonder dat zij wederom slaaf, slavin wordt van haar vrouwelijke aspecten.

48.Z: Dit klinkt bijna als een rebus, geloof ik. Dit betekent in gewone taal, dat de vrouw eeuwenlang te afhankelijk is geweest van haar verlangen naar liefde, naar geborgenheid, naar tederheid van de man. Want zij kon dat alleen van de man verkrijgen, dacht zij. In deze tijd moet de vrouw zo wakker worden dat zij begrijpt dat zij alle mogelijkheden in zich heeft om - onafhankelijk - haar hogere geest, de geestkracht in haar ziel, en vanuit die ziel haar persoonlijkheid, werkelijk te manifesteren. Onafhankelijk van de man.

49.Z: Deze trilling van begrip, van inspiratie heeft geleid tot feminisme, tot al deze groeperingen waar vrouwen in bezig zijn. Dat is dus een uiterlijke vormgeving. Maar ook deze uiterlijke vormgeving is niet helemaal juist en niet zuiver. Want zij is nog steeds gegrondvest op de emotionele afhankelijkheid die de vrouw voor de man heeft. Zij gebruikt dezelfde wapens die de man gebruikt en zij gaat dus voorbij aan haar werkelijk vrouwzijn, waardoor zij dus wederom haar vrouwzijn nog dieper wegdrukt.

50.Z: De vrouw moet nu zover komen dat zij haar vrouwzijn als haar hoogste goed beschouwt, als haar werkelijke inspiratiebron. Zij moet door haar vrouwzijn, het vrouwelijke aspect, de kracht van de ziel, het werkelijke gevoel dat de man bezit, wakker maken. Levend maken. Want in de man is de geestkracht zodanig vervormd, dat hij het contact met zijn ziel, met zijn eigen anima in zichzelf is verloren. Hierdoor komt vernieuwing. En dat is de spiraal die steeds verder gaat draaien.

--- De typische rol van de vrouw is om haar intuïtie te gebruiken. Ik dacht dat vrouwen veel meer intuïtie hebben dan mannen. Die moeten ze nu echt uitspreken en ik geloof dat talloze vrouwen dat doen en er gebruik van gaan maken om in gewoon Nederlands te zeggen wat ze er van vinden. Niet zo wijsgerig en verstandelijk als mannen meestal met omhaal van woorden beweren. Laat de vrouw alsjeblieft haar intuïtie laten spreken. Het tijdperk van de intuïtie is aangebroken. De intuïtie moet een even belangrijke rol spelen als het verstand. Het verstand moet de intuïtie zeven en de intuïtie moet niet door het verstand worden onderdrukt. Dus de typische rol van de vrouw is: Spreek op wat u denkt, wat uw hart u ingeeft, laat uw intuïtie spreken! En hoe harder of u het doet, des te hoe beter.

De vrouw EN de man hebben intuïtie

51.Z: Wat Pim zegt klopt, maar hij gaat voorbij aan het feit dat de man dezelfde intuïtie heeft als de vrouw.

--- Dat weet ik wel.

52.Z: Door een verkeerd begrip hiervan heeft de man deze intuïtie in de loop der eeuwen vervangen door het zogenaamde denken. En de vrouw heeft haar intuïtie vervormd tot emoties, waardoor deze intuïtie niet duidelijk meer sprak. Zo ziet u dus dat van twee kanten de mens, dus man EN vrouw, deze vervormingen zelf heeft toegelaten. In dit nieuwe tijdperk kan nu eindelijk de vernieuwing van man EN vrouw, dus van de maatschappij komen.

Naarmate de mens tot liefdevol bewustzijn komt, zal de komende vernietiging worden verzacht

--- Er zijn heel veel mensen die denken dat in wat dan heet het nieuwe tijdperk - daar waar we heen gaan, daar waar we als mensen heen moeten - een wereld is waarin al het negatieve dat we nu zien zou verdwijnen. Maar is het ook niet mogelijk dat die verpuring, of daar waar we heen gaan, een heel andere weg is.

Er is bijvoorbeeld in het nieuwe tijdperk, dat in het teken staat van Uranus, het idee van een totale vernietiging, zodat er geen stof meer is. Zodat de stof zich in die vorm ook weer puur maakt. Dat is natuurlijk een heel ander idee. Maar wat vind u daar van?

--- Om daar "en public" een antwoord op te formuleren is nogal moeilijk. Ik zal pogen een voorzet te maken.

In de komende tijd zal de Aarde niet vernietigd worden, maar ze zal transformeren. Dan praten we niet over de komende 10 jaar en niet over de komende 100 jaar, maar gewoon over een komend tijdperk waarin de aarde werkelijk tot een hoger trillingsgetal gaat komen en van gestalte gaat veranderen. En hoe dat gaat, daar spelen we allemaal in mee. Onze bewustzijnsontwikkeling werkt er aan mee om de Aarde te verheffen.

--- Ik wil even inhaken op het woord trillingsgetal. Dat is een soort maatstaf voor de geestelijke ontwikkeling van mensen, maar ook van de planeet. Ik dacht dat van de planeten in ons zonnestelsel de Aarde echt wel bij de achterblijvertjes hoort. Wij zijn uiterst materialistisch. Als we dat een beetje loslaten, gaat dat trillingsgetal omhoog. Dat is ook noodzakelijk in verband met de door u genoemde vernietiging.

Als het trillingsgetal hoog genoeg is kan de aarde vrij komen van de botsing, er bij wijze van spreken langs heen gaan. Dan moeten we wel ons uiterste best doen om dat materialisme te laten verdwijnen uit onze gedachten en uit onze daden, zodat onze vibratie omhoog gaat. Dus iedereen die meedoet aan minder materialisme verhoogt het trillingsgetal van deze planeet, waardoor de schade van de botsing kleiner wordt.

53.Z: Er is mij gezegd dat er wel vormen van vernietiging zullen komen die niet totaal hoeven te zijn. Wanneer de bewustzijns van de mensen door de liefde aangeraakt worden, zal deze vernietiging in grootte afnemen. U moet u voorstellen, dat in de kosmos de mogelijkheden klaar liggen. Maar dat de mens met de vrije wil deze mogelijkheden kan transformeren van negatief tot positief. Dat zal misschien eeuwen duren. In deze eeuwen komen steeds wederom vernietigingen.

Zoals we die meemaken in het Oosten, in de Derde Wereld: hongersnoden, natuurrampen, oorlogen. Maar dat er niet een totale vernietiging hoeft te zijn, hoewel die mogelijkheid wel aanwezig is in de Akasha-kroniek.

54.Z: Maar over de hele wereld gaat er nu een trilling van licht, van verlangen naar liefde, naar vrede.

En deze oproepende kracht kan het werkelijke Christusbewustzijn, het werkelijke Christusprincipe laten ontstaan, laten komen. De Christus is een functie; heeft zich gemanifesteerd in een mens. Deze mens was een Meester van de vijf elementen. Deze mens heeft het Christusbewustzijn met meesterschap kunnen realiseren. Maar deze mens was een mens! In ieder mens is de mogelijkheid aanwezig om dit Christusbewustzijn op zijn eigen niveau, in zijn eigen gradatie van niveau te realiseren.

55.Z: Er wordt gezegd, dat wanneer alle bewustzijns over de hele wereld in de eigen gradatie van niveau tot toelating van dit Christusbewustzijn kunnen komen dat in ieder mens aanwezig is, dat dan de mogelijkheid van vernietiging, die in de Akasha kroniek ligt, zodanig geïnfiltreerd, belicht wordt door de liefde, dat de vernietiging niet stoffelijk hoeft plaats te vinden.

Uit je emoties op een onschadelijke wijze

--- U had het over wat die bijstandsmoeder in de tussentijd moet doen met haar emoties. Ik maak het erg veel mee in mijn werk en ik kan me zo voorstellen dat er erg veel kwaadheid is dat het voor vrouwen heel belangrijk is dat ze hun kwaadheid boven durven laten komen om onrechtvaardigheden in de maatschappij. Terwijl verder ook gezegd wordt dat je emoties moet transformeren. Ik vind het dan zo flauw zelf, als ik dat alleen maar al denk.

Ik vind het ZO terecht dat mensen kwaad zijn, vooral vrouwen, en vooral vrouwen in die positie. Ik kan het niet rijmen met die transformatie. Hoe moet je dat doen?

56.Z: Oké, dat vind ik dus ook. Ik houd helemaal niet van liefjes doen en ik zie het ook niet zitten om thuis duimen te zitten draaien en maar lief te glimlachen en te denken dat het dan allemaal goed zal gaan. Want het gaat niet goed. Als je kwaad bent, dan mag je je kwaadheid best uiten. Want als je het niet doet dan krijg je een maagzweer, of je krijgt het aan je darmen, of je krijgt hoofdpijn. Dus als je blijft uit die kwaadheid. Gooi maar eens iets kapot, dat is ook niet erg. Sla je kinderen niet, want dat is niet zo goed, scheld je man liever niet uit.

57.Z: Ik bedoel hiermee dat deze kwaadheid wel geuit moet worden, maar dat je daar niet naar moet leven, dat het je niet zodanig moet beheersen dat je daardoor verkeerd handelt.

Als je die kwaadheid als kwaadheid uitzendt naar andere levende wezens dan krijg je dat terug. En dat is wat in het begin gezegd werd. Dan transformeer je helemaal niks, je maakt het alleen maar erger. Als je die gezonde kwaadheid uit, gooi iets kapot, ga gillen, dat is heel goed, of ga naar een therapeut, naar Ted bijvoorbeeld, ga schreeuwtherapie doen of ga op een kussen slaan, dat is goed, dat is best goed. Gestalt is ook goed. Maar blijf zodanig bij jezelf dat je begrijpt dat je die kwaadheid weer moet loslaten, dat je daar niet in blijft zitten. Want als je erin blijft zitten dan word je erdoor beheerst en dan reageer je, dan denk, dan leef je, dan handel je niet meer zuiver zoals je zelf werkelijk bent. Want dan ben je door die kwaadheid vervormd.

De Meester begeleidt Zohra

--- U zegt: "Ik hoor zeggen". Dan lijkt het mij dat het een wezen buiten u is dat u iets zegt. Dat vind ik heel erg. Ik zou zo graag willen dat het de intuïtie is van uw eigen diepste wezen, dat wat u hoort.

58.Z: De mens heeft een hoger zelf. Ik heb ook een hoger zelf. Het contact dat ik in mijn innerlijk heb met mijn hoger zelf is tegelijk het contact met die Meester die mij begeleidt. Want daar waar mijn hoger zelf is daar is de Meester. Verwar het dus niet met de persoonlijkheid, met het mensje dat hier zit. Dat mensje dat moet haar eigen persoonlijke inwijdingen doen. Die bestaan dus uit door de rijstebrijberg heen eten om de persoonlijkheid te vervolmaken en te veredelen en te verfijnen. Dit hogere zelf is aangesloten op dat gebied, waar de inspiratie vandaan komt.

Zohra, de boodschapper van de geestelijke Hiërarchie voor Nederland

59.Z: Mij is gezegd dat ik Zohra zou zijn, de boodschapper van Nederland. Deze boodschapper van Nederland is degene die het licht vanuit de sferen zal brengen. Niet zij is het licht, niet de persoonlijkheid mag vereerd worden, doch het licht dat zij brengt, de boodschappen die gebracht worden, die zijn gericht tot de mensheid, die zijn gericht tot het volk van Nederland.

Begrijp dat de persoonlijkheid een vormgeving is en dat het zwaar is om dit te dragen. Begrijp dat een opdracht zoals deze alles vergt van deze persoonlijkheid en dat deze persoonlijkheid een kleine mens is met alle fouten en gebreken die daaraan kleven. En dat deze kleine mens toch deze naam onbevlekt zal dragen, zal doorgeven.

Zohra is Sanskriet en betekent brengster van licht, betekent morgenster. Deze naam werd mij eind 1976 door de Meester Hazrat Inayat Khan, mijn geestelijke begeleider gegeven.

In 1977 werd deze begeleiding zodanig uitgebreid dat ik zag dat er nog een andere Meester was, een Meester van de Geestelijke Hiërarchie, de Meester Morya. Er is mij gezegd dat de boodschappen in de komende 6 maanden zodanig uitgebreid zullen worden, dat zij het niveau zullen kunnen dragen van de Meester Jezus, die de Verlosser der mensheid is geweest. De Meester Jezus zal door mij heen spreken. Dit zal in de stof gemanifesteerd worden. De mens kan dit met eigen ogen en eigen oren zien en horen. Hiervoor was 8 jaar van voorbereiding nodig. Ik heb gearzeld, gehuild, gebeden dat ik het niet hoefde. Een maand geleden, begin april in Den Haag voor een publiek van meer dan 400 mensen, was de beslissing dat ik het daar zou zeggen, maar het niet durfde. Dat ik mij terugtrok en het niet durfde. Ik heb wederom een maand nodig gehad om mijn hoogmoed los te laten. Want niet durven is hoogmoed. Wie ben ik, ik ben een kanaal. En het enige wat ik mag doen en kan doen is doorgeven. En mijn persoonlijkheid heeft zich hiervan los te maken. En ook deze laatste hoogmoed - is het de laatste? - heb ik moeten loslaten.

En nu, door uw oproepende kracht, door hetgeen hier in deze zaal is gemanifesteerd, is het gekomen, dat ik zo kon zeggen wat de waarheid is.

60.Z: Mag ik de waarheid verbloemen? Moet ik mij schamen voor de waarheid? Ik wil het u aanreiken of u het gelooft of niet, wat u er mee doet of niet doet. Het is van u, het is uw verantwoordelijkheid, ik mag alleen aanreiken.

HOOFDSTUK 5

MENS EN MAATSCHAPPIJ

De mens, rentmeester om de Aarde tot volmaaktheid te brengen

01.Z: Wij mensen zijn heel lang geleden uit verre oorden gekomen.

Wij hebben besloten om, vanuit die verre oorden, als menselijk, stoffelijk wezen op Aarde te komen om hier de uitdaging te accepteren die de stof ons biedt.

En deze uitdaging heeft zich van eeuw tot eeuw vervuld. Van leven tot leven hebben wij deze uitdaging geaccepteerd, moeten accepteren, omdat wij uiteindelijk weer die vreugdevolle mens moesten worden. Die bewuste mens, die goddelijke mens, die wij eens waren.

U zult denken: Dit zijn zware woorden. En dan "mens en maatschappij".

Hoe wil je dat nou met elkaar verbinden? De verbinding is zo eenvoudig, dat ik mij afvraag waarom wij daar nooit eerder op gekomen zijn. De verbinding is, dat wij als mens, deze Aarde, deze maatschappij in rentmeesterschap hebben. En rentmeesterschap betekent dat je dat in leen hebt, in bruikleen. In bruikleen om het zodanig te ontwikkelen, dat het een oord kan worden waar elk mens zich wèrkelijk Mens voelt.

Wat is een mens?

02.Z: Wat betekent het woord mens? Het woord mens betekent: Een wezen, bewust van zijn hogere zijn, levend, werkend in de stof, opdat die materie die hij is, en die hij tot volmaaktheid moet brengen, deze materie zodanig ontwikkeld, veredeld, verfijnd, begeesterd wordt, dat daardoor het hele zonnestelsel, deze hele planeet, deze hele mensheid tot vervolmaking zal komen.

Een nieuwe energie helpt ons op weg naar die volmaaktheid

03.Z: U zult denken, dat is een utopie, dat is erg ver weg, dat duurt erg lang!

Dat is wel waar - we zijn eeuwen en eeuwen al bezig - maar in dit tijdperk schijnt het te zijn, heb ik zo van binnen gehoord, dat er een nieuwe energie over deze planeet heen gaat. Dat er een nieuwe energie in de mens komt. Een zodanige energie dat alles zich daardoor kan gaan transformeren. Waardoor het geweld, de negativiteit kan veranderen en een werkelijke bewustwording van eenheid, van mens en dier, van natuur, van de hele kosmos kan worden. Want wij dragen de kosmos in onszelf.

En, om tot deze vervolmaking, tot deze eenheid, deze totale broederschap te kunnen komen, is het alleen maar nodig, zo eenvoudig, alleen maar om in jezelf te herkennen, dat hogere zelf wat je bent en wat je hebt. Om in jezelf te begrijpen, tot volledig inzicht te komen, dat je deze eenheid, deze broederschap, deze transformatie van onze wereld, alleen kan bereiken vanuit je eigen "ik".

Ons absolute recht op vrijheid van geest is een mensenrecht

04.Z: En dat de vrijheid van geest, die de mens als zijn hoogste goed heeft, bezit, nooit en te nimmer mag worden aangetast, zoals dat in alle eeuwen die achter ons liggen steeds is gebeurd. En dat wij vanuit deze vrijheid van geest, in onszelf de absolute vrije keus hebben, wat te doen met deze hoge geest die wij zijn. En wat te doen met het zijn vanuit deze hoge geest in die materie die wij vertegenwoordigen. Kijk, dit is een hele andere invalshoek, dit is een heel ander inzicht. Wij zijn materie, jazekeer. Wij vertegenwoordigen materie, maar wij zijn geest, wij zijn hogere geest, want wij stammen af van het Al, uit die ene hoge totaliteit, die wij God noemen, die wij Allah noemen.

05.Z: Ik kleef vast aan de vloer. Dat betekent zeker dat ik flink op de Aarde moet zijn. Maar dit inderdaad op de Aarde zijn, is toch vanuit de geest. En dit is de nieuwe impuls, waardoor de hele wereld kan veranderen. Dat is niet gebonden aan een Zohra, alstublieft niet! Dat is aan niets of niemand gebonden of aan ons allen.

Het is gebonden aan ons eigen zijn.

Een Zohra mag iets aanreiken, omdat dit in mijzelf gezegd wordt, omdat mij gevraagd is om dit zo aan te reiken. Het is maar een aanreiking, een handleiding, heel klein. Maar alleen de eigen mens, het eigen individu kan daar iets mee doen.

06.Z: Dat eigen individu kan NU, in dit tijdperk, waar de individuatie in de materie zo'n grote vlucht heeft genomen, ook deze individuatie verkrijgen in de geest. Dat betekent dat de mens tot het eigen "ik", tot het eigen werkelijke "ik" kan komen, diep verborgen in jezelf en niet afhankelijk van, en niet overheerst door structuren, emoties, gebondenheden, hoe dan ook.

En als je jezelf bekijkt, van de wieg tot nu in het midden waar je staat, dan zie je dat je hele leven is opgebouwd uit structuren, uit situaties, uit afstamming, uit milieu, uit achtergronden. Het wordt eigenlijk door altijd iets anders bepaald dan je zelf bent, eigenlijk altijd iets anders dan je zelf zou willen. En ik ben mij bewust, met u samen, dat het niet mogelijk is om dit zomaar in één keer te veranderen. Dat kan niet. Maar ik weet wel, heel duidelijk en heel bewust, en ik hoop u ook, dat dit te veranderen is wanneer wij in onszelf heel diep voelen:

Mens, waar ben je toch, wat doe je met jezelf? Hoe kun je zodanig in jezelf contact krijgen met dat hogere "ik", dat je dit ook in de materie van alle dag kunt brengen? Iedere dag met al zijn negatieve aspecten, maar ook met zijn vreugdes.

07.Z: Op deze dag kunnen wij onszelf niet gebonden, niet overheerst, niet bepaald door hetgeen wat er van buitenaf op ons afkomt tot dat hoogste goed brengen dat tot de mensenrechten behoort.

In de organisaties die zijn opgericht voor de rechten van de mens wordt natuurlijk gepraat over de rechten van de materiële mens. En waar blijven dan de rechten voor de geest van de mens? Waar blijft dan je eigen recht om te mogen zijn, om te mogen denken, om te mogen voelen zoals je dat zelf inwendig voelt, bewust bent?

Ieder mens is een "hogere zelf". Dit besef, via vele groepen in ons volk gebracht, leidt tot respect voor ieder individu.

08.Z: Ik heb jaren moeten werken aan mijn eigen individuele groei. Ik heb jaren moeten werken aan deze individuele groei voor die groep die zich langzaam aan om me heen schaarde.

Een sekte mocht het niet worden. Een goeroe zie ik mij niet. En toch moest een groep het oppakken. Wat denkt u dat er gebeurde?

Er kwamen over heel Nederland groeperingen, kleine groepjes die dit ook gingen oppakken. Wij zijn niet de enig zaligmakenden, dat zijn wij niet. Met ons zijn zo vele groeperingen in Nederland bezig.

En nu, nu is het moment aangebroken, dat deze groeperingen zich moeten verbinden.

Uit de massa van het Nederlandse volk moet een ander bewustzijn gaan groeien.

Uit deze grote massa - hoeveel miljoen hebben wij, 13, 14 miljoen - de massa waar wij toe behoren, die wij zelf vormen.

Deze massa heeft een enorme kracht wanneer deze massa zich bewust wordt;

-Dat er absoluut een andere mentaliteit moet komen.

-Dat er een begrip moet gaan komen van menswording en van erkenning dat je naaste gelijkwaardig is aan jezelf. Niet gelijk, want ieder mens is toch anders dan de ander.

Dat is ons uniek-zijn, ons hoogste recht. Maar wel gelijkwaardigheid.

-Vanuit deze gelijkwaardigheid moet er respect zijn voor de ander, begrip voor hetgeen de ander denkt en voelt.

-En er moet gelijkberechtiging zijn.

Er mag en moet een gelijkwaardigheid van man en vrouw zijn, v
an minimum en maximum.

09.Z: Wanneer de mens erkent;

-dat zijn naaste ook dat hogere zelf is,

-dat er niet een zich verrijken vanuit de begeerte van macht en bezit voor het eigen "ik", voor het eigen ego kan bestaan,

wanneer deze begrippen niet alleen maar loze woorden zijn, niet alleen maar ergens hier in ons brein, maar doordringend in ons gevoel, werkelijk in het hart, dan KAN er een ommekeer komen.

Dit is niet een zoete, lieve fase, bloemetjesliefde, etc. Dat waren voorlopers die nodig waren. Maar nu wordt er een kracht gevraagd. Een kracht van ieder mens om zich te verbinden, om zich aaneen te scharen, om tot een verandering in dit land te kunnen komen.

Niemand van ons is tevreden en wij hebben allemaal te klagen en wij kunnen overal de vinger op leggen; dat is fout en dit is verkeerd, en zo moet het niet. Maar het kan pas veranderen wanneer wij eerst die vinger op onszelf leggen en dan zeggen: Oké, het zit in mijzelf, maar wij kunnen dat gezamenlijk oplossen.

De mens wakker schudden, zodat hij zijn taak op Aarde kan beginnen

10.Z: Er is mij vanuit de sferen - vanuit de begeleiding die ik heb - gevraagd om overal het land door te gaan, om dit in de mens wakker te roepen.

Ik kan u geen pasklare antwoorden geven. Er zijn wel mensen om mij heen die vanuit hun vak-achtergronden met die inspiratie die is doorgekomen misschien workshops kunnen doen, antwoorden kunnen geven op vragen. Maar het zijn de mensen zelf, ieder vanuit het eigen unieke zijn, ieder vanuit een eigen achtergrond, vanuit de eigen bekwaamheden, of de niet-bekwaamheden, die gezamenlijk tot deze verandering moeten komen.

U zult denken dat ik hier een soort politiek praatje houd.

Het is een wakker schudden van ieder mens persoonlijk. En het is een appèl aan uw verantwoordelijkheid, aan uw mens-zijn, aan uw begrip dat u op deze Aarde bent gekomen als een uitdaging om uzelf te vervolmaken. Waardoor u een zodanige energie-trilling uitzendt dat daardoor de trilling, het energieveld van deze planeet getransformeerd wordt tot schoonheid, tot waarachtigheid, tot liefde.

11.Z: Het woord "liefde" is een zo misbruikt woord, dat je bijna aarzelt om dat te gebruiken. Maar liefde is voelen dat die ander in zich heeft wat jij zelf ook hebt. Liefde is begrip tonen voor die ander, maar vooral ook voor jezelf. Liefde betekent terugkeer naar die wereld van eenheid en broederschap, die wereld van vrede, van harmonie, waar wij vandaan komen.

Wij moesten deze gang maken - de val der engelen was noodzakelijk - want de engelen waren zich niet bewust van goed en kwaad. Zij konden hun bewustzijn vergroten door deze gang te maken. Wij zijn die gevallen engelen.

Acceptatie van onze onvolmaaktheden, om deze in onze persoonlijkheid te transformeren

12.Z: Wij kunnen nu, omdat wij in de loop der eeuwen geleerd hebben een "ik" te worden, wij kunnen nu dit "ik" dat in de materie is, de menselijke persoonlijkheid, de dagelijkse persoonlijkheid zoals wij zijn, veredelen, werkelijk tot een bewustzijn brengen. We kunnen nu uitstijgen boven onze alledaagse gebonden, overheerste, wanhopige, miskende, schuldige persoonlijkheid die wij zijn.

U zult denken, dat kun je gemakkelijk zeggen. Hoe doe je dat?

In mijn praktijk als paranormaal genezeres is het enige wat ik de mensen mag meegeven het begrip waarom die mens is, zoals hij of zij is. Wat is er met je gebeurd, je hele leven door, waardoor je niet meer bij jezelf kan zijn, waardoor je jezelf kwijtraakte? Waardoor je werd overspoeld door anderen, door situaties, door alles om je heen: "Toen ging het mis, toen ging het scheef".

Wanneer de mens door deze gesprekken, door de behandelingen dan tot inzicht komt, "Ja, daar heb ik mijzelf verloren", dan komt er een verandering.

Dan komt er een begrip, een inzicht. En die mens kan vanuit dat begrip tot een acceptatie komen van hetgeen hij op dit moment is, want dat is noodzakelijk. Een totale acceptatie van degene die u nu op dit moment bent. Want er zit niets anders op.

U zult dit eerst moeten accepteren.

En vanuit deze acceptatie kan hervorming, verandering, transformatie komen.

Door inzicht, door begrip waar het verkeerd ging en vooral, vooral door inzicht, herkenning in jezelf: Ik heb God in mij! Ik heb wat ik in mijn boeken noemde de Heer van het Licht in mij, want ik ben een licht, ik kom vanuit het licht. Ik ben een stukje van dat licht. En dit is een zo grote Waarheid, ontdaan van alle onzin die daar overheen ligt, ontdaan van alle schijnheiligheid, van alles wat er in de loop der eeuwen zo aan vastgekleefd is. Dit is een zo eenvoudige Waarheid. Het geeft ons een zo grote kracht wanneer wij deze waarheid tot ons kunnen laten doordringen. Want je bent juist die persoon die je bent, omdat je juist voor dit leven alles hebt meegekregen om in dit leven deze persoonlijkheid te zijn en deze persoonlijkheid volmakter te maken. Dat is een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid!

*Pas het weten van de Goddelijke afkomst van de mens toe,
in alle aspecten van de maatschappij*

13.Z: Maar als je zo gaat denken... Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt wanneer miljoenen mensen zo gaan denken? Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt wanneer die mensen, die **zo** gaan denken zich aaneensluiten, hoe dat de atmosfeer gaat veranderen, hoe de agressie langzamerhand kan verdwijnen, de begeerte, de macht naar bezit?

Wanneer dit in alle aspecten van de maatschappij gaat doordringen, dan kan alles anders worden.

Toepassen van onze goddelijke afkomst in de hulpverlening

14.Z: Dan kan, zoals ik nu gezien en meegemaakt heb, de hulpverlener op een andere manier hulp verlenen. Niet meer vanuit het ego, vanuit zijn eigen faalangst, vanuit zijn - eigenlijk - macht willen hebben. Maar dan kan hij hulp geven vanuit de broederschap, vanuit de liefde, vanuit het mede-leven. Dan zal de hulpvrager niet meer een afhankelijk persoontje zijn. Dan zal de hulpvrager een rijzig mens zijn met respect voor zichzelf en begrip. En weten dat er op dit moment even hulp nodig is, maar dat dat van hem of haar niet een afhankelijkheid verlangt.

De hulpvrager en de hulpverlener, daar bestaat de wereld uit. En de hulpvrager wordt dan een hulpverlener. En de hulpverlener leert van de hulpvrager.

Toepassing in de politiek

15.Z: Wanneer dit idee, dit begrip, dit innerlijk verlangen naar terugkeer naar het eigen zijn, wanneer dit werkelijker vorm gaat krijgen, dan kan het zelfs in de maatschappij de politiek veranderen. Ha ha, denkt u, hoe de politiek?

Wat speelt in de politiek? Begeerte, macht en bezit!

Macht om het "zelf" te bevestigen, om zichzelf te laten toejuichen, om zoveel mogelijk te vergaren.

En wanneer wij in de politiek dit verlangen (de terugkeer naar het eigen zijn) zouden krijgen, dit begrip, dan kan men niet meer over de hoofden en de ruggen van de medemens macht en bezit vergaren.

Toepassing in de gezondheidszorg

16.Z: Wanneer deze aspecten van inzicht en begrip, van verlangen naar jezelf, terugkeren, wanneer dit gebeurt in de medische wetenschap, in de gezondheidszorg, dan wordt de mens, de patiënt niet meer beschouwd, niet meer behandeld als een onmondig en onderontwikkeld wezen. Dan worden zijn menselijke rechten weer geëerbiedigd en is hij weer een mens.

Toepassing in de rechtsorde

17.Z: Wanneer dit in de rechtsorde komt, dan zal er met andere maten gemeten worden en **dan** wordt gezien waarom een mens tot misdaad komt, wat hem daartoe drijft. En dan wordt er gehandeld vanuit het begrip: Dit is mijn broeder en ik moet hem of haar behoeden voor nog meer kwaad. Ik moet hem of haar tot bewustzijn brengen, tot begrip brengen waarom het kwaad verkeerd is.

Toepassing in de psychologie en de psychiatrie

18.Z: Zo kan ik u vele aspecten in de maatschappij opnoemen. In de psychologie, in de psychiatrie. Als u zou weten wat een verschrikking en wat een ellende er is voor psychiatrische patiënten, dan zou u met mij dankbaar zijn, wanneer ook in deze geestelijke gezondheidszorg nog meer zou doordringen dat ook de psychisch gestoorde mens een mens is met een hoge geest, en met mensenrechten begiftigd. En zo zijn er nog vele aspecten. Ik kan ze nu niet eens allemaal opnoemen.

Dialog

--- Ik ben erg geïnteresseerd hoe psychiatrische patiënten geholpen kunnen worden met deze leer. Wat kunnen wij doen?

19.Z: Dit is eigenlijk iets voor de workshops die we willen gaan geven. Daar zitten psychologen bij, die werken ook in het centrum (de Open Lotus). Er zijn gesprekken geweest van deze psychologen met mij, waarin werd gezegd hoe te handelen, vooral met mensen die leven in waanideeën, die leven vanuit vorige levens, vanuit overheersingen van emoties, vanuit zodanig beheerst worden, aan die hele oude trillingen in dat onderbewustzijn gebonden zijn, dat zij het in dit leven wederom moeten activeren, waardoor het dus weer geactiveerd wordt, opdat ze zich daarvan kunnen bevrijden. Want ze moeten zich dit bewust gaan worden. En dat bewust worden gebeurt zelfs op een onbewuste manier, dat kan ook.

In de gesprekken die ik met deze psychologen heb gehad, heb ik dit allemaal heel duidelijk uitgelegd. Ik denk dat dit iets is voor een workshop. Dat is beter.

Toepassing van ons besef een hoger wezen te zijn

20.Z: Wat mogelijk is, is dat van u de oproepende kracht komt, het verlangen en de wil naar verandering. En dat u, met mij samen, straks komt tot een samen-spraak, tot een samen-denken en een samen willen verandering brengen

-in dit land,

-in onszelf,

-in onze gemeenschap,

-en in onze maatschappij.

Dat wij tot het besef komen, dat WIJ de maatschappij maken en niet andersom.

Dat de structuur nodig is om alles in het gareel te houden, maar dat wij niet beheerst mogen worden door, afhankelijk mogen worden van die structuur.

Dit alles is niet zoveel dat we het niet aankunnen, want ik kan het ook aan, en ik ben maar een heel eenvoudige vrouw.

Dus U kunt het ook aan, iedereen kan het aan, ieder mens kan het aan. Je hoeft niet eens in je eigen huis allerlei titels of allerlei studies gevolgd te hebben. Je hoeft in jezelf alleen maar het begrip te hebben dat je:

- wérkelijk een hoger wezen bent, komend vanuit een hogere orde,

-nederdalend in de materie, op weg naar vervolmaking,

-door begeestering en verfijning van de materie.

Via ons hoger zelf veredelen wij ons lager zelf

via ons lager zelf veredelen wij onze maatschappij

21.Z: Wij zitten hier in de stof, gebonden door de stof, met in ons hoofd al onze spanningen en emoties, al onze angsten en wanhoop, al onze pijnen, miskeningen en schuldgevoelens. Maar wij zitten hier ook vanuit de vreugde, vanuit de hoop op een nieuwe wereld, die wij onszelf mogen maken, *mogen* maken.

Wij vragen in onszelf om contact met ons eigen hogere zelf, onze eigen innerlijke meester, en wij dragen dit op aan het grote geheel, aan de Heer van het Licht, de hoogste intelligentie. Wij dragen dit op aan Hen die ons de helpende hand hebben toegestoken. En wij, kleine mensen op deze Aarde, willen vanuit ons eigen zelf, in contact met het hogere zelf dat wij zijn, komen tot vernieuwing, tot vrijmaking, tot harmonie en vrede in onszelf en in onze gemeenschap.

22.Z: Zo, verbindt u dan met mij, vanuit uw eigen hogere zelf met mijn hogere zelf en aanvaardt vanuit deze verbinding die energie, die ik u mag doorgeven, die liefde die in uw eigen hart zal ontbranden, wanneer u zich richt op uw eigen hogere zelf. En ik mag u die energietrilling doorgeven, die de vlam in uw eigen hart zal doen ontbranden.....

23.Z: In de stilte van het zijn werd ons een blik gegund in de kosmos, waar wij een onderdeel van zijn; werd ons een blik gegund in de vrede, in de harmonie, in de liefde, die wij onszelf ook in dit leven, in deze maatschappij mogen en kunnen veroveren. Niet door passief te zijn, maar door actief aan onszelf en daardoor aan de ander te werken.

Kom met uw suggesties, met wat u zelf denkt dat kan veranderen. Door het doorgeven van de energie zonet, zijn de kruinchakra's geopend. Het gaat bij u allen werken. U zult merken dat er veranderingen komen in uzelf. Veranderingen in uw gevoelsleven, veranderingen in uw denken, positief hoor! Misschien zult u nog even door de laatste restjes, hoop ik voor u, van uw eigen moeilijke zaken heen moeten... Maar dat is nodig, dat is schoonmaak, nietwaar? Je moet eerst schoon zijn voordat je aan iets nieuws kunt beginnen. En deze schoonmaak is ook een gevolg van dat energie doorgeven, want in wezen is het ook een behandeling. Daarin heb ik aan u de keuze gelaten of u het wilde of niet. Het is altijd de vrije wil, de vrijheid van geest van de mens.

De boodschap die Zohra de mens brengt

24.Z: Wat ik moet brengen is het bewustzijn van de mens dat hij een hoger wezen is, gekomen uit de hoogste sferen en nedergedaald ter helle, in de stof, om de stof tot zodanige integratie te brengen dat de mens als mens zichzelf zodanig kan begeistere, dat hij van dit stoffelijk oord, deze Aarde, een begeesterde wereld kan maken. Dit is wat ik moet brengen. En dit is niet wat ik als de persoonlijkheid moet zijn. Maar dit is wat ik moet zeggen vanuit de Geest. Wie ik ben, dat is niet aan u om te weten. Het is ook nu nog niet de tijd om het te zeggen. Dat zal bevestigd worden vanuit de sferen. Daar heb ik zelf geen zeggenschap in, want dit wil ik nog niet. Ik vind mijzelf nog niet klaar om hierover te spreken. Ik vind dat mijn persoonlijkheid nog zijn eigen groei behoeft. Ik vind dat ik mijn individuele groei en evolutie nog moet gaan; mijn eigen gang. En dat, wanneer de tijd is gekomen, dat er dan bevestigd zal worden wie ik ben. Tot zolang mag ik alleen maar een boodschapper zijn en ik ben daar dankbaar voor.

25.Z: Het doorgeven wat ik doe, komt vanuit een hogere orde dan ik mijzelf nu als mens nog voel. Deze hogere orde mag ik wel doorgeven. Het is wel zo, dat ik vanuit het "Zijn" daartoe behoort, maar dat ik mij er als mens, als de kleine mens die ik ben, nog niet toe gerechtigd voel. De liefde die ik geef, is in alles wat ik zeg, schrijf en in dat wat ik de mensen geef. Het doorgeven van deze energie is als het ware het openstellen van ieder mens hier aanwezig en van mijzelf, voor de hogere kosmische liefde van de Heer van het Licht, zoals ik dat noem. Het is op dit veld van ontmoeting dat wij elkaar ontmoeten, deze hogere wezens die wij allen zijn en die wij in ons ego nog niet bewust zijn. Maar waar wij naar toe groeien.

26.Z: De boodschap die ik door moet geven, is de boodschap van de Meesters van Liefde en Wijsheid: Mens, wordt nu wakker! Wij steken u de helpende hand toe, opdat deze wereld zichzelf niet zal vernietigen.
Dat is de boodschap die ik moet brengen.

27.Z: De kracht die ik als Zohra heb, is de kracht van het kunnen spreken, is de kracht van het kunnen schrijven, is de kracht van het in dienst kunnen stellen, dag in dag uit voor de liefde, voor het Werk, voor deze opdracht. Dat is de kracht van Zohra.
En de kracht van Zohra ligt in de beperktheid van ieder mens.
En de kracht van Zohra ligt in de liefde, die zij moet geven in de eenzaamheid die haar soms moet omgeven.
En de kracht van Zohra ligt in het proberen in de mens het licht te ontsteken van een werkelijke broederschap en eenheid.
En ik zal doorgaan. Dat is mijn kracht!

Het loslaten van begeerten is een aspect van onze evolutie

--- Wij gaan naar een nieuwe tijd toe. Komen wij dan op een gegeven moment los van het materiële?

28.Z: Zo langzamerhand zal de mens de begeerte van de materie ontstijgen. Natuurlijk zal de materie altijd zijn vorm behouden, totdat de mens zichzelf zodanig getransformeerd heeft, dat ook de materie transparant wordt. Maar dat is iets dat ik weet niet hoe lang nog zal duren. Maar wij moeten daar naar toe groeien. Dat is de evolutie van de mens en van dit zonnestelsel.

Begeerte en emoties omzetten in broederschap en liefde

29.Z: De mens heeft zich eeuwen lang laten leiden door de begeerten van zijn emoties. Dat ik dit zo stel, betekent niet dat ik zeg dat de mens geen emoties mag hebben, want dan zou je levend dood zijn.

Natuurlijk heb je je emoties, zul je huilen en lachen. Natuurlijk zul je je pijn moeten uithuilen, al je lijden, al je wanhoop moeten uithuilen; zeker. Maar je mag je niet meer laten leiden door je begeerten en door de emoties die je in je hebt en die je soms tot verkeerde handelingen kunnen drijven. En dat is nu wat het bewustzijn van de nieuwe tijd is. De mens hoeft dat niet langer meer.

Hij gaat zo'n volgroeid wezen worden - een wezen van licht in zichzelf - dat hij met zijn bewustzijn, vanuit zijn diepste gevoel, zijn weten dat hij dat hoger zelf is, deze begeerten in hemzelf kan omwerken, kan omturnen, transformeren tot liefde, tot broederschap en tot werkelijke verwerkelijking van deze twee in de wereld. Dat is wat ik met deze lezingen wil zeggen.

Omgaan met begeerten, angsten, emoties, negativiteit vanuit ons hoger zelf

--- Ik heb altijd moeite om mijn negatieve dingen te accepteren.

Hoe ga jij om met de negatieve dingen van mensen in jouw omgeving?

30.Z: In openheid en mezelf tonend in al mijn zwakheid, in al mijn angsten en in al mijn menselijkheid. En begrijpen dat dat bij die ander ook speelt, dat in ieder die angst zit, die angst om jezelf te zijn, om vooral je negatieve aspecten te accepteren. Dat is zwaar en dat is moeilijk.

Ik heb een leven achter de rug dat vrij moeilijk is geweest. Ik heb een man die een grote geestelijke rust verspreidt. Die mij daardoor de mogelijkheid gaf om mijzelf zodanig open te stellen dat ik dit allemaal ook kan doen. Want het vergt erg veel van je. Iedere keer weer opnieuw denk je dat je een stuk verder bent gekomen en dat ben je dan ook op die spiraal. Maar toch maak je weer opnieuw dezelfde angsten, dezelfde pijnen en dezelfde wanhoop mee. Maar omdat je in jezelf steeds meer gaat beseffen dat je werkelijk iemand vanuit een hogere sfeer bent en dat iederéén dat is - niet Zohra alleen, iedereen - geeft dat je kracht; het geeft je ook moed. Want wat doe je anders op deze Aarde, in deze materie, wanneer je niet het besef in jezelf hebt dat je uiteindelijk deze materie tot iets moois, tot iets vredigs, iets harmonieus zult maken. Dit besef speelt bij ons allemaal in het centrum. En heus niet alleen in dat centrum, maar in miljoenen andere mensen, in andere centra, groeperingen. Het begint langzaamaan tot iedereen door te dringen. Daarom is deze tijd rijp voor vernieuwing, voor verandering in deze maatschappij. NU! Nu kan het dan ook.

En het antwoord op je vraag hoe ik daarmee omga is: Ik hoop, ik denk, menselijk, maar toch vanuit mijzelf geleid naar iets diepers. Ik denk dat dat het enige antwoord kan zijn.

Antwoorden zullen komen op vragen van alle aspecten van de maatschappij-vernieuwing

31.Z: Ik zou het erg fijn vinden wanneer deze workshops gehouden gaan worden. Maar dat kan alleen wanneer de mensen in de zalen waar ik kom dit dus zelf gaan stimuleren. Er zijn op alle mogelijke gebieden vragen aan mij gesteld. En er zijn antwoorden op gekomen, die zeer waardevol zijn voor deze aspecten in de maatschappij en vooral voor de mensen, die daarmee werken.

Het verspreiden van de in deze antwoorden gelegen hoge inspiratie

--- Worden die workshops t.z.t. ook aangekondigd?

32.Z: Jazeker. Dat zijn we van plan. Het is me geadviseerd in mijn innerlijk of ik dit zou willen gaan doen. Ik zal er zelf dan niet meer bij zijn, maar wel de mensen die hiermee werken. Dat zijn deskundigen op hun gebied, die deze inspiratie die ik heb doorgegeven dan verwerken en daarmee naar buiten komen. Waar dan dus op ingehaakt kan worden en iets mee gedaan kan worden. Het zal misschien niet direct alles oplossen, maar het is wel een zodanige handreiking dat er iets kan veranderen.

Liefde schenken met liefde en met respect voor de ander

--- Ik wil graag andere mensen liefde geven, maar ik ontmoet van hen zoveel negativiteit die tegen mij is gericht. Hoe moet ik daar mee omgaan?

33.Z: Je hebt er niets aan om in hogere sferen te vertoeven zonder dat je dat integreert in je eigen zelf. Dat heeft geen enkel nut. Het maakt je "welfremd", het maakt je niet meer bestand tegen je eigen leven, tegen dit leven op Aarde, dus. Wanneer je zegt dat je in je omgeving hardheid en liefdeloosheid hebt en dat je daar zelf liefde aan probeert te geven, dan vraag ik mij af op welke manier je deze liefde duidelijk maakt in je omgeving. Doe je het zo, dat het bij die omgeving angst oproept, dan zal ze reageren met nog meer agressie en liefdeloosheid. Want die mens om je heen gaat in zichzelf iets herkennen en ook een gemis voelen, onbewust. Dit brengt hem of haar in paniek.

Ik denk dat je de mate van je liefde moet aanpassen. Dat klinkt gek, maar er wordt mee bedoeld dat je nooit paarden voor de zwijnen moet gooien. Want datgene dat de mensen om je heen niet kunnen begrijpen, niet kunnen voelen, is eigenlijk weggegooide energie. Je moet deze liefde die je voelt zodanig naar hen uitzenden, dat zij dat niet voelen als een soort "overdone" op hen, waardoor zij zich onvrij voelen. Je bedoelt het goed, je bedoelt het vanuit de liefde, maar je brengt het met de persoonlijkheid. Dat is logisch, want die persoonlijkheid hebben wij nou eenmaal. Die hebben we ook erg hard nodig. Wanneer die ander voelt dat die persoonlijkheid, dat ego, dat stoffelijke "ik" van je, daar teveel in gemengd is, daar teveel afhankelijk van is, dan gaat die ander daar juist tegenin. Dat roept de weerstand op. Dus ik denk dat je alleen bij jezelf kunt nagaan waar het hem in zit, want bij de ander kun je dat niet. Zij hebben dan blijkbaar dat begrip niet, of ze hebben dat gevoel nog niet bewust. Het is er natuurlijk wél.

--- Maar als andere mensen je daarin kwetsen, hoe ga je daar dan mee om?

34.Z: Je zou kunnen beginnen met je dan af te vragen: Waarom doet die mens dat? Waarom kwetst hij mij? En misschien zou je iets bereiken, wanneer je dat deze mens gewoon zou vragen: Waarom doe je dit nou, wat is de reden hiervan, wat voel je hierbij, wat heb je hiermee voor? Wat voel je in jezelf als je zoiets doet? Waarom doe je dat? Wat heeft het voor zin?

Het Godsbegrip, in woorden vertaald

--- Wat versta je onder het woord "God"? De ene keer spreek je over het goddelijke van de mens en de andere keer krijg ik de indruk van God als een hogere macht.

35.Z: Wat ik heb ervaren van het woord "God"? Het Godsbegrip is niet de man met de baard. Het is niet wat de godsdiensten ons hebben gegeven. Het is het totale Zijn, het in kunnen keren in jezelf en daarin de liefde en de harmonie voelen. Wanneer je naar een bloem kijkt en je kijkt daar anders naar dan, "oh, wat een mooie bloem is dat", maar je kijkt daarnaar en je ziet hoe het leven wonderbaarlijk daarin is vertegenwoordigd, dan voel je dat goddelijke van binnen in jezelf. Dat zit dus ook in jezelf. Want ieder mens is dat goddelijke in zichzelf. Ik geloof dus in een totaal Zijn, in een werkelijke totale liefde en werkelijke eenheid. En ik weet hoe verdraaid moeilijk het is om dat iedere dag weer opnieuw te voelen, iedere dag weer opnieuw te doen, uit te stralen. Maar al lijdende, al werkende, al huilende soms, kom je tot dat innerlijk beleven van die God in jezelf. Dit is wat ik daarvan zie en voel.

--- En wat verstaat u dan onder God, de Almachtige?

36.Z:

"Het totale Zijn, waar Ik in ben vertegenwoordigd, is hetgeen in u allen aanwezig is.

Maar dit totale Zijn, waarin gij Mij zult ontmoeten, voert u van niveau tot niveau, tot de allerhoogste niveaus.

En hier in dit allerhoogste niveau, in het vuur van het Zijn, daar zult gij Mij vinden.

En in het vuur uwer persoonlijkheid zult gij om Mij lijden, opdat gij Mij zult vinden..."

Vernieuwingen in de psychiatrie en in de hulpverlening

--- Ik heb een lange geschiedenis achter de rug als psychiatrisch patiënt. Een van de pijnen waardoor ik zogenaamd krankzinnig was, kwam uit de Tweede Wereldoorlog.

37.Z: Mensen in de psychiatrie worden krankzinnig verklaard, omdat zij vanuit hun eigen onderbewustzijn onderhevig zijn aan herinneringstrillingen uit vorige levens, waardoor ze niet werkelijk voor de volle honderd procent in dit leven geïncarneerd zijn. Daardoor worden ze door de psychische gezondheidszorg voor krankzinnig verklaard. Deze mensen hebben het ontzettend zwaar. Ik hoop dat door hetgeen door mij wordt doorgegeven, door hetgeen ik mag brengen, er enig licht zal mogen komen in deze gezondheidszorg, opdat deze mensen tot een werkelijke integratie van hun eigen "ik" mogen komen.

--- In dit leven ben ik niet krankzinnig geworden van mijn vorige incarnatie, maar van de schone schijn, dat er conflicten zijn die je op moet lossen, maar dat die worden weggevaagd en verdrongen.

38.Z: Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook waar ik voor heb opgeroepen. Om tot een werkelijk besef van het Zelf te komen en tot een verandering en een vernieuwing te komen. Dat niet de macht van de hulpverlener degene die hulp nodig heeft zodanig mag overheersen, dat hij nog verder wegzakt in het eigen moeras van onwetendheid, van wanhoop, van ellende, van pijn. Het is juist dit begrip dat mij deze lezingen overal laat houden, mij inspireert tot het schrijven, tot het behandelen en tot het bewust maken van mensen van liefde, liefde in henzelf, liefde in de ander.

De eenheid achter alle verwoordingen is de kern van waarheid die in allen zit

--- Ik geloof in het creatieve beginsel van de mens, waardoor hij goed in liefde kan leven, in aanvaarding van ideeën, in groei. Ik ben daar kleinschalig mee bezig. Kunt u daar meer over vertellen?

39.Z: O, dat is heerlijk. Dat u dit het creatief beginsel, het oerbeginsel noemt, ben ik helemaal met u eens. Het is de scheppingsenergie, aanwezig in ieder mens. U kunt het de scheppingsliefde noemen. Dat ik het noem het goddelijke aspect, dat mag ik doen. U mag het op uw manier zeggen. Als ik hier kom en u komt naar mij luisteren, dan mag ik het brengen op mijn manier. En als die manier niet de uwe is, maar er toch herkenningpunten in zitten waar u zelf, in uzelf mee verder kunt, laten we dat dan overstijgen, ga daar dan overheen!

40.Z: Want in Nederland zijn er honderden, misschien wel duizenden groeperingen, die ieder hun eigen vormgeving hebben, zelfs hun eigen taal. En toch moeten wij tot een eenheid komen - dat is wat ik moet brengen - de eenheid vanuit de liefde, de eenheid van de broederschap. Juist vanuit al die verschillende vormgevingen. In de veelheid der vormen ligt de eenheid der waarheid verborgen. Laten wij dit zo bezien. Dan kunnen we tot een werkelijk gesprek komen. Natuurlijk hoeft u zich niet te "beker" tot die manier van verwoording van mij. Stel je voor, dat vraag ik u niet. En ik vraag ook niet om bekeerd te worden tot verwoordingen van anderen. Wij zijn ieder onszelf. En vanuit dit Zelf, vanuit het respect voor dit hogere zelf dat wij allen voor elkaar hebben en in ons zijn, moeten wij tot een samen-gaan kunnen komen. Dat is de kwintessens.

De zin van vernieuwing

--- Welke zin heeft het om te proberen de wereld te veranderen?

41.Z: De zin zit hem hierin, dat door de bewustwording van de mensheid als geheel de trillingen, de energietrillingen van deze Aarde en van dit zonnestelsel zodanig getransformeerd worden, dat uiteindelijk alleen de liefde zal zegevieren. Dat is erg veel en erg groot, maar dit is een werkterrein waar wij allemaal aan moeten werken. En in Godsnaam, help mij, want je weet niet waarom het nodig is! Je weet niet hoe verschrikkelijk nodig het is! In Godsnaam, help me! En laten we samen verder gaan. Hoe je ook denkt en van welke groep je ook bent, het doet er niet toe. Laten we samen gaan, want anders vernietigen we elkaar in deze wereld.

AMEN